

WOENSDAG 22 MEI 2019**LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 26 mei***11.00 u.* – Eucharistieviering**Donderdag 30 mei***11.00 u.* – *12.30 u.* - O. L. Heer Hemelvaart

Eucharistieviering - Eerste Communie

Zondag 2 juni*11.00 u.* - Eucharistieviering**Zondag 9 juni – PINKSTEREN***11.00 u.* - Vormselviering**AGENDA****Zaterdag 25 mei:** COG.be: Daguitstap - Kasteel Van Gaasbeek en in de namiddag rondwandelen in de plantentuin**Zondag 26 mei:** *11.00 u.* – Eucharistieviering**Dinsdag 28 mei:** *19.00 u.* – Vormselcatechese – inoefenen liederen**Woensdag 29 mei:** *19.00 u.* – *21.00 u.* Fietstocht COG.be**Donderdag 30 mei:** *11.00 u.* – *12.30 u.* O. L. Heer Hemelvaart - Eerste Communie**Zondag 2 juni:** *11.00 u.* - Eucharistieviering**Dinsdag 4 juni:** *19.00 u.* – Vormselcatechese – inoefenen liederen**Vrijdag 7 juni:** *19.00 u.* Vormselcatechese - repetitie + meegeven vormselkleed**Zaterdag 8 juni:** *10.00 u - 10.30 u.* – Vormselcatechese – repetitie**Zondag 9 juni:** *11.00 u.* - Pinksterviering met vormsel**Woensdag 12 juni:** *19.00 u.* – *21.00 u.* – fietstocht Cog.be*19.30 u.* – *21.30 u.* – Kerkraad**Vrijdag 14 juni:** *19.00 u.* – *21.00 u.* – medewerkersfeest in de Nova**Mijn vrede geef ik jullie**

Vrede, een groet uit de verte, soms even dichterbij
in een mens die je aankijkt en die je zegt:

jij met je somberheid, je cynisme,
ga op weg naar een plek waar je wonen kunt,
goed voor ieder menskind.

Vrede is je bestemming:
geen ziekte meer, armoede voorbij,
dieren met respect omgeven, bomen op de hellingen van de bergen,
koffie zonder bijmaak,
wapens overbodig, het verkeer veilig.

Vrede, soms even dichterbij
in openheid om anders dan de anderen te mogen zijn,
een doorbroken taboe
voor wie moet leven met beperkingen en ziekte.

Vrede is pas in jou
als ze om je heen is.
Er is werk te doen:
leed opruimen met helende handen,
kiezen tegen onrecht.
Maar, 'Ik zal er zijn' zal daar zijn
waar jij werkt aan recht en vrede.

(Bron: uit 'Een jaar de tijd. Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen C'.)

LIEF EN LEED



Doopsel

Op 11 mei werd **Lander** gedoopt in onze kerk. Hij is het zootje van Jan Van Loo en van Veronique De Mey; en kleinzoon van Albert en Mia Van Loo-Windels en van Patrick en Cecile De Mey-De Visscher.

Moge hij opgroeien in een gelukkig gezin.

PREEK VAN DE WEEK**12 MEI - VIERDE PAASZONDAG****LUISTEREN NAAR DE ROEP VAN JE LEVEN**

(Joh 10, 27-30)

1. Paulus

De heilige Paulus was een heel bedrijvige mens. Om de blijde boodschap van Jezus te verkondigen, reisde hij door de hele mediterrane wereld. Het lezen van de verslagen van zijn vele reizen is heel verwarrend. Vaak vraag je je af: "Waar is hij nu al weer? Wat doet hij daar?"

In de eerste lezing van vandaag vinden wij de heilige Paulus terug in Antiochië. Zij komen aan en Paulus doet wat hij altijd doet: Hij preekt het evangelie op de sabbat in de plaatselijke synagoge.

Hij heeft zo'n succes dat tenslotte de Joodse leiders van de synagoge hem en zijn trouwe begeleider Barnabas uit de stad jagen. Ze waren jaloers!

Wat is hier gebeurd?

2. Luisteren

Bij de voorbereiding zei iemand tegen mij: "Ik weet wat er hier gebeurd is: Wanneer mensen niet willen luisteren, komt de boodschap niet over!"

Juist, de Joden waren zo jaloers op Paulus en ze vreesden hun macht over hun parochies te verliezen dat ze niet openstonden voor het evangelie.

Dat is 2000 jaar later nog altijd een groot probleem. Naar welke boodschap en naar welke boodschapper luister ik? Waarvoor en voor wie sta ik open? Paulus had niets anders dan zijn woord. Ook zijn brieven die hij aan zijn parochies schreef moesten worden voorgelezen. De meeste mensen konden toen niet lezen.

Vandaag hebben wij de tegenovergestelde situatie. Nog nooit in onze geschiedenis hebben gewone mensen zoveel toegang tot wetenschappelijke, politieke of religieuze informatie gehad als wij vandaag. De moderne media maakt dat mogelijk.

Maar voor vele mensen is het te veel. Ze verdrinken in een vloedgolf van informatie, nieuws, fake nieuws of meningen. Dus stellen ze opnieuw de oude vraag: "Naar wie zal ik luisteren?"

3. Moederdag

Vandaag is het ook Moederdag. Nog niet lang geleden was het thema moeder onbetwist. Een vrouw moet huwen en dan moeder worden om een gezin te stichten. Moederschap was dé roep van het leven voor een vrouw.

Vandaag is dat niet meer zo eenvoudig. Vaak moet een jonge vrouw kiezen tussen carrière en gezin. Vele vrouwen willen eerst carrière maken en pas later kinderen krijgen. Moederschap is vandaag een bewuste keuze.

Hier zijn wij weer bij het probleem van Paulus: "Naar wie en naar welke boodschap wil ik luisteren? Waar sta ik voor open? Wat is de roep van mijn leven?"

4. Roepingenzondag

Vandaag is het ook roepingenzondag. In de traditie werd in onze kerk voor meer roepingen voor priesters, pastorale werkers en diaken gebeden. Dat is natuurlijk ook vandaag nodig.

Maar gaat het vandaag niet om veel meer:

- Naar wie moet ik vandaag luisteren?
- Wie kan mijn voorbeeld zijn?
- Wie spreekt niet alleen door zijn woorden tot mij maar vooral door zijn daden?

In het evangelie stelt Jezus zich voor als de goede herder. Zijn schapen luisteren naar hem. Zijn stem geeft oriëntatie! Jezus is ons kompas.

Deze week stierf Jean Vanier, de stichter van de arkgemeenschap. Hij beschrijft heel mooi op welke wijze ik de stem van mijn leven kan horen.

La petite voix intérieure (Jean Vanier)

In elk van ons bevindt zich 'la petite voix intérieure'. Het is iets heel intiem en diep in mij. Het betekent luisteren naar onze menselijke natuur of God omdat we allen deel uitmaken van de mensheid. La petite voix leidt ons naar het licht. La petite voix vertelt ons dat we als mensen verenigd zijn. In elke mens leeft een geest, een adem die ons voortstuwt naar het universele en naar de openheid. De adem stuwt ons naar het onbepaalde, de liefde, het respect voor anderen. Maar om te luisteren naar la petite voix moet je halt houden. Vaak zijn we teveel bezig met onszelf of met dingen aan het doen zodat je niet meer luistert naar la petite voix die ons brengt naar vrede en ons doet werken aan een betere mensheid.

Daarom stel ik opnieuw de vraag: Wat is de roeping van jouw leven?

Pater Andreas Krahn

INTERPAROCHIAAL

E.H. PAUL GORRÉ VIERT ZIJN 60 JAAR PRIESTERJUBILEUM



E.H. Paul Gorré

Op 23 mei 1959 werd E.H. Paul Gorré tot priester gewijd in de St.-Baafskathedraal te Gent door Mgr. Calewaert. Zestig jaar later viert hij met ons zijn 'Diamanten Priesterjubiläum'. In 1989 werd hij parochiepriester in St.-Eligius. Ook al ging hij in 2009 op pensioen, hij bleef wonen op de parochie waar hij nog steeds de eucharistie op dinsdag voorgeeft en veelal ook de viering op zondagochtend om 8 uur. Tijd om bij hem op gesprek te gaan.

Priester worden, was dat altijd een jongensdroom?

In Wetteren behaalde ik mijn diploma van het lager humaniora. Daarna ben ik zes jaar gaan werken als bediende bij bouwmaterialen De Witte in Wetteren. Ik was ook heel sterk betrokken bij de kajotters (KAJ). In die periode voelde ik al dat ik iets wou doen met meer verantwoordelijkheid.

Had je een inspiratiebron?

Mijn gelovige opvoeding van thuis uit, mijn engagement binnen de KAJ en Jozef Cardijn als bezieler van de KAJ, hebben mij aangezet om priester te worden. Vooraleer ik naar het seminarie mocht, moest ik eerst naar Don Bosco bij de salesianen in Kortrijk voor het behalen van mijn diploma hoger onderwijs. Door de figuur van Don Bosco is mijn roeping tenslotte

bevestigd geworden. Van daaruit ben ik dan naar het seminarie gegaan. Ik was wel vijf jaar ouder dan mijn 26 collega-seminaristen. Later zijn we samen gewijd in de Sint-Baafskathedraal.

Op welke plaatsen was je nog pastoor vooraleer je in St.-Eligius kwam?

Na mijn wijding moest ik zes maanden een oude pastoor vervangen in Aalter.

Van 1959 tot 1965 werd ik benoemd als onderpastoor in de kerk van Theresia van Avila in de Muide.

Van 1965 tot 1980 ben ik benoemd als onderpastoor in de kerk St.-Laurentius in Lokeren. We waren daar toen met vier onderpastoors.

Van 1980 tot 1989 was ik pastoor in de O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk in Oudegem, Dendermonde.

Van 1989 tot 1990 was ik actief pastoor in St.-Eligiuskerk in Gentbrugge. Toen ik met pensioen ging, mocht ik er gelukkig blijven wonen. Nu ben ik nog een meewerkende pastoor. Uit principe help ik alleen mee als het mij gevraagd wordt. Ik ben nog wel erg betrokken bij de KWB, Samana en Ademtocht.

Je bent voor verschillende parochies onderpastoor en pastoor geweest. Vond je het jammer dat je werd verplaatst?

Ik ben overal graag geweest. Had men mij gezegd dat ik in de Muide moest blijven, had ik het zonder probleem gedaan, want ik was er héél graag.

Ik ben wel altijd van het principe geweest: als ik ergens weg ben, ga ik er niet meer opnieuw naar toe. Dat wil niet zeggen dat ik geen contact meer heb met een aantal mensen uit de vroegere parochies.

Toen ik hier als pastoor in St.-Eligius kwam, ben ik onmiddellijk aanvaard. Ik had onmiddellijk medewerkers die van alles wilden doen. Het is mede dankzij hen dat St.-Eligius is kunnen groeien. Luc Soens was toen nog onderpastoor en is toen benoemd als aalmoezenier in het UZ. Daarna werd hij deken in Haaltert.

Dank zij jou kwam er naast de kerk ook een parochiecentrum. Hoe belangrijk was dat voor jou?

Ik vond dat heel belangrijk. Bedoeling was om mensen bijeen te brengen na een eucharistie alsook om een ruimte te hebben voor vergaderingen. Daarnaast moest het ook een plaats zijn waar verenigingen terecht kunnen. We hadden geluk dat we het klooster van de zustersgemeenschap St.-Vincentius a Paulo uit Waarschoot konden kopen. Door de verkoop van een school in Gontrode, door hulp van het bisdom en door renteloze leningen van gelovigen hebben we het pand kunnen kopen. Mgr. Luysterman wijdde het parochiecentrum in op voorwaarde dat het 'een huis van ontmoeting' zou zijn. De 'toog' moest bijkomstig zijn.

Je was op veel plaatsen. Is er een verschil in werken in stedelijk of landelijk gebied?

In landelijke gebieden kent iedereen elkaar. Het contact daar is dus anders. Je hebt veel meer contact met de mensen. Iedereen spreekt daar tegen iedereen. Als er iets gebeurt, wordt dat heel snel rondverteld. Het nadeel is dat er ook geroddeld wordt.

Wat is je als mooiste moment bijgebleven?

Ik heb veel mooie momenten gekend.

De opening van het parochiecentrum hier in St.-Eligius was zeker een van de hoogtepunten.

Ook een feest in mijn tuin voor medewerkers van de parochie is iets dat mij altijd bijblijft.

Ook de ontmoeting met Gert Poelman. In 1994 is Gert Poelman als stagiair gekomen. Hij was er steeds in het weekend. Tussen ons is er een vriendschapsband gegroeid. Met hem heb ik verschillende reizen gemaakt. Meerdere keren nam hij mij ook mee naar Rome.

Is er een moment/gebeurtenis die je niet meer wil meemaken?

Een heel triestig moment was het afscheid van Gert Poelman als vriend. In mijn huis is er al een paar keer ingebroken. Dat is schrikken als je dan binnen komt. Wat ik zeker niet meer wil meemaken is het oog in oog staan met een inbreker. Het gebeurde vorig jaar 's nachts op 15 maart. Een gemaskerde man stond met een koevoet aan mijn bed. Hij wilde geld. Alles ging toen zo snel dat ik mij pas achteraf realiseerde wat er was gebeurd.

Kan je nu nog gerust gaan slapen? Ben je bang?

Echt bang ben ik niet, maar ik denk er nog wel aan. Soms zie ik de inbreker nog voor mij staan. Ondertussen is er wel een alarmsysteem geplaatst wat toch wel een gemoedsrust geeft. Maar toch ga ik elke avond controleren of alle deuren vast zijn.

De kerk is veranderd van een cultuurkerk naar een keuzekerk. Heb je heimwee?

Vroeger werd het geloof van thuis meegegeven. Er waren tradities. Het was een evidentie dat men wekelijks naar de eucharistie ging. Vroeger werd er niet gesproken over het geloof in woorden, geloof werd beleefd. De kern van ons geloof is niet doorgegeven. Geloven is meer dan eucharistie vieren. Heimwee naar vroeger heb ik niet. De tijdsgeest is veranderd. Wat ik wel jammer vind, is dat het geloof de jonge mensen niet meer aanspreekt.

Zou het minder geloven bij jonge mensen een reden zijn waarom veel jongeren kampen met psychische problemen?

Jongeren zijn zoekende en hebben vaak geen houvast meer. Het geloof in het transcendente is weg. Alles moet bewezen worden, alles moet tastbaar zijn terwijl geloof niet kan bewezen worden. Niet alles in de wereld kan verklaard worden. Geloven kan een houvast bieden door te weten dat er iemand is die voor ons zorgt.

Zouden de pedofielschandalen in de kerk een rol gespeeld hebben dat mensen afhaken?

Bij een deel van de oudere generatie is dat zeker het geval. De kerk was altijd een voorbeeldfunctie. Vroeger keek men op naar priesters omdat ze een vlekkeloos leven hadden. Plotseling is het geloof in die kerk weggevalen. Ook ik heb onder al die schandalen geleden. Ik was soms beschaamd om met een kruisje rond te lopen. Ik ben er wel nooit over aangesproken.

Parochies worden momenteel samengevoegd om zo te groeien naar een 'nieuwe parochie'. Hoe sta jij er tegenover?

Moest ik jonger geweest zijn, zou ik er mij helemaal achter gezet hebben om eraan mee te werken. Gezien de tijdsgeest moet er iets veranderen. We kunnen niet alles alleen meer dragen in onze eigen parochies. Als overgangsfase zullen de plaatselijke kerken nog wel moeten blijven bestaan voor de oudere generatie. Misschien zal af en toe een gebedsdienst nodig zijn tot dat de 'nieuwe parochie' écht een feit is. Wat wel opvalt, is dat de verenigingen nog wel een bezinning houden maar dat ze niet meer naar de kerk komen.

Kan het priestertekort opgelost worden door priesters te laten huwen?

Ik ben voorstander om gehuwde mannen in het priesterambt toe te laten. Jongeren zouden een keuze moeten hebben om al dan niet voor het celibaat te kiezen. Ik vind wel dat men jongeren pas mag toelaten tot het priesterambt als ze eerst een tijdje in het leven hebben gestaan. Ze zouden eerst een aantal jaren moeten gewerkt hebben en ontdekt hebben wat het gewone leven te bieden heeft.

Ten slotte. Heb je nog zelf iets toe te voegen aan ons gesprek?

Na zestig jaar ben ik nog altijd een heel gelukkige priester.

Dankjewel pastoor Gorré voor het openhartig gesprek!
Proficiat met jouw jubileum en geniet van jouw feest op 2 juni.

Marijke De Vogeleer
parochieassistente Gent-Oost

BISDOM GENT



Bedevaart Banneux

Ook dit jaar gaan we vanuit het bisdom Gent op bedevaart naar Banneux. In dit dorpje in de provincie Luik verscheen O.L. Vrouw in 1933 achtmaal als maagd der Armen. Ze vroeg om veel te bidden en onze handen in het water te steken van de bron, die zij had aangewezen.

Wil je niet te ver weg, enkele dagen samen bij Haar zijn, kom dan mee. We hopen weer met ruim 200 personen te zijn, bedevaarders en medewerkers die goed voor je zorgen. Zoals steeds verblijven we in de hospitaliteit. We reizen met bussen met lift. De reis duurt ongeveer twee uren.

Wanneer?

Maandag 8 juli tot en met 12 juli 2019

Inschrijvingsgeld?

€200,00 volpension, in tweepersoonskamers

Info?

dr. J. Van Tichelen, Vijfstraten 132, Sint-Niklaas

Tel. 03.776.78.33

Uiterste inschrijvingsdatum: 30 mei 2019

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS **De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.beWebsite: <http://www.parochiesintbernadettegent.be/>**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent

Website: www.nova-gent.beContactpersoon: *Godelieve Volckaert* gsm 0485 674 237godelieve.volckaert@gmail.com**WEBSITES GENT-OOST**www.kerkinsintamandsberg.bewww.parochiegentoost.beDekenale site http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/