

**WOENSDAG 12 JUNI 2019**

## **LITURGISCHE VIERINGEN**

### **Zondag 16 juni - Gezinsviering**

11.00 u. - Dankviering voor vormelingen  
en eerste communicanten

### **Zondag 23 juni – Sint-Bernadettefeest**

11.00 u. – Eucharistieviering

### **Zondag 30 juni**

11.00 u. - Eucharistieviering



## **AGENDA**

**Woensdag 12 juni:** 19.00 u. – 21.00 u. – fietstocht Cog.be  
19.30 u. – 21.30 u. – Kerkraad

**Vrijdag 14 juni:** 19.00 u. – 21.00 u. – medewerkersfeest in de Nova

**Zaterdag 15 juni:** 14.00 u. – 15.30 u. Samana: bedevaart naar Oostakker-Lourdes

**Zondag 16 juni:** Eucharistieviering – gezinsviering – dankviering voor Vormelingen en  
Eerste Communicanten

**Zondag 23 juni:** 11.00 u. – Eucharistieviering

Zomerfeest- 12.00 u. - aperitiefconcert – 12.30 u. – gebraseerde beenham

## **Heilige Drie-Eenheid**



Wie God zegt,  
moet het verhaal vertellen  
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor u ‘,  
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,  
die ons de wereld heeft toevertrouwd  
opdat wij er zorg voor zouden dragen,  
die met ons meegaat,  
ons zegent en zendt  
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt  
moet het verhaal vertellen  
van Jezus Christus,  
de Mens in wie duidelijk werd  
wie God is,  
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.  
De Mens die er is voor anderen:  
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt  
moet het verhaal vertellen  
van zijn Geest die in ons leeft,  
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor u ‘,  
die ons bezielt en richt  
om zijn naam in ons leven  
te waar te maken.  
Onze God is een groot verhaal van liefde,  
dat in ons leven te lezen is.

*(bron: Dominicanen Schilde)*

## **Eerbied voor de schepping.**

### *Onze kardinaal Jozef De Kesel*

Ik citeer even een passage uit een recente brief van kardinaal De Kesel. Onze kardinaal begint met een citaat uit “Laudato Si”, de encycliek van paus Franciscus over het klimaat. *“Onze zuster, moeder aarde, schreeuwt ons toe, vanwege de schade die we haar hebben toegebracht door ons onverantwoord gebruik en misbruik van alle gaven die God in haar heeft gelegd.”*

*Al in de inleiding van zijn encycliek Laudato Si’, legt paus Franciscus de vinger op de wonde. Zowel de armoede als de overconsumptie is een probleem voor het ‘goede leven’ in ons gezamenlijk huis dat ‘aarde’ heet. Meer nog, heel ons huis is bedreigd. Ik denk niet dat ik overdrijf: de klimaatcrisis is een uitdaging zonder voorgaande in de menselijke geschiedenis.*

Tot daar onze kardinaal en aartsbisschop. Soms spreekt de kerk met duidelijke taal.

### **Scheppingsperiode september 2019**

Binnenkort begint de nieuwe campagne van Ecokerk in voorbereiding van de “Dag van de Schepping”, die op 1 september of gedurende de maand september gevierd wordt.

De slogan dit jaar is: “Red hun Toekomst: Klimaatplan. Nu.” Dankzij de ruchtbaarheid, die jonge mensen, zoals Greta Thunberg en onze eigen scholieren aan het onderwerp geven, beginnen ook de politici en ook meer en meer burgers te reageren. Ecokerk wil hierop verder bouwen om alle christenen wakker te schudden.

Wij moeten niet wijzen naar de anderen: “die moeten het doen!” Maar we moeten zelf in actie schieten. Niets doen is “schuldig verzuim”. Onze kinderen en kleinkinderen zullen de rekening krijgen. Nu al in de tropische landen zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde concreet zichtbaar. Het lijkt ver van ons bed, maar dat is het niet. Als morgen miljoenen klimaatvluchtelingen aan onze deur zullen staan, wat gaan we dan doen?

### **Join for Water**

Mensen die zeer goed weten waarover het gaat, zijn de medewerkers van “Join for Water” een ngo van bij ons. Zij verrichten bijzonder verdienstelijk werk op het gebied van water in landen van het Zuiden. Drinkbaar water is, zoals u wellicht weet, erkend als “mensenrecht”.

Iedereen zou dus moeten toegang hebben tot drinkbaar water. “Join for Water”, de nieuwe naam voor PROTOS, zet zich elke dag in om steeds meer mensen in het Zuiden toegang te geven tot drinkbaar water. Het is een heel efficiënte manier om mensen op het pad van de vooruitgang te helpen. Zonder drinkbaar water in de omgeving is alle ontwikkeling onmogelijk.

PROTOS, nu “Join for Water”, startte meer dan 30 jaar geleden met een aantal ingenieursstudenten van de universiteit van Gent, die zich -na hun studies- eens extra wilden inzetten voor een goed doel. Het mocht liefst wel een beetje avontuurlijk zijn. Zo vertrokken ze met een vijftal naar Haïti, waar een pater dringend hulp nodig had om zijn mensen aan drinkbaar water te helpen, enz. Het werd een succes. Vandaag is “Join for Water” actief in een zestal landen in Afrika en Latijns-Amerika. Zij hebben al voor vele honderdduizenden mensen het verschil gemaakt tussen miserie en vooruitgang.

“Join for Water” is gevestigd in Gent en vindt nog steeds jonge idealisten, die enkele jaren naar het Zuiden willen trekken om daar bijzonder nuttig werk te verrichten in soms heel moeilijke omstandigheden. (Meer inlichtingen: [www.joinforwater.com](http://www.joinforwater.com))



### *Ecokerk*

Ecokerk is blij dat zulke uitzonderlijke voorbeelden ook bij ons te vinden zijn. Ondertussen wordt de campagne voorbereid voor de Scheppingsperiode in september. Dit jaar willen we de aandacht bijzonder toespitsen op de jeugd en onze verantwoordelijkheid tegenover hen. Welke toekomst gaan wij hen nalaten? Als christenen kunnen we onmogelijk zeggen “après nous le déluge.”. Laten we daarom ons voorbereiden om gedurende de maand september de stem van Ecokerk luid te laten klinken en veel mensen te overtuigen dat wij allemaal actie moeten ondernemen om de klimaatverandering

door positieve actie te bestrijden en tegelijkertijd ons bewust te zijn dat dit onze christelijke plicht is tegenover de armen in de derde wereld en onze eigen kinderen en kleinkinderen.

*Wilfried Van Hove* Vertegenwoordiger van Ecokerk voor het bisdom Gent

## **PREEK VAN DE WEEK**

**2 JUNI 2019 - ZEVENDE PAASZONDAG** (Joh 17, 20-26)

### **EENHEID**

#### **1. Wat Jezus wil: Eenheid**

Het evangelie dat wij vandaag van de evangelist Johannes hebben gehoord is een moeilijke tekst. Voor Jezus werd gevangen genomen, gaat hij bidden voor zijn leerlingen. Het is een soort van afscheid van zijn leerlingen en een kijk naar de toekomst.

Jezus wil dat zijn leerlingen ook in de toekomst kunnen stand houden en dat ze het woord van God zouden blijven verkondigen.

Wat is daarvoor nodig?

Daarvoor is het zeker nodig dat de gemeenschap van zijn leerlingen "één mogen zijn". Een gemeenschap die versplinterd is, straalt niets uit. Kijk hiervoor maar naar de verkiezingen: Partijen die ruzie met elkaar hebben, verliezen stemmen.

Dat is de eerste beweegreden: Eenheid onder elkaar.

Maar het gaat nog dieper: Waarop is de eenheid onder elkaar gegrondvest? Jezus zegt daarom ook het volgende: "Opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen zoals U in Mij".

De eenheid bestaat er niet in dat wij allen dezelfde mening moeten hebben. Dat zal nooit gebeuren waar mensen samenkomen en dat was ook in de eerste parochiegemeenschappen niet het geval. Zie hiervoor de brieven van de apostel Paulus.

De eenheid bestaat daarin dat Jezus ons opneemt in zijn unieke gemeenschap met God. Daarom zijn wij één: Omdat wij een relatie met God hebben door Jezus. Of om het met de woorden van het Tweede Vaticaans Concilie te zeggen: Wij zijn tochtgenoten op de weg naar God. Daarin ligt onze identiteit.

#### **2. Identiteit?**

Hier zijn wij nu bij een heel moderne en controversiële kwestie aangekomen: Waarin bestaat de gezamenlijke identiteit van ons christenen? Als wij onze medegelovigen als tochtgenoot op

de weg naar God zien omdat wij dezelfde relatie met God hebben, dan moeten wij hen respect betuigen.

Hier ligt ook het fundament van het sociale engagement van ons christenen: Ik help mijn tochtgenoot die ook op de weg naar God is.

### 3. Grenzen?

Maar wij leven in een maatschappij waar niet alleen christenen leven. Hoe zien we anderen met een andere religie, moslims bijvoorbeeld. Zij hebben niet onze christelijke identiteit. Zijn ze daarom onze vijanden die een bedreiging voor onze christelijke identiteit zijn?

Bij de voorbereiding zei iemand: "Mijn kleinkinderen hebben geen moeite met vreemdelingen. Die hebben vrienden waar ik de naam niet van kan uitspreken. Die weten heel goed wat Ramadan en Suikerfeest is."

Er zijn politieke partijen die ons daarom willen bang maken: "Zie je dat niet. Wij verliezen onze christelijke identiteit!" Ik zie dat niet zo. Mijn relatie met God wordt niet zwakker omdat anderen tot hun God bidden. In het geval van de Islam is het ook nog dezelfde God. Als ik bijvoorbeeld zie met hoeveel enthousiasme de moslims hun Ramadan vieren, is dat voor mij een aansporing: Ik zou graag zien dat katholieken de vastentijd met evenveel enthousiasme zouden vieren.

Voor mij zijn moslims ook wandelaars op weg naar God. Maar zij hebben een andere weg gekozen. Ik hoop dat wij tenslotte allebei bij God aankomen.

### 4. Ten slotte

Waarin bestaat de eenheid van die Jezus die Hij bij zijn afscheidsgedeb sprak? Wij geloven dat wij door Jezus een bijzonder relatie met God hebben. Wij geloven dat God de Vader in de Hemel is die ons tot hem trekt omdat Hij van ons houdt.

Wij zullen deze relatie met God door Jezus in ons dagelijks leven uitstralen. Dat is de beste missie en verkondiging. Een heel extreem voorbeeld van zo'n relatie is Stephanus. Hij was zo nauw verbonden met God. Zijn geloof bepaalde zijn hele identiteit zodat hij niet anders kon dan voor Hem te sterven zonder zijn tegenstanders te vervloeken. Hij laat ons met de volgende vraag achter:

Hoe sterk is jouw persoonlijke identiteit doordrongen van je relatie met God?

*Pater Andreas Krahen*



## Prijzenlijst van de Solidariteitsactie 2019

Trekking van 24 mei 2019

### NATIONALE TREKKING:

**Prijzen voor gewone loten (rode kleur)**

**Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50**

In alle series het nummer eindigend op **234**

**Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25**

In alle series het nummer eindigend op **211**

In alle series het nummer eindigend op **333**  
In alle series het nummer eindigend op **611**  
In alle series het nummer eindigend op **986**

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen aan:

**Samana, dienst Tombola, Haachtsesteenweg, 579, 1031 Brussel,**  
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden.

**PLAATSELIJKE TREKKING:** voor **gewone loten** (rode kleur) **bij ons verkocht**

Winnen een aankoopbon ter waarde € 15

<b>Nummers</b>	<b>D-117 556</b>	<b>D-118 318</b>
	<b>D-117 581</b>	<b>D-118 405</b>
	<b>D-117 783</b>	<b>D-118 603</b>
	<b>D-118 010</b>	<b>D-118 873</b>
	<b>D-118 115</b>	<b>D-118 902</b>

Deze 10 aankoopbonnen,  
zijn te besteden bij onze plaatselijke winkeliers en liggen op u te wachten bij  
**Marie-Paule Ryckkaert Waterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg.** Na 18.00 uur.  
**Je mag naar eigen voorkeur een waardebon kiezen:**

Bakkerij Fré  
Apotheek Lloyds Pharma  
Oxfam Wereldwinkel Gent Oost  
Slagerij Van Tomme  
Fruit 4 you

Het leven is voor de rappen, de eersten hebben de grootste keus

***DANK VOOR UW FINANCIËLE STEUN***

The logo for COG.BE features the letters 'C', 'O', 'G', and 'B' in blue, red, green, and orange respectively, followed by '.BE' in orange. The letters are stylized and hand-drawn.

Beste toneelvrienden,  
Na een geslaagd toneelseizoen 2018-19 kijken we vast uit naar wat de toneeltoekomst brengt. De ‘vernieuwende visie’ van Milo Rau over toneel neemt ons mee naar onbekende, niet-evidente voorstellingen. Maar leidt onze maatschappij ons ook niet, zonder we het beseffen, naar andere normen, ideeën, toekomstvisies? Milo schudt ons in elk geval wakker in onze min of meer comfortabele leefgewoontes en dito visies. Toch hebben we geprobeerd om de kerk in het midden te houden en naast de stukken van NTG ook andere gezelschappen tot bij jullie te brengen. Na lezen, opzoeken, overleggen, brengen we jullie naar ons idee een evenwichtig toneelaanbod. Deze keuze houdt ook in dat de data van de voorgestelde stukken niet altijd op een vrijdag zullen doorgaan. Toch hopen we dat we samen ook dit toneelseizoen bij een natje mogen terugkijken op een ‘trickie’ voorstelling en de filosoof in ons naar boven mag komen... Hierbij ons aanbod:

**'TILL IT'S OVER' \*\*\* vr. 27.09 / 20:00 Gent Floraliën**

Richard Jackson maakte een installatie op basis van Picasso's bekende oorlogsschilderij *Guernica*.

Acteurs Valentijn Dhaenens en Clara van den Broek creëren een theatrale performance op basis van dit thema. Hoe gaan twee mensen om met de gevolgen van extreem geweld en wat is de blijvende impact wanneer de tijd zijn werk heeft gedaan? Kan geweld ons dichter bij elkaar brengen? Dringen we dieper in elkaar door en raken we verbonden ondanks of zelfs door het geweld dat we elkaar aandoen? Creëert geweld intimiteit?

'TILL IT'S OVER' is een samenwerking tussen SKaGeN en de Amerikaanse schilder en beeldend kunstenaar Richard Jackson rond de thema's burgeroorlog, tederheid en wraak.  
Taal: NL

**WIE IS BANG?****wo. 27.11 / 20:00****NTGent**

Tom Lanoye &amp; Koen De Sutter

In *Wie is bang* maakt een ouder wordend acteurskoppel de balans op van de liefde voor elkaar en voor het vak. Als onbetwiste sterren van het gesubsidieerde theater stapten ze ooit over naar de vrije podiumkunsten. Terend op hun bekendheid wilden ze een paar seizoenen goed geld verdienen met een populaire repertoire-klassieker rond een scheldend en drankzuchtig koppel intellectuelen. Daarna zouden ze gewoon weer overstappen naar het 'officiële' circuit. Daar werden ze echter nooit meer uitgenodigd. Hun andere vrije ensceneringen flopten. Alleen de scheldklassieker blijft volle zalen trekken. Avond na avond zijn ze veroordeeld om tegenover elkaar te staan in steeds dezelfde rol.

Het enige wat wel geregeld verandert, zijn hun tegenspelers: twee jongere acteurs die het om den brode een tijdje volhouden maar die daarna, net als hun voorgangers, met ruzie verkassen. Het wordt steeds moeilijker vervangers te vinden. Dan snelt Vadertje Staat alsnog te hulp.

Voor de jongere acteurs kunnen ze een cultureel-sociale toelage ontvangen, op voorwaarde dat ze een buitenlandse afkomst en liefst ook een kleurtje hebben.

De eerste kennismaking zet alle onderhuidse conflicten op scherp. Er gaapt een kloof tussen de generaties en de geslachten, en een afgrond tussen de voorliefde voor de canon en de drang naar hedendaagsheid. Is het ensceneren van klassiekers wereldvreemd of pertinent? Is ons theater als kunstvorm universeel of eurocentrisch-blank-passé? En is toneelspelen in tijden van Netflix überhaupt nog relevant? Taal: NL

**FAMILIE****vr. 07.02 / 20:00 / NTGent****MILO RAU Taal: NL**

De meest onbevattelijke misdaad die een mens kan plegen wordt nagespeeld door een echte familie. Acteurs Ann Miller en Filip Peeters staan als koppel op het podium en delen voor het eerst in hun leven de Bühne met hun 2 dochters, Leonce en Luise. Samen reconstrueren ze een familiedrama.

“Milo vroeg aan mijn vrouw of zij als actrice van het vaste gezelschap van NTGent de vrouwelijke rol wou spelen”, zegt Peeters. “Dan zie ik mijn kinderen nooit meer want met kinderen werken is weekend- en vakantiewerk, zei An. Na een korte stilte vroeg Milo dan of ze het ook aan haar eigen kinderen wou vragen en aan mij. Hij wist natuurlijk dat ik ook acteur ben. We hebben er lang, lang over nagedacht, en uiteindelijk beslist om het aan onze dochters voor te leggen. Zij moesten de beslissing nemen en hebben ons daarbij veel meer overtuigd dan wij hen. Ze willen proeven van het theaterleven. Wie ben ik dan om hen tegen te houden? Er was wel één grote voorwaarde: hun school mag er niet onder lijden. We zijn er ons van bewust dat er een risico is. Ze zijn net op een leeftijd dat ze wat afstand nemen van hun familie en onze bemoeienissen en net nu moeten ze in de weekends en de vakanties repeteren. Het is een avontuur, we weten dat er crisissen kunnen zijn. Ik vergelijk het met een zeilboot die nu de plas over moet.”



DE AANZEGSTER

wo. 06.05

NTGent

In het Westerse theaterrepertoire zijn er nauwelijks grote vrouwenrollen. Zuidpool brengt daar verandering in en gaat in zee met grootmeester Ilja Leonard Pfeijffer.

Hij schrijft een theatertekst over de opkomst en neergang van een beroemde actrice. Als slachtoffer van én voorvechtster tegen onderdrukking verwerft ze op korte tijd een enorme heldenstatus. Ze wordt wereldwijd een voorbeeld voor andere vrouwen en zet een beweging in gang die in alle gelederen van de samenleving voelbaar is. Tot ze zelf dader blijkt te zijn. ... *De Aanzegster* is een hedendaagse tragedie waarin waarheid en fake news onherkenbaar door elkaar lopen in een strijd die via de media wordt gevoerd, een strijd waarin beeldvorming krachtiger en fataler is dan feiten. Taal: NL

Beste toneelliefhebber,

We bestelden 30 carrés.

Voor de 4 stukken betaal je 76,00 euro. Een (totale) reductie van 8,00 euro was mogelijk maar dan kan je geen andere datum prikken indien je de voorgestelde avond niet zou kunnen. We hebben dus geopteerd voor de eerst genoteerde prijs. Onze plaatsen in de zaal zijn gereserveerd op de rijen G, H, I die zeker een goed zicht garanderen.

We hopen je getriggerd te hebben om ook dit seizoen met volle goesting van het toneel te genieten.

Graag voor 23 juni je bevestiging van deelname.

Je inschrijving is geldig na betaling op reknr.: BE50 8905 9425 9518 - met als uiterste datum 23.06.2019

Met hartelijke toneelgroet,

**Frank & Kathy** namens COG.Be



## ST. -BERNADETTEPAROCHIE

Novacentrum, St.-Bernadettestraat 132 te 9000 Gent

- 11u00** Eucharistieviering (in de Sint-Bernadettekerk)
- 12u00** Aperitiefconcert door het parochiekoor
- 12u30** Gebraiseerde beenham met aardappelen, brood of pasta, rauwe groenten en sausjes
- 14u00** Doorlopend koffie, wafels, ijs met aardbeien, kinderijsjes, ...
- 16u00** Trekking TOMBOLA
- Kaarten:** Voorverkoop 17 euro - aan de kassa 18 euro  
Kinderen beneden 12 jaar 5 euro (APERITIEF INBEGREPEN)

Inschrijven v o r 20 juni 2019  
Reserveer op 09/251 39 90 (na 18 uur)  
of 09/259 84 97 (tussen 9 en 11 uur)



**INTERPAROCHIAAL****JOKRI ONTMOETINGS-DAGEN**

Periode: 30-06-2019 tot 06-07-2019

In Don Bosco, Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Zeven dagen op kamp met meer dan honderd jongeren om samen te spelen, het stil te maken, op avontuur te gaan, te bidden, elkaar te ontmoeten ...

**Praktisch:**

Kostprijs (all-in!): IJD-leden: € 180 ; Niet-leden: € 185

Inschrijven: **Vóór 15 juni** via [www.regi.ijd.be/OD2019](http://www.regi.ijd.be/OD2019).

LET OP: Je inschrijving is pas definitief wanneer we je betaling ontvangen hebben.

Meer info?

Mailen naar [niels.den.tandt@ijd.be](mailto:niels.den.tandt@ijd.be), tel. 09 235 78 66

**DEKENAAT GENT****Bezinning in Oostakker Lourdes**

**Thema: Gelukkig de armen want voor u is het koninkrijk Gods (Lc 6,20)**

Spreker: Vicaris Paul Van Puyenbroeck

**Programma:**

- 09.30 u.      Rozenkrans
- 10.00 u.      Welkom en inleiding op het jaarthema door E.H. Paul Van Puyenbroeck
- 10.45 u.      Pauze en koffie
- 11.00 u.      Gebedsmoment aan de grot
- 12.00 u.      Middagmaal
- 14.00 u.      Tweede inleiding door E.H. Paul Van Puyenbroeck
- 15.00 u.      Bezoek aan de blokhutten
- 16.00 u.      Eucharistie en mogelijkheid voor ziekenzalving
- 17.00 u.      Broodmaaltijd
- 18.00 u.      Huiswaarts

**Waar? en wanneer?**

Dinsdag 2 juli 2019 bij de Zusters van Kindsheid Jesu,

Ingang: via Groenstraat 31 (school), gelegen tegenover het bedevaartsoord.

**Deelnemeprijs:** vrije bijdrage

**Info en inschrijving:**

Werner DE GREVE

Drongenstationstraat 35

9031 Drongen

Tel. 09.236.33.19 [werner.degreve@hotmail.be](mailto:werner.degreve@hotmail.be)

Uiterste inschrijvingsdatum: 22 juni 2019

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer*, gsm. 0475 84 20 82 [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)Website: <http://www.parochiesintbernadettegent.be/>**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent

Website: [www.nova-gent.be](http://www.nova-gent.be)Contactpersoon: *Godelieve Volckaert* gsm 0485 674 237[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)**WEBSITES GENT-OOST**[www.kerkinsintamandsberg.be](http://www.kerkinsintamandsberg.be)[www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)Dekenale site [http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg/](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/)