

**WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 11 augustus***11.00 u.* – Eucharistieviering**Donderdag 15 augustus***11.00 u.* – Bedevaart Lourdes-Oostakker**Zondag 18 augustus***11.00 u.* – Eucharistieviering**AGENDA****Zondag 11 augustus:** *11.00 u.* – Eucharistieviering**Donderdag 15 augustus:** *11.00 u.* – Bedevaart Lourdes-Oostakker**Zondag 18 augustus:** *11.00 u.* – Eucharistieviering**Woensdag 21 augustus:** *19.00 u. - 21.00 u.* – fietstocht COG.be**Zondag 25 augustus:** *11.00 u.* – Eucharistieviering**VUUR IN HET HART VAN DE MENSEN**

Vuur in een hoogoven  
krijgt zelfs het sterkste staal gesmolten.  
Vuur doet de hardste dingen van vorm veranderen.  
Vuur is ook bron van licht en warmte.  
Het verlicht de nacht  
en maakt ons voedsel gaar en eetbaar.

Vuur,  
soms ben je voor mensen heel gevaarlijk,  
je kan veel verwoesten.  
Maar ik vind je ook terug in mensen in vuur en vlam,  
in mensen die voor elkaar door het vuur gaan.

Vuur...  
je blijft me boeien,  
want zonder jou is er geen warmte  
en kan geen mens, dier of plant nog leven.  
Zonder jou gaan we allemaal dood... van de kou.  
Jezus kwam vuur prediken,  
vuur in het hart van mensen.

**LIEF EN LEED****Doopsel**

Op 29 juni werd **Catharina De Schepper**, dochter van Kenneth De Schepper en Vicky Hoes uit Ledeberg, gedoopt. Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin

**BUURTWERK ST.-BERNADETTE****- ONTBIJTAKTIE**

Wat hebben we weer geluk gehad met die stralende morgen op Moederdag om de ontbijtpakketten aan huis af te leveren. Er zijn 277 ontbijten besteld. Ik sta alweer versteld van dit aantal, vooral omdat we dit jaar nogal laat in gang geschoten zijn.

Het klaarmaken van de dozen is bandwerk, waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt om te zorgen dat elke doos volledig is. Zowel op zaterdagvoormiddag als op zondagmorgen gebeurt dit met de nodige aandacht, zonder de afleiding van muziek of continu gebabbel. Het is telkens een beetje alsof we een record willen verbeteren, ook al zeggen we tegen elkaar dat we ons niet hoeven te haasten. Er wordt stevig doorgewerkt. De lijsten, voor de chauffeurs die aan huis afleveren, zijn door Wies met de hulp van kleinzoon Joris opgesteld. Het gebeurt dat een enkeling nog niet betaald heeft of dat de pakketten aan de voordeur moeten geplaatst worden zonder aan te bellen, of iemand wordt graag vroeg bediend omdat hij nog ergens naartoe moet in de voormiddag. Dat staat allemaal genoteerd op die keurige lijsten. Bij deze 17<sup>de</sup> ontbijtactie slaagt Wies er weer in om die hele boekhouding te doen kloppen. Dat is voor haar wel spannend en op het eind volgt de opluchting dat het allemaal prima in orde is. Deze jaarlijkse actie om onze kas aan te vullen wordt eveneens gesteund door mensen die, zonder een ontbijt te bestellen, een gift doen. Aan hen, aan onze sponsors en aan de ontbijtbestellers zeggen we “Van harte bedankt.” Bovendien geef ik graag een pluim aan al die bereidwillige medewerk(st)ers voor al het werk achter de schermen. Zonder hen zou het niet lukken.

Over enkele weken krijgen we van Clairette in de algemene vergadering een financieel verslag van 2018. Ik laat nadien wel eens met enkele cijfers weten waarvoor we het geld van onze kas gebruiken voor onze werking.

*Nadine*

**- ALGEMENE VERGADERING**

Op dinsdagnamiddag 21 mei kwamen de medewerk(st)ers van Buurtwerk St.-Bernadette samen in hun lokaal voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Een belangrijk onderdeel was het financiële verslag dat door Clairette werd voorbereid.

Zij toonde ons de jaarcijfers die indrukwekkend zijn. Grote hoeveelheden voeding van de voedselbank en van de Europese Gemeenschap zijn in 2018 gratis afgehaald in de hangars in Eke. Daarnaast kochten we met het geld uit onze kas voor bijna € 2.800 om die maandelijks bedelingen aan te vullen. In het lijstje van die aankopen vinden we groenten en fruit, koffie, puddingpoeder, choco, bloem, wasmiddel (als nieuwjaarsgeschenk) en ook wat pampers. Die aankopen waren mogelijk dank zij onze ontbijtactie, de verkoop op de adventsmarkt en de vele giften. We mogen van geluk spreken dat zovele individuele mensen en zelfstandigen ons met een gift steunen of met goederen sponsoren. Bovendien hebben we in 2018 ook bijdragen ontvangen van het parochiekoor (kerstzang op de Kalandenberg), van Music for life en van de Tui Salvatorschool in Oostakker (die de opbrengst van hun adventsactie aan ons Buurtwerk schonk). Ook de gezinnen dragen iets bij: we vragen €0.5 per persoon bij de afhaling van een voedselpakket.

Al die financiële steun wordt door de medewerk(st)ers tegelijk ervaren als een aanmoediging en waardering. Heel veel dank hiervoor aan alle mensen die zo onze werking mogelijk maken.

*Nadine*

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****23 JUNI – ZOMERFEEST**

En of het zomer was, dit jaar hebben we de eerste hittegolf net gehad en onder een stralende hemel rijden we naar de kerk. Zoals de traditie het wil, is Nicole van Sogeha van de partij. We zijn met velen in het koor en dat doet deugd, maar niet zoveel in de kerk. Nicole haalt aan dat Sogeha 50 jaar bestaat. Een jubilee, maar er is geen extra volk?

Neen, er wordt pas gefeest in april 2020 en dan zijn we er ook bij. Ze vertelt opnieuw op haar boeiende manier over de kampen en de kinderen die nu, met onze steun, zeker een fijn kamp gaan beleven. Opmerkelijk is dat ze vermeldt dat 3 seminaristen in de tijd iets wouden doen voor de kinderen in armoede en dat dit initiatief gestart is aan de Muide. Ze zei geen namen van die seminaristen. Tot het stilaan duidelijk werd dat ook onze pastoor één van hen was. Dat was voor ons een aangename verrassing. We hopen dat de omhaling goed opbracht.

Het feest ging verder in de Nova, we stelden ons op het podium en zongen enkele vrolijke liedjes en enkele Gentse klassiekers. Met een groepje van het koor gingen we buiten zitten, weliswaar in de schaduw. Het eten was lekker en het was zeker voldoende. Het blijft een heerlijke, aangename formule! Misschien wel volgende keer ook iets voor de vegetariërs voorzien?

We aten nog een lekker ijsje en wafel en keerden tevreden terug. Alleen jammer dat er geen fotograaf voorzien was. We kunnen u helaas geen sfeerbeelden tonen. Een aandachtspuntje voor de volgende keer, dan?

*Hildegard*

**PREEK VAN DE WEEK****HOMILIE 7 JULI 2019 - VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR****Ik zend u als lammeren tussen de wolven**

Deze week trok een titel in de krant mijn aandacht: “De pastoor die Jezus niet aanbidt” Ik luister meestal niet teveel naar pastoors (behalve die van St Bernadette natuurlijk), maar als er zo een titel in de krant verschijnt, dan ben ik toch wel even benieuwd.

Het bewuste artikel ging over pastoor Daniël Alliët, de pastoor van de Brusselse Begijnhofkerk, die bekend werd om zijn werk met daklozen en mensen zonder papieren. Maar het eerste dat hij in 1986 hielp organiseren was hulp aan de bejaarden van de parochie. Hij vond dat je moeilijk voor mensen zonder papieren kon zorgen en geen aandacht hebben voor je eigen bejaarden en mensen met problemen. Maar toen hij daklozen en mensen zonder papieren begon op te vangen in zijn kerk, waren de woorden die we vandaag van Jezus hoorden in de evangelielezing, wel op hem van toepassing: “Ik zend u als lammeren onder de wolven”.

Alleen,... de wolven waren niet de Brusselaars of de mensen zonder papieren. Toen hij begon met het helpen van mensen zonder papieren, kon hij hiervoor gestraft worden (en hij vreest dat dit risico wel weer eens de kop zal opsteken). Maar ook binnen de kerk heeft hij tegenwerking ondervonden. In 2014 wou zelfs aartsbisschop Léonard zijn kerk ter beschikking stellen aan een Franse priester die in Marseille volle kerken trok door gebruik te maken van zijn vroegere capaciteiten als zanger – cabaretier. Het is gelukkig niet zover gekomen. De verpakking bleek toch niet belangrijker dan de inhoud.

Pastoor Alliët, die nu met pensioen gaat (sommige priesters gaan zelfs al met pensioen als ze 75 zijn) is iemand die zonder opsmuk praat en al eens “godverdomme” zegt in de kerk, kwestie van de naam van God eens te laten horen, zegt hij. Alliët is niet voor niets een West-vlaamse boerenzoon.

Jezus zei niet “aanbidt mij”, hij zei “volg mij” en tijdens zijn preek toen Hij uit de woestijn kwam riep Hij ons op om ons in te zetten voor de minstbedeelden in de samenleving en Hij zei ook nog: “let op voor zij die roepen “Here, Here !”.

Die boodschap is vandaag nog altijd even actueel.

Wij zetten ons wel af en toe een beetje in voor de zwakkeren in onze samenleving, maar als het “gevaar” bestaat dat zij teveel gekleurd zijn en “een bedreiging” zouden kunnen vormen voor onze culturele waarden... dan worden wij – op een vriendelijke manier gezegd – een beetje “voorzichtig”.

En misschien worden de woorden van het evangelie van vandaag nog wel meer dan ooit actueel: “Ik zend u als lammeren onder de wolven”.

Een paar weken geleden schreef Bénédicte Lemmelijn, een hoogleraar Oud Testament aan de KU Leuven, dat in het boek Spreuken al stond: “de dwaasheid roept luid door de stad, en iedereen volgt haar”.

Het artikel van deze hoogleraar gaat over DE WAARHEID. En ze begint haar interview met een tekst die ze op een oud pakhuis zag staan in Antwerpen, een tekst die wordt toegeschreven aan Multatuli : niets is geheel waar, en zelfs dat niet.

Maar is dat zo? vraagt ze zich af.

Het aloude idee, dat ze koestert is: dat God als schoonheid, goedheid en waarheid definieert. Is God helemaal waar? Heel zeker wel, zegt ze.

Maar zijn onze waarheden over God wel helemaal waar? Heel zeker niet, zegt ze.

We kunnen Hem niet “vatten”, noch “be-grijpen”.

Misschien moeten we niet in grote waarheden over God roepen, alsof we het wel helemaal duidelijk weten. Wellicht doen we er goed aan ons denken over God, onze definities en dogma's, die we bovendien in wetten en rituelen vastleggen, een beetje in eerlijke bescheidenheid te nuanceren.

Bénédictine Lemmelijn haalt ook even Paulus aan, die in een brief aan de Korinthiërs zegt: “Ons kennen is beperkt, ons resten geloof, hoop en liefde”.

Is dit niet de boodschap die Jezus ons vandaag meegeeft, “geloof, hoop en misschien wel in de eerste plaats : liefde” ?

Het is de boodschap die ook pastoor Alliët van de Begijnhofkerk heeft doorgegeven.

En het is ook die boodschap die we – in alle bescheidenheid, zonder veel blabla en grote dogma's – moeten proberen voor te leven, zeker in een wereld die gedomineerd wordt door de wolven van eigenbelang, kortzichtigheid en populisme.

Maar pastoor Alliët zal wel af en toe eens gevloekt hebben in zijn kerk : “het is godverdomme niet gemakkelijk om als lammeren gezonden te worden naar de wolven...”. Maar aangezien je in Brussel best tweetalig bent, zal hij ook wel eens “nondedjuu” gezegd hebben: nom de Dieu (naam van God). En daarover gaat het bij Alliët wel !

*Daniël Reynvoet*

### HOMILIE 14 JULI 2019 - VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

#### 1. Het eeuwige leven?

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is waarschijnlijk een van de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament. Zelfs mensen die niet in God geloven, kennen en waarderen het. Dit verhaal wordt vaak beschouwd als een beschrijving van de belangrijkste kern van het christendom.

Maar de vraag hier in de versie van de evangelist Lucas was niet: Wat is het belangrijkste gebod in ons geloof?...

Kun je je nog herinneren wat de eigenlijke vraag van de wetgeleerde aan Jezus was?

*‘Rabbi, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’*

Juist, de vraag naar het eeuwige leven. Het antwoord van Jezus is dan een verwijzing naar de Thora, de wet van God en het leerverhaal van de barmhartige Samaritaan.

#### 2. Geluk?

In al mijn jaren als katholieke priester heeft mij nog nooit iemand zo'n vraag gesteld. De mensen vandaag vragen iets anders. Ik kan mij vele gesprekken herinneren waar iemand vroeg: “Hoe kan ik gelukkig worden?” of “Hoe kan ik weer gelukkig worden?”

Er is een verschil in die twee vragen. De wetgeleerde die Jezus vraagt, ziet de voleinding van zijn leven bij God. Hij is zich bewust dat alleen God zelf hem dat kan schenken. Het gesprek gaat erover of God zelf een weg bekend heeft gemaakt om naar Hem toe te komen. Jezus antwoordt zoals een gelovige Joodse rabbi dat doet die de Thora, de weg van God is, en illustreert dat met een leerverhaal.

Anders dan de mens die vandaag naar het geluk vraagt. Vandaag willen vele mensen een recept, een middel kennen voor het geluk. De voleinding van het leven wordt hier in dit leven verwacht. Mensen die zo'n recepten voor geluk zoeken, willen deze recepten gebruiken om zelf dit geluk te verwerven. Zij willen zichzelf gelukkig maken.

De zienswijze verandert: Het geluk komt niet meer van de andere, van God of van een andere mens maar uit mijzelf. Iedereen is de schepper van zijn eigen geluk.

Je vindt op het internet ontelbare websites met recepten, therapieën, medicijnen en nog veel meer hoe je jezelf opnieuw gelukkig kan maken.

### 3. **Een barmhartige Samaritaan**

Wat leer ik vandaag uit het verhaal van de barmhartige Samaritaan?

Het is niet altijd mogelijk dat ik uit mijzelf mijn eigen geluk kan vinden. Soms heb ik een andere mens nodig, soms een barmhartige Samaritaan.

Is het niet zo dat ons geluk pas volkomen is wanneer wij het met anderen delen? Is dat niet de essentie van de liefde?

Ik denk aan nog iets anders uit het evangelie van vandaag:

De juiste vraag is niet: "Hoe kan ik gelukkig worden?". De vraag moet eigenlijk zijn: Als gelovige mens weet ik dat ik gelukkig ben als ik God nabij ben. Dus, de vraag is eigenlijk: Hoe kan ik God nabij komen? Of in de woorden van het evangelie vandaag:

*'Rabbi, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'*

*Pater Andreas*

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer*, gsm. 0475 84 20 82     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*     Gsm: 0476/ 995703     [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97     E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)**Website:** <http://www.parochiesintbernadettegent.be/>**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent

Website: [www.nova-gent.be](http://www.nova-gent.be)Contactpersoon: *Godelieve Volckaert*     gsm 0485 674 237[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)**WEBSITES GENT-OOST**[www.kerkinsintamandsberg.be](http://www.kerkinsintamandsberg.be)[www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)**Dekenale site** [http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg/](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/)