

**WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019**

## **LITURGISCHE VIERINGEN**

### **Zondag 17 november**

- 11.00 u. – Eucharistieviering voor oud-strijders met Te Deum.
- Naamopgave vormelingen

### **Zondag 24 november**

- 11.00 u. – Eucharistieviering voor Johanna Bauwens



## **AGENDA**

### **Zondag 17 november: Truffelverkoop – Scouts**

- 9.30 u. – vormselcatechese
- 11.00 u. – Eucharistieviering voor de oud-strijders met Te Deum & naamopgave vormelingen

### **Zondag 24 november: 11.00 u. – Eucharistieviering: jaarmis voor Johanna Bauwens**

### **Maandag 25 november: 20.00 u. – samenkomst parochieploeg**

### **Zondag 1 december: 10:00 u. – 12:30 u. Adventsmarkt**

- 9.30 u. – vormselcatechese: woordje over advent + bezoek adventsmarkt
- 11.00 u. – Eucharistieviering: kindvriendelijke viering

### **Woensdag 4 december: 19.30 u. – 21.30 u. kerkraad**

## **WIJ WAREN ER OOK BIJ**

### **ELKEEN HEEFT EEN VERHAAL - ALLERHEILIGEN 2019.**



De kaarsjes met de namen van de overledenen staan klaar voor het altaar.



Kathy en Karel assisteren Johan bij de dienst, ze helpen de communie te delen.



Elke familie nam op het einde van de dienst het kaarsje mee van hun overledene, het krijgt vast een mooi plaatsje in een warme thuis.



Dit jaar verloren we een familielid en stond het kaarsje van mijn schoonmoeder elke week te branden onder het Christusbeeld. Daarom was deze Allerheiligen toch iets bijzonders dit jaar, voor ons persoonlijk toch. Want hoewel het ook al 10 maanden geleden is, wordt je op zo'n dag er toch nog eens mee geconfronteerd. En dit jaar werd er voor velen uitvaart gehouden in onze kerk, er stonden veel kaarsjes te wachten.

We gingen vroeg naar de kerk, er is al heel wat bedrijvigheid, glazen en wijn voor de receptie, lectoren lopen al rond, bloemen nog wat geschikt, zangers komen toe. Het is dit jaar een heel mooi thema; "elk heeft een verhaal", met daarbij een prachtige foto van een boek. Zo juist...

Johan, Karel, Riet en Kathy zijn van dienst. De viering start met een serene welkom, een superzacht pianospel, het noemen van de namen van de overledenen, met zo veel respect. Beklijvend. We slikken even. Riet brengt in de homilie de aandacht naar het verhaal van elke mens, we betekenen zoveel voor elkaar, en dat is toch zalig, niet! De mensen zingen opvallend goed mee en het is werkelijk een mooie warme dienst.

Na de dienst is er elk jaar een kans tot een babbel met een drankje. En dat doet zo'n deugd. Ook bij ons was er meer familie, en zo kan je even napraten, zonder in de kou of de regen te staan.

Dank aan de voorbereidende ploeg medewerkers.

*Hildegard*

## **PREEK VAN DE WEEK**

### **1 NOVEMBER – ALLERHEILIGEN**



Wij zijn hier op deze Allerheiligen bijeen om onze overledenen te gedenken.

Heel dikwijls zeggen we: 'over die kan je wel een boek schrijven...'

Maar we beginnen allemaal met een blanco-blad: 'elk zijn verhaal', en op het einde van het verhaal heb je geen 2 gelijke boeken.

We dromen van een mooi romantisch verhaal met idealen die gerealiseerd worden en een happy end.

Stukjes uit die verhalen kwamen aan bod bij de uitvaart van onze overledene. Maar

niet alle hoofdstukken lezen even vlot: soms zijn er beklievende woorden of zouden we graag enkele bladzijden omslaan.

Dat kan betekenen dat we niet moeten blijven hangen bij wat er niet was, bij het gemis, bij wat wij als tekort ervaren. Maar een bladzijde omdraaien is ook soms een moedige daad, een teken van hoop en geloof in wat goed is geweest, geloven in een nieuwe toekomst.

En het schrijven van ons verhaal doen we niet alleen: soms worden we gedictieerd of is er iemand die over onze schouder mee kijkt of onze hand vast houdt.

Elk boek eindigt met het laatste woord. Dan kan het worden dichtgeslagen.

Als een boek uit is leggen we het opzij: 't is gedaan! Of toch niet?

Je geniet na, je denkt er verder over na, je krijgt meer inzicht.

Als het levensboek uit is denken we ook soms: het is gedaan. Maar misschien ook niet. De overledene heeft een stuk van zijn weg met ons bewandeld en dat laat sporen na.

Zo zijn er verhalen die je herleest, verhalen om te koesteren, hoofdstukken die je inspireren, boeken die je aan anderen aanraadt.

En we hebben een boek dat al meer dan 2000 jaar oud is en dat we telkens opnieuw in de hand nemen: een Godsverhaal, een Jezusverhaal.

Daaruit lezen we zopas de Bergrede of de zaligsprekingen.

Het is de eerste openbare speech van Jezus.

Het zijn geen geboden maar woorden van troost die hoop geven voor de toekomst voor de kleine mens. Jezus begint zijn openbaar leven met de boodschap dat God omkijkt naar de mens. Misschien is het wel God die soms onze hand vasthoudt bij het schrijven van ons levensverhaal?

Het is een uitnodiging om stil te staan bij wat er echt toe doet.

Misschien hebben we in deze tijd wel een beetje een probleem met het woordje ‘zalig’? maar het is moeilijk om een alternatief te vinden: gelukkig?, je bent op de goede weg?, het is positief?

‘zalig’ houdt nog altijd meer in dan die alternatieven. Het is toch ‘zalig’ brengt ons dichterbij het opperste, dichterbij God maar ook dichterbij elkaar!

Die hoopvolle boodschap wekt in ons de kracht om van de berg af te dalen door duisternis en donkerte naar een milde en menselijke wereld.

Een grote stoet van mensen is ons reeds hierin voorgegaan: grote namen, bekende figuren of stille getuigen... onze heiligen.

Wij eren hen als onze grote en kleine gidsen, heiligen, die heel prominent of in alle stilte hun deel hebben bijgedragen aan zalige momenten in ons leven.

Zij blijven voor ons een bron van inspiratie en hoop.

Mogen zij – elk met hun verhaal - ons blijvend vergezellen op de goede weg!

Zalige hoogdag!



We zetten een nieuwe ontspannende activiteit op de agenda, nl. stoelyoga en dit op zaterdag 16 november om 14.30 u. in de Kring van de Nova.

Stoelyoga is de meest makkelijkste, laagdrempelige en blessurevrije vorm van yoga en hierdoor voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid, conditie of fysieke beperking. en voor ouderen om ze krachtiger te maken zodat ze bijv. langer thuis kunnen wonen. Ontspannings- en bewegingsoefeningen zijn voor iedereen nuttig en belangrijk en zelfs een must om langer gezond te blijven.



Programma 16 november

14.30 uur : onthaal met koffie en koekje

15.00 uur : stoelyoga gegeven door Lieve Arnaud- Pieters

16.30 uur : broodmaaltijd

17.30 uur : wel thuis!

prijs : 5 euro per persoon

Volgende activiteit 15 december Kerstfeest

*Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op de stoelyogales  
het kernbestuur*

**INTERPAROCHIAAL****ALS VOORBEREIDING OP HET FEEST VAN CHRISTUS KONING**

11 dagen en 11 nachten **van 14 tot 24 november 2019**  
op vele plaatsen **eucharistische aanbidding**

**Donderdag 14 november : 8.00 u. – 20.00 u.**  
Paters Karmelieten, Burgstraat 46, 9000 Gent.  
Eucharistie: 18.15 u. Contact: 0497 046156

**Vrijdag 15 november: 8.00 u.– 20.00 u.**  
Missionaries of Charity, Begijnengracht 55, 9000 Gent  
Eucharistie: 8.00 u.

**Vrijdag 15 november: 20.00 u.–8.00 u. en zaterdag 16 november van 8.00 u.–20.00 u.**  
Cara Nova o Maria, Kliniekstraat 48, 9050 Gentbrugge  
Eucharistie: 11 u. Contact: 0498 453419

**Zaterdag 23 november: 9.00 u. – 15.00 u.**  
Kapel Groot Begijnhof St.-Elisabeth, 9040 Sint-Amandsberg  
Eucharistie: 9 u. Lauden: 9.30 u. Contact: 0477 184670

**Slotviering Feest van Christus Koning**  
**Zondag 24 november om 11.00 u**  
**Onze-Lieve-Vrouw St.-Pieterskerk, Sint Pietersplein**

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** **De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*     Gsm: 0476/ 995703     [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97     E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)**Website:** <http://www.parochiesintbernadettegent.be/>**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent

Website: [www.nova-gent.be](http://www.nova-gent.be)Contactpersoon: *Godelieve Volckaert*     gsm 0485 674 237[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)**WEBSITES GENT-OOST**[www.kerkinsintamandsberg.be](http://www.kerkinsintamandsberg.be)[www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)**Dekenale site** [http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg/](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/)