

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019

LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 17 november

11.00 u. – Eucharistieviering voor oud-strijders met Te Deum.
– Naamopgave vormelingen

Zondag 24 november

11.00 u. – Eucharistieviering voor Johanna Bauwens

Zondag 1 december – Adventsmarkt

9.30 u. tot 11.00 u. vormselcatechese

11.00 u. – Eucharistieviering (eerste zondag van de advent) en namis voor overleden ouders: André De Raedt en Margriet De Langhe



AGENDA

Zondag 24 november: 11.00 u. – Eucharistieviering: jaarmis voor Johanna Bauwens

Maandag 25 november: 20.00 u. – samenkomst parochieploeg

Zondag 1 december: 10:00 u. – 12:30 u. Adventsmarkt

9.30 u. – vormselcatechese: woordje over advent + bezoek adventsmarkt

11.00 u. – Eucharistieviering: kindvriendelijke viering

Woensdag 4 december: 19.30 u. – 21.30 u. kerkraad

Zondag 8 december: 11.00 u. – Eucharistieviering

CHRISTUS KONING



Kan dat een Koning zijn,
hoog aan een kruis,
het menselijk wrak dat hangt te lijden
tot spot van alleman, met aan zijn zijde
een rover als de ridder van zijn huis?

Kan dat mijn Koning zijn, mijn sterke Heer,
die zich door beulen heeft laten afrossen
en in zijn nood Zichzelf niet kan verlossen?
Heeft Hij geen eer, geen macht, geen waarde meer?

Maar hoor dan die rover, die zijn hoofd
nog nauwelijks naar Hem weet toe te wenden,
Hem aanziet in zijn uiterste ellende
en toch nog in zijn wonderen gelooft.
Hoor wat hij roept, het net nog levende lijk
dat hem met zijn gebed zoekt te vereren:
'Denk aan mij, Jezus, Heer der Heren,
als U terug bent in uw Koninkrijk'.

En hoor, dan geeft de Heer de waarheid prijs
door hem zijn macht en majesteit te tonen
en roept mijn Koning: 'Jij zult bij Mij wonen,
vandaag nog, in mijn eigen paradijs'.

(Bron: Thomasvieringen)

Campagne Kerkopbouw bisdom Gent 2019-2020

In het weekend van 23 en 24 november 2019, op het feest van Christus Koning, vragen we uw steun voor vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Kerk-zijn vandaag is geen zaak van spectaculaire of grootse dingen.

Het is **“gewone dingen doen op een onthalende manier”**.

Dat wil zeggen dat mensen zich **welkom** weten in kerken en parochies

wanneer ze mee komen vieren;

wanneer ze zomaar eens binnenlopen in een kerkgebouw om stil te worden of een kaarsje te branden;

wanneer ze bij een geboorte of een huwelijk het nieuwe leven of hun toekomst willen toevertrouwen aan God;

wanneer ouders en kinderen het Evangelie kunnen ontdekken bij een eerste communie of vormsel;

wanneer mensen hun steentje kunnen bijdragen aan een kerkgemeenschap die aandacht heeft voor zieken, armen en vluchtelingen;

wanneer ze troost zoeken bij het overlijden van een dierbare;

.....

Maar ook hiervoor is toch degelijke professionele begeleiding en ondersteuning nodig.

Uw financiële steun maakt het welslagen van deze onthalende missie binnen de geloofsgemeenschappen mogelijk.

Wie persoonlijk of als organisatie de vzw Kerkopbouw wil **steunen kan dit door:**

- **Bijdragen** te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer (IBAN BE49) **3900-9640-0271** (BIC BBRUBEBB) van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
- **Giften of legaten** over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent

Alvast bedankt voor uw steun.

Op www.kerkopbouw.be vindt u meer informatie.

**zondag 15 december
midden de Genste Winterfeesten**

bent u welkom op

GENT ZINGT KERST

**van 15 tot 16 uur
samenzing in de Sint-Niklaaskerk**



Kent u ze (nog)? *Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David's city en Susa Nina....?* Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen.

Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met de teksten en muziek van de liederen, vaak ook meerstemmig.

We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor.

Met de medewerking van Catherine Knockaert, sopraan; Steven Van Cauwenberghe, bas; Jo Demeester, organist en Jan Demeester, koorleider.

toegang gratis

PREEK VAN DE WEEK**10 NOVEMBER 2019 – 32^{ste} ZONDAG DOOR HET JAAR****EEN GOD VAN LEVENDEN (Lc20, 27-38)**

Welk beeld heeft men ons al niet voorgeschoteld van wat of hoe “de hemel” zou moeten zijn en wat hebben wij onszelf daar zoal niet van voorgesteld ?

Dat van die rijstpap en die gouden lepeltjes hebben we wel al een tijdje achter ons gelaten.

Dat dateert nog van de tijd toen rijstpap – al dan niet met bruine suiker - het dessert bij uitstek was in onze Vlaamse gezinnen.

Met welk dessert zou men ons in de consumptiemaatschappij van vandaag nog kunnen verleiden om naar de hemel te verlangen. Zelfs tiramisu zou al niet meer de moeite zijn.

Er zijn in de loop der eeuwen wel wat voorstellingen gemaakt als het ging over het onbereikbare, het onverklaarbare, het eeuwige. En zolang die voorstellingen maar voorstellingen bleven, was er niet veel aan de hand. Maar wanneer men begon fantasieën in wetten of dogma’s te gieten, dan werd er wel serieus afgeweken van de essentie. En jammer genoeg is dit wel gebeurd in de loop der eeuwen.

In het evangelie van vandaag wordt door Jezus nog eens duidelijk gesteld dat God een God van levenden is, en niet een God van doden. En Hij verwijst daarbij naar wat door vroegere leiders en profeten is gezegd: vergeet de waanbeelden. God is een God van levenden. Maar wat wordt bedoeld als Hij het heeft over een God van Levenden?

Moeten ook wij er niet van uitgaan dat God, het goddelijke, het hemelse leeft in de levende mens, in ons – hier en nu - en niet in de eerste plaats in de mens na zijn dood ?

Zou het niet zo zijn dat Jezus ons vraagt om in elke fase van ons leven een poging te doen om een beetje goddelijker te leven ? Zou dit niet belangrijker zijn dan dat we ons een juiste voorstelling proberen te maken van hoe God wel zou moeten zijn ? Hoe de hemel zou kunnen zijn ?

In de rand van deze bedenkingen moest ik wel eventjes denken aan het gezegde: “*leven als God in Frankrijk*”.

Leven als God in Frankrijk... bedoelt men hiermee dat we ons niet te druk moeten maken over van alles en nog wat, dat het zoiets is van “God schept de dag en wij gaan er maar door?” Of bedoelt men dat Fransen andere waarden nastreven dan wij ?

Het zou wel goed kunnen dat een Fransman zich minder zorgen maakt over materiële dingen, maar toch heb ik het gevoel dat Fransen (en zuiderlingen in het algemeen) veel meer dan wij, - nuchtere Vlamingen - begaan zijn met de spirituele achtergrond van het bestaan. En anderzijds dat zij ook een stukske meer bekommerd zijn om de mensen die zij dagelijks ontmoeten.

Een Fransman zal veel vlugger een “bonjour” zeggen dan wij “goeie dag”.

Als je hier op straat eens een goeie dag zegt tegen een onbekende, dan worden we al eens bekeken met een blik van “waar moeide gij u mee ?” En nochtans zou dit misschien wel een teken kunnen zijn van iemand even belangrijk te vinden dan onszelf. Zou het goddelijke in ons niet beginnen in heel kleine dingen?

“Wie niet wordt als kinderen zal het rijk der hemelen niet binnengaan...” misschien is dit nog niet zo’n grote zever?

Vorige week, in de viering van Allerheiligen, hebben we geluisterd naar de Bergrede, de zaligsprekingen. Zonder een beetje uitleg is hierin niet elke zin gemakkelijk te begrijpen en

eigenlijk zouden we deze Bergrede in de loop van het jaar wel eens meer mogen beluisteren want daarin wordt toch wel de hele leer van Christus samengevat. Is deze Bergrede op zich niet een vertaling van “God is een God van levenden”?

Een goeie kennis van mij is totaal ongelovig en meer dan een beetje allergisch aan al wat met kerk en het geestelijke te maken heeft, maar de Bergrede, daar zit voor hem veel waarheid in. We hebben vorige week Allerheiligen gevierd. Die dag staan we stil bij alle heiligen, de gekende en gelukkig vooral de onbekende. Heiligen worden niet heilig na hun dood; ze worden heilig in het leven, in hun gewone dagelijkse leven.

God is een God van levenden, een God in het leven van elke dag; een God die ons de sobere wijsheid laat voelen van het hart, van het hartelijke.

We moeten geen Godgeleerden worden. Ik weet zelfs niet of een mens *God – geleerd* KAN worden. In de bergrede staat: zalig de armen van geest en niet “de rijken van geest” of de geleerden, er is ook geen sprake van “de godgeleerden”... Jezus heeft het zelfs af en toe eens serieus aan de stok gehad met de godgeleerden die zijn pad kruisten.

We moeten nu zelf ook niet de pretentie hebben van het beter te willen weten, maar moeten gewoon af eens samen durven stilstaan in onze zoektocht naar de essentie van ons bestaan. En, eerlijk gezegd, doen we dat hier niet elke zondag?

De kerk zal geen kerk meer zijn als we ons maar als sukkelaars zouden mogen voelen tussen al die geleerden die het allemaal beter weten. De kerk is maar kerk als we er ons thuis voelen, als we er ons samen goddelijk op ons gemak mogen voelen.

Daniël Reynvoet

ADVENTSMARKT 2019

zondag 1 december van 10.00 u. tot 13.00 u.

Wegens het slechte weer was de adventsmarkt vorig jaar in de kerk

De Advent en Kerstmis staan alweer voor de deur. En daarmee ook onze jaarlijkse adventsmarkt op het kerkplein met verscheidene standhouders. Allen vrijwilligers voor het goede doel! Al deze ijveraars, voor heel concrete solidariteit, zijn allemaal onze steun waard! WELKOM!

BUURTWERKING ST-BERNADETTE

Vele gezinnen rekenen nog steeds op onze steun bij de maandelijks voedselbedeling. Het zijn mensen met een heel klein pensioen, gezinnen die het moeten stellen met een leefloon (of soms minder dan dat, in geval er een schuldenafbetalingsplan gevolgd wordt), éénoudergezinnen die het financieel moeilijk hebben en gezinnen die met moeite de eindjes aan elkaar knopen wegens hoogoplopende ziekenhuisrekeningen en vele dokterskosten. Dank bij voorbaat voor uw solidariteit met deze mensen die in onze eigen buurt wonen. Bij Buurtwerk kan je onder andere genieten van heerlijke warme soep en verschillende jeneversorten.

EDUGO-BASISSCHOOL SINT-BERNADETTE

Met onze school EDUGO Sint-Bernadette verkopen we adventskransen, hyacinten, warme chocolademelk en pannenkoeken.

Oxfam Wereldwinkel

Aan onze stand koop je producten die werden aangekocht bij meestal kleine boeren of ambachtslui in het zuiden. Door die producenten een eerlijke prijs te betalen, geven we ze de kans om te groeien en maken we ze onafhankelijk van (nood)hulp.

Kortom we staan voor "Fair Trade, no aid"!

Naast de gebruikelijke levensmiddelen kan je er ook terecht voor een glas warme Glühwein en fruitsapjes.

Sogeha

Sogeha is een vrijwilligersvereniging die vakantiecampen inricht voor kansarme jeugd. Om deze kampen te helpen bekostigen zijn wij blij ieder jaar te mogen deelnemen aan de adventsmarkt, als onderdeel van onze Sinterklaasactie. Wij verkopen allerlei zoetigheden zoals speculaas, chocolade en marsepein. Wie er reeds eerder van proefde weet hoe lekker dit alles is. Uw interesse en steun zijn voor ons een bemoediging.

ARTHUR VERMEULEN

Arthur verkoopt fotokaarten en kaarsen als steun voor de parochie.

SCOUTS SINT-BERNADETTE

De scouts voorstellen hoeft niet echt. Iedereen kent deze organisatie die er onder andere voor zorgt dat onze jongeren op een ludieke en speelse manier leren omgaan met elkaar en met de natuur. Ieder werkjaar beëindigen zij met een kamp. Om de kosten te drukken verkopen zij op de kerstmarkt chocoladetruffels.

ZINGEN IN HASSELT

Op een rustige morgen, gelukkig droog, starten we stipt om 8.00u met de bus van het Ros Beiaard naar Hasselt. Onze chauffeur is een bekende; Sedat, hij was onze Samana chauffeur op vakantie 2 jaar geleden. Een vriendelijke man en een goede chauffeur. We rijden supervlot door, met af en toe een zonnetje in het gezicht. We zijn met 26, waarvan 22 zangers en 4 eega's.

We stoppen aan de abdij van Herckenrode. De koffie staat klaar met een Hasseltse speculaas; die is erg lekker en ook erg groot. Buiten is er een fris windje en het doet deugd om de abdij binnen te gaan. Er wacht ons een streng ogende mevrouw op: de abdis! We krijgen direct te horen dat we vooral stil moeten zijn en haar aanspreken als "edelvrouw abdis". Ze is van edele afkomst en de abdis, dus moeten we gehoorzaam en respectvol zijn. Ze wil ons wel rondleiden in haar abdij, maar we zijn nu wel in 1796. Haar spreuk is "Domino fidelis".

We starten in de eetkamer en zien daar een heleboel opgezette dieren liggen. Ze vertelt ons enkele weetjes over de eetgewoonten van toen, zoals, dat ze geen dieren eten die op 4 poten leven. Ze eten wel vis en gevogelte. En een biggetje dat in het water valt, is "gewassen en heeft gezwommen" en dan eten ze dit wel op. Indien er hooggeplaatst bezoek komt, mogen ze ook dieren eten die op 4 poten leven. Tja. Behalve in de strenge periodes van de vasten en de advent. Volgens de edelvrouw abdis leven wij zondig omdat we niet vasten in de advent.

We vernemen ook het verhaal van het Heilig Sacrament, en de bloedende hostie. Merkwaardig verhaal. Ze beëindigt de rondleiding met het trieste verhaal van de einde van deze bloeiende abdij. Hoe alles verkocht werd en hier en daar in Vlaanderen werd verdeeld.

Op het terrein van de abdij bevindt zich een soort zwarte doos, een gebouw, zonder ramen en dit staat op de plaats van de vroegere kerk. Het is een prachtig kunstwerk waar je naar kan kijken vanop een zitbank, het is als het ware een eindeloos landschap.

“We zongen uit het hoofd én God ter ere in de zalig mooie sacramentskapel.”

“the quiet view” van Hans Op de Beeck, een permanente sculpturale installatie. Mocht je interesse hebben dan kan je even op het internet surfen naar enkele beelden, het is de moeite!

<https://www.abdijsiteherkenrode.be/bezoek/kunstwerk-hans-op-de-beeck>

We rijden naar Hasselt centrum waar het niet evident is om met de bus eventjes te stoppen om uit te stappen. We zijn verwacht in restaurant 't Borrelhuis en zitten beneden in een donker zaaltje. Het menu is op voorhand vast gelegd en geproefd en inderdaad, het was heel lekker. Broccolisoup, vis met verse groentjes of (veel) stoofvlees en een dame blanche. Natuurlijk zongen we een liedje voor de kelners en de koks. Zo zijn we, he. De koffie kregen we van Riet en Jo, en Sabine en Wim die wat te vieren hadden. Hoera!

In de namiddag waren we vrij. Marc en ik gingen een toertje doen, enkelen bezochten het jenevermuseum, de jongeren gingen shoppen en 5 dappere stappers gingen op bezoek bij Zuster Clemence in kiewit. Zij was heel gelukkig en ontroerd over het bezoek. Ze was graag meegekomen naar het restaurant maar ze voelde zich wat duizelig en jammer genoeg zag haar overste het ook niet zitten, maar het bezoek van 5 Bernadettenaren maakte haar heel bij!

We verzamelden om 17.00 u. aan de kerk van het Heilig Paterken in centrum Hasselt; we werden onthaald door lieve mensen die voor ons al sandwiches hadden gesmeerd. En dat smaakte, met lekkere koffie. Alweer zongen we een liedje. Dan gingen we naar de kerk waar we een half uurtje konden oefenen. Geleidelijk stroomden toch wat mensen binnen in de kerk, maar waarom zat iedereen toch gans vanachter? Er zat bijna niemand op de eerste 10 rijen. Wat een verschil met onze gemeenschap van Bernadette! De oude paters waren heel tevreden en wij ook. We zagen nog even enkele Hasseltse vrienden terug, maar dan moesten we snel naar de bus. Iedereen ging super vlot mee en zo vertrokken we naar huis. Opnieuw hebben we veel gezongen, allerlei leuke liedjes en zelfs Sedat zorgde voor de ambiance door “Cherie” op te leggen. En zo waren we rond 21.15 u. veilig thuis!

Dank aan het “feestcomité”!

Kijk maar naar de mooie foto's.

Hildegard.



Op deze tafel lagen verschillende opgezette dieren; gevogelte en vissen die men in 1796 wel mocht eten. Nadine, Mia en Eddy, Rita en Lara zien dat het er nog goed uit ziet.



Het symbool van de abdij was de eenhoorn, hier zie je de abdis met een opgezette eenhoorn.



Gezellig tafelen met vrienden is altijd plezant! We aten heel lekker in 't Borrelhuis.



In deze zaal bij de paters kregen we een lekkere sandwich.



Een groepje bij het Demermanneke in Hasselt.

INTERPAROCHIAAL**OKReAtief – TENTOONSTELLING**

De derde week van november is traditioneel de SENIORENWEEK.

Ook in Gent worden initiatieven genomen om interessante activiteiten aan te bieden voor de 55-plussers.

Zeventien lokale OKRA groepen richten een kunsttentoonstelling 'OKReAtief' in.

Tweeëndertig kunstenaars uit eigen ledengroep stellen hun werk ten toon.

Het werd een brede waaier van schilderkunst (olieverf, aquarel, iconen, sumi-e, ancoustiek), pentekeningen, keramiek, juwelen maken, porselein schilderen, ikebana, fotografie, boeken, beren, ...

Waar en wanneer?

Kerk Meulestede, Redersplein, Gent

Inkom 3,00 euro (koffie inbegrepen) – in LDC de Waterspiegel

Van woensdag 20 november t.e.m. zondag 24 november van 11.00u tot 17.00u.

FAIRE FEESTEN MET PRODUCTEN UIT DE WERELDWINKEL GENT-OOST

Wat te kopen voor grootvader, moeder, neefje en zus? Het is vaak een hersenbreker en we slaan de bal al eens mis. Voor wie shopt in de Oxfam-Wereldwinkels is alvast één euvel van de baan: je kan er zeker van zijn dat je schuimwijn, paar sokken, chocolade of body lotion eerlijk is! Faire kwaliteitsproducten die focussen op het respect voor de maker ervan, dat is bijna te mooi om weg te geven.

Maar niet te mooi om waar te zijn! Kijk jij wel eens naar de oorsprong van een cadeautje voor je het koopt? Ben je nieuwsgierig om te weten wie het gemaakt heeft? En stellen de pakjes onder de boom je soms danig teleur dat ze eindigen op de eerstvolgende rommelmarkt?

Kom eens een kijkje nemen in Wereldwinkel Gent-Oost in de Lourdesstraat.

Er zijn speciale acties voor wijnen en we hebben een ruim assortiment aan cadeautjes. En kan je niet kiezen, met een geschenkmandje of een cadeaubon heb je zeker succes.

Speciaal ter voorbereiding van de feestdagen zetten de vrijwilligers hun beste beentje voor en is de winkel extra open.

Naast de gewone openingsuren ben je ook welkom op onze cadeaudagen:

vrijdag 29 november van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.

zaterdag 30 november van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur en

zondag 1 december zowel in de winkel van 9.30 tot 12.30 uur als op de adventsmarkt, kerkplein Sint-Bernadettekerk, van 10.00 tot 12.30 uur.

Je kan op de markt ook andere goede doelen steunen.

Niet twijfelen dus voor je aankopen.

Je maakt er niet één, maar drie personen gelukkig mee. Wie het cadeau krijgt, is blij, de producent is blij omdat hij een eerlijke prijs verdiende en u bent tevreden omdat u weet dat er geen onrechtvaardige arbeidstoestanden aan kleven.

De vrijwilligers

Meer info: 09 251 10 92 (na 19.00 uur) of gent-oost@oww.be

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be**Website:** <http://www.parochiesintbernadettegent.be/>**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent

Website: www.nova-gent.beContactpersoon: *Godelieve Volckaert* gsm 0485 674 237godelieve.volckaert@gmail.com**WEBSITES GENT-OOST**www.kerkinsintamandsberg.bewww.parochiegentoost.be**Dekenale site** http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/