

WOENSDAG 4 DECEMBER 2019**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 8 december – 2^{de} zondag van de advent
11.00 u. – Eucharistieviering voor de parochie

Zondag 15 december – 3^{de} zondag van de advent
11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 22 december – 4^{de} zondag van de advent
11.00 u. – Eucharistieviering

Dinsdag 24 december
23.45 u. – Middernachtmis

Woensdag 25 december - Kerstmis
11.00 u. – Kerstviering

**AGENDA**

Zondag 8 december: 11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 15 december: 11.00 u. - Gebedsdienst
14.00 u. - 17.30 u. - Samana - Kerstfeest in het Novacentrum, misviering
gevolgd door muzikaal optreden en koekenfestijn met tombola
15.00 u. - 16.00 u. - Koor zingt in de Sint-Niklaaskerk

Zondag 22 december: 11.00 u. - Eucharistieviering

Dinsdag 24 december: 23.45 u. - Middernachtviering

Woensdag 25 december: 11.00 u. - Kerstmisviering

Zondag 29 december: 11.00 u. - Eucharistieviering

"BELOFTE"

Beloften wekken steeds dromen
en nieuwe kracht.
Valse beloften vernietigen de toekomst
en breken het vertrouwen.

Wanneer mensen elkaar de vrede beloven,
verbouwen ze de scheidingsmuren
tot muren van huizen.
Wanneer vrijheid wordt beloofd
verliezen oorlog en geweld
hun vaalgrauwe macht.

God belooft te komen
en onder ons te wonen.
Hij houdt belofte. Hij komt!

**NIEUWE BISSCHOP IN GENT**

Paus Franciscus heeft vandaag, 27 november 2019, **abt Lode Van Hecke** van de cisterciënzerabdij Notre-Dame d'Orval benoemd tot bisschop van Gent. Voor het eerst wordt in België een trappistenmonnik bisschop.

Welkom in het bisdom Gent!

In een brief aan de gelovigen van het bisdom, heet **monseigneur Luc Van Looy** zijn opvolger van harte welkom:

"We ontvangen hem met open armen. Mgr. Lode is reeds voor velen van ons bekend. We trokken vaak op naar de abdij van Orval waar hij abt is: priesters en diakens op retraite of vorming, jonge gezinnen die jaarlijks deelnemen aan CCV-Gezinvolgeloven in juli, jongeren die deelnemen via IJD aan OJP (Orval Jeunes en Prière), vele mensen uit ons bisdom die graag in de abdij passeren. Zij hebben allemaal abt Lode leren kennen en waarderen. ... We weten, Mgr. Lode, dat u ons de warmte van uw contemplatieve ervaring zult brengen. Uw vriendelijkheid en beleidservaring zullen een grote rijkdom zijn."

**zondag 15 december
midden de Genste Winterfeesten**

bent u welkom op

GENT ZINGT KERST

**van 15 tot 16 uur
samenzang in de Sint-Niklaaskerk**



Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David's city en Susa Nina....? Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen.

Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met de teksten en muziek van de liederen, vaak ook meerstemmig.

We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor.

Met de medewerking van Catherine Knockaert, sopraan; Steven Van Cauwenberghe, bas; Jo Demeester, organist en Jan Demeester, koorleider.

Toegang gratis.

KERSTFEEST SAMANA

70 PLUSERS

ZONDAG 15 DECEMBER 2019 OM 14.00 UUR in het NOVA CENTRUM



PROGRAMMA

14.00 u. : Kersteucharistieviering in de NOVA-zaal met kerstliederen gezongen door Aki Bollino

15.00 u. : Een heerlijk aperitiefje

15.30 u. : Muzikaal optreden van Aki Bollino, een namiddag vol bekende liederen uit de oude tijd. Gegarandeerd ambiance en meezingers!

17.00 u. : Koekenfestijn met aansluitend tombola

18.15 u. : Wel thuis!

Prijs : € 10 per persoon te voegen bij de inschrijving

tegen woensdag 11 december a.u.b.

Alle mensen die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben en hun echtgeno(o)t(e), de langdurig zieken, mensen met een handicap en hun gezin worden van harte uitgenodigd!

Voor het welslagen van dit feest zoeken wij bereidwillige chauffeurs om mensen, die geen vervoer hebben, naar de Nova te brengen en na het feest terug naar huis te voeren (waarvoor hartelijk dank bij voorbaat).

Mensen die een geschenk willen geven voor onze tombola (waarvoor wij u ook zeer dankbaar zijn) kunnen dit afgeven bij :

Lieve Volckaert-Claeys ☎ 09/251 39 90 - Frans Masereelstraat 32, St. Amandsberg

Mensen die graag een handje willen toesteken of voor vervoer willen zorgen zijn steeds van harte welkom! Gelieve een seintje te geven naar bovenstaand adres

Uw inschrijvingen worden verwacht tegen woensdagavond 11 december bij:

Lieve Volckaert ☎ 09/251.39.90 (na 18u)

Frans Masereelstraat 32 Sint Amandsberg

e-mail: godelieve.volckaert@gmail.com

of bij Leopold Wauters St. Bernadettestraat 592 (rechtover de kerk).

PREEK VAN DE WEEK

24 NOVEMBER 2019 – 34ste ZONDAG DOOR HET JAAR: CHRISTUS KONING (Lc23, 35-43)

We vieren vandaag het feest van Christus Koning: in de perikoop van deze zondag hoorden we in de 1^{ste} lezing hoe David zo'n 1.000 jaar voor Christus tot koning van Israël en Juda gezalfd wordt en vervolgens in het Evangelie hoe Jezus met een smal opschrift "koning der Joden" aan het kruis genageld hangt tussen 2 ter dood veroordeelde misdadigers.

Stel nu dat we iemand die totaal niet met het leven van Christus vertrouwd is naar deze viering zouden uitgenodigd hebben, dan zou die zich bij het beluisteren van dit Evangelie wellicht afvragen: "Wat in hemelsnaam vieren ze hier toch op Christus Koning?"

En inderdaad, sterven aan het kruis was zonder twijfel de grootste vernedering die iemand kon ondergaan in het Romeinse rijk. Het opschrift boven op het kruis met de tekst “Dit is Jezus van Nazareth, Koning van de Joden” was natuurlijk puur cynisch en spottend bedoeld. De leiders van het Joodse volk lachten Hem uit en ook de Romeinse soldaten en een van de twee veroordeelde misdadigers daagden Hem uit om nu maar eens zichzelf te redden als Hij werkelijk de Zoon van God was.

Wanneer bij de Joden iemand tot koning gezalfd werd, moesten daar steeds twee getuigen bij zijn: bij de gedaanteverandering op de berg Tabor zijn het Mozes en Elia die erbij zijn wanneer God bevestigt dat Jezus Zijn Zoon is. En hier, nu Hij aan het kruis hangt, zijn het twee misdadigers die de getuigen zijn. Nog meer uiterste vernedering...

Het volk zelf keek eerder zwijgend toe: sommigen zagen in Jezus de Messias, veeleer een spirituele leider dan een koning. Maar anderen stelden hoge politieke verwachtingen in Hem, onder meer dat Hij de Romeinse bezetter zou verdrijven. Er heerste een gevoel van diepe teleurstelling. Zeker niet iedereen was overtuigd van zijn schuld, maar een heel groot draagvlak had Hij duidelijk evenmin.

De enige die een duidelijk afwijkende houding aanneemt, is de zogeheten “goede moordenaar”: hij is overtuigd van Jezus’ onschuld (zoals ook Pilatus dat was), en hij erkent ootmoedig zijn eigen schuld (een moord gepleegd) waarvoor hij vandaag berecht wordt.

Jezus belooft hem dat hij nog voor de dag eindigt met Hem in het paradijs zal zijn: zo wordt de goede moordenaar in feite de eerste heilig verklaarde uit de geschiedenis.

Hoe kunnen wij vandaag naar dit koningschap van Jezus kijken? In onze gespreksgroep van afgelopen maandag bracht het nadenken hierover ons op het thema “leiderschap” in de hedendaagse actualiteit. Welk soort leider zouden wij vandaag willen?

In het niet al te verre verleden was een koning of een president of een regeringsleider vaak een autoritair iemand die geen tegenspraak dulde en zich sterk omringde om macht uit te oefenen op zijn onderdanen en die ook zolang mogelijk te behouden.

Dit autoritaire model lijkt vandaag (zeker in het Westen) minder en minder aan te slaan: de mensen verwachten van hun leiders veeleer inspirerende ideeën en authenticiteit en transparantie (doen wat je zegt en zeggen wat je doet). Leiderschap is niet langer duurzaam als het alleen op uitoefening van macht gestoeld is. De studentenprotesten in Hong Kong tegen een nog steeds autoritair regime in Beijing zijn daarvan een voorbeeld, maar ook de klimaatbeweging (denk aan de betoging van *extinction rebellion* voor het koninklijk paleis in Brussel) lijkt dat te gaan bevestigen.

Pater Andreas vertelde maandag hoe tijdens de tweede wereldoorlog katholieken in Duitsland zeer nadrukkelijk en bewust het feest van Christus Koning vierden als protest tegen het dictatoriale Führerschaft van Hitler.

Keren we nu terug naar de tekst van Lucas: de Evangelist benadrukt heel sterk het contrast dat Christus belichaamt. Hij zal het type leider zijn dat de mensen weidt zoals een herder zijn schapen weidt. Ook Koning David, de maatstaf voor alle koningen van Israël, was, voor hij door Samuel tot koning gezalfd werd, schaapherder van de kudde van zijn vader Isäi. Zowel Jezus als David zal niet aarzelen een hele kudde even in de steek te laten om één verloren gelopen schaap terug te brengen.

De meest hoopvolle zinsnede uit het Evangelie van Lucas is ongetwijfeld die waar Jezus aan de goede moordenaar zegt “nog vandaag zal je bij Mij zijn in het paradijs”. Er zijn met Jezus

is een constante in Gods trouw aan de mens: daarom noemden de Joden hun God ook Jahweh, “ik zal er zijn, ik ben bij U”.

Paul Verstraeten

LIEF EN LEED

Biddend uit handen gegeven

Frank GEIRNAERT

Frank woonde met zijn vrouw reeds 30 jaar in de Sint-Bernadettewijk.

Hij is geboren in 1954 in Gent en opgegroeid op de Brugse Poort.

Hij heeft het in zijn jeugd jaren niet altijd gemakkelijk gehad.

Hij hielp als arbeider bij de plaatsing van televisieantennes, en ging later werken bij de firma De Schacht in Lokeren.

Hij huwde 45 jaar geleden met Annie Van Hoecke. Samen deelden ze lief en leed.

Frank was de vader van twee kinderen: Anja en Wesley. Hij was begaan met hen en trots op hen.

Twee jaar geleden is hij ziek geworden. Het bleek ernstig. Hij was ook hier zeer moedig.

Tijd om na te denken: wat is nu waardevol in het leven.

Waaruit put de mens zijn kracht?

Het was zijn wens om bij zijn overlijden een kerkelijke uitvaartdienst te hebben in de Sint-Bernadettekerk.

Hij is op 11 november 2019 gestorven. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 23 november 2019.

WIJ WAREN ER OOK BIJ

17 NOVEMBER – VORMSELCATEHESE EN MISVIERING MET NAAMOPGAVE VORMELINGEN ALOOK HERDENKING OORLOGSLACHTOFFERS

(vervolg)



Zondag zijn we samengekomen in de catechese. We hebben daar iets typisch voor “onze thuis” moeten maken en met priester Andreas besproken.

We hebben ook de tijdslijn van Christelijke feestdagen moeten maken met behulp van kaartjes.

Tijdens de mis kwamen er oud-strijders die hebben mooie muziek gemaakt met doedelzakken en het was ook de naamopgave. We kregen de opdracht om beeldjes te kleien die op weg zijn naar de Kerststal van Jezus.

Nathalie en Kato





Zondag 17/11 om 9.30 u. zijn we voor de 2de maal samen met onze dochter Nathalie naar de catechese gekomen.

Samen met priester Andreas hebben we het “huis gevoel” besproken.

De kinderen hebben al knutselend of tekenend een eigen beeld van dit “thuis gevoel” gemaakt in de kring en besproken.

Nadien hebben we de sacristie bezocht waar we een woordje uitleg gekregen hebben over de grote houten tafel die daar een mooie plek heeft gekregen; enkele kinderen hebben uit een kast enkele attributen mogen nemen en beschrijven wat ze dachten dat het was.

Ook bezochten we het altaar samen met de kinderen, die dan nadien met behulp van enkele kaartjes een tijdlijn van de kerkelijke feestdagen dienden uit te leggen.

Na de catechese heeft iedereen de mis bijgewoond en werden de kinderen hun namen uitgeroepen en kregen dan aan het altaar een kaarsje met hun naam er op.

Tijdens de misviering waren er ook enkele oud-strijders aanwezig, de mis stond in het teken van de oorlog en van alle foute dingen die er gebeurd waren.

Tijdens de mis werd ook de “Last Post” gespeeld en op het einde vertrokken de oud-strijders onder begeleiding van twee doelzak spelende Schotten .

Ouders van Nathalie

KOOR SINT-BERNADETTE

Vier dappere koorleden hebben de voorbije weken alle partituren geordend, nagekeken en mooi geklasseerd in splinternieuwe boxen. Zo vinden we alles direct en gemakkelijk terug. Dank aan Eddy en Mia, Filip en Nadine. We gaan leuke zingende momenten tegemoet!

INTERPAROCHIAAL**DECREET**

**OPHEFFING VAN DE PAROCHIE HEILIG KRUIS
(Westveld, Sint-Amandsberg Gent)
EN SAMENVOEGING MET DE SINT-AMANDUSPAROCHIE
(Sint-Amandsberg, Gent)**

Zoals op vele plaatsen in het bisdom Gent voorziet het dekenaal plan van het dekenaat Gent dat ten gevolge van een concentratie van de vieringen op een beperkter aantal plaatsen enkele kerken geen pastorale invulling meer zullen krijgen en parochies zullen worden samengevoegd.

De Heilig Kruisparochie werd in 1957 opgericht ten behoeve van de bevolking aangroei in de wijk Westveld. Haar grondgebied werd van de Sint-Amandusparochie genomen. De Heilig Kruiskerk werd op 4 juli 1965 ingewijd om te voorzien in de pastorale zorgen van de bevolking. Op 1 december 2017 werd de beslissing genomen de kerk te onttrekken aan de eredienst.

Na een aanvankelijke grote bloei in de jaren na de oprichting van de Heilig Kruisparochie, verminderde de betrokkenheid van de bevolking op het parochiaal leven de laatste decennia. De pastorale situatie is nu dermate geëvolueerd dat een opheffing van de Heilig Kruisparochie en een samenvoeging met de Sint-Amandusparochie in Sint-Amandsberg zich opdringt.

De keuze voor samenvoeging met de Sint-Amandusparochie steunt op volgende grond: de beide parochies liggen dichtbij elkaar en hebben een historische band. De parochianen van de parochie werden ingelicht over deze plannen, de parochieploeg, de kerkfabriek en de verantwoordelijken van het dekenaat Gent werden gehoord.

In zijn vergadering van 8 maart 2017 werd de priesterraad ter zake gehoord. De kerkfabriek van de parochie Heilig Kruis heeft op 20 november 2017 een gunstig advies gegeven voor een opheffing van de parochie. Zij spreekt zich uit ten voordele van het samenvoegen van de Heilig Kruisparochie met de Sint-Amandusparochie. De kerkfabriek

Sint-Amandus heeft zich bereid verklaard tot een samenvoeging met de Heilig Kruisparochie in haar kerkraadsvergadering van 19 december 2017.

Aangezien het aan de diocesane Bisschop toekomt om een parochie op te heffen (can. 515 § 2 Wetboek van Canoniek Recht),

beslissen wij:

1. De parochie van het Heilig Kruis in Sint-Amandsberg (Westveld) Gent wordt opgeheven.
2. Het grondgebied van de opgeheven parochie wordt gevoegd bij dat van de Sint-Amandusparochie in Sint-Amandsberg.
3. De naam van de parochie die door de samenvoeging ontstaat luidt: Sint-Amandus.
4. Aan de Vlaamse Regering zal de erkenning van de samenvoeging van de beide parochies worden gevraagd zoals voorzien in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten.
5. Dit besluit zal worden meegedeeld aan de kerkfabriek van de parochie Heilig Kruis, de kerkfabriek van Sint-Amandus in Sint-Amandsberg en de pastoor van de parochie in Gent-Oost.
6. Dit decreet zal integraal gepubliceerd worden in de plaatselijke editie van het parochieblad 'Kerk en Leven'
7. Deze beslissing treedt in werking vanaf de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de parochie Heilig Kruis en de erkenning van de samenvoeging met de Sint-Amandusparochie in Sint-Amandsberg.

Gedaan te Gent op 25 november 2019.

+ Luc Van Looy
Bisschop van Gent

Aldus opgesteld,

Ludo Collin, kanselier.

Tegen dit besluit kan binnen de termijn van 10 dagen vanaf de betekening beroep worden aangetekend. Dit beroep dient te worden gericht aan de bisschop van Gent. (Can. 1734 §§ 1 en 2 Wetboek van Canoniek Recht).

ZONDAGSPARELS



Een uitnodiging van de Clemenspoort.

De Clemenspoort in Gent nodigt je uit om het weekend verstillend af te ronden. In een gebedswake waar we samen bidden, tot rust komen, zingen en ons laten inspireren door een impuls maken we ons klaar voor Kerstmis.

We bieden na de gebedswake in ons onthaal de mogelijkheid tot verdere ontmoeting aan. Deze gebedswake gaat elke zondagavond van de adventsperiode door en je bent altijd welkom.

Wanneer? 1/12; 8/12; 15/12; 22/12; om 19.30 uur.

OKRA ACADEMIE GENT**Dinsdag 10 december: Toen de dieren nog spraken ... en wat de mensen ervan maken**

Joeri Cortens, Natuurpunt CVN

Joeri Cortens van Natuurpunt brengt een natuur-educatieve comedyvoorstelling over de communicatie tussen mensen, dieren en planten, in geuren en kleuren,... en wat er zoal kan mislopen.

Apen apen apen na? Gaan spinnen op het web? Twitteren (blauwe) vogeltjes zelf wel eens? En vooral, wat bakken we er zelf van? Zijn we beland in een communicatierevolutie of verstaan we elkaar steeds minder?

Locatie: Clemenspoort, zaal 'De Parel', Overwale 3, 9000 Gent (zijstraat van de Voskenslaan, vlakbij Station Gent-Sint-Pieters)

14.30 - 17.00 uur Toegangsprijs: leden € 5 niet-leden € 7

Waar?

www.clemenspoort.be, Overwale 3 9000 Gent

info@clemenspoort.be

0476 46 10 40

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**E.H. Johan Goedefroot, pastoor**tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be**Marijke De Vogeleer, parochieassistente**tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN****Hildegard Verhegge**

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE****Patrick De Mey** tel. 09 251 26 94c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN**Pater Andreas Krahn**

Gsm: 0476/ 995703

andreas.krahn@gmail.com**E.H. Karel Cottenie**

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be**Website:** <http://www.parochiesintbernadettegent.be/>**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent

Website: www.nova-gent.beContactpersoon: **Godelieve Volckaert** gsm 0485 674 237godelieve.volckaert@gmail.com**WEBSITES GENT-OOST**www.kerkinsintamandsberg.bewww.parochiegentoost.be**Dekenale site** http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/