

DONDERDAG 8 JANUARI 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 12 januari**

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 19 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 26 januari

11.00 u. – Eucharistieviering

AGENDA**Zondag 12 januari:** 9.30 u. tot 11.00 u. –

Vormselcatechese – bezoek aan Buurtwerk

11.00 u. – Eucharistieviering

Vrijdag 17 januari: 19.00 u. – 22.30 u.: nieuwjaarsreceptie medewerkers
in het Nova Centrum**Zondag 19 januari:** 11.00 u. - eucharistieviering**Zondag 26 januari:** 11.00 u. - eucharistieviering**Zondag 2 februari:** 9.30 u. – 11.00 u: Vormselcatechese Lichtmis

10.00 u. – 11.00 u.: Catechese eerste communie

11.00 u. – 12.00 u.: Eucharistieviering - Lichtmis

**Kerstmis 2019**

Midden in de nacht is het gebeurd:

Een kind is geboren... een vredesvorst

Jezus... Immanuel God met ons, Gods liefde zichtbaar geworden...

Het wordt door engelen verkondigd, herders stonden op, wijzen hebben het ontdekt.

Midden in de nacht zijn ook wij opgestaan...

We hebben toortsen aangestoken,

we zijn op weg gegaan door de donkere nacht,

Want er blijkt goed nieuws te zijn:

Een kind geboren (en gevonden), vrede op aarde, vrede van Godswege
voor elke mens onderweg, op zoek, voor elke mens van goede wil.Verlangen

Advent is een tijd van verwachting en verlangen.

Het verlangen dat leeft bij zo veel mensen ook vandaag:

verlangen naar vrede en naar een menswaardig leven,

het verlangen van veel mensen in nood, op de vlucht of levend in armoede.

Vaak is er het gevoel van machteloosheid of zinloosheid dat mensen overvalt...;

het verlangen om gered te worden.

Belofte

We hebben de profeet Jesaja gehoord...

Profeten zijn mensen die aanklagen en uitzicht bieden.

Waar zijn de profeten van vandaag gebleven:

mensen die de vinger op de wonde leggen als er iets misloopt,

maar ook hoop geven en bemoedigen

om aan te pakken wat moet aangepakt worden.

't Is gebeurd

“ 't Is gebeurd”: Het verlossende zinnetje op zoek naar de slimste mens...
Wij zijn niet op zoek naar de verstandigste,
maar naar de meest vredevolle mens,
naar de mens die hoop brengt en vrede, een redder een verlosser.
Jezus, licht voor de mensen, vervulling van de verlangens van de mensen.

Bevrijdende ontmoeting

Het komen van iemand in je leven doorbreekt de beslotenheid.
Een ontmoeting verandert een mens...
Vaders, moeders, jullie weten dat een kind je leven verandert, grenzen worden verlegd,
je wordt vader of moeder, een geschenk maar ook een opdracht.
Er is nieuw leven gekomen, het open nieuwe perspectieven
In onze geloofsgemeenschap ontmoeten we gelovigen,
mensen die tasten en zoeken, verlangen en hopen
mensen die zich inzetten voor alles en nog wat...
Voor ons is Jezus, licht voor de wereld, zijn leven zijn boodschap raken ons.,
In deze kerstnacht beseffen we dit.

Als het donker blijft...

Het licht schijnt niet overal even helder.
Een vrouw, een jonge moeder verliest net voor de geboorte haar kindje.
Doodgeboren.
Het wordt voor die moeder nooit meer hetzelfde.
Het is dan moeilijk om te geloven in de God van het leven.
Denk aan de vrouwen wiens kinderen opgroeien met honger,
zij die hier leven met hun kinderen in armoede of ergens op de vlucht.
We herkennen misschien onszelf hierin,
in al wat we zien of meemaken, is het soms moeilijk in God te geloven
Iemand zei: Ik geloof dat God er is, maar nu voel ik dat niet. Het duurt al een tijdje.

Vrede moet worden waargemaakt.

Op zoek naar de bronnen van ons leven hebben we licht nodig.
De boodschap van kerstmis luidt: In Jezus is Gods Liefde zichtbaar geworden en heeft een
menselijk gelaat gekregen.
God is midden onder ons komen wonen.
Hij wordt geboren diep in ons.
Hij is te ontmoeten in iedere mens die we ontmoeten.
Dit houdt voor ons en opdracht in:
Laten we elke mens als mens behandelen
Armoede is een onrecht.
Laten we armen, vluchtelingen als mensen behandelen.
Kerstmis roept ons op tot solidariteit.

Kerstwens

Ik wens jullie veel licht toe in donkere dagen en in een duistere wereld,
warmte in kille momenten.
Vrede aan alle mensen van goede wil.
Zalig kerstfeest.

Johan Goedefroot

WIJ WAREN ER OOK BIJ**15 DECEMBER – GENT ZINGT KERST**

Even eerst een reactie van Jan 's avonds na het zangmoment:

“Goedenavond allemaal,
Wie had dit gedacht... ? Gent zingt Kerst’, wat een succes.
Het ging ons goed en we werden aangevuurd door de honderden zingende aanwezigen, op stoelen, tegen en achter zuilen, op de trappen en in de kanunnikzitjes...
Bedankt allemaal voor stem, harmonie en overgave.
Bedankt Jo voor de echt goede en enthousiaste begeleiding, voor ‘à la venue’ en de ‘gesmeerde’ overgangen.
Bedankt Katrien en Steven voor de mooie solo’s .”

Terug naar vorige week:

Vorige week dinsdag hebben we de liederen in de koude Sint-Niklaaskerk geoefend. Brr, het was er koud en kil en op de weg ernaar toe blies er ook een zeer frisse wind. We hoopten dat er toch wel wat luisteraars zouden zijn.

Zondag, het is een mooie zonnige middag, we zijn mooi op tijd, iets voor twee, aan de kerk. De koorleden druppelen langzaam binnen en ook enkele toehoorders blijven zitten terwijl wij om 14.00 u. enkele stemoefeningen doen. Oei, de stoelen worden al goed ingenomen. En een oude man begint spontaan onze boekjes uit te delen. We warmen even op in de sacristie en al gauw horen we; er zijn stoelen tekort, er zijn heel veel mensen.

We gaan terug in de kerk en tante Jacqueline vindt ook geen stoel meer, van uit alle hoeken neemt men de stoelen die men kan vinden, zodat enkelen nog kunnen zitten. Mensen drummen zich tegen de dikke pilaren aan, delen de zangboekjes, want er zijn er dus hopeloos tekort! Ook achter het koor, gaan mensen spontaan in het koor van de kerk zitten op boordjes en kantjes die men kan vinden. Achteraan in de kerk staat men een paar rijen dik.

We proberen achteraan even plaats te nemen (even drummen bij Johan en Karel) en komen dan al zingend naar voren. “once in royal David 's city, stood a lowly cattle shed.” Bij het eerste liedje draait Jan zich om en de vele vele mensen zingen goed mee. “Maria die zoude”. Het bezorgt mij en wellicht de andere koorleden een kippenvol moment, al die mensen, en die zingen zo goed mee! Wat een gevoel, hoe prachtig!

Jaak verwelkomt het publiek en mag zich al verontschuldigen omdat er te weinig boekjes zijn. Maar ik zie vanuit het koor, dat mensen spontaan boekjes hoog houden, zodat de burens goed kunnen meezingen.

Bij “Stille nacht” zingt men ingetogen mee, dit lied leeft nog echt onder de mensen! “Nu sijt wellekome, Jesu lieve Heer”, “door de liefde laat u wekken”, de mensen zingen volop mee, tot de laatste noot.

De commentaren van vele vrienden was unaniem; “mooi, gezellig, leuk om mee te zingen, ’t was niet erg om recht te staan, want we mochten zoveel meezingen. Oh, dat deed deugd om zo mooi samen te zingen!” we mogen blij zijn, dat wij koorleden en Jan en Jo dit mochten meemaken, onverhoopt maar zo mooi!

Kerstdag 2019 is alvast goed begonnen!

Hildegard



KERSTGEBEUREN IN ONZE KERK.

Middernachtmis

Het is een zachte winternacht en we hoeven de dikke muts niet aan te doen. De dikke kaarsen aan de kerk branden en we voelen ons direct welkom. Er zijn heel wat koorleden present en zelfs iemand van de sopranen liet een tafel met 23 mensen achter, om te komen zingen!

Proficiat! Lieve en Koen assisteren Johan deze nacht. Met fakkels komen ze naar voor in de donkere kerk. We luisteren naar Jesaja. We zingen “al wie dolend in het donker”. Daarna mag het enige aanwezige meisje het kindje Jesus zoeken. Dat duurt niet lang. Johan denkt deze nacht aan de vele mensen die toch wat tegenslag hebben in het leven en voor wie de Kerstdag niet altijd een feest is.

Bij het eucharistisch deel nemen de zangers plaats achter het altaar en samen met Johan zingen we het eucharistisch hooggebed. “die naar menselijke gewoonte”. Altijd een mooie

warme ervaring. De mensen doen goed mee. We communiceren met brood en wijn. Het verloopt vlot.

De omhaling wordt dit jaar niet voorbehouden voor onze parochie, maar wordt gegeven aan de katholieke kerken in Syrië en Irak. Een mooi idee, ons gevraagd door de bisschop. Deze kerken in oorlogsgebied kunnen onze hulp goed gebruiken.

Na de warme vredeswens dankt Johan alle medewerkers en sluiten we de mooie viering af met “Pueri Concinité” gebracht door Katrien Knockaert. Prachtige solo!

De scouts staan paraat en we drinken een warm wijntje of een lekkere choco en zo blijven we nog wat gezellig nakeuvelen.





Kerstdag

Ook vandaag is het zacht en zijn we weer paraat. Vele koorleden zingen nacht en dag, waarvoor dank! Eerst zijn er niet zoveel mensen maar tegen 11.00 u. worden er extra stoelen bijgezet. Nu zijn er veel kinderen en ze mogen vooraan op de kussens komen zitten om naar Johan te luisteren. Nadien mogen ze nog het kindje zoeken, dit maal met wat meer plezier! De mensen voelen zich geraakt door de Kerstwarmte en geven mild voor het andere goede doel. We zamelen meer dan 400 € in. Dat is goed nieuws.

We beleefden twee mooie vieringen voor vele parochianen en andere aanwezigen en kijken tevreden terug.

Dank aan alle medewerkers van deze mooie geloofsgemeenschap!

Hildegard





PREEK VAN DE WEEK

22 DECEMBER - VIERDE ADVENTSZONDAG

Immanuel – God met ons

Een engel – een boodschap van God

Wat mij fascineert in het evangelie van vandaag is de communicatie tussen de engel en Jozef. Iedere keer als ik dit evangelie hoor of lees, vraag ik mij spontaan af: *“Is dat eigenlijk in mijn leven met mij gebeurd, dat ik in een droom een boodschap krijg en dan dacht: Dat is een boodschap van God?”*

Ik heb in mijn leven een paar keer het gevoel gehad dat een droomboodschap mijn leven heeft veranderd maar ik ben ook een kind van mijn tijd: Meestal dacht ik dat mijn onderbewustzijn mij een boodschap stuurt, maar God... waarom eigenlijk niet? Waarom zou God ons onderbewustzijn niet gebruiken om met ons te communiceren? Dan vraag ik mij onmiddellijk af: *Hoe communiceert God eigenlijk met ons?*

De situatie van Jozef

Laat ons de situatie van Jozef en Maria even bestuderen. Jozef leeft in een crisissituatie. Maria is door hun verloving zijn vrouw. De Joodse wet is anders dan onze moderne wetten: de verloving is het begin van het huwelijk maar de huwelijksluiting is een proces, niet zoals vandaag waar het Ja-woord het moment is, waardoor het huwelijk wettelijk wordt. Het Joodse huwelijk begint met de verloving, maar de bruid blijft bij de ouders wonen totdat de bruidegom zijn bruid plechtig naar zijn huis brengt. Dat kan tot 2 jaar duren. Het moment

waar de bruidegom zijn bruid in zijn huis haalt is de voleinding van de huwelijksluiting en pas dan slapen de twee met elkaar.

Dus een vrouw die verloofd is met een man en in die tijd zwanger wordt, maar niet van haar man, die pleegt echtbreuk en kan gestenigd worden. Dit is de crisis die Jozef meemaakt: Wanneer hij zegt dat het kind niet van hem is, betekent dat de doodstaf voor Maria. Zijn oplossing: Hij geeft Maria in het geheim een scheidingsbrief en zij gaat dan naar een andere stad om haar kind te baren.

Het is ook niet verwonderlijk dat Jozef deze crisis dag en nacht bezighoudt, en zeker ook in zijn dromen. Dan krijgt hij deze rare droom van de engel van God. Maar is deze boodschap om toch bij Maria te blijven nu een boodschap van zijn onderbewustzijn of is het inderdaad God zelf die zo'n boodschap stuurt? Jozef twijfelt niet. 'Dit is een boodschap van God.' Het is een keuze die Jozef maakt. God heeft op die manier tot mij gesproken omdat God altijd nabij de mensen is. Dat is ook de Joodse naam van God: Jahwe – ik zal er zijn!

Immanuel – God met ons

Zo is de naam Immanuel eigenlijk ook een andere manier om Jahwe te zeggen: God met ons! Ik zal er zijn! Jahwe, Immanuel!

In mijn fascinatie voor de crisissituatie van Jozef vraag ik mij af: *Gebeurt dit eigenlijk ook nog vandaag dat God in een crisissituatie tot mij spreekt? En als Hij dat doet, hoe communiceert Hij eigenlijk met mij?*

Ik denk dat ik daardoor van Jozef het volgende kan leren: Bij zijn beslissing: God is altijd nabij en Hij kent mij en Hij spreekt ook tot mij. Hoe kan dat gebeuren?

Voor mij zijn niet de dromen het belangrijkste maar vrienden. Dat is wat ik in mijn leven heb ervaren: In crisissituaties heb ik altijd goede vrienden gehad die mij met hun zorg en advies geholpen hebben. Ik geloof dat God door mijn vrienden tot mij spreekt. Zij zijn mijn moderne engelen.

Ik geloof ook dat God mij in mijn leven in bepaalde situaties brengt. De ervaringen die ik bij deze situaties meemaak, zijn dan zijn boodschappen aan mij. Deze ervaringen kunnen ook situaties van pijn en leed zijn.

Ik geloof dat God verschillende mogelijkheden heeft om met mij te communiceren. Een bijzonder communicatiemogelijkheid heb ik tijdens de adventsperiode bij de retraites van de Jezuiten beleefd. Het weekthema van de derde adventsweek is verlangen:

Verlangen werkt als een motor. Het geeft dynamiek. Verlangen spant een boog tussen nu en het ideaal dat ik in de (verre) toekomst voor mij zie. Voor vele heilige bidders was/is het verlangen de taal bij uitstek waarvan God zich bedient om met mij in contact te treden en te communiceren; om zijn bedoelingen aan mij kenbaar, voelbaar te maken.

Daarom aan het einde van deze homilie nog even deze vraag: Geloof ik dat God mij in mijn leven nabij is en dat Hij tot mij spreekt door dromen, mensen, relaties, mijn verlangens,...?

INTERPAROCHIAAL

COLLECTE VAN KERSTMIS 2019 WORDT GEDEELD MET KERK IN SYRIË EN IRAK

Christenen in Syrië en Irak hebben het moeilijk om stand te houden. De bisschoppen aldaar nodigen ons uit solidair te zijn met de moeilijke situatie van de gelovigen.

In ons bisdom is de kerstcollecte bestemd voor de parochienoden. De Bisschoppen van België vragen een deel van de kerstcollecte dit jaar te bestemmen voor de Kerk in Syrië en Irak en een ander deel voor mensen in nood hier bij ons.

Met kerstmis werd in de verschillende parochies vanuit de omhaling van Kerstmis, in Sint-Amansberg (Sint-Amandus en Sint-Bernadette) 826,30 euro overgemaakt aan het Interdiocesaan Centrum.

Buiten de collecte om kunnen gelovigen hun solidariteit eveneens uiten door een bijdrage te storten op het rekeningnummer [BE06 7340 1936 2522](https://www.be06734019362522.be) van het Interdiocesaan Centrum (Guimardstraat 1 - 1040 Brussel), met vermelding: 'Kerk in Syrië en Irak Kerstmis 2019'. Dank.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,
of in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahnien Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnien@gmail.com

E.H. Karel Cottenie Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be

Secretariaat Sint-Bernadette:

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.be

Contactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37

godelieve.volckaert@gmail.com