

WOENSDAG 29 JANUARI 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 2 februari - Lichtmis**

11.00 u. – Gezinsviering

Zondag 9 februari

11.00 u. – Herdenkingsviering voor de overledenen van de voorbije maanden:

- Roland Osaer
- Marie Vandenberghe
- Ivan Taerwe
- Frank Geirnaert
- Marc Vandewalle
- Maurice De Pauw

Zondag 16 februari – Sint-Bernadettefeest

11.00 u. – Jaarmis voor de overledenen van de familie Boone-Pécheux

**AGENDA****Zondag 26 januari:** 11.00 u. - eucharistieviering**Zondag 2 februari:** 9.30 u. - 11.00 u.: Vormselcatechese Lichtmis

10.00 u. - 11.00 u.: Catechese eerste communie

11.00 u. - 12.00 u.: Eucharistieviering – Lichtmis

Zondag 9 februari: scouts: zakdoekenverkoop

11.00 u. - Eucharistieviering - Herdenking overledenen

Zondag 16 februari: 11.00 u. – eucharistieviering

12.30 u. - Sint-Bernadettefeest in het Novacentrum

Zoals u weet vieren we in de kerkgemeenschap op 2 februari**het feest van O.L.V.-Lichtmis**

Graag nodigen wij jullie, samen met jullie kind(eren) en familie uit voor een kindvriendelijke viering met **kinderzegen** op

zondag 2 februari 2020 om 11.00 u.

Wij vertrouwen in een korte viering de kinderen – en al onze gezinnen – aan Gods zegen en aan Maria toe.

Aan de pas gedoopten geven wij het kaarsje met doopnaam mee.

Na de viering in de kerk worden klein en groot verwend met lekkere pannenkoekjes!

Iedereen van harte welkom !!!

MARIA LICHTMIS

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd'. (Lucas 2,22-23)



© Katrien Cocquyt

Wat is de Bijbelse betekenis van Lichtmis?

Op 2 februari, Lichtmis, vieren we het feest van de “Opdracht van de Heer in de tempel”.

Zoals elk joods jongetje wordt ook Jezus toegewijd aan God. Volgens joods gebruik gingen de ouders met hun kind naar de tempel en brachten een koppels tortels of twee jonge duiven als offer.

Simeon en Hanna wachtten Jezus op in de tempel. De evangelist Lucas schetst hen als vertegenwoordigers van het Oude Verbond die hun vertrouwen in God bewaard hebben.

Simeon had van de heilige Geest de belofte ontvangen dat hij niet zou sterven vooraleer hij de Messias had gezien.

Wat is de betekenis van Lichtmis voor ons vandaag?

De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: *Maria-Lichtmis*.

Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus.

Met kerstmis toonde Jezus zich aan de herders, en met de Openbaring des Heren aan de wijzen uit het Oosten.

Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk. Hij is het 'Licht voor alle volkeren'. Ook wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld.

Kaarsen worden gewijd op lichtmis

Lichtmis wordt in onze streken verbonden met het einde van de strenge winter. Na de donkere maanden december en januari keert het licht langzaam terug.

Traditioneel worden op Lichtmis in de kerken kaarsen gewijd en, voorafgaand aan de eucharistieviering, kaarsjesprocessies gehouden. Vandaar de naam *Lichtmis*.

Voor christenen staat de kaarsjesprocessie symbool voor de intrede van Christus in onze wereld en in ons leven. Hij is het Licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen, zoals de oude Simeon zingt.

Hoe kunnen wijzelf duisternis verjagen en aan anderen warmte, licht en uitkomst bieden?

Kinderen spelen de hoofdrol in Lichtmis

Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het op vele plaatsen de gewoonte om op 2 februari - of de eerstkomende zondag - alle pas gedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Ideaal om opnieuw stil te staan bij zowel de betekenis van het doopsel als bij de opdracht van ouders om hun kind goed en gelovig op te voeden.

We nodigen alle ouders uit met baby's, peuters en kleuters voor de kinderzegening.

Ook grootouders met kleinkinderen zijn welkom, alsook de toekomstige eerstecommunicanten.

In de viering worden de kinderen gezegend.

Het feest van Lichtmis is een mooie gelegenheid om de band aan te halen tussen jonge gezinnen en de parochie. Jonge ouders krijgen zo ook de kans om met elkaar kennis te maken.



© Katrien Cocquyt

Vieringen van Lichtmis met kaarswijding en kinderzegening Sint-Amandsberg

Het feest van Lichtmis wordt gevierd in het weekend van 1 - 2 februari 2020
De lichtritus en de kinderzegening gebeurt tijdens de viering.

Sint-Amandus

Zaterdag 1 februari om 16.30 uur
Eucharistieviering met kaarswijding en kinderzegening.

O.-L.-Vrouw Oude Bareel

zondag 2 februari om 09.30 uur
Gezinseucharistie met kaarswijding en kinderzegening.

Sint-Bernadette

zondag 2 februari om 11.00 uur
Gezinseucharistie met kaarswijding en kinderzegening.

PREEK VAN DE WEEK

19 JANUARI - LAM GODS



In het evangelie van vandaag proclameert de omroeper van dienst, Johannes, luid en duidelijk wie Jezus voor hem is: *Hij is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt!* Maandagvond- toen we deze viering voorbereidden- klonk het alvast iets meer bescheiden. *We zeggen dit zondag na zondag en eigenlijk begrijpen we niet goed wat dit beeld inhoudt*, merkte iemand op. *Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt...* Geef

toe, dit zijn toch moeilijke woorden voor mensen van deze tijd, laat staan voor onze kinderen!

Voor Johannes en de joden was dit geen weerbarstige taal en riep dit beeld een aantal associaties op. Zij dachten onmiddellijk aan het ritueel op Yon Kippur, de Grote Verzoendag, één van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Die dag werd een zondebok -een bok beladen met de zondenschuld van het volk- de woestijn ingejaagd. Een symbolische daad om aan te geven dat op deze Grote Verzoendag, het volk bevrijd werd van alle zonden. Als Johannes Jezus aanduidt als het Lam Gods, verwijst hij ook naar het paaslam dat de joden samen aten bij hun bevrijding uit de slavernij in Egypte. Het bloed van een lam, gesmeerd aan de deurposten van hun huizen, zou de Israëlieten beschermen. Hun eerstgeborenen werden op die manier gespaard van de dood. En dan konden ze vertrekken naar het beloofde land. Sedertdien herdenken de joden met een paasmaal dat JHWH hen bevrijd heeft uit Egypte.

Maar wat heeft dit allemaal met Jezus te maken? In dat beeld van het Lam kunnen wij, christenen, misschien het leven en lijden van Christus herkennen. Zo'n lammetje is weerloos, onschuldig. De weg die Jezus ging was niet die van een wolf of een leeuw, maar wel van een weerloze, die geen geweld gebruikt. Wel klinkt er geweld mee in het beeld van dat lam, niet het geweld dat het zelf uitstraalt, maar dat het moet ondergaan. Het werd inderdaad geslacht, geofferd! En die vrijdag toen Jezus aan het kruis stierf, werden op datzelfde uur duizenden (paas)lammeren geslacht in de tempel voor het Pesachfeest.

We hadden maandagavond ook een zwak moment: we vertelden elkaar ook over het paaslammetje op de ijstaart bij ons communiefeest. Het moest bloeden! Was Jezus dan ook

zo'n soort offer voor God? Ik heb nog geleerd vroeger dat door zijn bloedig offer aan het kruis, Jezus ons opnieuw verzoend heeft met God. De zonde van Adam en Eva, de erfzonde, had God zó gekwetst dat dit niet kon goedgeemaakt worden door een gewone sterveling. Daarom moest Gods eigen zoon als zoenoffer sterven. We hadden het er bij de voorbereiding behoorlijk moeilijk mee met die gedachte. Waarom moest er eigenlijk losgeld betaald worden aan God? Om het weer goed te maken? Waarom vraagt God dan zo'n offer: een mensenoffer? Is dit niet iets voor primitieve godsdiensten waar machteloze mensen een gunst proberen te bekomen of aan Gods toorn proberen te ontsnappen, door iets of iemand te offeren? Wat voor een godsbeeld schuilt hier achter? Verschrikkelijk!

Jezus leerde ons God op een totaal andere wijze kennen. Nooit wordt in het evangelie bedoeld dat men losgeld aan God zou moeten betalen voor de Verlossing. Integendeel! Als je een beetje vertrouwd bent met de Schrift, weet je dat het niet God is die iets van ons eist, maar dat juist Hij het zelf betaalt! Hij neemt het initiatief om de relatie met de mens te herstellen. Jezus is volgens de evangeliën een Godsge Geschenk, *Gods offer aan de mens!* Nu zitten er waarschijnlijk wel mensen in de kerk die nu wel van het lam Gods geslagen zijn. Dit klinkt allemaal een beetje moeilijk, akkoord. Daarom willen we even op het leven inzoomen.

We kunnen ons allemaal wel een koppel voorstellen dat ruzie heeft. In de meeste gevallen gaat één van de twee dan het initiatief nemen om het weer goed te maken. Ons rechtvaardigheidsgevoel zegt ons dat het de schuldige moet zijn die de eerste stap zet. Kunnen we ons ook voorstellen dat de partij die niks misdaan heeft het initiatief neemt om tot verzoening te komen en daarenboven ook nog iets wil doen of schenken aan de ander om het goed te maken? Concreet: de bedrogen vrouw koopt bloemen voor haar man waarmee hij het weer goed kan maken bij haar. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik kan mij dat niet voorstellen. Het lijkt wel de wereld op zijn kop. Akkoord, je moet mensen graag zien en een tweede kans geven, maar dit gaat misschien net ietsje te ver.

Voor God echter niet! Het is dus niet de mens die een offer moet brengen om het met God weer goed te maken. Het is God zelf die ons iemand schenkt om het terug goed te maken. Zijn Zoon Jezus is het lam! U merkt het: dat ene zinnetje '*Jezus is het Lam van God*', is een theologisch betoog in een notendop.

En dan is er nog dat tweede deel van die belijdenis van Johannes: *Zie daar het Lam van God 'dat de zonde van de wereld wegneemt'*. Bedoelt Johannes hiermee dat Jezus een soort zondebok is? Met Jezus' kruisdood zouden de zonden dan verdwenen zijn, de woestijn ingedreven zijn? Vanaf Goede Vrijdag bestaat het kwade dan niet meer? Maandagavond mijmerde iemand: 't zou mooi zijn én gemakkelijk ook voor ons allemaal indien het zó was. Maar laten we onszelf niets wijsmaken. Wanneer Johannes over Jezus vertelt dat hij de zonde van de wereld wegneemt, betekent dat niet dat Hij al onze zonden op zich neemt. Het betekent wél dat Hij ons een weg aanreikt en als we die weg volgen, zullen we beter met het kwaad omgaan, zullen we geen zonden meer doen. Mooier nog: als iedereen die weg zou gaan, zouden inderdaad alle zonden van de wereld verdwenen zijn.

Wanneer we vandaag nog hier die mysterieuze mantra zullen zingen of zeggen: *Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt*, belijden we dus dat de keuze van Jezus om zich niet te verzetten, om zonder haat de brutaliteiten van zijn belagers te ondergaan, om zonder berekening en geweldloos de consequenties van zijn levenskeuze te dragen, dat die keuze hem de zuiverste, edelste, meest onthechte en liefdevolle mens die er ooit was... maakt tot *Een god van een mens!* zouden wij zeggen. *Het Lam van God!* zegt Johannes.

Jaak Van Vooren

Sint-Bernadettefeest



Zondag 16 februari 2020

**Parochiekerk 11:00 eucharistieviering
opgeluisterd door het parochiekoor**

Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132

12:00 aperitief 12:45 kippenfestijn

volwassenen 17 euro

aperitief, 1/2 kip met gebakken krielpatatjes en groenten
of gevarieerde vegetarische schotel

kinderen t.e.m. 12 jaar 5 euro

drankje, kippenbil met gebakken krielpatatjes en groenten

**14:00 koffie met Gentse vlaai (niet in de prijs
inbegrepen)**

Enkel via reservatie tot zondagavond 9 februari :

via parochiesecretariaat (9:00-11:00) 09/259.84.94;

via verantwoordelijke parochievereniging of via
09/251.39.90

De opbrengst gaat naar de parochiewerking!

INTERPAROCHIAAL**LEZINGENREEKS ‘DENKEND GELOVEN’****THEMA VOOR 2020: WERELD IN TRANSITIE: ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE ANTWOORDEN.****Data van de lezingen**

12 februari: Prof Jacques Haers (Theologie – KU Leuven): Een wereld in transitie
19 februari: Karel Malfliet (Ecokerk): Laudato Si: een dringend appèl tot handelen
4 maart: Prof André Watteyne (Economie – KU Leuven): Een economie voor de mens
11 maart: Jochanan Eynikel (Etion): Robot aan het stuur. Mensgericht denken in tijden van artificiële intelligentie.

Waar en wanneer?

Technologiecampus Gent van KU Leuven / Odisee
(de vroegere KIH0 of KAH0 St Lieven aan het Rabot)

De lezingen beginnen telkens om 19.30 u. en worden gevolgd door een receptie.

Info en inschrijvingen: tinyurl.com/wereldintransitie

OKRA ACADEMIE GENT**Dinsdag 11 februari :**

Kracht in kwetsbaarheid. Het leven en de boodschap van Leonard Cohen
Jean-Paul Vermassen, gewezen pastor OKRA



Jean-Paul Vermassen brengt een evocatie van het leven en werk van Leonard Cohen, de bekende Canadese singer-songwriter en een man met een diepe en brede spiritualiteit. Het wordt een intieme verbale en muzikale levensschets, met klank- en beeldmontages van Cohensongs. Vanuit welke levensvisie schreef hij zijn gedichten en songteksten? En wat kan zijn werk voor ons betekenen?

Locatie: Clemenspoort, zaal ‘De Parel’, Overwale 3, 9000 Gent, nabij station Gent Sint Pieters (Voskenslaan), 14.30 – 17.00 uur.

Voordrachten kosten 5 euro voor OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden.

Dinsdag 03 maart 2020**Uitstap: Tentoonstelling ‘Ondergronds in de stad’ in het Stam, Gent**

Hoe de stad er boven de grond uitziet, ervaren we elke dag. Maar wat zit er ónder de huizen en straten allemaal verborgen? In ‘Ondergronds in de stad’ legt het Stam de wereld onder onze voeten bloot. Hoe hoger de gebouwen, hoe dieper de fundamenteën. Riolen, afval, opslagplaatsen en parkeergarages? Ingraven! Via tunnels verplaatsen we ons snel en ongehinderd. Kilometers kabels en buizen voorzien de stad van water, energie en data. Dankzij ondergrondse infrastructuur blijft de stad bovengronds leefbaar. Maar de ondergrond is ook de plek waar we onze dierbaarste schatten aan toevertrouwen, waarin we ons verschuilen en onze doden begraven. Samen met de gids verdiepen we ons in de wonderlijke stad onder de stad.

Praktisch: afspraak om 13.45 uur aan de ingang van het Stam, Godshuizenlaan 2, Gent

Prijs: 12 euro OKRA-leden, 15 euro niet-leden (inbegrepen: gids, inkom museum)

Inschrijven kan t.e.m. 17 februari (of tot volzet) via academie.mvl@okra.be of 09 269 32 17

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,

of in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahnén* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnén@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com