

**WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 9 februari**

11.00 u. – Herdenkingsviering voor de overledenen van de voorbije maanden:

- Roland Osaer
- Marie Vandenberghe
- Ivan Taerwe
- Frank Geirnaert
- Marc Vandewalle
- Maurice De Pauw

**Zondag 16 februari – Sint-Bernadettefeest**

11.00 u. - Jaarmis voor de overledenen van de familie Boone-Pécheux

**Zondag 23 februari**

11.00 u. - Eucharistieviering

**AGENDA****Zondag 9 februari:** scouts: zakdoekenverkoop

11.00 u. - Eucharistieviering - Herdenking overledenen

**Zondag 16 februari:** 11.00 u. – eucharistieviering

12.30 u. - Sint-Bernadettefeest in het Novacentrum

**Zondag 23 februari:** 11.00 u. – eucharistieviering**Woensdag 26 februari:** Aswoensdag

# Sint-Bernadettefeest



**Zondag 16 februari 2020**

**Parochiekerk 11:00 eucharistieviering  
opgeluisterd door het parochiekoor**

**Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132**

**12:00 aperitief      12:45 kippenfestijn**

**volwassenen 17 euro**

aperitief, 1/2 kip met gebakken krielpatatjes en groenten  
of gevarieerde vegetarische schotel

**kinderen t.e.m. 12 jaar 5 euro**

drankje, kippenbil met gebakken krielpatatjes en groenten

**14:00 koffie met Gentse vlaai (niet in de prijs  
inbegrepen)**

**Enkel via reservatie tot zondagavond 9 februari :**

via parochiesecretariaat (9:00-11:00) 09/259.84.94;

via verantwoordelijke parochievereniging of via  
09/251.39.90

**De opbrengst gaat naar de parochiewerking!**

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****MEDEWERKERS VIEREN NIEUWJAAR**

Op vrijdag 17 januari kwamen we met een hele hoop medewerkers, iets meer dan 100, samen in de Nova om “Nieuwjaar” te wensen. Dit is vooral een gezellig samenzijn, waarin we allemaal bedankt worden, elk voor zijn inzet, klein of groot, biddend of werkend, elk met zijn talent.

We schoven aan bij de tafel van het koor, met een aperitiefje. Johan heette ons welkom met een woordje en een gebed en toen zongen we samen een mooi lied op de tonen van “adeste fideles”; “vrede”.

Na een aantal smakelijke sandwiches, volgt natuurlijk de afwas en die was dit jaar voor de lectoren en de predikanten. En dat is gelukt! Onze drie voorgangers staken de handen flink uit de mouwen! Zie de foto's, en tegen twee en twintig uur was alles helemaal opgeruimd.

Een deugddoende avond. Dank aan de equipe voor de voorbereiding!

*Hildegard*





## **PREEK VAN DE WEEK**

**26 JANUARI - DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

### **VERDEELDHEID**

Als we maandag de lezingen van deze zondag doornamen dan kreeg ik er toch wel even buikpijn van...: ruzie, verdeeldheid, eigen gelijk... Het liep er in die tijd blijkbaar niet veel beter dan in het politieke kluchtwereldje van ons lilliputter – landje vandaag. Het is blijkbaar van alle tijden.

Gelukkig had Karel enkele alternatieve lezingen gevonden, die het niet alleen hadden over de wrede en voor ons onverstaanbare geschiedenis.

Maar ook vandaag is verdeeldheid de norm. Zelfs in Rome is het al zo ver gekomen dat twee pausen het oneens zijn. Dat gehuwde mannen geen priester zouden mogen worden (om nog maar te zwijgen over de vrouwen... daar mag helemaal niet over nagedacht worden !). Is dit écht nog van deze tijd ? Ik denk dat paus Franciscus zich al meer dan eens afgevraagd heeft: “waar ben ik toch aan begonnen ?” En nochtans is Franciscus heel voorzichtig. Hij heeft het nog maar alleen over oude mannen !

En dan brengt Christus de boodschap “het rijk der hemelen is nabij”, wat zoveel wil zeggen als “ik breng het licht in de duisternis “. Als je de wereld van vandaag bekijkt heb ik toch de indruk dat het rijk der hemelen nog redelijk veraf is. Je zou eerder al eens denken aan het rijk der kemelen...

Mei '68 ligt al meer dan 50 jaar achter ons, maar sindsdien is er heel wat misgelopen, ook – en misschien zelfs vooral – in de kerk. In die rebelse jaren hebben heel wat zeer actieve christenen afgehaakt, leken, die vaak de mond werden gesnoerd door angstige en veel te voorzichtige kerkleiders. Om te verhinderen dat “het gezag” zou ondermijnd worden werd alles in regeltjes en geschriften vastgelegd. En daar mocht – veiligheidshalve - niet van afgeweken worden ! Er is een tijd geweest dat men tegen de “gewone” (lees : “simpele”) gelovigen zei: “jullie moeten niet nadenken, dat doen wij wel in uw plaats”. Maar die tijd is nog altijd niet helemaal voorbij.

Denkt men er dan nooit over na hoe onvoorzichtig Christus in zijn tijd is tekeer gegaan?

Christus leefde in een tijd dat vrouwen geen rechten hadden en – behalve voor het produceren van kinderen – geen enkele waarde hadden. Maar Hij stelde de vrouw in zijn leven dikwijls voorop. Heel gevaarlijk ! Stel u eens voor wat het voor die zelfverzekerde venten moet betekend hebben die een overspelige vrouw bij Hem brachten om ze te stenigen. Niet alleen een vrouw, maar bovendien een slechte vrouw. En dan zegt Hij : “die zonder zonde is werpe de eerste steen”. Ge moet toch maar durven.

Christus heeft nog zo iets curieus gezegd: “bemint uw vijanden”. Zouden we Hem niet eens vragen om vandaag naar België te komen, om dat politici eens duidelijk te maken? Maar Hij zou zich jammer genoeg niet tot ons landje kunnen beperken. Hij zou heel de wereld moeten rondreizen. En wellicht zou Hij die kans niet krijgen. De klimaatactivisten zouden – terecht – wijzen op de onverantwoorde verplaatsing per vliegtuig. Maar de vraag is: zou Hij wel vergeraken vooraleer men hem aan het kruis nagelt ? Nee, Hij zou zelfs niet aan het kruis genageld worden... Een kogel is vandaag veel efficiënter.

Neem me niet kwalijk dat ik soms in herhaling val als ik wat te veel denk aan die dwarsliggersuitspraken van Christus. Maar Christus heeft die woorden niet alleen uitgesproken voor de mensen van zijn tijd. Hij heeft die standpunten ingenomen voor de mensen van alle eeuwen, en zeker voor de mensen van vandaag.

Christus heeft in alles wat Hij deed en zei een boodschap van liefde gebracht. De liefde voor de tollenaar is daar een hedendaags voorbeeld van. De mens die in zijn leven geprofitteerd heeft van anderen om er financieel beter van te worden... niet gemakkelijk om lief te hebben. Ook die mensen hebben – misschien zelfs meer dan anderen – nodig om geliefd te worden, al was het maar om hen druppelsgewijs tot betere inzichten te laten komen.

Ook mensen die “anders” zijn, anders geaard, anders van kleur, anders van afkomst, van een andere religie. In het parochieblad van deze week schrijft een gewezen leerkracht Latijn – Grieks: “religie betekent ‘verbinding’”. Ik huiver, schrijft ze bij ‘het enige juiste’.

We maken geen vrienden door mensen te haten, door mensen in vakjes te steken. We maken vrienden door te trachten mensen te begrijpen, te aanvaarden, door van hen te houden.

Christus vroeg in de eerste plaats aandacht voor de zwakken. En dit doet Hij ook vandaag – in onze almaar meer verrechtsende samenleving - nog evenzeer. En die zwakkeren – in elke betekenis van het woord – zijn dichterbij dan we soms denken.

Op het eerste zicht lijkt het wel contradictorisch, maar HOE KILLER DE SAMENLEVING WORDT, HOE VLUGGER DE AARDE ZAL OPWARMEN.

En om dit te voorkomen hebben we wind nodig... TEGENWIND !

*Daniël Reynvoet*

**INTERPAROCHIAAL****ONTMOETINGSMOMENTEN IN GELOVIG PERSPECTIEF VOOR JONGE GEZINNEN***Vroeger en nu*

‘In onze tijd’ horen we mensen van voor mei ‘68 al eens zeggen. Een tijd waar op school nog priesters en zusters waren, waar de lokale parochiegemeenschappen nog sterk waren, waar figuren als Cardijn, Johannes XXIII, Don Helder Camara vele mensen inspireerden en de nadruk legden op het goede doen en solidariteit vanuit de figuur van Jezus van Nazareth.

Vorige week vulde Harari, filosoof uit Israël, aangekondigd als de grootste denker van onze tijd, een volledige Lottoarena. Zijn boeken, Sapiens en Homo Deus, schetsen de geschiedenis en de toekomst van de mens. Het ziet er niet goed uit. De mens is in zijn opvatting niet alleen zijn ziel kwijt, erg voor de christen en andere religies, maar is ook zijn geest, zijn (keuze)vrijheid kwijt, erg voor de liberale of vrijdenkende mensen. De wetenschap stevent af op het dogma dat alles (ook alle organismen) in data uit te drukken is en dat het leven van de mens bestaat uit de verwerking van data volgens een reeks instructies (algoritmen). Het doembeeld is dat computers veel beter data (die wijzelf ook massaal verspreiden via Facebook, Google...) kunnen verwerken dan wijzelf (computers halen het van schaakmeesters) en uiteindelijk ons, mensen, gaan sturen, allicht zelfs gaan onderdrukken. Wel nog in handen van enkelingen, die via gen-manipulatie en supertechnologie een bijna eeuwig leven zouden hebben (homo deus). De andere mensen? Nog van weinig nut. Intelligentie (evenzo uit silicone te maken) wordt immers losgekoppeld van menselijk bewustzijn. Arbeid is al langer vervangen door machines.

*Op zoek*

De mens is vandaag hopeloos op zoek naar zijn identiteit. Het humanisme in crisis. Sommigen zoeken nog zin in extremen: extreem nationalisme, extreme godsdienstbeleving, extreem hedonisme... waar andere mensen of meningen moeten gemeden of bestreden worden. Ze doen de samenleving geen deugd.

De kleine, hechte geloofsgemeenschap van voor ‘68 is verdwenen, en vervangen door een grote anonieme leefwereld (tertio 22/01/2020), waar de religieuze vorming om verschillende redenen is verdwenen. Ook in het kerngezin is die vorming verdwenen. In dit maatschappelijk en spiritueel moeras moeten wij allen, en in het bijzonder de jonge gezinnen en de opgroeiende jeugd hun weg vinden.

*Een nieuw initiatief*

Het is tijd dat jonge mannen en vrouwen, die hun kindje laten dopen, en kinderen die hun eerste communie doen, weer een hechtere gemeenschap kunnen vormen, en terug in contact komen met de verhalen uit de bijbel en op zoek kunnen gaan naar de betekenis van Jezus voor hun leven. Door beleving, door gesprek met elkaar, door vorming, door samenzijn. Omdat wij geloven dat het leven van ons zelf en het leven van onze kinderen zin en toekomst hebben en wij mensen méér zijn dan een tussenstap in een zinloze evolutie.

De parochieploeg van Gent-Oost wil daarom jonge gezinnen samenbrengen, zo’n viertal keer per jaar. Ontmoetingsmomenten vanuit gelovig perspectief. Voor de ouders, voor de kinderen iets apart, en voor de baby’s een babysit, en ook ruimte om elkaar te leren kennen. Enkele voorbereidende vergaderingen zijn reeds achter de rug. Het is de bedoeling dat de jonge gezinnen zelf de agenda en de methodiek van de samenkomst bepalen.

Een vragenlijst wordt bij het doopsel en bij de eerste communie meegegeven om te

achterhalen wat jonge ouders verwachten van de kerk. Enkele catechisten zullen dit proces mee begeleiden.

Indien u als jonge ouder wil meewerken, kan u uw naam doorgeven aan het parochiesecretariaat [parochieassistente.gentoost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentoost@gmail.com)

*Johan, diaken*

### **OP DE ROTONDE VAN DE LEVENSKUNST**

**Vrijdag 17 april 2020 vanaf 10:00 uur t/m Zondag 19 april 2020 tot 16:30 uur**  
**Norbertiesabdij van Postel**  
**(België, in het grensgebied met Nederland)**

#### ***Kosten***

€ 185,- Incl. alle maaltijden en lakens. Aan elke deelnemer wordt een individuele gastenkamer toegewezen.

#### ***Inhoud***

Met dit thema bieden wij aspecten aan van de levenskunst. Geluk betekent: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf.

Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen.

Dat vraagt wel dat je illusies opgeeft die je over jezelf hebt gemaakt ... We moeten leren aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt. Vanuit de levenskunst zullen wij op deze interactieve dagen - waarbij ook stilte en meditatie belangrijk zijn - met de groep enkele basisvragen aan de orde laten komen zoals:

Uit welke bron leef ik?

Hoe leef ik?

Waartoe leef ik?

#### ***Uiterste inschrijvingsdatum:***

Vóór maandag 23 maart 2020.

#### ***Inschrijven?***

- Via onze website [www.metgezelinzingeving.com](http://www.metgezelinzingeving.com)
- Via email: [info@metgezelinzingeving.com](mailto:info@metgezelinzingeving.com)

De inschrijving is pas definitief na **verplichte aanmelding en na ontvangst van het gevraagde voorlopig inschrijvingsgeld tot de uiterste vermelde inschrijvingsdatum.**

#### ***Betaling naar Triodosbank***

IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47 / BIC: TRIONL2U t.n.v. ***Meer weten?***

Schroom niet en bel: met Karin en Jan

+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

**LEZINGENREEKS ‘DENKEND GELOVEN’****THEMA VOOR 2020: WERELD IN TRANSITIE: ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE ANTWOORDEN.****Data van de lezingen**

12 februari: Prof Jacques Haers (Theologie – KU Leuven): Een wereld in transitie

19 februari: Karel Malfliet (Ecokerk): Laudato Si: een dringend appèl tot handelen

4 maart: Prof André Watteyne (Economie – KU Leuven): Een economie voor de mens

11 maart: Jochanan Eynikel (Etion): Robot aan het stuur. Mensgericht denken in tijden van artificiële intelligentie.

**Waar en wanneer?**

Technologiecampus Gent van KU Leuven / Odisee

(de vroegere KIH0 of KAH0 St Lieven aan het Rabot)

De lezingen beginnen telkens om 19.30 u. en worden gevolgd door een receptie.

**Info en inschrijvingen:** [tinyurl.com/wereldintransitie](http://tinyurl.com/wereldintransitie)

**OKRA ACADEMIE GENT**

**Dinsdag 11 februari :**

**Kracht in kwetsbaarheid. Het leven en de boodschap van Leonard Cohen**

*Jean-Paul Vermassen, gewezen pastor OKRA*



Jean-Paul Vermassen brengt een evocatie van het leven en werk van Leonard Cohen, de bekende Canadese singer-songwriter en een man met een diepe en brede spiritualiteit. Het wordt een intieme verbale en muzikale levensschets, met klank- en beeldmontages van Cohensongs. Vanuit welke levensvisie schreef hij zijn gedichten en songteksten? En wat kan zijn werk voor ons betekenen?

**Locatie:** Clemenspoort, zaal ‘De Parel’, Overwale 3, 9000 Gent, nabij station Gent Sint Pieters (Voskenslaan), 14.30 – 17.00 uur.

Voordrachten kosten 5 euro voor OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden.

**Dinsdag 03 maart 2020**

**Uitstap: Tentoonstelling ‘Ondergronds in de stad’ in het Stam, Gent**

Hoe de stad er boven de grond uitziet, ervaren we elke dag. Maar wat zit er ónder de huizen en straten allemaal verborgen? In ‘Ondergronds in de stad’ legt het Stam de wereld onder onze voeten bloot. Hoe hoger de gebouwen, hoe dieper de fundamenten. Riolen, afval, opslagplaatsen en parkeergarages? Ingraven! Via tunnels verplaatsen we ons snel en ongehinderd. Kilometers kabels en buizen voorzien de stad van water, energie en data. Dankzij ondergrondse infrastructuur blijft de stad bovengronds leefbaar. Maar de ondergrond is ook de plek waar we onze dierbaarste schatten aan toevertrouwen, waarin we ons verschuilen en onze doden begraven. Samen met de gids verdiepen we ons in de wonderlijke stad onder de stad.

**Praktisch:** afspraak om 13.45 uur aan de ingang van het Stam, Godshuizenlaan 2, Gent

**Prijs:** 12 euro OKRA-leden, 15 euro niet-leden (inbegrepen: gids, inkom museum)

**Inschrijven** kan t.e.m. 17 februari (of tot volzet) via [academie.mvl@okra.be](mailto:academie.mvl@okra.be) of 09 269 32 17



## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,  
of in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

### **GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer*, gsm. 0475 84 20 82 [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476/ 995703 [andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)