

**WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 23 februari**

11.00 u. - Eucharistieviering

**Woensdag 26 februari - Aswoensdag**

19.00 u. - Aswoensdagviering

**Zondag 1 maart**

11.00 u. - Eucharistieviering

**Zondag 8 maart**

11.00 u. - Eucharistieviering

**AGENDA****Zondag 23 februari:** 11.00 u. - eucharistieviering**Woensdag 26 februari:** Aswoensdag**Zondag 1 maart:** 11.00 u. - eucharistieviering**Donderdag 5 maart:** 19.00 u. - Samana - besprekingsmoment voor de medewerkers en kernleden in het Novacentrum**Zaterdag 7 maart:** vormselcatechese - kennismaking met JOKRI Oude Bareel**Zondag 8 maart:** 11.00 u. - eucharistieviering**PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 9 FEBRUARI – VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR (Mt 5, 13-16)**

Het is maar de mooiste poëzie, de best geschreven boeken, de zalig mooie muziek die we 50 jaar na datum nog kunnen smaken.

De lezingen die we hoorden zijn meer dan 2000 jaar geleden opgeschreven en ze klinken voor ons -als gelovigen- vandaag nog als muziek in de oren: Jesaja en de Bergrede.

Vorige zondag 2 februari vierden we deugdendoend Lichtmis met veel jong volk en werden de lezingen aangepast. We hoorden dan niet het eerste deel uit de Bergrede: de zaligsprekingen. Op Allerheiligen was die tekst de kern van de viering en 'zalig zij die... zalig zij die...' zit in ons collectief geheugen. Na de homilie zingen we een lied over die zaligsprekingen.

Met het uitgebreid groepje dat de viering voorbereidde -we waren met zes- stonden we bij die prachtige lezingen stil.

Die boodschap spreekt ons nog altijd aan. We hebben het telkens opnieuw nodig om te horen hoe wij vandaag Christen kunnen zijn, hoe wij bewust kunnen omgaan met die diepere dimensie die we aan ons leven willen geven.

Jezus spreekt elk van ons aan: zout en licht zijn. We zongen het al met enthousiasme uit in het openingslied.

Jezus zegt niet 'Ge moet zout zijn'. Hij zegt "gij zijt het zout en jullie moeten die zoutkracht koesteren door de Geest in uw leven toe te laten!"

Zout: in Jezus' tijd was zout naast smaakmaker, ook meststof en bewaarmiddel een kostbare en kostelijke grondstof gebruikt als betaalmiddel, zelfs als bruidsschat.

Johan zei: zout geeft smaak, maar het verdwijnt, het gaat op in het voedsel. 'Zout zijn': een stille zegen voor de wereld.

En Jezus zegt verder: jullie zijn het licht der wereld.  
Licht zijn en dat ook uitstralen voor iedereen die in huis is, die ons wereldhuis deelt.  
Licht dat mag gezien worden, echt warm licht! Dat uitstralen.

Stralen zoals grootouders stralen als hun kleinkind de eerste maal een nieuwjaarsbrief stamelend voorleest, zoals fans de arena buitenkomen als hun ploeg gewonnen heeft, zoals wie kookt eerlijke complimentjes krijgt bij een geslaagde maaltijd. Stralen zoals de vele fiere mensen die tijdens de warmste week de opbrengst kwamen afgeven aan de radiomaker; of ook nog zoals wij -dan wel met een traan- stralen op de uitvaart van een geliefde als de mooie kanten ter sprake komen.....

Ook inwendig kunnen wij stralen als we hier een woord horen dat -wie maakte het nog niet mee? - een woord horen dat ons raakt en ons wat vooruithelpt. Ons hart krijgt er warm van; wij proeven opnieuw het zout...

In dit kerkgebouw kunnen we rondom ons wat zout proeven, wat lichtjes zien om dan thuis, in de familie, werk en buurt en wereld Gods liefde die Jezus ons voordeed zelf te beleven. Na de voorbeden zingen we het: Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet; zodat de mensen zeggen: God is goed.

Jesaja zegt ons dat “Gods liefde uitstralen” niet zo moeilijk is als we er ons maar op toeleggen. Hij zegt : Keer u niet af van uw medemensen. Doe goed, toon liefde. Zo zal uw gerechtigheid u voorgaan. Zo geef je eer aan God.

En laat ons dat heel af en toe ook maar getuigend zeggen: Ik ben blij dat ik Jezus’ uitnodiging en voorbeeld heb om liefde te tonen, om te vergeven, om vol te houden.  
Ja, ik geloof nog.

In de voorbereiding spraken we ook over jongeren. Die van boven de 12 jaar die we hier maar met mondjesmaat ontmoeten. De meesten hebben aan het instituut Kerk niet veel. Ook niet aan de soms onverstanebare woorden die hier gesproken worden.

Denk maar aan “God der hemelse machten... En leidt ons niet in bekoring... Ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt...”. Als je er dieper over nadenkt dan zou hertaling -ook voor ons- welkom zijn.

Maar die jongeren zijn wel gevoelig aan wat mensen -vanuit Jezus- uitstralen. Zo gaf Johan het voorbeeld dat veel oudsten van de humaniora mee gingen op abdij driedaagse: 3 uur met de trein, drie uur stappen en dan dit jaar deelname aan de Byzantijnse ritus, een ontmoeting met geïnspireerde monniken. De jongeren gaven aan dat ook zij op zoek zijn naar harmonie naar een zinvolle levensinvulling.

En we zijn hier op de parochie getuige van inzet via SAVA van jongeren die meehelpten bv om vrijwilligers van onze parochie en verenigingen te bedienen op de nieuwjaarsreceptie, 't Bernadettefeest -dat er aan komt- en het Zomerfeest. Ook zij zijn smaakmakers en lichtpuntjes in onze samenleving.

Als Christen hebben we geen patent op ‘Zout en licht zijn in de wereld’. We kennen allemaal mensen dichtbij en veraf die -geïnspireerd door Allah, door Boedha, door filosofen- licht zijn, smaakmakers zijn. Het zijn onze medestanders in het realiseren van Gods Koninkrijk onder de mensen. Verenigingen zoals Broederlijk Delen en Welzijnszorg geven al het voorbeeld om over grenzen heen samen te denken over en te werken aan een betere wereld dichtbij en veraf.

En degenen die hier niet meer komen? Als we bij de mensen die we ontmoeten door het oppervlakkige heen kijken, tijd nemen om te verwonderen en te ontmoeten, dan is er veel om dankbaar en gelukkig te zijn.

Als we dat dan ook nog kunnen zeggen, bevestigen dat we die soms kleine dingen appreciëren, dat ze ons aanzetten om te volgen dan mogen we in stilte ons kruisteken in het begin van de viering aanvullen In de naam van de Vader, de zoon, de geest en die vele goede mensen. En op het einde van de viering God zegene ons in de naam van de Vader, de Zoon , de Heilige Geest en de vele goede mensen. En dan: Amen.

*Jan Demeester*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **KOFFIESTOP TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN**

Vrijdag 6 maart 2020 van 14.30 uur tot 20.00 uur



Colruyt Ledeberg, Edmond Horebkestraat 68,  
Ledeberg  
Kom langs, drink een heerlijk kopje koffie, en geef  
een vrijwillige bijdrage. Zo steun je het werk van  
Broederlijk Delen. Van harte welkom!

Zin om een handje te helpen?  
Neem contact op met Marijke De Vogeleer,  
parochieassistente, tel. 09.231.53.00,  
parochieassistente.gentooost@gmail.com  
Voor alle info: [www. Koffiestop.be](http://www.Koffiestop.be)

### **KROK MESJEU WERELDWINKEL GENT-OOST 7 MAART 2020**

De vrijwilligers van Wereldwinkel Oostakker-StAmandsberg nodigen u uit  
op zaterdag 7 maart 2020 (17u30 tot 21u30)  
in ZAAL NOVA (Sint-Bernadettestraat 134) voor de jaarlijkse editie van de

## **KROK MESJEU**

  
**OXFAM**

ook vegetarisch!

5€

Samen solidair tvv de werking van onze winkel.  
Iedereen van harte welkom!

Voorverkoop in de wereldwinkel of reserveren via 09/251.50.52 of [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)  
V.U. Sabine Van Lancker - Waterdreef 5 9040 Sint-Amandsberg - vrij van zegel - houd de openbare weg schoon aub

Wie krok mesjeu zegt in Oostakker en Sint-Amansberg denkt waarschijnlijk ook aan de jaarlijkse activiteit van wereldwinkel Gent-Oost. Het wordt stilaan een traditie voor de vrijwilligers om elk jaar overheerlijke kroks aan te bieden aan klanten en sympathisanten. Dit jaar ben je welkom op zaterdag 7 maart om één of meerdere van de vijf soorten kroks (ook vegetarisch) te proeven, voor de som van 5 euro per krok.

Vanaf 17:30 uur ben je welkom in zaal Nova, Sint-Bernadettestraat 134 te Gent.

Op deze dag werken maar liefst 50 (losse en vaste) vrijwilligers samen en krijgen we ook hulp van Sava-leerlingen van het Sint-Janscollege.

Om meer dan 300 kroks te smeren, bakken en op te dienen zijn vele handen nodig.

Met de inkomsten van deze activiteit betalen de vrijwilligers een deel van de vaste kosten zoals huishuur en energie.

Onze winkel, die volledig op vrijwilligers draait, bestaat reeds 36 jaar!

We blijven met veel enthousiasme werken aan de boodschap van eerlijke handel. De verkoop is niet spectaculair en we weten dat onze producten niet zo goedkoop zijn. Maar we blijven erin geloven dat we mensen in armere landen op deze manier het beste kunnen helpen en dat we hen ook zo op een waardige manier benaderen.

We hebben momenteel een fijne groep van 18 vrijwilligers met verschillende talenten en motivaties. Er is altijd nog plaats voor ééntje erbij, dus aarzel niet om eens langs te komen in de winkel of op de maandelijkse vergadering achter de winkel, elke eerste donderdag van de maand.

Je kan ook een mailtje sturen naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be) of telefoneren naar 09 251 10 92 (na 19 uur).

Als je lid wordt van onze Facebookpagina, krijg je ook alle nieuwtjes in je mailbox.

Tot zaterdag 7 maart in zaal Nova!

## **DOMINICUS GENT**

**EXODUS: ‘EEN WEG TOT LEVEN...’**



@ Guido Vanhercke, Dominicus Gent

Het boek Exodus schenkt ons verhalen over mannen en vrouwen met hun vergissingen en verkeerde keuzes, hun onvermoeidheid, hun vreemde verlangens.

Maar ook over de schoonheid en het plezier van vrije samenwerking, tegen de machthebbers in.

Over verschillende manieren van toewijding en moed.

Over ophouden met werken en tot rust komen.

En te midden van die vele namen: één Naam, JHWH, 'Ik zal er zijn'. Een God die komt wonen bij mensen die afdalen om te redden wat er te redden is. Een naam die vrij maakt. Dit Bijbelboek roept een weg van woorden te voorschijn die een weg tot leven zal worden. Geen eenvoudige weg, met vele namen van mensen die toch wel erg hardleers blijken te zijn.

Maar die ook 'zien dat het goed is.'

Kunnen we dit boek ook lezen als onze weg?

Als mijn weg ten leven?

*Ria Willems kiest fragmenten uit het boek Exodus. Enkele belangrijke Bijbelse leesleutels worden toegelicht. Tijdens de uitwisseling in groep over mogelijke betekenissen leggen we verbinding met levenservaringen van de deelnemers. Om de weg ten leven op het spoor te komen, samen.*

Inschrijven kan alleen voor de twee sessies samen via e-mail: [willemsria@hotmail.com](mailto:willemsria@hotmail.com)

**Wanneer?**

Zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart van 09.30 u. tot 12.30 u.

**Waar?**

Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent

**Hoe te bereiken?**

Tram 4 stopt voor de deur - halte Spaarstraat

Kostprijs: 15 euro voor beide sessies

Kansentarium: 3 euro

**Meer info?**

[www.dominicusgent.be](http://www.dominicusgent.be)



**SOLIDARITEITSAVOND GENT-OOST****(KERKGEMEENSCHAPPEN VAN SINT-AMANDSBERG EN  
GENTBRUGGE-LEDEBERG)**

Katrien D'Hooghe (boven rechts)

Een gevarieerde avond met het Livinuskoor, een getuigenis van Katrien D'Hooghe en een solidariteitsmaal.

Katrien D'Hooghe maakte een inleefreis naar Colombia. Katrien vertelt over haar ervaringen met de plaatselijke bevolking en ook wat zij verstaan onder 'delen'. Wil je Katrien ontmoeten en meer weten over haar ervaringen in Colombia? Dan mag je deze avond niet missen!

**Waar en Wanneer?**

Vrijdag 20 maart 2020 om 19.30 uur  
Het Koutherhof, Gentbruggekouter 8a, Gentbrugge

**Programma**

- 19.30 uur Welkom
- 19.45 uur Deelstand
- 20.15 uur Livinuskoor
- 20.30 uur Getuigenis van Katrien D'Hooghe
- 21.00 uur Livinuskoor
- 21.15 uur Eten uit Colombia
- 21.45 uur Livinuskoor

**Inkom:** vrije bijdrage voor Broederlijk Delen

**Inschrijven?** via [www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)

**Info?** Tel. 09.231.53.00 of per e-mail

[parochieassistente.gentoost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentoost@gmail.com)

**CORRIENTAZO COLOMBIANO****DAGELIJKSE KOST IN COLOMBIA**

De Colombiaanse Clara Marcela neemt je mee op de weg van de bakbanaan. Kom mee koken en proeven van patacones en ontdek zo het verhaal van de boeren en inheemse bevolking in Colombia.

**• Praktisch •**

Kaffie is kaffie, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge

Dinsdag 10 maart 2020

Deuren om 19:00 u. – Start om 19:30 u.

Kostprijs? 7 euro, ter plaatse te betalen.

Je kan op de avond zelf Broederlijk Delen steunen met een vrije bijdrage in onze deelpot.

*Deelnemen kan enkel na inschrijving via [delen.in.9040.9050@gmail.com](mailto:delen.in.9040.9050@gmail.com)*

**• Dagelijkse kost in Colombia •**

Aan de hand van het verhaal van de (eerlijke?) bakbanaan ontdekken we de dagelijkse realiteit van Colombia. We linken de getuigenis van Clara Marcela aan het mondiale voedselvraagstuk. Boeren uit onze buurt bieden ons alternatieven voor ons eigen bord.

**• Samen koken •**

Om onze ecologische voetafdruk te beperken maken we een Colombiaanse patacon (gefrituurde, krokante bakbanaan) met een Gentbrugse topping met lokale ingrediënten en seizoensgebonden groenten. Tijdens het eten van de patacones is er tijd voor een gezellige babbel.

**• Over Clara Marcela •**

Clara Marcela Cabrera Quimbayo is de coördinator van Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca in Colombia. Deze mensenrechtenorganisatie ondersteunt gemeenschappen en versterkt het leiderschap van vrouwen in verschillende organisaties.

**OP DE ROTONDE VAN DE LEVENSKUNST**

Vrijdag 17 april 2020 vanaf 10:00 uur t/m Zondag 19 april 2020 tot 16:30 uur  
Norbertijnenabdij van Postel  
(België, in het grensgebied met Nederland)

**Kosten**

€ 185,- Incl. alle maaltijden en lakens. Aan elke deelnemer wordt een individuele gastenkamer toegewezen.

**Inhoud**

Met dit thema bieden wij aspecten aan van de levenskunst. Geluk betekent: in harmonie met jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke houding en een houding van verzoening met jezelf.

Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen.

Dat vraagt wel dat je illusies opgeeft die je over jezelf hebt gemaakt ... We moeten leren aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt. Vanuit de levenskunst zullen wij op deze interactieve dagen - waarbij ook stilte en meditatie belangrijk zijn - met de groep enkele basisvragen aan de orde laten komen zoals:

- Uit welke bron leef ik?
- Hoe leef ik?
- Waartoe leef ik?

**Uiterste inschrijvingsdatum:**

Vóór maandag 23 maart 2020.

**Inschrijven?**

- Via onze website [www.metgezelinzingeving.com](http://www.metgezelinzingeving.com)
- Via email: [info@metgezelinzingeving.com](mailto:info@metgezelinzingeving.com)

De inschrijving is pas definitief na **verplichte aanmelding en na ontvangst van het gevraagde voorlopig inschrijvingsgeld tot de uiterste vermelde inschrijvingsdatum.**

**Betaling naar Triodosbank**

IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47 / BIC: TRIONL2U t.n.v.

**Meer weten?**

Schroom niet en bel: met Karin en Jan  
+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus:

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,

of in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSSEN***Pater Andreas Krahn*     Gsm: 0476/ 995703     [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97     E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert*     gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)