

WOENSDAG 4 MAART 2020

LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 8 maart

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 15 maart

11.00 u. - Eucharistieviering

Jaarmis voor Marie-Louise de
Snoeck en René Debruyne

Zondag 22 maart

11.00 u. – Eucharistieviering



AGENDA

Zaterdag 7 maart: vormselcatechese -

kennismaking met JOKRI Oude Bareel

Zondag 8 maart: 11.00 u. - eucharistieviering

Zondag 15 maart: 11.00 u. - Eucharistieviering

- Jaarmis voor Marie-Louise de Snoeck en René Debruyne

Zondag 22 maart: 11.00 u. – eucharistieviering

Zondag 29 maart: 9.30u tot 11.00u: vormselcatechese - kruisweg

11.00u – eucharistieviering – gezinsviering en naamopgave vormelingen

VASTENBEZINNING



Naar de berg om even met U alleen te zijn.

Als de twijfel en de angst ons leven
aanvreten,

en de moed ontbreekt om door te gaan, toon
ons dan de weg naar de berg.

Die plek van stilte om even met U alleen te
zijn, om kwaad en zorgen af te geven aan U,
die onze grote Drager bent.

Zet ons dan op het spoor van Mozes, Elia en
Jezus, die ook hun angst en twijfel hebben
gekend, en toch hun keuze trouw gebleven
zijn,

en zo dragers zijn geworden van uw Licht.

Leer ons ons te spiegelen aan hen,
die zo dicht met U verbonden waren,

zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw licht, uw naam uitstraalden, en

alles in hen sprak van “Ik zal er zijn voor u”.

Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt, in ons te zien zult zijn

als wij verder gaan op hun weg.

Geef ons nu en dan, en soms heel even, zo’n moment van licht in uw stilte,

in het weten dat wij door U bemind zijn, en toon ons dan de weg naar de vlakte,
naar het dagelijkse leven, om met uw kracht uw weg verder te gaan.

(Bron: Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst: Carlos Desoete)

LIEF EN LEED

Gedoopt

Op 22 februari werden er in onze kerk 3 kinderen gedoopt:



Kobe en Boaz Verwee, zontjes van Frederick Verwee en van Jennifer De Sutter



Imano Lepler, zoontje van Steve Lepler en Elise Heynderycx

Mogen zij opgroeien in een gelukkig gezin.

PREEK VAN DE WEEK

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR – 23 FEBRUARI
(Mt 5, 38-48 - Leviticus)

Oog om oog, tand om tand, was in de tijd van Jezus niet zo verwonderlijk. Die zin klinkt namelijk helemaal anders wanneer we hem zien in de tijd waarin hij is ontstaan. In die tijd golden er heel andere wetten. Die tijd was gekenmerkt door bloedwraak. En wie iemand in een dronken bui een oog had uitgestoken moest er wel degelijk rekening mee houden dat hij door de familie van het slachtoffer in de traditie van de bloedwraak zou worden gedood. Het boek Leviticus verweert zich tegen dergelijk rechtsgevoel en zegt uitdrukkelijk dat er geen leven mag worden genomen om een oog. Alleen dezelfde schade aan lijf en leden die men aan een ander heeft aangedaan, mag ook bij de dader worden volstrekt. Er wordt hier dus geen gruwelijke vergelding bevolen, maar het is veeleer een formule om de straf te milderen, om willekeurige en ongecontroleerde wraak binnen de perken te houden.

Maar Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen leren we uit het evangelie van vorige zondag, integendeel Hij zegt dat Hij gekomen is om de wet te vervolmaken, want God wil

dat in zijn schepping de mens zich naar zijn beeld gedraagt, en dat beeld is geen wraak en geen haat, maar liefde.

Wat de mens er in de loop der tijden van terechtgebracht heeft, staat echter heel ver af van het beeld van God die liefde is. Altijd weer zien we dat mensen elkaar tegenwerken, bedriegen, haten, vermoorden, uitmoorden. Honderden miljoenen mensen hebben dit lot moeten ondergaan, en voortgaand op de werkelijkheid van vandaag ziet het er niet naar uit dat dit echt zal veranderen. Integendeel, het lijkt veeleer de andere richting uit te gaan. Dat blijkt niet alleen uit oorlogen en burgeroorlogen in Afrika, maar misschien nog meer uit de vanzelfsprekendheid waarmee machtige landen die oorlogen misbruiken. Zoals Rusland, dat helpt om Syrië uit te roeien. Iran en Saoedi-Arabië die elkaar in Jemen ten koste van de plaatselijke bevolking bestrijden. De Verenigde Staten waar alleen nog wederzijdse haat lijkt te bestaan. Indië waar de Hindoe nationalisten alleen maar haat uitzaaien. Moslimlanden waar de onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden en anders geaarden elke dag wreder wordt. Europa waar de eenheid onvindbaar lijkt te zijn.

Het lijkt er dus op dat we heel ver staan van dat beeld van God dat liefde is, en toch zijn er zoveel tekenen in onze maatschappij die erop wijzen dat zoals Jezus zegt de zon opgaat voor zowel gelovigen als heidenen. Bij de bespreking kwamen we toch tot het besef dat in onze maatschappij er heel veel aandacht is voor onrechtvaardigheid, medevoelen, hulp en verdraagzaamheid. En toch speelt eigen belang nog teveel. Iemand merkte op dat we soms wel te snel een oordeel vellen, bv. een kind terechtwijzen, misschien een uitbrander geven, maar na enkele tellen beseffen dat het kind misschien toch gelijk had, en dan openstaan om tot een vergelijk te komen.

Er zijn nog voorbeelden, zoals : wie de uitspraak over de liefde voor de vijand aanhaalt om bv de bewoners van het Andesgebergte te verbieden om zich tegen de uitbuiting van hun bodemschatten en de bedreiging van hun gezondheid door de meedogenloze praktijken van Amerikaanse internationals te verzetten, die interpreteert Jezus' woorden verkeerd. Hij rukt ze uit hun verband en gebruikt ze zelfs om mensen onder de knoet te houden met Gods woord. We mogen wel kritisch blijven voor wat er mis kan gaan, maar de mens, dus ook wij, zou zich inderdaad moeten spiegelen aan zijn Schepper 'die de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.' Dan zou er geen haat, geen onverdraagzaamheid, geen vijandschap, geen oorlog meer zijn. Dan zou de mens genade kennen en barmhartigheid, vergeving en geduld. Jezus zelf heeft ons daar een prachtig voorbeeld van gegeven: toen Hij aan het kruis hing, heeft Hij zijn vijanden niet uitgescholden en niet veroordeeld, integendeel, Hij heeft gebeden: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.' 'Bemin uw vijanden' waren voor Hem dus geen woorden, maar daden. Wat zou de wereld een hemel op aarde worden mochten alle mensen, dus ook wij, kunnen streven naar dat beeld van God, onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Amen.

Jean-Lou Boone



In maart, en dit sedert het jaar 1998, gingen we elk jaar op autozoektocht, het enthousiasme hiervoor is een beetje afgenomen. Daarom gooien we de maartse activiteit nu over een andere boeg en bieden totaal iets anders aan waar de weersomstandigheden geen vat op hebben!

Wij blijven binnenshuis in de Novazaal voor het oplossen van een muzikale quiz op **zaterdag 14 maart**. Muzikaal staat voor ontspanning en gezelligheid en de quiz voor inspanning, om onze grijze hersencellen te doen werken en om wat we door de jaren heen opsloegen in onze hersencomputer naar boven te halen, voor het oplossen van de gestelde vragen. Het komt er op aan zoveel mogelijk goede antwoorden bijeen te sprokkelen. Het wordt zeker een gezellige, ontspannende en leuke namiddag! We verwachten u stellig, zorg vooral dat jij erbij bent!

Programma op zaterdag 14 maart

14.30 u. ontvangst met koffie en koekje

15.00 u. muzikale quiz

16.30 u. broodmaaltijd

17.15 u. wel thuis!

prijs: 5,00 euro per persoon ter plaatse te betalen

Inschrijvingen worden verwacht tegen woensdag 11 maart 2020 bij:

- Leopold Wauters, Sint Bernadettestraat 592 (rechtover kerk)

- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☎ 09/251.39.90

godelieve.volckaert@gmail.com

De deur aan deur CM-lotenverkoop voor de jaarlijkse Samana-tombola is nu volop bezig (5 euro per boekje met gratis omslag lot of 1 euro per lot). De loten kunnen ook aangekocht worden ofwel op de quiz namiddag ofwel besteld worden via het inschrijvingsstrookje (de loten worden dan later bezorgd!) Ook bij de andere activiteiten zullen de loten beschikbaar zijn. Loten kunnen nu ook nog worden aangevraagd door storting op onderstaande bankrekening met de vermelding van het aantal gewenste loten (**vóór 1 april a.u.b.**) : **BE49 9796 1541 3471** op naam van Vogelaere Lieve (Samana) Muizelstraat 17 9041 Oostakker. Mededeling : lotenverkoop 2020 + aantal loten
Trekking in mei 2020. De uitslag wordt u dan meegedeeld. **Warm aanbevolen!!!**

Hou alvast volgende data vrij voor de komende activiteiten :

- maandag 13 april (paasmaandag) paasfeest in het Novacentrum 14.00 uur misviering gevolgd door koffie met taart. Om 16.00 uur optreden door Fred Geirnaert en Ronny Marino.

- zondag 26 april om 15.00 uur : toneelvoorstelling in het Novacentrum door de toneelgroep "Iverige Jonckheyt".

- 9 mei : bus-uitstap naar de Floralien met voorafgaandelijk etentje in restaurant Elvira Overmere Donk.

INTERPAROCHIAAL

De vrijwilligers van Wereldwinkel Oostakker-StAmandsberg nodigen u uit
op zaterdag 7 maart 2020 (17u30 tot 21u30)
in ZAAL NOVA (Sint-Bernadettestraat 134) voor de jaarlijkse editie van de

KROK MESJEU



OXFAM

5€
ook vegetarisch!

Samen solidair tvv de werking van onze winkel.
Iedereen van harte welkom!

Voorverkoop in de wereldwinkel of reserveren via 09/251.50.52 of gent-oost@oww.be
V.U. Sabine Van Lancker - Waterdreef 5 9040 Sint-Amandsberg - vrij van zegel - houd de openbare weg schoon aub

Wie krok mesjeu zegt in Oostakker en Sint-Amandsberg denkt waarschijnlijk ook aan de jaarlijkse activiteit van wereldwinkel Gent-Oost. Het wordt stilaan een traditie voor de vrijwilligers om elk jaar overheerlijke kroks aan te bieden aan klanten en sympathisanten. Dit jaar ben je welkom op zaterdag 7 maart om één of meerdere van de vijf soorten kroks (ook vegetarisch) te proeven, voor de som van 5 euro per krok.

Vanaf 17:30 uur ben je welkom in zaal Nova, Sint-Bernadettestraat 134 te Gent.

Op deze dag werken maar liefst 50 (losse en vaste) vrijwilligers samen en krijgen we ook hulp van Sava-leerlingen van het Sint-Janscollege.

Om meer dan 300 kroks te smeren, bakken en op te dienen zijn vele handen nodig.

Met de inkomsten van deze activiteit betalen de vrijwilligers een deel van de vaste kosten zoals huishuur en energie.

Onze winkel, die volledig op vrijwilligers draait, bestaat reeds 36 jaar!

We blijven met veel enthousiasme werken aan de boodschap van eerlijke handel. De verkoop is niet spectaculair en we weten dat onze producten niet zo goedkoop zijn. Maar we blijven erin geloven dat we mensen in armere landen op deze manier het beste kunnen helpen en dat we hen ook zo op een waardige manier benaderen.

We hebben momenteel een fijne groep van 18 vrijwilligers met verschillende talenten en motivaties. Er is altijd nog plaats voor ééntje erbij, dus aarzel niet om eens langs te komen in de winkel of op de maandelijkse vergadering achter de winkel, elke eerste donderdag van de maand.

Je kan ook een mailtje sturen naar gent-oost@oww.be of telefoneren naar 09 251 10 92 (na 19 uur).

Als je lid wordt van onze Facebookpagina, krijg je ook alle nieuwtjes in je mailbox.

Tot zaterdag 7 maart in zaal Nova!

DOMINICUS GENT**EXODUS: ‘EEN WEG TOT LEVEN...’**

@ Guido Vanhercke, Dominicus Gent

Het boek Exodus schenkt ons verhalen over mannen en vrouwen met hun vergissingen en verkeerde keuzes, hun onvermoeidheid, hun vreemde verlangens.

Maar ook over de schoonheid en het plezier van vrije samenwerking, tegen de machthebbers in.

Over verschillende manieren van toewijding en moed.
Over ophouden met werken en tot rust komen.

En te midden van die vele namen: één Naam, JHWH, ‘Ik zal er zijn’. Een God die komt wonen bij mensen die afdalen om te redden wat er te redden is. Een naam die vrij maakt. Dit Bijbelboek roept een weg van woorden te voorschijn die een weg tot leven zal worden. Geen eenvoudige weg, met vele namen van mensen die toch wel erg hardleers blijken te zijn. Maar die ook ‘zien dat het goed is.’

Kunnen we dit boek ook lezen als onze weg?

Als mijn weg ten leven?

Ria Willems kiest fragmenten uit het boek Exodus. Enkele belangrijke Bijbelse leessleutels worden toegelicht. Tijdens de uitwisseling in groep over mogelijke betekenissen leggen we verbinding met levenservaringen van de deelnemers. Om de weg ten leven op het spoor te komen, samen.

Inschrijven kan alleen voor de twee sessies samen via e-mail: willemsria@hotmail.com

Wanneer?

Zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart van 09.30 u. tot 12.30 u.

Waar?

Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent

Hoe te bereiken?

Tram 4 stopt voor de deur - halte Spaarstraat

Kostprijs: 15 euro voor beide sessies

Kansentarief: 3 euro

Meer info?

www.dominicusgent.be

CORRIENTAZO COLOMBIANO DAGELIJKSE KOST IN COLOMBIA



De Colombiaanse Clara Marcela neemt je mee op de weg van de bakbanaan. Kom mee koken en proeven van patacones en ontdek zo het verhaal van de boeren en inheemse bevolking in Colombia.

• Praktisch •

Waar? Kaffie is kaffie, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge

Wanneer? Dinsdag 10 maart 2020 Deuren om 19:00 u – Start om 19:30 u.

Kostprijs? 7 euro, ter plaatse te betalen.

Je kan op de avond zelf Broederlijk Delen steunen met een vrije bijdrage in onze deelpot.

Deelnemen kan enkel na inschrijving via delen.in.9040.9050@gmail.com

• Dagelijkse kost in Colombia •

Aan de hand van het verhaal van de (eerlijke?) bakbanaan ontdekken we de dagelijkse realiteit van Colombia. We linken de getuigenis van Clara Marcela aan het mondiale voedselvraagstuk. Boeren uit onze buurt bieden ons alternatieven voor ons eigen bord.

• Samen koken •

Om onze ecologische voetafdruk te beperken maken we een Colombiaanse patacon (gefrituurde, krokante bakbanaan) met een Gentbrugse topping met lokale ingrediënten en seizoensgebonden groenten. Tijdens het eten van de patacones is er tijd voor een gezellige babbel.

• Over Clara Marcela •

Clara Marcela Cabrera Quimbayo is de coördinator van Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca in Colombia. Deze mensenrechtenorganisatie ondersteunt gemeenschappen en versterkt het leiderschap van vrouwen in verschillende organisaties.

OKRA ACADEMIE GENT

donderdag 16 april 2020:

Uitstap: Kunst en geschiedenis in Waals-Brabant

Voor velen is het sinds onze schooltijd geleden dat we een bezoek brachten aan Waterloo. We worden verwelkomd met koffie aan de voet van de Leeuw en bezoeken het compleet gerenoveerde Memoriaal met audiogids. We herbeleven de veldslag van 1815, die op één dag tijd 50.000 doden en gewonden eiste, en het einde betekende voor Napoleon. Daarna rijden we verder naar La Hulpe, en lunchen in 'la taverne de l'homme bleu', op het prachtige domein van Solvay. We bezoeken er met gids het fascinerende museum van Jean-Michel Folon, door de kunstenaar zelf ontworpen in de hoeve van het kasteel van Terhulpen. We ontdekken de vele facetten van deze veel te weinig bekende kunstenaar: aquarellen, gravures, glasramen, sculpturen, en nog zoveel meer. Na een wandelingetje op het domein of een drankje in de taverne rijden we huiswaarts langs het meer van Genval.

Opstapplaats: 08.00 uur: Carpoolparking Merelbeke langs de R4, Guldensporenlaan 13

Prijs: 68 euro OKRA-leden, 82 euro niet-leden (inbegrepen: bus, koffie, toegang Memoriaal, lunch met drank en dessert + koffie, gids en toegang Folonstichting)

Inschrijven kan t.e.m. 26 maart (of tot volzet) via academie.mvl@okra.be of 09 269 32 17

ABDIJ- EN BEZINNINGSDAGEN

METGEZEL IN ZINGEVING

Tweedaagse basistraining Verbindende Communicatie

Hoe breng je over wat belangrijk voor je is, zodanig dat de ander jouw boodschap ook hoort? Wat leeft er onder jouw eigen oordelen en hoe kun je daar onbevangen naar kijken? Vaak sluiten mensen zich af als reactie op een bepaalde vorm van communiceren of men gaat in de verdediging of tegenaanval.

Dat is niet echt een goede basis voor een vruchtbare ontmoeting met elkaar!

Verbindend communiceren maakt je bewust over wat er in jou omgaat en wat er achter het gedrag van de ander schuilgaat en dit levert meer vrede en harmonie op, in jouw leven en dat van de ander.

Waar en wanneer?

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020 (9.00-16.30 uur)

Norbertiesenabdij van Postel

Deelnameprijs: € 150,- (€ 180,- bedrijven) incl. 2 warme maaltijden en koffie/thee ontvangst van het gevraagde voorlopig inschrijvingsgeld.

Meer info?

- Via onze website www.metgezelinzinging.com
- Via email: info@metgezelinzinging.com

Meer weten?

Tel.: met Karin en Jan

+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

Zomer-Zon-reis naar je ziel

Vijfdaagse vakantiebezinning

De langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld).

Een gewone vakantie reis vraagt een goede voorbereiding; zo ook deze spirituele reis. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is, waardoor er ruimte komt voor nieuw voedsel.

Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de hand van de Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen. In de ochtenden gaan wij met elkaar in gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. In de middagen zijn de 'rustpunten' in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie te houden bij enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent, waarbij deelname vrij is. In de avond sluiten we aan bij de dagsluiting van de paters en is ruimte voor vrijblijvend gezellig samen zijn.

Waar en wanneer?

Maandag 6 juli 2020 vanaf 10:00 t/m Vrijdag 10 juli 2020 tot 16:30 uur
Het Rustpunt ‘in hartje Gent ‘ (België) Karmelitaans Centrum
(Uiterste inschrijvingsdatum: Vóór donderdag 8 juni 2020.)

Deelnameprijs?

€ 400,- Incl. maaltijden en lakens. Aan elke deelnemer wordt een individuele gastenkamer toegewezen.

Meer info?

- Via onze website www.metgezelinzingeving.com
- Via email: info@metgezelinzingeving.com

Meer weten?

Tel.: met Karin en Jan

+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 2231 53 00

gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82

norbertdem8@gmail.com

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94

c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahen

Gsm: 0476/ 995703

andreas.krahen@gmail.com

E.H. Karel Cottenie

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be

Secretariaat Sint-Bernadette:

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.be

Contactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37

godelieve.volckaert@gmail.com