

WOENSDAG 11 MAART 2020

LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 15 maart

11.00 u. - Eucharistieviering
Jaarmis voor Marie-Louise de
Snoeck en René Debruyne

Zondag 22 maart

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 29 maart

11.00 u. – Gezinsviering met
naamopgave vormelingen
Jaarmis voor de overledenen van de
familie Trioen



AGENDA

Zaterdag 14 maart: 14.30 u. tot 17.30 u. Samana: muzikale quiz in het
Novacentrum

Zondag 15 maart: 11.00 u. - Eucharistieviering
- Jaarmis voor Marie-Louise de Snoeck en René Debruyne

Zondag 22 maart: 11.00 u. – eucharistieviering

Zondag 29 maart: 9.30 u. tot 11.00 u.: vormselcatechese - kruisweg
11.00 u. – eucharistieviering – gezinsviering en naamopgave vormelingen

TIJDELIJKE WIJZIGING OPENINGSDAGEN SECRETARIAAT

Gesloten op :

vrijdag 27 maart 2020
dinsdag 21 april 2020
dinsdag 28 april 2020
dinsdag 5 mei 2020
dinsdag 12 mei 2020
dinsdag 19 mei 2020

Open op :

donderdag 26 maart 2020
woensdag 22 april 2020
woensdag 29 april 2020
woensdag 6 mei 2020
woensdag 13 mei 2020
woensdag 20 mei 2020

Indien dringend gelieve te bellen naar pastoor Johan Goedfroot nr. 09/230.37.00 of
0478/07.72.45

VASTENBEZINNING



Bij de bron

Als je de hitte van de dag moet dragen,
is het heerlijk om even te zitten bij de bron.
Gewoon om wat uit te rusten
of om even bij te tanken.
Het is weldadig om even uit te blazen
en om echt tot jezelf te komen.
Even zomaar zittend aan de bron,
mag je je gedachten laten gaan,
op zoek naar jezelf, naar je eigen ik.
In de vredige rust van de bron
ontdek je wie je bent.
Je voelt er de verbondenheid
met je eigen wortels, je oorsprong.
En daarin klinkt dan de roep
om te worden wie je in oorsprong bent:
een kind van mensen, van God.
Zittend bij de bron word je zelf een bron.
Thuiskomend bij jezelf
word je een thuis voor anderen.
Je mag er in gesprek gaan
met je diepste zelf, met de Gever van alle leven.
Je wordt er een ander mens van.
Zomaar even aan de bron zitten
is geen verloren tijd, maar kostbare tijd.
Het geeft nieuwe energie
om zelf een bron van levend water te worden.

Bron: Dominicanen, Schilde Bergen. Tekst Wim Holterman osfs

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN***“Delen doet goed - Ook met het Zuiden”***

Elk jaar tijdens de veertigdagentijd is er een campagne van Broederlijk Delen. Dit jaar wordt het aspect “delen” nadrukkelijk in de kijker geplaatst. Naast de grote campagne-affiche zal in onze parochiekerken gedurende de ganse vastenperiode een gebroken brood symbool staan voor ons gebaar van delen met het Zuiden.

Delen zit in ons

Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Ook vandaag én in de toekomst. Dat willen we deze campagneperiode in de verf zetten. We zetten Broederlijk Delen centraal; “delen” is volgens ons het antwoord op de

uitdagingen van vandaag. Van klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving.

Een betere wereld, zonder ongelijkheid, waarin iedereen mee is. Voor ons start die met delen en herverdelen. En daarvoor hebben we jou nodig. Deze vasten gaan we delen en herverdelen, met diegenen die het nodig hebben. Samen brengen we verandering in het leven van talloze mensen in het Zuiden. Ndeye, Alassane en Saratou uit Senegal, maman Bienvenue uit Congo en de gemeenschappen van Herman en Maria José uit Colombia zijn de mensen waarvoor we delen en herverdelen.

Delen als hefboom voor systeemverandering

De wereldwijde obsessie met economische groei heeft ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe gebracht. Klimaatverandering bedreigt ons allemaal en in het bijzonder mensen in het zuidelijk halfrond. Buitensporige ongelijkheid destabiliseert samenlevingen, omdat ze tot armoede en polarisatie van politiek en maatschappij leidt. Technologische oplossingen kunnen deels een antwoord bieden op de ecologische crisissen, maar zijn ruimschoots onvoldoende. Het is hoog tijd dat we werk maken van een samenleving van het genoeg en de focus van onze welvaart verleggen van groei naar verdeling.

Collectes

Als parochiegemeenschap kunnen ook wij ons steentje bijdragen om te delen met de noodlijdende mensen uit Congo, Senegal en Colombia en om hen aldus een betere toekomst te bezorgen.

Er worden in onze parochiekerken daartoe **twee omhalingen** voorzien, namelijk tijdens het weekend van **21 en 22 maart**, alsook tijdens het weekend van **4 en 5 april** (Palmzondag). Alvast hartelijk dank voor uw milde giften.

Bron: Broederlijk Delen, Campagne 2020

KERSVERSE BISSCHOP BEZOEKT ONS DEKENAAT OP 17 MAART



© Bisdom Gent, foto: Frank Bahn Müller

Onze nieuwe bisschop Lode Van Hecke sprak na zijn benoeming al gauw de wens uit om dekenaten en de parochies te leren kennen.

Dat zal ongetwijfeld in de loop van de komende jaren gebeuren doorheen meerdere bezoeken, vieringen (waaronder de vormsels) en ontmoetingen.

Een eerste en letterlijk vlugge manier van kennismaking echter wordt een bezoek aan ieder dekenaat gedurende een volledige dag met start omstreeks 10.00 u. en einde omstreeks 21.30 u.

Bisschop Lode zal **op dinsdag 17 maart** een ganse dag vrijmaken om ons dekenaat Gent te bezoeken en proberen de verschillende parochies aan te doen.

Zijn drukke reisschema omvat: bezoek aan enkele projecten, meer bepaald De Sloep-onze Thuis gelegen aan de Kasteellaan en Toontje te Gentbrugge, twee initiatieven gegroeid uit de zorg voor mensen in armoede. Ook een kennismaking met een christelijk jongereninitiatief, de Sint-Michielsbeweging, staat op het programma.

Op het middaguur is de bisschop in de Oude Abdij in Drongen verwacht voor het middagmaal met de actieve parochiepriesters, diakens, parochieassistenten en ons, de leden van de dekenale ploeg. Onze ploeg vertrekt van daaruit naar de pastorie van Wondelgem voor een vergadering waarin we ons dekenaat voorstellen en onze agendapunten met hem delen.

Alle parochianen van Gent uitgenodigd voor de eucharistie.

Naar de avond toe nodigen we u allen uit om hem te ontmoeten -vanaf 18.00 u. - en met hem de eucharistie te vieren, die zal aanvangen **om 18.30 u. in de kerk van Christus Koning** (te bereiken met tram 2 – halte Rerum-Novarumplein). Nadien zetten we de ontmoeting verder achteraan in de kerk bij een broodje en drankje, waarop u ook hartelijk welkom bent om te blijven! De dag eindigt met een samenkomst van hem met onze vijf parochieploegen, die elk hun parochie zullen voorstellen en die bisschop Lode zal toespreken.

Mogen we jullie ook uitnodigen om voor onze nieuwe bisschop te bidden en hem te steunen? Het is onze wens dat we gegidst door hem in onze bisschopsstad samen-horig mogen worden voor Gods Woord, het in ons opnemen, het laten bezinken en het weer naar boven halen in woorden en daden die onze parochies en haar gemeenschappen vernieuwen.

De dekenale ploeg

Uitnodiging



Misschien is het goed om af en toe toch eens halt te houden en ons de vraag te stellen: wat of Wie drijft ons? Hebben we niet allen nood aan verdieping?

Op **maandag 30 maart om 19.30 u.** verwelkomen we Piet Herregods (pastoor in De Pinte) in de zijkapel van de Sint-Bernadettekerk. Hij is die avond onze spirituele gids. We zoeken naar houvasten voor christelijke zingeving in deze tijd.

We mikken op een ruim publiek. Iedereen is welkom. Men vertelle het voort!

Vastenbezinning o.l.v. Piet Herregods

maandag 30 maart – 19.30 u.

Sint-Bernadettekerk toegang gratis

PREEK VAN DE WEEK**EERSTE ZONDAG VAN DE VASTEN 01 - 03 - 2020***Jezus bekoord in de woestijn*

De eerste lezing van deze zondag begint veelbelovend. De mens wordt door God zelf beziend en in een prachtige omgeving geplaatst waar alles is wat hij nodig heeft.

Helaas! Op het einde van de lezing, is voor Adam en Eva, het verblijf in het paradijs afgelopen. Ze hebben zich laten verleiden door loze beloften en hoogmoed, en blijven beschaamd achter.

Geconfronteerd met zijn verantwoordelijkheid in de keuze tussen goed en kwaad, ontdekt een mens meestal zijn schamelheid.

De tweede tekst die we zojuist gehoord hebben, situeert zich in het evangelie van Mattheüs onmiddellijk na het doopsel van Jezus. Jezus heeft zich laten dopen door Johannes, de hemel is opengegaan, de Geest is op hem neergedaald en de stem heeft gezegd : “Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde”.

Dit verhaal zou zo kunnen verder gaan met een massa mensen die de uitverkoren leider vol enthousiasme volgen.

Maar neen. De Geest voert Jezus, voor Hij echt aan zijn zending begint, naar de woestijn om er een tijd alleen te zijn en voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst te worden. Uiteraard zijn de situaties waarin de duivel Jezus plaatst helemaal denkbeeldig, maar ze leiden telkens wel tot een uitzuivering en een beter besef van hoe Jezus zijn taak wil beleven. Niet als een eigengereide leider maar wel als de getrouwe dienaar van zijn Vader. Want zelfs daarin is hij echt mens geweest: hij heeft de keuze tussen goed en kwaad heel bewust moeten maken.

De verleider spreekt Jezus aan op zijn “zoon van God” zijn. Hoe sterk staat Jezus in zijn verbondenheid met God?

Maar, zoals Karel het tijdens de voorbereiding opmerkte, worden wij allemaal “kind van God” genoemd. Het verhaal van deze beproevingen is dan ook zowel een voorbeeld voor ons, als een vraag naar ons toe. Als wij onszelf christenen noemen, is Jezus dan wel de referentie waarop wij steunen om de verleidingen van het kwaad af te wijzen?

Want eerlijk: de bekoringen waaraan Adam en Eva in het paradijs en Jezus in de woestijn blootgesteld worden, zijn eeuwenoud maar actueel voor elk van ons.

De wedervaren van Adam en Eva zijn gewoon het verhaal van de mens die zijn kennis zo wil uitbreiden dat hij als een God wordt. Kennis is macht: alles weten, alles kunnen en alles mogen. En, even sterk als toen, plaatst de vraag, of we wel alles mogen doen wat we kunnen, ons voor onze verantwoordelijkheid in keuzes tussen goed of kwaad.

De eerste beproeving van Jezus is die van de hebzucht en het materialisme.

Van geen enkele honger te kunnen lijden, niet langer te kunnen verlangen maar elke behoefte direct te willen bevredigen. Van bezitten en genieten het doel van het leven te maken. Van proberen uit alles munt voor zichzelf te slaan en van niets afstand te kunnen doen voor een ander.

Zijn wij meestal niet, in meer of mindere mate, door deze ziekte aangetast?

De verleiders voor deze bekoring zijn in elk geval machtig en overal aanwezig.

De tweede verleiding voor Jezus is ijdelheid. Gezien zijn status mag Jezus doen wat Hij wil, God moet Hem beschermen zegt de verleider.

Gezien worden is zeer belangrijk voor veel mensen en hun meerderwaardigheidsgevoel straalt dikwijls af op hun manier van omgaan met de mensen. Vinden we ons hierdoor niet aangesproken? We herkennen misschien beter het gevoel dat anderen te weinig rekening houden met onze mening. En misschien vinden we het zelfs niet eerlijk van God, dat wij, die proberen als goede christen te leven, niet wat meer meeval kennen in het leven. Staat onze naam dan voor niets geschreven in de palm van zijn hand?

Tenslotte die derde beproeving die alles kan overtreffen in kwaadaardigheid: macht verwerven door het kwade wetens en willens te doen. “Het doel heiligt dan de middelen“; elk gewetensprobleem wordt weggedrukt om te bereiken wat men wil.

Het is een verleiding waar weinigen, als ze de kans krijgen, aan weerstaan.

We kennen genoeg voorbeelden van staatsleiders die de wet aanpassen om toch nog wat langer de baas te mogen spelen. Maar moeten we ook hier niet, in ons eigen leven durven kijken, naar hoe we met de ons toegekende bevoegdheden of het in ons gestelde vertrouwen omspringen?

Tijdens onze voorbereiding vond iemand dat Jezus het blijkbaar wel wat gemakkelijker had dan wij om zomaar onmiddellijk het juiste antwoord te kunnen geven aan de verleider.

Zeker kwam dat omdat Jezus zo intens verbonden leefde met God, maar waarschijnlijk lag het, ook voor hem, aan het feit dat hij een periode van soberheid, stilte en bezinning achter de rug had die hem duidelijk had laten inzien wat zijn roeping en taak was.

Willen wij aan de verleidingen van het kwaad in ons leven vandaag kunnen weerstaan, is het daarom voor ons zeker niet slecht, om ons gedurende een tijdje te beperken tot wat echt noodzakelijk is om te leven en wat af te kicken van luxe.

Om ons eens rustig te bezinnen over onze verbondenheid met God en om ons af te vragen of we echt goed bezig zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen en voor de wereld waarin en waarop we leven.

De vasten is daarvoor de periode.

Eigenlijk kun je de vasten best vergelijken met een wat langer functioneringsgesprek met jezelf en met God. En, zoals bij elk goed functioneringsgesprek, is het belangrijkste niet het bespreken van het verleden, maar vooral het motiveren voor de toekomst.

Veel geluk hiermee!

Chris Maes

INTERPAROCHIAAL**SOLIDARITEITSAVOND GENT-OOST (KERKGEMEENSCHAPPEN
VAN SINT-AMANDSBERG EN GENTBRUGGE-LEDEBERG)**

Katrien D'Hooghe (boven rechts)

Een gevarieerde avond met het Livinuskoor, een getuigenis van Katrien D'Hooghe en een solidariteitsmaal.

Katrien D'Hooghe maakte een inleefreis naar Colombia. Katrien vertelt over haar ervaringen met de plaatselijke bevolking en ook wat zij verstaan onder 'delen'. Wil je Katrien ontmoeten en meer weten over haar ervaringen in Colombia? Dan mag je deze avond niet missen!

Waar en Wanneer?

Vrijdag 20 maart 2020 om 19.30 uur
Het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, Gentbrugge

Programma

19.30 uur Welkom
19.45 uur Deelstand
20.15 uur Livinuskoor
20.30 uur Getuigenis van Katrien D'Hooghe
21.00 uur Livinuskoor
21.15 uur Eten uit Colombia
21.45 uur Livinuskoor

Inkom: vrije bijdrage voor Broederlijk Delen

Inschrijven? via www.parochiegentoost.be

Info? Tel. 09.231.53.00 of per e-mail parochieassistente.gentoost@gmail.com



LEGIOEN VAN MARIA

Voor Gent en omgeving zal de jaarlijkse toewijding aan O .L. Vrouw met eucharistie plaats vinden op **Dinsdag 31 maart om 14.30 u.** in het klooster van de Zusters Visitatie, Visitatiestraat 3 te Sint-Amandsberg. Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Gelieve uw deelname te bevestigen op het nummer: 03 290 46 44

OKRA ACADEMIE GENT

donderdag 16 april 2020:

Uitstap: Kunst en geschiedenis in Waals-Brabant

Voor velen is het sinds onze schooltijd geleden dat we een bezoek brachten aan Waterloo. We worden verwelkomd met koffie aan de voet van de Leeuw en bezoeken het compleet gerenoveerde Memoriaal met audiogids. We herbeleven de veldslag van 1815, die op één dag tijd 50.000 doden en gewonden eiste, en het einde betekende voor Napoleon. Daarna rijden we verder naar La Hulpe, en lunchen in 'la taverne de l'homme bleu', op het prachtige domein van Solvay. We bezoeken er met gids het fascinerende museum van Jean-Michel Folon, door de kunstenaar zelf ontworpen in de hoeve van het kasteel van Terhulpen. We ontdekken de vele facetten van deze veel te weinig bekende kunstenaar: aquarellen, gravures, glasramen, sculpturen, en nog zoveel meer. Na een wandelingetje op het domein of een drankje in de taverne rijden we huiswaarts langs het meer van Genval.

Opstapplaats: 08.00 uur: Carpoolparking Merelbeke langs de R4, Guldensporenlaan 13

Prijs: 68 euro OKRA-leden, 82 euro niet-leden (inbegrepen: bus, koffie, toegang Memoriaal, lunch met drank en dessert + koffie, gids en toegang Folonstichting)

Inschrijven kan t.e.m. 26 maart (of tot volzet) via academie.mvl@okra.be of 09 269 32 17

ABDIJ- EN BEZINNINGSDAGEN METGEZEL IN ZINGEVING

Tweedaagse basistraining
Verbindende Communicatie

Hoe breng je over wat belangrijk voor je is, zodanig dat de ander jouw boodschap ook hoort? Wat leeft er onder jouw eigen oordelen en hoe kun je daar onbevangen naar kijken? Vaak sluiten mensen zich af als reactie op een bepaalde vorm van communiceren of men gaat in de verdediging of tegenaanval.

Dat is niet echt een goede basis voor een vruchtbare ontmoeting met elkaar!

Verbindend communiceren maakt je bewust over wat er in jou omgaat en wat er achter het gedrag van de ander schuilgaat en dit levert meer vrede en harmonie op, in jouw leven en dat van de ander.

Waar en wanneer?

Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020 (9.00-16.30 uur)
Norbertijnenabdij van Postel

Deelnameprijs: € 150,- (€ 180,- bedrijven) incl. 2 warme maaltijden en koffie/thee ontvangst van het gevraagde voorlopig inschrijvingsgeld.

Meer info?

- Via onze website www.metgezelinzingeving.com
- Via email: info@metgezelinzingeving.com

Meer weten?

Tel.: met Karin en Jan
+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

Zomer-Zon-reis naar je ziel

Vijfdaagse vakantiebezinning

De langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld).

Een gewone vakantiereis vraagt een goede voorbereiding; zo ook deze spirituele reis. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is, waardoor er ruimte komt voor nieuw voedsel.

Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de hand van de Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen. In de ochtenden gaan wij met elkaar in gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. In de middagen zijn de 'rustpunten' in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie te houden bij enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent, waarbij deelname vrij is. In de avond sluiten we aan bij de dagsluiting van de paters en is ruimte voor vrijblijvend gezellig samen zijn.

Waar en wanneer?

Maandag 6 juli 2020 vanaf 10:00 t/m Vrijdag 10 juli 2020 tot 16:30 uur
Het Rustpunt 'in hartje Gent' (België) Karmelitaans Centrum
(Uiterste inschrijvingsdatum: Vóór donderdag 8 juni 2020.)

Deelnameprijs?

€ 400,- Incl. maaltijden en lakens. Aan elke deelnemer wordt een individuele gastenkamer toegewezen.

Meer info?

- Via onze website www.metgezelinzingeving.com

- Via email: info@metgezellinggeving.com

Meer weten?

Tel.: met Karin en Jan

+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

6 Oostakkerse verenigingen, kortweg VEROO, organiseren samen te Oostakker een lezing met Jan Balliauw !

Nog in de tijd van het communisme was Jan Balliauw een regelmatige bezoeker van de Sovjetunie. Als VRT correspondent in Sint-Petersburg en Moskou beleefde hij vanop de eerste rij het uiteenvallen van de Sovjetunie.

Hij maakt mee hoe Rusland voor het Westen evolueert van een mogelijke partner naar een onbetrouwbare buur. Zijn talloze reportages uit alle regio's in Rusland, maar ook Kiev, Oost-Oekraïne en de Krim maken van hem de specialist van de Oost-West betrekkingen. Maar even nauwgezet volgt Jan Balliauw de geopolitieke wendingen die de verkiezing van president Trump in de VS veroorzaakt, en waarschuwt hij voor de onzekere toekomst van West-Europa.

Voor ons brengt hij de recente politieke geschiedenis van het Europese continent graag tot leven.

Kaarten zijn te bekomen bij het bestuur van de organiserende verenigingen, en kunnen ook elektronisch besteld worden via onderstaande websites of scan deze QR code ! !

Lezing
"Rusland en het Westen"

Jan Balliauw

Vrijdag 17 april 2020
om 20u00

Ontmoetingscentrum (OCO) Oostakker
Voorverkoop : € 10 / € 13 niet-leden
(aan de kassa : + € 2)

kaarten te bekomen bij bestuur van de organiserende verenigingen

met de steun van en Oostakker

Logos: DAVIDSFONDS (cultuur beleef je samen), okra, Pasar (steegels voor je vrije tijd), Gezinsbond, femma, kwb (mensgezind), www.gezinsbondoostakker.be, okra-oostakker.weebly.com, www.femma.be/nl/groep/oostakker, www.kwboostakker.be, df-oostakker.blogspot.be, www.pasar.be/oostakker

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSSEN*Pater Andreas Krahnén* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnén@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com