

**WOENSDAG 8 APRIL 2020****LITURGISCHE VIERINGEN****OPEN KERKEN OP GOEDE VRIJDAG**

Als gelovige christenen worden we uitgenodigd deze goede week mee te beleven, op weg naar Pasen.

Wij doen dat dit jaar, ieder van huis uit, maar we willen verbonden blijven in geloof en gebed en we zijn samen begaan met het lot van medemensen.

Goede Vrijdag nodigt ons uit te verstillen, te verwijlen bij het lijden en sterven van Jezus van Nazareth.

Een tijd om even stil te staan bij de kruisen in onze wereld en in ons eigen leven.

**Stil gebed in de kerk**

Iedereen mag in coronatijden een wandeling maken, of een fietstocht ondernemen of een noodzakelijke boodschap doen naar de winkel of grootwarenhuis.

De kerken behoren tot het publieke domein

Wie het wenst kan individueel of per gezin een bezoek brengen aan de kerk.

Er worden geen diensten georganiseerd. Maar er is ruimte voor een meditatie bij het kruis, het ontsteken van een kaarsje en een persoonlijk stil gebed. Men gelieve zich te houden aan de voorgeschreven maatregelen en vragen voldoende veilige afstand van elkaar te houden. Er zal die dag altijd iemand aanwezig zijn in de kerk.

**Welke kerk zijn open?**

*Volgende kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.  
Er zijn gebedskaarten en bezinningsboekjes voorhanden*

**Sint-Bernadette**

De grote kerk zal open zijn van 9.00 tot 11.00 uur

**O.-L.-Vrouw Oude Bareel**

De winterkapel zal open zijn gans de dag.

**Sint-Amandus**

De kerk zal open zijn van 10.00 tot 17.00 uur

Mogelijkheid tot aansteken van kaarsje bij het kruis of neerleggen van een bloem.

**GOEDE WEEK 2020**

De Belgische bisschoppen hebben alle publieke liturgische vieringen geschrapt tot en met zondag 19 april, inclusief de diensten van de Goede Week.

**Uitzendingen**

Intussen is bekend dat de bisdommen, aanvullend bij de vaste radio en TV-missen, een bijkomend aanbod uitwerken van livestreams voor de Goede Week:

**Witte Donderdag 9 april**

- Livestream om 19.00 uur, Seminariehuis, Gent, via [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be)

**Goede Vrijdag 10 april**

- Livestream om 15.00 uur, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, via [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be)

**Stille Zaterdag 11 april**

- Livestream Paaswake om 20.00 uur, Sint Sixtusabdij, Westvleteren, via [www.kerknet.be](http://www.kerknet.be)

**Pasen 12 april**

- Televisie (eurovisie) om 11.00 uur, Parijs, gevolgd door de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' in Rome, via Een.
- Radio om 10.00 uur, Abdij Keizersberg, Leuven, via Radio 1

**PAASWENS**

Pasen gaat altijd door.

Pasen gaat niet op slot.  
Het graf zal leeg zijn.

Pasen gaat altijd door.

Geloof, hoop en liefde.  
Zij willen altijd door.

Pasen gaat altijd door  
in het geloof  
tegen cynisme.

Pasen gaat altijd door

in de hoop  
van winnende goedheid.

Pasen gaat altijd door

in de stilte  
van kwetsbare liefde,  
die menselijk meeleeft.

*Marinus Van den Berg*

**PAASGROET**

**Elke morgen, een nieuwe dag, een nieuw begin.**

*Goed begonnen, is half gewonnen.*

*zo luidt een bekend spreekwoord. En er zit veel waarheid in.*

*Elke morgen willen we opstaan, met een goed voornemen, een goed gedachte of een gebed.*

*We kijken naar iets uit, we maken werk van de nieuwe dag.*

*Maar het leven heden ten dage is wat anders geworden.*

*Het wat terugplooiën op zichzelf, op zijn eigen kleine gezin. Meer dan ooit ervaren wij de kwetsbaarheid van onze wereld. Het doet ons nadenken.*

*Het is wat stil geworden in onze straten, op onze pleinen, in onze steden.*

*We zien of horen ook mekaar wat minder.*

*Hier en daar wat angst, maar velen solidair in het handhaven van de maatregelen om het Coronavirus dat ons allen, wereldwijd, bedreigt terug te dringen.*

*Te midden van het isolement waarin we lijden onder het gebrek aan genegenheid en ontmoetingen, waarbij we het gebrek aan veel dingen ervaren, horen we opnieuw de paasboodschap die ons redt: Hij is verrezen en leeft met ons.*

*Paus Franciscus zegende vorige week een kruis, waarop een reddingsvest was bevestigd. Het verwijst naar Christus die redt, maar tevens naar de vele mensen die reddend, verzorgend begaan zijn met deze wereld en de mensen.*

*In deze dagen is er heel wat respect voor mensen die in deze Coronatijd in de weer zijn: artsen, verpleegsters en verplegers, wetenschappers en politici, vrijwilligers allerhande. Maar we waarderen ook de inzet van supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, en vele, zeer vele anderen die begrepen hebben dat niemand zichzelf alleen redt.*

### **Pasen een nieuw begin**

Normaal komen we op Pasen samen om eucharistie te vieren.

Als pastoor ben ik altijd blij dat we ons geloof samen kunnen beleven en vieren.

Elke zondag delen we het woord en de inspiratie, we delen het brood met elkaar. En we weten de levende Heer in ons midden.

We beleven ons paasgeloof in onze gezamenlijke zorg en inzet voor elkaar, voor zieken, armen, eenzamen,...

Nu kunnen we dat niet gezamenlijk doen.

Maar via radio, TV en internet kunnen we deelnemen aan de liturgie, alleen of in het gezin, we doen dat in verbondenheid met de anderen en met de kerk wereldwijd.

We zoeken naar wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.

En dat we in onze zorg voor een gezonde leefbare wereld de armen en de kleinen niet vergeten.

Ik wens jullie allen van harte een zalig pasfeest toe, hopen binnenkort het Pasen van de Heer te kunnen vieren op één van de komende Paaszondagen in mei.

Zalig Pasfeest.

**Johan Goedefroot**  
pastoor



## **VORMSEL en EERSTE COMMUNIE 2020**

**De Belgische bisschoppen hebben op 30 maart 2020 verdere interdiocesane richtlijnen uitgevaardigd.**

De coronacrisis plaatst ons voor vele uitdagingen. Velen vragen al langer om uitsluitel over de eerste communies en vormsels in de paastijd 2020.

**De eerste communievieringen en vormsels paastijd 2020 worden geannuleerd.**

*De eerste communievieringen in onze parochies Gent-Oost (Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg) voorzien in de maand mei vallen weg.*

*Ook de vormsels voorzien in het Pinksterweekend (30-31 mei) worden uitgesteld.*

Het zou natuurlijk mooi zijn indien dat dit schooljaar toch nog zou kunnen. De kinderen kijken er naar uit. Er is al een weg met hen en met de ouders afgelegd. Maar, we moeten realistisch zijn. De voorbije dagen hebben we verschillende scenario's opgesteld en afgetoetst, ook bij medische experts.

Alleen al de aard van de samenkomsten (grote groepen die binnen samenkomen, verschillende generaties samen, mensen samenbrengen uit verschillende plaatsen: gezin en familie, parochie, school) laat echt niet toe dat we dit de komende periode doen. De geconsulteerde medische experts zijn formeel. Overigens bereikten ons de laatste dagen meerdere berichten dat ook ouders, pastoraal verantwoordelijken, directies en leerkrachten hierover zeer bezorgd zijn.

In onze afweging staat de gezondheid van iedereen voorop en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op de tweede plaats willen we een oplossing aanbieden die zoveel als mogelijk éénduidig is voor alle ouders. We houden ook rekening met het feit dat voor veel kinderen en ouders de eerste communie en het vormsel een echt familiaal gebeuren is. We willen dat familiale karakter respecteren. Ook voor parochies, catechisten en al wie betrokken is bij de voorbereiding, is het nodig om toch een minimale voorbereidingstijd te kunnen organiseren.

Rekening houdend met al die elementen zijn we tot het volgende besluit gekomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid):

**Het vormsel**

Het vormsel, in ons dekenaat Gent voorzien in het Pinksterweekend 30/31 mei 2020 wordt verschoven naar het weekend van **26/27 september 2020**, en dit voor het ganse bisdom, althans indien de coronamaatregelen het toelaten dat we in september opnieuw mogen samenkomen.

De kandidaat vormelingen zullen dan de lagere school verlaten hebben en in het secundair onderwijs zijn beland. Een grote stap voor hen met flink wat gewenning.

Vanaf 11 september tot aan het vormselweekend zou er dan nog tijd kunnen zijn voor enige voorbereiding op het vormselsacrament.

**Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen tegen uiterlijk 30 juni.**

Mogelijks dient er zich per nieuwe parochie een herschikking aan van de voorziene regeling die er was voor de Paastijd 2020.

De nieuwe regeling van de vormselvieringen in onze parochie Gent-Oost wordt verder bekeken.

Door de vormselvieringen eind september te voorzien, maken we het mogelijk dat ook het nieuwe pastorale werkjaar een vrijwel 'normale' start kan nemen vanaf oktober. Het laat ook toe dat de kandidaat vormelingen, die mogelijks hun vormselkleren al hebben gekocht, er nog niet helemaal zijn uitgegroeid tegen eind september!

**Eerste communie**

De eerste communievieringen in de maand mei 2020 vallen weg.

Ze worden verschoven naar later.

Ook deze feestelijke aangelegenheid zal binnen dit schooljaar wellicht niet meer mogelijk zijn. Dit wordt met de betrokken scholen nog bekeken.

Eerste communies krijgen best een plaats in de gewone zondagseucharistie in het najaar (vanaf september). De data worden overlegd met parochieploeg, directies en leerkrachten, catechisten betrokken bij deze vieringen en de ouders.

Het kan ook dat ouders hun kinderen meebrengen in een gewone zondagsviering. Dit gebeurt in gezinsverband op eender welke zondag, of in een eenvoudige gezinsvriendelijke viering.

Voor de vieringen die nu nog in schoolverband gebeuren, kan gekeken worden welke kansen er zijn om de eerste communie te verwerken in een parochiale zondagsviering.

### Tot slot

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen...

Laten we voor en met elk van deze groepen zoeken hoe we met elkaar contact houden in deze coronacrisistijd: een telefoon, een bericht, een boodschap,... en creatief elkaar blijven dragen, ook en vooral, in gebed.

Moge dit een ervaring zijn van Kerkmensen die elkaar, ook in moeilijke omstandigheden, nabij willen blijven.

## **SINT-BERNADETTE**

### **TIJDELIJKE WIJZIGING OPENINGSDAGEN SECRETARIAAT**

Gesloten op:

dinsdag 21 april 2020  
dinsdag 28 april 2020  
dinsdag 5 mei 2020  
dinsdag 12 mei 2020  
dinsdag 19 mei 2020

Open op:

woensdag 22 april 2020  
woensdag 29 april 2020  
woensdag 6 mei 2020  
woensdag 13 mei 2020  
woensdag 20 mei 2020

**Indien dringend** gelieve te bellen naar **pastoor Johan Goedefroot** nr. 09/230.37.00 of 0478/07.72.45.

### **ENKELE NABESCHOUWINGEN VAN HERMAN BIJ HET OVERLIJDEN VAN ZIJN BROER MICHEL VERCRUYSE (zie ook in vorige editie)**

*De kerkelijke uitvaart vond plaats in beperkte familiekring.*

*Een afscheidswoord door zijn broer Herman:*

Er wordt dikwijls gezegd: "Je weet pas hoeveel iemand voor jou betekent als hij of zij er niet meer is."

Nu voel ik echt de waarheid van deze uitspraak.

Michel ik heb veel voor u gezorgd maar nu besef ik nog meer dan vroeger, dat ook jij zeer veel voor mij hebt betekend en gedaan.

Je was en bent een enorme waarde, die ook mij zeer veel heeft bijgebracht.

Je grote bewondering en liefde voor de natuur, je hulpvaardigheid, je opgewektheid, je sterk geloof.

Enkele maanden geleden kwam je uit de tuin, waar je zo van hield en waar je zovele uren

hebt gewerkt en vertelde me “Kijk de botjes aan de bomen staan al klaar voor de komende lente. “

“Ik weet niet hoe het komt maar de dieren komen altijd naar mij toe” was één van uw regelmatige uitspraken.

Voor jou was het grootste geluk anderen gelukkig te maken. Je stond steeds klaar om anderen te helpen. Wanneer je iets kon weggeven was je overgelukkig.

Sinds jij er niet meer bent mis ik jouw stralende, warme glimlach.

Van de vele bezoeken en eucharistievieringen in de abdij van Roosenberg en in de Heidekapel te Waasmunster kon je enorm genieten.

Adieu beste broer Michel, ik heb het geluk gehad 71 mooie jaren, onder hetzelfde dak, met jou te hebben mogen doorbrengen.

Je was een top-broer en vriend.

*Herman Verduyven*



Beste vrienden van Samana,

onze activiteiten worden momenteel afgelast en we hopen allen dat er binnenkort toch een mooie lente komt!

Wat een heel bijzonder paasfeest had moeten worden in deze heerlijke lentetijd is totaal in duigen gevallen: geen eucharistieviering en geen optreden van het Gentse cabaret het duo Fred Geirnaert en Ronny Marino op 13 april, geen Gentse leute dus!

Voordien hebben we ook al onze muzikale quiz moeten missen op 14 maart door het Coronavirus en er volgt nog meer dat we zullen moeten missen :

- de toneelopvoering in het Nova-centrum van “Iverige Jonckheyt” op 26 april is ook afgeschaft.
- Het groot evenement dat slechts om de 5 jaar plaats grijpt, nl de Floralien, gaat niet door en wordt verschoven naar 2021. Voor ons ging dit gepaard met een etentje in Overmere Donk op zaterdag 9 mei, dit is ook afgeschaft! (ingeschrevenen zullen hun geld terugkrijgen)

Hier een berichtje omtrent de lotenverkoop:

Door de opmars van het “coronavirus” hebben we besloten om de lotenverkoop van Samana van deur tot deur te stoppen.

Wil je onze plaatselijk groep steunen:

Koop één of meer tombolaboekjes. Voor € 5, hebt u al een boekje van 6 loten.

U stort deze € 5 of een veelvoud ervan op onze rekening. Hebben we uw storting ontvangen? Dan brengen we uw tombolaboekje(s) aan huis.

Stort vandaag op het rekeningnummer BE49 9796 1541 3471

Samana St-Bernadette, Muizelstraat 17, 9041 Oostakker

Meld uw naam en adres in het vak ‘Mededeling’.

De trekking is op 8 mei 2020. De lijst met winnende nummers bezorgen we u. De opbrengst gebruiken we voor onze werking: dit om de kosten van onze bijeenkomsten laag te houden, het gebruik van een bus voor een daguitstap, de attenties oor onze chronische zieken....

Alvast dank u.

*Het kernbestuur*

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSSEN***Pater Andreas Krahn*     Gsm: 0476/ 995703     [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert*     gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)