

**WOENSDAG 15 APRIL 2020**

## **LITURGISCHE VIERINGEN**

De katholieke kerk wil aansluiten bij de maatregelen van de regering om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de opschorting van alle publiekelijke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met zondag 19 april.'

Om de gelovigen toe te laten deze diensten te volgen zal men inspanningen leveren via radio, tv of livestream.

### **TWEEDE PAASZONDAG (Beloken Pasen) zondag 19 april**

TV ÈÈN om 10.00 uur Eucharistie vanuit de Sint-Pieterskerk in Jette

RADIO 1 om 10.00 uur. Eucharistie vanuit de Sint-Pieterskerk in Jette

**Livestream:** Een overzicht vind je ook op Kerknet: <https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrt-en-online-radio-maria>

*Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.*

*Kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.*

*De Sint-Amanduskerk zal dagelijks geopend zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur.*

*De winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 uur tot 17.00 uur.*

## **Mijn naam is Thomas**



Ik ben een mens,  
enthousiast en nuchter,  
vol geloof en ongeloof tegelijk.  
Ik stel lastige vragen.  
Ik pieker over 'wat er niet is...'  
over wat voorbij is en geen keer neemt...

Mijn naam is Thomas.  
Ik laat me nooit zomaar meeslepen.  
Jezus boeide me  
en ik trok met Hem mee.  
Maar ineens is alles mislukt.  
Ik heb verkeerd gegokt,  
de boot gemist.  
Ik voel me in de kou staan.  
Ze zeggen wel dat Hij leeft... maar ik wil het eerst zien!

Mijn naam is Thomas.  
Vaak sta ik er eenzaam en ontredderd bij.  
Ik zie een kind sterven,  
een jonge mens verongelukt.  
Ik hoor over mensen die gefolterd worden.  
Jawel, Christus wordt weer gekruisigd.  
Ik zie de littekens van oorlog en verdrukking,  
het verdriet van zoveel mensen...

en uit de dood is nog niemand teruggekeerd.  
Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en vensters,  
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad.  
Ik zie mensen die deuren en vensters dichtklappen.  
Ik zie mensen die doen alsof ze leven,  
maar eigenlijk zijn ze dood.  
Ik kan het niet verwerken.  
Ze zeggen wel dat Hij leeft... maar ik wil het eerst zien!

Mijn naam is Thomas.  
Ik zie een Kerk van bange mensen,  
een kleine kudde, een handvol maar...  
Zovelen zijn weggebleven – geruisloos – en zoveel kerken leeg...  
Hij heeft ooit wel gezegd:  
“Waar twee of meer in mijn naam samen zijn,  
daar leef Ik in hun midden...”,  
maar ik wil het eerst zien...

*(bron: Dominikanen Schilde Bergen. Tekst Rijmenam)*

## **PAASGROET VAN DE PASTOOR**

Wij beleefden en vierden Pasen dit jaar op een bijzondere manier.  
Van vieren kon je nauwelijks spreken.  
We konden immers niet samenkomen, zelfs niet met enkele mensen.  
Ook van de ontmoetingen met familie en vrienden was geen sprake.  
We leven deze dagen op afstand van elkaar.  
We zijn dat niet gewoon, een beetje tegen onze natuur in.

De Goede week was raar genoeg een Stille week, die wij beleefden vanuit de huiskamer.  
We konden gelukkig deelnemen aan het gemeenschappelijk gebed door het volgen van de vieringen op radio, TV en via internet. Zo ook de paasviering vorige zondag.  
Geregeld krijg ik een email met één of andere tekst ter overweging of een gebed, soms een beeld of zelfs een lied.

Het terugdringen van het coronavirus vraagt een solidaire houding en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef.  
We steunen elkaar en hopen dat het normale leven zich kan hervatten, ook onze samenkomsten op zondag, om de dag des Heren te vieren.

Vredevolle groeten

*Johan Goedefroot*

## **SINT-BERNADETTE**

### **TIJDELIJKE WIJZIGING OPENINGSDAGEN SECRETARIAAT**

Gesloten op:	Open op:
dinsdag 21 april 2020	woensdag 22 april 2020
dinsdag 28 april 2020	woensdag 29 april 2020
dinsdag 5 mei 2020	woensdag 6 mei 2020
dinsdag 12 mei 2020	woensdag 13 mei 2020
dinsdag 19 mei 2020	woensdag 20 mei 2020

**Indien dringend** gelieve te bellen naar **pastoor Johan Goedefroot** nr. 09/230.37.00 of 0478/07.72.45.

**INTERPAROCHIAAL**

Hoe beleven gelovigen deze tijd van Goede Week en Pasen, zonder aanwezig te zijn in de gemeenschap van de kerk?

Enkele mensen van over gans de parochie van Gent-Oost geven ons een getuigenis. Waarvoor dank.

**De lente wist het niet!**

Geen agenda, geen kleinkinderen, geen geknuffel, geen auto, geen babbels meer op straat, geen wandeling aan het strand,...

We kunnen met z'n allen wel tegen een stootje, een mens past zich aan. Het ontbijt deint wat uit, we gaan een tragere tred, onze handen krijgen een zachte glans van het wassen, we sturen elkaar gedichten door, we spreken wat stiller... Maar die 1,5m went niet echt! In een boogje om de andere heen lopen, het went maar niet. Ik begrijp die Samaritaan uit Lucas 15: hij was blijkbaar de richtlijn even vergeten.

Sommigen fluisteren: dat onze manier van leven duidelijk fout zat en dat we er nu beter zullen van worden, dat de economie en vooral de beurs zo'n dreun wel eens nodig had, dat de consumptieverslaafden meteen zullen inzien dat het met minder ook kan, dat er wel iets moest gebeuren om het leven op aarde ten goede te keren... Was dat trouwens niet de les van Noach en de zondvloed?

De eeuwige morele optimisten, ze mogen er zijn, maar het zijn niet echt mijn vrienden.

Indien we al in deze dagen tot rustige inkeer gedwongen worden -tot bezinning over ons doen en laten- dan kan die stilte ons enkel wenken tot empathie. Erbarmen met de niet te tellen zwaar zieke mensen, met de families van de doden die geen afscheid mochten nemen, met de alleenstaande moeder met kinderen op een klein appartement, met de verwarde en

eenzame bejaarde in het zorgcentrum, met zorgverstrekkers in onmacht en angst, met hem of haar voor wie het een nachtmerrie wordt te beseffen dat men zal triëren op de spoed, met de onzekere beleidsmakers...

Corona is doffe, doffe ellende! Wat mij betreft valt daar niets moois over te mijmeren! Of de verbetering van de luchtkwaliteit en de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers ons daarbij toch een troost mogen wezen? Ik betwijfel het. En, jawel, we mogen niet wanhopen! We hangen een laken uit het raam, we applaudisseren voor het engagement van zovelen, we proeven de ontroerende solidariteit en veerkracht van de bevolking.

Jawel, we laten ook niet af te bidden voor deze wereld. En op zondag branden we een kaarsje om 11.00 u. Op die manier onderbreken we even de week, we komen merkwaardig tot rust midden de rust. We missen vanzelfsprekend die zondagse samenscholing in onze parochie. Meer dan thuis konden we daar ons leven richten op de noden van de medemens, aanhoorden we er het verhaal dat het uiteindelijk in het leven aankomt op breken en delen. Terwijl we daar *Godzijdank* zongen, beseften we er meer dan anders dat we ook zoveel te danken hebben aan elkaar. Jawel, we zullen het palmtakje missen, de voetwassing, de stille aanbidding in het hoveke, de intenties op het kruis gespijkerd, de paasklokken... We missen de parochiekerk, maar vooral de vele mensen die er met of zonder veel vertoon je laten voelen dat je welkom bent in hun samenscholing.

Ik woon in het centrum van de stad en hoor vogels enthousiast fluiten... Onstuitbaar is het leven!

Blijkbaar trekt de lente er zich niets van aan dat corona hier de plak zwaait. Ze wist het blijkbaar niet.

Ook dit troost ook wel even.

*Jaak Van Vooren*

## CORONA, EEN VALS GEVOEL VAN VAKANTIE





Wat doet dit alles met mij?

Dat plots meer dan de helft van het gezin van thuis uit moet werken of studeren geeft soms een vals gevoel van vakantie. Zoveel mensen thuis, dat gebeurt anders enkel in het weekend en in de vakantieperiode. We zijn bij de gelukkigigen dat er nog kan gewerkt worden. 's Middags samen aan tafel, dat is een aangenaam gevoel.

Het besef dat de meest kwetsbare groepen nu nog meer geïsoleerd geraken raakt me diep. De mensen die vertoeven in de WZC. Dus hier met regelmaat een kaartje schrijven zodat er naast de telefoontjes en andere digitale middelen toch ook iets tastbaars aanwezig komt. De andere kwetsbare groep: de kinderen en jongeren uit zorggezinnen, de mensen zonder papieren. De sociale contacten vallen weg, de voedselvoorziening staat ook op een lager pitje.

Geen liturgische bijeenkomsten meer. Plots op zondag niet meer 'de eerste' aan de kerk moeten zijn om open te maken. Natuurlijk voelt dit raar aan! Toch blijf ik verbonden met de lezingen van de zondag. ik maak nog een inleiding – iets uitgebreider misschien voor mezelf – wat ik zou vertellen bij het begin van de viering en bij de bloemen bij de verdeelkast van broederlijk delen. Ik lees rustiger de lezingen door. Televisie kijken doe ik niet. Ik vind het te vreemd aanvoelen om een viering te volgen waar ik geen volk aanwezig zie; Verder is er het nieuws gade slaan. Hoe staat het met de cijfers hier en elders? Ook om te weten hoe het zit met eventueel nieuwe maatregelen zodat we alles tijdig kunnen communiceren naar parochianen en ook naar Jokri.

Dan is er ook het dubbel gevoel van de groepsreacties van mensen. Waar haal je het in je hoofd om rekken leeg te kopen: 'als ik maar genoeg heb! Gelukkig staat daarnaast gigantisch veel solidariteit om mensen te helpen met boodschappen, een extra goede dag aan de telefoon of mail, een laken van solidariteit..... Ook het rustiger tempo zal ondanks alles veel mensen goed doen. Zelf lukt het me nu ook beter om in de groentetuin te werken.

De veertigdagentijd is in deze coronatijd echt wel een beetje in de woestijn vertoeven. Coronatijd roept veel zorgen op, én coronatijd geeft ook een zekere vorm van rust bij het samenzijn van gezin, het lezen van de Schrift, aandacht voor de natuur, aandacht voor de medemens.

*Marie-Anne Ryckbosch*

### **CORONAVAKANTIE**

Ik ben graag alleen op mijn kamer met mijn gedachten, mijn liederen en met mijn gitaren. Dus, de maatregelen in verband met de Coronavirus zijn voor mij minder erg. Je kan zeggen dat deze situatie voor mij een soort coronavakantie is. Ik was vorige week zelf heel ziek met een acute diverticulitis, een darmontsteking, dus geen corona. Dat was minder plezant.

Maar wat ik heel erg vind is dat Pasen dit jaar niet plaatsvindt. Dat is ongezien in onze katholieke kerk. Natuurlijk is dat de enige noodzakelijke beslissing om het coronavirus te bestrijden. Maar toch heb ik naar de Paasnacht in onze parochie uitgekeken. In een kleine kring hebben wij (nog voor de coronamaatregelen) samengezeten en alles voorbereid. Persoonlijk ben ik sedert weken bezig over wat ik in de Paasnacht wou preken.

En nu...? Pasen vindt niet plaats. De drukste en belangrijkste liturgische tijd van het jaar is afgezegd. Dat laat een grote leegte achter.

Hoe gaat dat nu verder? Wat blijft is persoonlijk bidden. Er zijn verschillende digitale middelen om te bidden. Wij zullen met het parochieteam Gent-Oost nog bekijken hoe wij dat kunnen invullen.

Ik hoop dat iedereen gezond blijft. Ik bid er zeker om.

Tot Ziens.

*Pater Andreas Krahen*

### **PAROCHIEMEDEWERKERS OP NON-ACTIEF**

Voor de parochiale medewerkers die op diverse vlakken actief zijn in de liturgie en de sacramenten, heeft het coronavirus op heel bruuske wijze de pauzeknop ingedrukt. Zeker nu in deze periode, waar we normaal gezien de zo belangrijke vieringen van de Goede Week voorbereiden, zijn de ontgoocheling en de onduidelijkheid groot. We vragen ons af hoe we de beleving van de komende dagen toch enigszins bij de parochianen kunnen overbrengen: de inkeer tijdens deze laatste vastenweek, de symboliek van de palmwijding, de ingetogenheid bij het lijden en sterven van Jezus en de vreugde van Zijn opstanding.

Het zal in 2020 - hoe jammerlijk ook - toch vooral een tijd van persoonlijke beleving en gebed worden, ondersteund door initiatieven vanuit de parochies en het bisdom. Ons vertrouwd parochieblad en de websites van de parochie Gent-Oost en het bisdom zullen ons hierbij helpen om onze verbondenheid levendig te houden.

Inmiddels leven we ook mee met verscheidene jonge gezinnen die deze maand uitkijken naar de doopviering van hun kindje en dit mooie moment noodgedwongen dienden uit te stellen. We hopen hen zo spoedig mogelijk uitzicht te geven op een nieuwe gelegenheid om hun kindje toe te vertrouwen aan God.

*Rita Bilo*

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82* [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSSEN***Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)