

**WOENSDAG 22 APRIL 2020****LITURGISCHE VIERINGEN**

Op 15 april werden de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus (covid-19) verlengd tot 3 mei. Tot zolang kunnen er ook geen vieringen in de kerken plaatsvinden.

Voor de eucharistievieringen verwijzen we naar radio, TV en internet (Kerknet.be).

zondag 26 april:

radio 1: om 10.00 uur: Abdij Keizersberg te Leuven

TV: om 10.00 uur: H. Antoniuskathedraal te Breda op NPO2 (Nederland)

*Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.*

*Kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.*

*De Sint-Amanduskerk zal dagelijks geopend zijn van 9.30 uur tot 17.00 uur.*

*De winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 uur tot 17.00 uur.*

**Verrezen**

Gij zijt verrezen,  
maar nog niet in 't hart van elke mens.  
Zo vaak verspert een steen  
het volle licht,  
de nieuwe dag.

Gij zijt verrezen,  
maar nog niet voor al diegenen  
die nog steeds geloven  
dat dit bestaan  
ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag  
die nog niet is aangebroken  
voor wie zich draait en keert  
in 't duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg  
voor wie met Hem  
naar Emmaüs wil gaan  
en, worstelend met alle vragen,  
eindelijk zegt:  
“Kom binnen  
om te blijven,  
om te bidden,  
om samen 't avondmaal te breken  
in een overweldigend geluk:  
Gij zijt verrezen.”

**PAASGROET**

*De Goede week en Pasen werd in deze coronatijd in stilte in onze huiskamers gevierd. In de nieuwsbrief van 9 april sprak ik via de link <https://youtu.be/lvSrSJknTOK> een paasgroet uit. Deze paasgroet schreef ik uit voor jullie, lezers van het parochieblad. Ook al werden de vieringen van de Goede Week thuis in stilte beleefd, in onze kerken werden ze wel visueel zichtbaar gemaakt voor de gelovigen die kwamen bidden en/of een kaars aanstaken. Tussen mijn paasgroet plaats ik foto's die mij werden bezorgd zodat jullie zo ook van de sfeer kunnen meegenieten.*

**Paasgroet van en voor Gent-Oost**

Goeiedag iedereen,  
een groet hier vanuit de pastorie,  
in deze Goede week, op weg naar Pasen.  
De beleving van de Goede week en het feest van Pasen  
zijn voor ons heel belangrijke momenten.  
We beleven dat nu wat afgezonderd van elkaar.  
Maar daarom niet minder verbonden.



*palmzondag Oude Bareel*



*palmzondag St.-Amandus*

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd was ik de voorganger in de kerk van Sint-Bernadette.

Er werden kleine kruisjes uitgedeeld.

In de voorbeden hielden we de kruisjes vast en ze werden nadien gedeeld

met de stille vraag om - ook in de week - voor elkaar te bidden.

En dat heb ik ook verder gedaan, zoals de anderen.

Samen delen van geloof en inspiratie, en ook het Broederlijk Delen.



### *palmzondag St.-Lieven*

#### **Delen doet goed.**

Ook in de kerk van Oude Bareel stond de verdeelkast.

Tijdens de eucharistie werd het bijbelboek eruit gehaald, bedoeling om het woord van de Heer met elkaar te delen en ook offergaven: brood en wijn om met elkaar te delen, we missen deze samenkomsten op zondag. Ook de jongeren aldaar van Jokri missen hun bijeenkomsten.



### *Witte Donderdag Oude Bareel*

#### **Pastoraal van initiatiesacramenten.**

Vormselcatechisten en werkgroepen van familievieringen waren druk in de weer voor de voorbereiding van de eerste communie en het vormsel. Hier op Sint-Amandsberg maar ook in Gentbrugge.

Alles is nu verschoven naar het najaar of naar volgend jaar.



### *Goede Vrijdag St.-Simon*

#### **Gemeenschap vormen.**

Op onze kerkplekken Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge mist men een beetje het gemeenschapsgevoel waaraan we zo gehecht zijn. De parochiekoren kunnen niet meer samenkomen.

Samen zingen doet geloven. Het maakt blij.

Op zaterdagavond zijn er de gemeenschapsvieringen

in Sint-Amandus en Sint-Lieven Ledeberg.

De getrouwen komen er graag voor de viering van de liturgie, die er steeds verzorgd is en goed meebeleeft wordt.

We missen het.





### *Goede Vrijdag St.-Amandus*

#### **Aandacht voor zieken en ouderen.**

Hier op Ledeberg, en ook op Sint-Amandsberg en Gentbrugge, nemen de mensen van Samana ziekenzorg hun taak op om contact te houden met thuisgebonden zieken en ouderen, via telefoon, een kaartje of een groet aan het raam.

In de wijkgemeenschappen van H. Hart en H. Kruis Westveld houdt Samana en de buurtwerking eraan de mensen te bezoeken en hen een palmtakje te bezorgen, dit jaar zal het een paaskaartje zijn of een kaarsje met een wens. De zorg om mensen blijft ons ter harte gaan. Deze weken waren er enkel uitvaarten in beperkte kring van mensen die nauw met onze parochie verbonden waren.

Ten gepaste tijde zullen wij hen gedenken in onze zondagse vieringen.



### *Goede Vrijdag St.-Lieven*

#### **Solidair handelen.**

Op de eerste plaats willen we met zijn allen meewerken om gezamenlijk het coronavirus terug te dringen, het virus dat schade toebrengt aan de gezondheid van de mensen.

Mensen sterven, dagelijks velen en wereldwijd. Er is terecht het applaus en klokkengelui voor de verzorgden.

Mij treft ook de solidariteit van velen om zich te houden aan de maatregelen, een gezamenlijke bezorgdheid en verantwoordelijkheid voor de gezondheid van ons allen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren onder ons.

De solidariteit is bewonderenswaardig en hartverwarmend.

We zagen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ook al de voorbije jaren in

de klimaatbeweging, in de zorg voor een leefbare wereld.

Deze groeiende verbondenheid en zorg voor de wereld is bemoedigend.

En.. laten we ook de arme mensen niet vergeten, gezinnen met kwetsbare jongeren de mensen van Toontje en 't Vincentje nemen deze zorg steeds ter harte.



### *Goede Vrijdag Oude Bareel*

#### **Zorg voor de schepping.**

De zorg voor de schepping hebben wij trouwens dit werkjaar als jaarthema genomen. In onze zorg voor de wereld en de mensen eren wij onze Schepper.

In onze ‘nieuwe parochie Gent-Oost’ het nieuwe samenwerkingsverband tussen de parochiegemeenschappen van Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg, waren we op zoek naar een naam.



### *Pasen St.-Lieven*



### *Pasen Oude Bareel*

#### **Heilige Frans van Assisi**

We kwamen uit bij de heilige Frans van Assisi. In groeiende mate zien we hem als inspirator voor ons nieuw pastoraal samenwerkingsverband. Hij had aandacht voor de natuur en de Schepper ervan.

Hij was begaan met de armen.

Door zijn eenvoudig en authentiek geloof sprak hij mensen aan en bracht vernieuwing in de kerk, vaak getekend door pracht en praal en macht.

Ook de huidige paus koos hem als pausnaam.

Als het mogelijk is zouden we hem graag als patroonheilige zien voor Gent-Oost.



### *Pasen St.-Amandus*

De Goede week, raar genoeg zal een Stille week zijn, die wij beleven vanuit de huiskamer. We kunnen gelukkig deelnemen aan het gemeenschappelijk gebed door de vieringen op radio, TV en via internet.

En geregeld krijg ik een email met één of andere tekst ter overweging of een gebed, soms een beeld, een foto of zelfs een lied.

En onze kerken blijven open voor persoonlijk gebed.

Dank dat dit mogelijk is.

We steunen elkaar en hopen dat het normale leven zich kan hervatten, ook onze samenkomsten op zondag, om de dag des Heren te vieren.

Ik wens jullie langs deze weg een zalig Paasfeest toe.

*Johan Goedefroot*

## **SINT-BERNADETTE**

### **PASEN 2020:**

Wat een vreemd gevoel. Reeds meer dan 30 jaar is dit een drukke periode voor het parochiekoor. We begeleiden, ongeveer 4 dagen aan een stuk, de diensten van de Goede Week.

En na de Paasdienst krijgen we altijd een welverdiend Paasei en dan zijn we een tijdje vrij. Maar nu zijn we al lang vrij; geen repetitie, geen Palmzondag, geen drukte. Het voelt niet zo goed aan.

Ik mis verschrikkelijk de gemeenschap van gelovigen. Ik heb écht het samen zijn nodig. In mijn eentje bidden en bezinnen is niet gemakkelijk.

Op zondag zetten we toch de televisie aan, volgen de eucharistie en branden een kaarsje voor de zieken, voor de families die nu een geliefde verliezen. We volgen de viering en zingen soms mee.

Ik keer in deze periode terug naar een oud vasten boekje: 40 dagen op weg naar Pasen, elke dag een bezinning, wekelijkse aandachtspuntjes. Een boekje geschreven door Daniël Neetesonne. Maar ik zal op Goede Vrijdag toch even naar de kerk gaan, om de sfeer “te voelen”.

Ik geniet van het mooie weer en ga wat meer fietsen. Het bedevaartsoord in Lourdes is soms een doel. Even bij Maria verwijlen, luisterend naar de vogeltjes en kijken naar de eerste bloesems.

Als de nieuwe lente komt in de kerk, dan zullen we heel blij zijn om elkaar terug te zien!

*Hildegard Verhegge*

### **MEDEDELING VAN BUURTWERK SINT-BERNADETTE**

In deze tijd van coronamaatregelen en sociale afstand tussen personen is het voor de medewerkers van Buurtwerk niet mogelijk om de jaarlijkse ontbijtactie (gewoonlijk op moederdag) te organiseren. Als de omstandigheden het toelaten, zal de actie verplaatst worden naar vaderdag. We wachten dus af hoe de crisis evolueert en wensen dat iedereen deze uitzonderlijke weken gezond mag doorkomen.

*Nadine*

### **HET GELAAT IN DE ROTS**

Midden in de bergen lag een verlaten dorpje aan de voet van een geweldige rots, waarin als het ware een reusachtig gelaat was uitgebeiteld.

Ieder die er voorbijkwam bleef staan en keek omhoog, verwonderd en vol ontzag. Want hoe meer je er naar keek, des te meer kreeg het gelaat in de rots de trekken van een goed en edel mens.

Dat gelaat, reusachtig en toch beschermend, beheerste geheel het omliggende, beheerste ook het kleine dorp, dat beneden in het dal rustte als in een warm nestje.

Daar vertelden de mensen dat in het dorp eens een mens zou komen die sprekend op de rotsfiguur zou lijken en die een nieuwe wereld van goedheid en vrede zou vestigen. En het verhaal werd hun droom die zij doorgaven aan hun kinderen.

In het dorp leefde eens een jonge man die het verhaal gehoord had van kindsbeen af. Zo groeiden ook in hem die droom van vrede en goedheid. Hij verlangde ernaar en onophoudelijk verwijlde hij met zijn geest en hart bij de rotsfiguur. Vaak zagen de mensen hem staan met zijn handen boven zijn hoofd, starend naar de rots.

Midden in zijn bezigheden werd hij plotseling stil, keek naar de figuur en glimlachte: wat zal het een mooie tijd worden als die man zal komen — dacht hij...

En stilaan kwam over zijn gelaat de rust en de goedheid van het beeld in de rots, waar hij vol van was.

Toen hij man geworden was, merkten de mensen van het dorp dat hij de gelaats-trekken droeg van h

et gelaat in de rots, en dat hij edel en goed was als de droom waarover zij vertelden. En vol vreugde zagen zij dat hun verlangen vervuld was: een groot en edel mens was onder hen gekomen, een mens met warmte in zijn handen en vrede in zijn ogen, een mens met een hart



van liefde in zijn woorden, een mens die het goede deed ontwaken in ieder die hij op zijn weg ontmoette.

En de mensen uit het dorp dankten de hemel voor het gelaat in de rots dat nu onder hen gekomen was in een mens van vlees en bloed.

*Erik Steuperaert*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **PAROCHIANEN SCHREVEN IN TIJDEN VAN CORONA....**

#### **ZOU HET KUNNEN ZIJN...**

Zou het kunnen zijn...

Dat terwijl wij ziek worden, de aarde kan helen

Dat nu van alles verandert en stopt, de natuur weer door kan gaan.

Zou het kunnen zijn...

Dat nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen

Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, de rust vinden en naar binnen keren wordt.

Zou het kunnen zijn...

Dat als we thuis moeten blijven, we weer kunnen ervaren van wie we houden.

Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is.

Zou het kunnen zijn...

Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen

Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is.

Zou het kunnen zijn...

Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde, de eenheid in de verschillen kan worden gevonden

Dat als we elkaar nodig hebben, herontdekken hoe saamhorigheid voelt.

Zou het kunnen zijn...

Dat na de chaos en strijd van deze tijd, een nieuwe wereld wordt geboren

Dat na de angst en onzekerheid, de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert.

Zou het kunnen zijn...

Dat het zo moet zijn, opdat de liefde wederkeert.

*Martine Vervaeet*

-----  
Ons tante Anna is 93 jaar en verblijft in een rusthuis.

Elke week gaan we eens langs ... nu met een briefje en een 'zwaaimoment' ...

Hieronder het eerste briefje dat we haar brachten.

*Liefste Tantanna,  
het coronavirus lonkt om elke hoek  
dus mogen we niet bij jou op bezoek  
daarom zwaaien we van op de straat  
naar jouw venster waar je nu staat  
we sturen je knuffels & een zoen*



*dat is wat we nog mogen doen  
het is nu stil en je bent, ach, alleen  
maar houd moed en geen gewezen  
over enkele weken is het voorbij  
en zijn we weer samen blij !!!*

Het heeft ons tante in elk geval veel deugd gedaan ... met wat traantjes ...

***Frank De Grauwe & Kathy Debaveye***

-----

Als grootouders worden we, noodgedwongen, in deze coronatijd geïsoleerd. We zijn volledig aan elkaar toegewezen. Onze relatie wordt op de proef gesteld. Door het lot getart zijn we immers van s' morgens tot s' avonds samen. We maken er het beste van en beleven het samenzijn intenser, onze samenhang is groot. Een uitstekende lakmoesproef voor de toekomst.

Meer dan ooit besef je hoe onmetelijk belangrijk kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden zijn en begrijpen nu goed hoe belangrijk het 'onder elkaar zijn' is.

We ondervinden hoe belangrijk de sociale media ons helpt om deze isolatie te doorbreken. Het helpt om onze bezorgdheid voor onze bejaarde mama van 95 jaar, 'opgesloten' in haar appartement, beter in te schatten. Een dagelijks contact via videogesprekken doet wonderen. Sociale media is een godsgeschenk in deze beproefde tijden.

Er komt rust in de dag. We zien het belang van het inbouwen van structuur. 'Druk, druk druk' wordt opzij geschoven en maakt plaats voor het waarderen en genieten van de kleine dingen des levens. Een terugkeer naar de basis behoeften, naar wat echt belangrijk is in het leven.

Persoonlijk gebed, samen met ons 2 de eucharistie te volgen, voor de beeldbuis - hoe ongewoon ook, geeft ons kracht. Dankbaarheid voor het leven, bidden als ondersteuning voor het verdriet en leed, bidden voor moed, kracht en hoop naar de toekomst.

Met dank aan alle zorgverleners, alle anderen die hun steentje bijdragen om ons dit leven van afzondering dragelijk te maken en ons doorheen deze benarde tijden loodsen.

***Jan en Rijke***

-----

Nog voor de overheid de huidige geldende maatregelen had getroffen had ik voor mezelf een programmaatje voorgeschreven om deze crisisperiode zinvol als vrijgezel door te maken zoals:

- grote lenteschoonmaak in de woning
- boodschappen bij de handelaar(s) in de buurt; verlanglijstje op voorhand doormailen om zo weinig mogelijk tijd in de winkel te spenderen
- joggen; alleen en in de onmiddellijke omgeving
- altaardienaar bij uitvaarten
- eventueel burens of kennissen helpen
- genieten van lectuur bij een streepje muziek
- via de media op de hoogte van de toestand blijven en..

ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE!!!

***J.M.***

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03      [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogelee, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00      [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*      [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94      [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSSEN***Pater Andreas Krahen*      Gsm: 0476/ 995703      [andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*      Tel. 09 335 55 06      [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert*      gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)