

WOENSDAG 6 MEI 2020**LITURGISCHE VIERINGEN**

Samen met de geloofsgemeenschap Eucharistie vieren in onze kerken is tot en met 3 mei nog niet mogelijk.

Via radio en TV kunnen we op zondag wel eucharistie vieren.

10 mei (vijfde Paaszondag)

Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur

TV: basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam, 10.00 uur, via NPO (Nederland)

De parochie de Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat zendt wekelijks een viering live uit vanuit hun you-tube kanaal. (alle info via:

www.kerknet.be/organisatie/de-goede-herder-parochie-gent-west).

Voor alle info omtrent vieringen op TV en radio kan je terecht op:

www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet.

Omdat onze vieringen geschorst zijn, is het ook niet mogelijk de communie te bedelen. In de stilte van zijn huis kan men wel dit gebed van verlangen bidden:

*Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
mijn Heer en mijn God.*

Vijfde zondag in de Paastijd.**Een God van mensen**

In het evangelie is geen sprake van een hoge en verre God. Integendeel: Hij is mensen nabij. Om Hem te kunnen zien moeten we kijken naar Jezus: hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij liefde en vergeving is, hoe Hij bevrijding aanzegt en mensen nieuwe ruimte geeft. Vader en Zoon: ze zijn als twee druppels water.

Wie Mij ziet, ziet de Vader.
Duidelijker kan het niet.

Ook vandaag is God niet ver.
Soms lijkt Hij ondergesneeuwd,
nauwelijks herkenbaar.
En toch: overal waar liefde is,
waar mensen elkaar het goede gunnen,
daar komt Hij aan het licht.
Waar we ruimte scheppen om te leven
en zelf vergeving en liefde zijn,
daar laat God zich zien
met een diepmenselijk gezicht.
Zo wil Hij voor ons zijn:
als een lichtende wolk,
als een beschermende schaduw.
Hij is een God van mensen,
begaan met ons lot.
Wij zijn zijn mensen
voor zover andermans lot
ons een zorg is.

(tekst: *Wim Holterman ofsf*)

MOEDER 365 DAGEN LANG



Drie honderd vijfenzestig dagen gaan er in een jaar,
een eindeloze reeks van dagen, allemaal achter elkaar.

Toen ik daar eens over nadacht, zag ik plotseling in,
wat dat eigenlijk betekent voor een moeder van een gezin.

Als de school is afgelopen zijn de kinderen vrij,
maar een achturige werkdag is er voor een moeder niet bij.

Elke dag dezelfde klusjes, elke dag hetzelfde lied,
en een werkweek van vijf dagen die bestaat voor moeders niet.

Mensen die een baan hebben, krijgen natuurlijk een vast loon.
Moeders werken voor noppes, want ze zijn dat zo gewoon.

Moeders worden nooit ontslagen, raken ook nooit hun baantje kwijt,
want ze worden gewoon moeder en ze blijven het voor altijd.

En daarom lieve moeders worden jullie vandaag verwend,
omdat jullie elk jaar, alle dagen, liefde geven op elk moment.

*Aan alle vrouwen wensen wij op zondag 10 mei een gelukkige Moederdag !
Vanaf 11 mei zijn de plaatselijke bloemenwinkels open – misschien dan een bloemetje
kopen voor alle moeders !*

Meimaand - Mariamaand

Met Maria van Pasen naar Pinksteren

Paasbloemen met goud en geel spreken van nieuw leven,
Jezus' lijden en kruis geven opening op een nieuw begin
Maria, als moeder van Jezus zijt gij draagster van nieuw leven
In deze tijd komt Gij ons tegemoet met nieuwe levenskracht.

In de bloemenmaand brengen wij bloemen naar U Maria
Wij begroeten U om uw moederlijke zorg,
Wij eren U om uw eenvoud in de kleinheid der dingen,
Wij brengen U hulde om uw jawoord tot God en mensen,

Maria, in de meimaand komen velen op tocht naar U,
Op hun pelgrimstocht mogen zij bij U thuis komen,
Zij geloven in Uw warme aandacht en genegenheid
Bij U vinden zij steun en kracht om verder te gaan.

Maria, uw nabijheid bij Jezus' leven
Geeft ons de zekerheid dat gij ook met ons begaan bent,
Wees ons vooral nabij in moeilijke momenten van twijfel
Geef ons de zekerheid dat God ons steeds vergezelt op onze levenstocht

Van Pasen tot Pinksteren zoeken wij beschutting bij U Maria
Ook aan ons heeft Jezus zijn Geest beloofd,
Hij wil ons Jezus' blijde boodschap in herinnering brengen
Blijf bij ons, in deze wachttijd om geduldig uit te zien naar Zijn Licht
Amen.

OOSTAKKER-LOURDES**Het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes**

Op vraag van de Belgische Bisschoppenconferentie en van de federale overheid worden alle liturgische diensten opgeschort. Voor het bedevaartsoord in Oostakker-Lourdes betekent dit dat er geen enkele eucharistieviering of liturgische viering zal doorgaan, niet op weekdays en niet in het weekend, niet in de basiliek en niet in de winterkapel. Dat betekent ook dat er geen groepsbedevaarten kunnen doorgaan.

Parochiale bedevaart Gent-Oost

Onze geplande bedevaart van woensdag 13 mei zou met veertien dagen verschoven worden, naar woensdag 27 mei.

Gezien de omstandigheden en de verwachte maatregelen zullen we deze bedevaart voor dit jaar annuleren.

We kijken uit naar betere tijden..... misschien half augustus, of in de oktobermaand of volgend jaar in de meimaand.

Het bedevaartsoord blijft open

Rekening houdend met de maatregelen van de federale regering geldt het volgende:

De plaats voor de grot en de grote en de kleine ommegang blijven momenteel toegankelijk voor persoonlijk gebed en bezinning, mits er voldoende afstand gehouden wordt.

De grot en de kapellen blijven wel gesloten.

De basiliek is open tot 17.00 uur, mits er een beperkte groep van maximum 30 personen tegelijk binnen is en dat een sociale afstand van 1,5 meter gegarandeerd kan worden.

De winkel aan de grot en het priesterhuis zijn gesloten.

Het beeld van Bernadette staat terug bij de grot

Sinds dinsdag 7 april staat het beeld van de heilige Bernadette terug aan de grot in Oostakker. Nadat het beeld enkele jaren geleden beschadigd raakte, werd het vervangen door een wit beeld.

Dankzij een sponsor konden we het oorspronkelijke beeld laten restaureren en terug plaatsen. Met veel moeite kon het witte beeld los gemaakt worden van de sokkel.

Dat witte beeld zal nu zelf ook gerestaureerd en gekleurd worden en zal dan een andere plaats krijgen.

**INTERPAROCHIAAL****EEN HUWELIJSREIS NAAR CUBA EINDIGT VROEGER DAN VOORZIEN DOOR COVIT-19**

Op 1 maart vertrekken we naar Cuba op huwelijksreis. Cuba is een land dat ons al langer intrigeerde.

Wanneer we op 1 maart België verlaten, is er noch in België noch in Cuba een coronavuiltje aan de lucht. De eerste 14 dagen van de reis verlopen prima. We bezoeken Havana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad en Camagüey; we maken mooie uitstappen en kunnen helemaal relaxen aangezien we niet op internet kunnen.

Op onze 15de reisdag vertrekken we naar Baracoa, het verste punt op onze route. Daar belt het reisbureau ons op met nieuws over Corona dat in België en Nederland intussen verspreid geraakte en dat er moeilijkheden met de vluchten op komst zijn. Wij telefoneren daarom met onze vliegtuigmaatschappij TUI fly, die ons verzekert dat onze terugvlucht op 25 maart zeker gepland blijft.

We blijven bezorgd maar zetten onze rondreis verder. Intussen merken we dat de situatie in Cuba ook stilaan verandert: aan de inkom van elke plaats én autobus staat een teiltje met water en een fles met chloorwater waar je verplicht je handen mee moet wassen, we zien de eerste mondkmaskers in het straatbeeld opduiken, een keer worden we nageroepen met

‘Italianos’. Enkele dagen later zien we overal informatieflyers over corona verschijnen met hygiëne-instructies op. We vernemen via een Cubaan dat er corona in het land is binnengekomen via een Italiaan en er op dat moment 4 gevallen zouden zijn, allen in quarantaine.

We blijven vanaf 15 maart dagelijks de luchtvaartmaatschappij opbellen om te horen hoe het met de geplande terugvlucht van 25 maart zit, en vragen naar een omboeking. Elke dag ontvangen we een antwoord dat de vlucht nog ingepland staat zoals oorspronkelijk voorzien. We brieven dit regelmatig door naar de Belgische ambassade in Havana en ons reisbureau. Ons reisbureau blijft voorzichtig en denkt dat het beter is dat we toch al over een vervroegde terugkeer nadenken. De ambassade verwijst terug naar de vluchtoperator maar mailt ons op 18 maart dat ze ook adviseren vervroegd terug te keren.

Op zaterdag 21 maart worden de berichten nog onheilspellender. De ambassade mailt ons dat het luchtruim afgesloten zal worden op 24 maart. De vluchtoperator bevestigt opnieuw dat de vlucht nog doorgaat zoals gepland. De ambassade meldt echter dat de laatste vlucht door TUIfly op 22 maart zal plaatsvinden. Wij zouden vliegen op de 25ste. Bizar. We vertrouwen het niet meer.

We besluiten onze reisroute aan te passen, en reizen meteen naar de luchthaven van Varadero. Zo komen we, enkele dagen vroeger dan voorzien, in Varadero aan, waaruit we zouden terugvliegen. Na een slapeloze nacht vol paniek om vast te geraken in Cuba (een land waar je erg moeilijk internet vindt, waar de winkelrekken zo goed als leeg zijn en je als toerist noodgedwongen in restaurants moet gaan eten.)

De vlucht is zondag 22 maart om middernacht, dus we zitten meer dan 12.00 u. op de luchthaven in chaotische omstandigheden (er is nergens een rij voorzien, we hebben geen idee aan welke desk TUIfly de incheck zal doen). We hebben er geen vertrouwen in dat we gaan meekunnen op de vlucht, en via contacten met onze werkgever worden we aangespoord niet op het geld te letten maar zo snel als mogelijk weer naar huis te komen – en dus een nieuwe vlucht te boeken.

De ouders van Annelies doen pogingen om ons op een vliegtuig van KLM te krijgen, die zeker nog vluchten inrichten, maar deze zijn niet succesvol: lijnen overbezet, websites werken niet. Gelukkig krijgen ze het lumineuze idee om een neef van Annelies te contacteren. Als manager bij Logistics Plus Belgium stippelde hij voor ons een traject uit via **Havana - Mexico City - Chicago - Montréal - Brussel**, doet hij alle boekingen en regelt ons visum voor de USA (gelukkig hadden we er nog een voor Canada). Dit kost hem meer dan 4 uur de tijd! Zelf konden wij niets doen, omdat we daar nauwelijks op internet konden. Hoewel de tickets 1000 euro per persoon kosten en we misschien toch nog mee kunnen met de TUI vlucht, boeken we ze alvast, want we moeten hier absoluut weg! Om middernacht blijkt dat we niet op het vliegtuig van TUI kunnen. We aarzelen niet en nemen onmiddellijk een taxi van de luchthaven van Varadero naar die van Havana, een rit die 2 uur duurt.

In Havana aangekomen zetten we ons om 3 uur ’s nachts in de rij om in te checken voor de vlucht naar Mexico City. Aan de balie vragen ze naar ons papieren ticket, wat we niet hebben. Paniek! Ze verwijzen ons naar een klein kantoortje, waar we opnieuw in de rij gaan staan. Daar zetten we ons elektronisch ticket om in een papieren ticket. Daarmee kunnen we Havana verlaten en zetten we op zijn minst al voet aan grond in Mexico. We moesten écht weg uit Cuba: de overheid sloot alle casa’s (verblijf bij mensen thuis), toeristen mochten enkel nog overnachten in een paar overheidshotels, excursies zijn allemaal geschrapt,

vervoeropties waren allemaal geschrapt, je mag enkel nog taxi naar luchthaven nemen en moet daarbij een vliegticket kunnen tonen ...

In Mexico komen we maandag 23 maart om 7 u. 's morgens aan. We boeken daar een hotel voor een nacht, want we moeten 24 uur wachten op onze volgende vlucht naar Chicago. Op dinsdag 24 maart om 4u 's morgens Mexicaanse tijd staan we aan de balie om ons in te checken voor onze volgende 3 vluchten. Dit lukt, en men zegt dat de bagage automatisch naar Brussel gaat. De luchthaven van Chicago, een gigantische plaats, is minder dan half zo druk als normaal. Gelukkig kunnen we gewoon op het vliegtuig naar Montréal. . We vliegen naar Brussel met een gigantische Boeing met 300 plaatsen. Amper 50 worden door passagiers bemand. De stemming is eerder in mineur. Iedereen ontsmet zijn zetels vooraleer plaats te nemen (net zoals op de eerdere vluchten), zo ook wij. Gelukkig geraken we dus terug in Brussel, waar we een lege trein naar Gent nemen.

Een 100tal mensen konden net als wij niet mee met de vlucht van TUI op zondag 22 maart. Velen zijn minstens nog een dag in de luchthaven gebleven, en zitten nu vast in hotels in Cuba. Zonder hulp van het thuisfront valt er geen ticket te boeken. De lokale bevolking, sterk afhankelijk van het toerisme dat nu noodgedwongen een halt toegeroepen wordt om coronaverspreiding tegen te gaan, blijft achter zonder inkomen van de toeristen. Hoe lang zal het communistisch systeem er nog kunnen blijven bestaan als de armoede nog groter wordt?

Annelies en Hendrik

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer **09 236 50 00**

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSSEN*Pater Andreas Krahnén* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnén@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com