

WOENSDAG 3 JUNI 2020**LITURGISCHE VIERINGEN**

Samen met de geloofsgemeenschap Eucharistie vieren in onze kerken is tot en met 8 juni nog niet mogelijk.

Via radio en TV kunnen we op zondag wel eucharistie vieren.

Zondag 7 juni: H. Drie-eenheid

Radio 1: 10.00 uur - Sint-Vincentiuskerk te Eeklo

TV: NPO 2 (Nederland): 10.00 uur H. Nicolaaskerk te Baarn

De parochie de Goede Herder (/www.kerknet.be/organisatie/de-goede-herder-parochie-gent-west) uit ons dekenaat zendt wekelijks een viering live uit vanuit hun you-tube kanaal.

Voor alle info omtrent vieringen op TV en radio kan je terecht op:

www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-radio-tv-internet.

Omdat onze vieringen geschorst zijn, is het ook niet mogelijk de communie te bedelen. In de stilte van zijn huis kan men wel dit gebed van verlangen bidden:

*Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
mijn Heer en mijn God.*

Heilige Drie-eenheid*Heilige Drie-eenheid*

Wie God zegt,
moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor u ‘,
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij er zorg voor zouden dragen,
die met ons meegaat,
ons zegent en zendt
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,
de Mens in wie duidelijk werd
wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.
De Mens die er is voor anderen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor u ‘,
die ons bezielt en richt
om zijn naam in ons leven
te waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,
dat in ons leven te lezen is.

SINT-BERNADETTE

OP ZONDAG 7 JUNI VIEREN WE DE H. DRIE-EENHEID

Onze *pastoor Johan* hield op zondag 27 mei 2018 onderstaande homilie:

Het is opmerkelijk dat de kerk onmiddellijk na Pinksteren, het feest van de heilige geest, het feest viert van de heilige drie-eenheid.

*Dit feest is in feite een samenvatting van de hele heilsgeschiedenis en van het kerkelijk jaar. Het vat ons gehele geloof samen: we geloven in Vader, Zoon en Geest
Wij zijn in dit geloof gedoopt.*

Het zijn de woorden van het kruisteken, het teken van een christenmens.

Aandachtig gemaakt willen wij ons gehele leven plaatsen onder de zegen van God die liefde is.

Onze gedachten gaan naar Hem, ons hart wordt geraakt, ons gehele leven leggen wij in zijn handen.

Het kruisteken maken wij in de eucharistie, in ons dagelijks leven, bij belangrijke momenten.

God heeft zich gemanifesteerd op verschillen wijzen en heel persoonlijk.

God heeft zich getoond in de geschiedenis van zijn volk. Hij heeft gesproken door de profeten.

God heeft zich op een unieke wijze uitgesproken in de mens Jezus. Hij wordt zijn Zoon genoemd.

God blijft door Jezus verder werken in ons door zijn Geest.

Zij hebben een diepe band met elkaar: Vader, Zoon en Geest; een band van liefde. God is geen eenzame, op zichzelf gesloten God, hij is relatie vader, zoon en geest, hij is liefde.

Wij worden mee opgenomen in dit liefdesverhaal.

Wij worden kinderen van God genoemd.

Wij zijn geen verre kennissen van God, wij zijn kinderen, zijn erfgenamen.

Het geloof in de drie-ene God vind je terug in het engagement van mensen.

De Drie-ene God vind je terug

in mensen die zich inzetten voor catechese, doopsel, vormsel, huwelijk...

in mensen die zieken helpen en bijstaan, ook en vooral in moeilijke omstandigheden....

in mensen die omgaan met kwetsbare jongeren, opdat ze niet opnieuw verloren lopen.

Het geloven in de Drie-ene God spreekt van eenheid en van verbondenheid in liefde.

Laten wij ons telkens opnieuw door Hem zegenen opdat ook wij anderen tot zegen zouden zijn.

Het grote geMIS



Ergens ver van hier, in een land waar vroeger draken leefden, woonde de familie Corona. Een echt kroostrijk gezin, zowaar. Hun 19^{de} kind kreeg de naam Covid.

Vrij vlug bleek Covid-19 een heel vervelende bengel te zijn. Overal waar hij kwam, werden de mensen ziek van hem. Op een goede dag vertrok Covid op wereldreis. In elke land waar hij aankwam, brak paniek uit. Want iedereen was bang om ziek te worden. De oude mensen het meest, want zij konden ook sterven als Covid-19 in de buurt kwam. Nadat Covid op wintersport was geweest, heerste er ook onrust in ons land. Misschien zou hij wel ook Vlaanderen bezoeken?

Ook in onze parochie was er bezorgdheid. Bernadette is een heel gastvrije gemeenschap, maar Covidje was absoluut niet welkom! Omdat we hem geen kans wilden geven om onze kerk binnen te komen, werden tijdens de zondagsviering van begin maart de vastenkruisjes niet meer uitgewisseld, gaven we geen hand tijdens de vredeswens, maar begroetten we elkaar op 'islamistische wijze' (hand op het hart en een kleine buiging). En de voorganger waste de handen vóór hij communie uitdeelde. Het deed allemaal een beetje vreemd aan, maar we dachten: 'we zullen doorgaan!' en we houden Covid hier buiten'. Een paar dagen later kwam het bericht dat het virus dat één van de Corona's verspreidde zó gruwelijk te keer ging, dat we allemaal in onze huisbubbel moesten blijven en dat de kerkdeur voor onbepaalde tijd dicht moest.

We zijn nu een paar maand verder. Covid-19 heeft verschrikkelijk huisgehouden in onze samenleving. Elkeen kent ondertussen wel iemand die zwaar ziek geweest is of erger nog,

die overleden is omwille van dit kwalijke virus. Maar langzaam maar zeker is men Covid toch klein aan het krijgen. Deo gratias!

Heel voorzichtig mogen we meer en meer uit onze bubbel komen. Dat doet een mens wel deugd.

En sommigen denken: ‘als we dan toch al naar een tuincentrum mogen, waarom dan niet naar de Bernadettebubbel?’ Meer nog, hier en daar doet het gerucht de ronde dat er misschien wel kwaad opzet zit achter dat zolang dichthouden van kerken!

De meeste parochianen die ik ken, blijven gelukkig rustig bij deze kerklockdown. Sommigen lossen het geMIs op door de viering via een livestream te volgen. Zo was ik op 10 mei blij verrast op Youtube onze pastoor Johan te zien. Hij ging voor in een viering die gelivestreamed werd vanuit een kerk in het Gentse. Zinnvolle momenten en mooie preek, zoals we het van onze pastoor gewoon zijn! Ik volgde ook al enkele eucharistievieringen via de tv-zenders. Niet allemaal even aangrijpend, met alle respect voor die vele gelovigen die er hun geloof wel aan kunnen opwarmen. Maar een altaar met enkele priesters in een lege kerk, is niet bepaald een beeld dat mij tot vroomheid wenkt. Moeten we ons niet hoeden voor dit soort klerikalisme? Dergelijke vieringen zijn vaak verbleekte versies van wat eucharistie binnen een geloofsgemeenschap kan zijn. Een ge-MIS-te kans?

Ik hoop vurig, samen met alle Bernadettenaren, dat we zo vlug als mogelijk opnieuw gemeenschap mogen vormen rond de eucharistische tafel in onze kerk. Maar, indien dit nog een tijdje onmogelijk blijkt, kan het ons misschien troosten dat het gebroken en gedeelde brood op het altaar verwijst naar het leven van elke dag. Eucharistie is een oproep om onszelf, in de mate van onze mogelijkheden, op de plaats waar we leven, ‘te breken en te delen’. Zonder dat we er ons misschien bewust van waren hebben we de mooiste beelden van ‘breken en delen’ gezien tijdens de tv-verslagen over de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. Die beelden moeten we nog een tijdje vasthouden als we heimwee hebben naar onze zondagse eucharistie. Misschien bedoelde Jezus ook met de instellingswoorden dat Hij aanwezig komt in dit dagelijks zorg dragen voor elkaar. ‘Breken en delen’, dat gebeurt in de gezondheidszorg, in het onderwijs, bij de voedselbedelingen, tijdens de babbel (op afstand!) met een eenzame buur, aan de telefoon... Midden het ge-Mis gaat het verhaal van het laatste avondmaal verder in het volle leven.

We leven nu als christen een tijd in de luwte. Tijd ook om onze wonden te likken. Tijd ook om zoals Dietrich Bonhoeffer in 1944 schreef: *te bidden, te wachten en het goede te doen.*

Jaak Van Vooren

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com