

WOENSDAG 24 JUNI 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette**

Zondag 28 juni: 11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 5 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 12 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering

Bezinning bij de dertiende zondag*Neem even de tijd*

Neem even de tijd
heel even maar
om je naaste te zien – te ontmoeten
op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om in stilte zijn schepping
te bewonderen op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om te genieten, dankbaar te zijn
op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om te denken dat elke nieuwe dag
een gave, maar ook een opgave is
op je weg.

Neem even de tijd
heel even maar
om te kijken waar je kunt helpen
op je weg.

Neem ook de tijd
om gelukkig te zijn
door uit jezelf te treden,
ruimte te geven aan de ander
op je weg.

DE REDACTIE STOPT ER MEE
tot begin augustus

Verlofregeling parochieblad



Dit is de vakantie editie voor de eerste drie weken van juli – dit zijn de nrs. 26-27-28.

De volgende vakantie editie verschijnt op 15 juli - de nrs. 29-30-31 – en beslaat de volgende drie weken.

Op 5 augustus krijgt U terug de wekelijkse editie in uw bus.

Voor al deze nummers dienen onze teksten aan de uitgever bezorgt te worden eind juni.

We wensen jullie allen een deugddoende vakantie nu we terug wat meer mogen buiten komen.

EEN TERUGBLIK BIJ DE HERSTART.

Stoelen werden samengevoegd, zo creëerde men bredere doorgangen tussen de rijen.



De stoelen werden verder uit elkaar gezet zodat de nodige afstand bewaard bleef.

Samen eucharistie vieren

In het weekend van 13 en 14 juni was er de herstart van de eucharistieviering in onze kerken.

Drie maanden lang waren er in onze kerken geen zondagsvieringen. Enkel vonden er uitvaartdiensten plaats in beperkte familiekring.

Het vasten en Pasen vierden we in huiselijke kring. We volgden de vieringen op radio of TV of via internet.

Maar nu waren we opnieuw samen.

En bij het begin van de viering zag ik vele mensen die er ook naar uitkeken.

Vreugde om de herstart

De mensen hielden zich aan de te volgen gezondheidsmaatregelen.

Maar ze hinderden eigenlijk niet. Men keek ernaar uit om samen met anderen de eucharistie te vieren.

De paaskaars werd aangestoken, er werd een lied aangeheven.

Wij luisterden naar de lezingen van sacramentszondag, het feest van de eucharistie, en we konden het opnieuw echt mee beleven.

De priester sprak het eucharistisch dankgebed uit en brak het brood.

En met in acht name van alle gezondheidsmaatregelen werd in bepaalde kerken de communie uitgereikt.

Achteraf was er grote vreugde. In sommige kerken was er een applaus op het einde, in een andere kerk voelde je de ontroering.

Dank

Ik dank hierbij de teams die in elke kerk werden opgericht om alles goed voor te bereiden en voor een veilig en vooral hartelijk onthaal te zorgen.

De kerken waren mooi versierd, mensen waren nieuwsgierig hoe zou het verlopen, vaak was er een groot verlangen, en uiteindelijk vreugde om de vieringen opnieuw te mogen meebeleven.

Er was veel zorg besteed aan deze eucharistie. Dank aan iedereen die mee de herstart mogelijk maakten.

In elke kerk was er een vrij goede opkomst. Doordat de plaatsen herschikt waren kreeg je ook een goedgevulde kerk.

We zullen doorgaan...

De heropstart hebben we bewust eenvoudig gehouden. In de kerk mochten we in juni maar met maximaal 100 personen samenkomen. In de maand juli wordt dat maximaal 200. Dan aanvaarden we ook opnieuw jaarmissen.

*Groeten van Johan Goedefroot
en misschien tot zondag (zaterdag) in de kerk.*

WIJ WAREN ER OOK BIJ**EEN ECHO UIT SINT-BERNADETTE BIJ DE HEROPSTART**

Enkele mensen uit de parochieploeg getuigen....



WELKOM IN SINT-BERNADETTE !

De viering van voorbije zondag is volgens mij intens, muzikaal aangenaam en vlot verlopen. De aanwezigen waren goed op de hoogte - o.a. via de media - van wat ze konden verwachten en hoe zich te gedragen.

Dus geen grote problemen te melden... allemaal wijze mensen...

We verlangen om terug de communie te ontvangen.

Maar iedereen moet zich 'veilig' voelen in onze vieringen.

Ik zelf was zo in de wolken over deze eerste nieuwe samenkomst, dat ik geen echte lacunes gezien heb in het opvolgen van de gezondheidsmaatregelen.

Ik was blij maar ook een beetje afwachtend om opnieuw te starten.

Ik was blij verrast met onze eerste viering. Iedereen zag er blij uit en niet in het minst de voorganger!

Ik zat op mijn gemak. Alle voorzorgsmaatregelen gaven een gerust gevoel.

Het was een mooie viering, die ons weer "goesting" deed krijgen. Ik vind dat alles vrij vlot is verlopen. Het ijs is gebroken. Er waren ook veel aanwezigen, zelfs mensen die ik nog nooit gezien heb.

Jan verwoordde het als volgt; "zingen is tweemaal bidden, zoemen is anderhalf maal bidden, laten we de liederen dus al zoemend meezingen." Maar af en toe ontsnapte toch een woordje uit een of ander mond. Ja, het is sterker dan onszelf. We zullen dan thuis maar luidop zingen.

Een warme kerk, de zon is aanwezig, we zien de kennissen terug, we zwaaien, we vragen oprecht; "hoe gaat het ermee" en sommigen lopen met een smile van hier tot ginder. En we praten na, zoals gewoonlijk. En dat het deugd doet!

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 14 JUNI – ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Jullie zitten vandaag, voor de herstart van de vieringen in de kerk in deze Coronatijd, wat verspreid in de kerk. Iedereen een beetje apart.

Het doet wat raar,

een beetje tegen onze natuur in als mens en zeker ook als christen.

Christenen willen samenkomen,

om hun geloof te vieren en hun verbondenheid.

Het is vandaag sacramentszondag en dan staat de eucharistie centraal.

Van in het begin van de kerk

zijn de christenen op zondag samengekomen, in één of ander huis.

Ze kwamen samen rond het woord van Jezus

en rond het breken van het brood.

Ze vierden samen eucharistie.

Op het laatste avondmaal heeft Jezus gezegd, bij het breken van het brood:
Blijf dit doen om mij te gedenken.

Wanneer de priester op het einde van het eucharistische gebed het brood breekt en deelt, verwijst hij daarmee naar het leven en de boodschap van Jezus.
Het is een bijzonder teken dat verwijst naar het komen van het Rijk Gods en een oproep om te bouwen aan een menswaardige wereld.
Wie het brood breekt en deelt met Jezus, wil hem achterna.

De evangelielezing verhaalde ons van de roeping en de zending van de leerlingen.

Altijd heeft Jezus mensen verzameld.
Ze kwamen naar hem toe.
Hij spreekt tot hen, zieken worden genezen,
en op andere plaatsen geeft hij de mensen te eten.
Hij is een herder die samenbrengt uit de verstrooiing.
Zoals de heer zijn volk geleid heeft in de woestijn op weg naar het Beloofde land.

Van meet af aan betreft hij andere mensen in zijn zendingswerk.
Hij roept hen en spreekt hen aan om mee te werken.
Zij worden bij name geroepen;

Ergens is er sprake van 72 leerlingen die gezonden worden.
In het evangelie worden er twaalf vernoemd.
Het is een symbolisch getal.
Het verwijst naar de twaalf stammen van Israël,
teruggaand op de 12 zonen van Jacob die verstrooid waren
en nadien in een twaalfstammenbond weer verzameld werden.
Twaalf betekend, iedereen, allemaal, niemand uitgezonderd.

Het is niet zomaar een select clubje, zij zijn gezonden.
Ze krijgen een opdracht mee:
Verkondig de blijde boodschap, genees zieken,
wek mensen op tot nieuw leven.
Het is een gemeenschappelijke opdracht, een samen gedragen project.

De opdracht is duidelijk: Breng het rijk Gods dichterbij, genees zieken, drijf onreine geesten uit, bemoedig.

In de eerste lezing hoorden we hoe de Israëlieten in de woestijn werden beproefd: honger, dorst, gifslangen en schorpioenen.
De heer heeft hen gered, hij was hen nabij.
Welke zijn de gifslangen die ons vandaag bedreigen:
het coronavirus dat woekert en mensen ziek maakt, mensen sterven.
Ouderen komen in problemen of vereenzamen...
er is nood aan de geborgenheid van de familie...

Er is ook het virus van het racisme, dat zich soms uitdrukkelijk toont, maar vooral sluimerend aanwezig is in verschillende domein van onze samenleving.

Onze levensstijl brengt veel vervuiling mee. Een gezond milieu komt onder druk te staan.
Maar ook roddels en valse berichten verpesten ons leefklimaat.

Jezus geeft zijn opdracht door aan zijn leerling:
brood breken, boze geesten verdrijven, mensen tot leven wekken.
Hij blijft bij hen in het vervullen van hun zending.
Hij blijft inspireren, in de eucharistie vieren wij zijn werkzame en bevrijdende aanwezigheid.

Johan Goedefroot



Nieuws over de “Solidariteitsactie” van SAMANA Sint-Bernadette.

Hoe en wanneer weet u of u gewonnen hebt ?

Normaal vond de tombolatrekking plaats op 8 mei. Dit is ook de datum die op de tombolalotjes staat.

-COVID-19 stak daar echter een stokje voor.

De trekking van de solidariteitsactie zal op 23 oktober 2020 plaats vinden.

Na de trekking bezorgen wij u de lijst met de winnende nummers.

Willen jullie onze actie nog steunen door één of meerdere boekjes te kopen dan kan dit nog altijd door over te schrijven op de rekening :

SAMANA St-Bernadette nummer BE49 9796 1541 3471, Muizelstraat 17, 9041 Oostakker
Met als mededeling: **jullie adres** (zo kunnen we de loten thuis bezorgen.)

OFWEL door loten te kopen bij één van onze verkopers, dit tot 30 augustus 2020.

Dank bij voorbaat, het kernbestuur van Samana.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com