

WOENSDAG 15 JULI 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette**

Zondag 19 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 26 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering

- Jaarmis voor fam. Gaston Taerwe-De Sloovere, kinderen en kleinkinderen en in het bijzonder voor Ivan Taerwe

Zondag 2 augustus: 11.00 u. - Eucharistieviering

Bezinning bij vakantie**Tot rust komen op het kerkplein**

Wie wil dat niet: tot rust komen?
Dat wil iedereen die gestrest is in deze tijd.
Maar veel mensen vinden geen rust. Ze kunnen niet uitrusten.
En wanneer het om hen heen rustig wordt,
worden ze gewoonweg nerveus:
ze voelen dat ze hun eigen waarheid tegen kunnen komen!
Dat maakt hen onrustig.
Dan lopen ze liever weg voor zichzelf
en storten ze zich in koortsachtige activiteiten.
Rust begint in ons binnenste,
gemoedsrust betekent ook rust voor het hele lijf.
Wanneer onze ziel niet tot rust komt,
dan zal ook ons lijf niet echt rustig worden,
zelfs wanneer het puur uiterlijk niets doet.
Wie constant in beweging is
verhindert dat zijn ziel rustig wordt.
We moeten ook ons lijf rust geven
om onze ziel rust te laten vinden.

(tekst: Anselm Grün, uit 'Het kleine boek van het goede leven.')

VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD

Het volgend parochieblad verschijnt op woensdag 5 augustus en dit is terug de start van de wekelijkse edities.

PAROCHIEPLOEG GENT-OOST

Op donderdag 4 juni vergaderde de parochieploeg van Gent-Oost, voor de eerste keer terug sinds drie maanden.

We deden dat in de parochiezaal Kouterhof. Daar is normaal plaats voor 80 personen.

We konden er op een veilige afstand vergaderen.

Met een uitwisseling van onze ervaringen hoe we zijn omgegaan met het gehele gebeuren in onze eigen parochiegemeenschappen.

We planden ook tot in detail de heropstart van de vieringen op zondag 14 juni (zaterdag 13 juni).



Begin juli komen we terug samen voor de jaarplanning van het komende werkjaar, De grotere geplande activiteiten zullen voor gans het lopende jaar nog onder voorbehoud zijn, rekening houdend met de gezondheidsmaatregelen van de Veiligheidsraad.

De vreugde van de heropstart van de zondagseucharistievieringen

Het was meteen druk in vele kerken bij de eerste vieringen in het weekend 13-14 juni. Overall waren onthaal ploegen opgesteld die de mensen hartelijk ontvingen en hielpen bij het vinden van een veilige plaats.

De kerkgebouwen waren goed gevuld, uiteraard met respect voor de regels van afstand en toegelaten maxima.

Sommigen keken nog even de kat uit de boom – alle respect daarvoor – maar heel wat kerkgangers waren present, zowel oude, vertrouwde gezichten als nieuwsgierige nieuwkomers.

Er was overal een bevredigende opkomst, zelfs iets meer dan een gewone zondag. De aantallen waren echter minder belangrijk dan de intensiteit van de beleving. De gezichten straalden, er werd gezwaaid naar elke oude bekende.”

Vakantie

De vakantie is een beetje anders dan anders.

Gentse feesten op anderhalve meter is moeilijk. Maar we zijn creatieve mensen.

Voor uitstappen gaan we op verkenning in eigen land.

En als ik dit schrijf eind juni, hoop ik dat we in juli ook ons in een virusveilige wereld wanen.

We blijven de eucharistievieringen verder verzorgen. Vanaf juli mogen we maximaal 200 mensen in onze kerken ontvangen. We proberen de ruimte zoveel mogelijk te benutten zodat iedereen de kans krijgt aan de vieringen deel te nemen.

Johan Goedefroot
pastoor

WIJ WAREN ER OOK BIJ

ZONDAG 21 JUNI



Deze zondag hadden we een mooie gebedsdienst, zoals steeds heel goed voorbereid door een enthousiast team.



De hoogdagen van Pasen en Pinksteren mochten we niet meelevén in onze kerk, maar er werd toch een nieuwe kaars besteld.

En ja, deze werd de eerste zondag plechtig aangestoken. Het is een mooie, en met een mooie bloemenkrans errond, is ze echt prachtig.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 21 JUNI – TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR**

Deze homilie was bedoeld om uitgesproken te worden op de 3^{de} zondag in de veertigdagentijd, dat was 15 maart, maar covid-19 besliste daar anders over. Vandaag, zowat

3 maand later, voelen we het aan alsof we in een andere wereld terecht zijn gekomen. Het Evangelie blijft echter. We kregen daaruit zonet een vrij lange tekst te horen van de evangelist Johannes. Zoals steeds moeten we proberen om uit een tekst die zo'n 1.900 jaar geleden in een welbepaalde historische context werd opgemaakt een boodschap te distilleren die ons, kritische post-corona christenen van 2020, nog kan aanspreken.

Het verhaal van vandaag gaat over een op het eerste gezicht vrij alledaagse ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw: de ontmoeting vindt plaats aan een waterput, een beetje buiten de stad Sichar, waar de vrouw woont. Waterputten waren in die tijd typisch plaatsen waar mensen elkaar ontmoetten en een babbeltje deden. Maar in het verhaal van vandaag zijn er toch wat speciale elementen.

De vrouw komt water halen pal op het middaguur: vrij ongewoon, want de meeste vrouwen gingen ofwel in de koelte van de vroege ochtend ofwel bij valavond naar de waterput. Dat die vrouw op het heetste uur van de dag gaat is dus nogal bijzonder: misschien wil ze wel ontmoetingen met andere vrouwen van haar stad vermijden.

Nog een bijzonderheid: Jezus is een Jood, en Joden en Samaritanen waren geen vrienden (denk maar aan de parabel van de barmhartige Samaritaan). Bovendien was het hoogst ongewoon dat een man bij de waterput een praatje ging maken met een vrouw, laat staan een Joodse man (Jezus) met een Samaritaanse vrouw, die, godbetert, al zes mannen heeft gehad. Misschien is ze wel uitgestoten door haar stadsgenoten omdat ze geen “deftige” relatie met een man heeft...

Er ontwikkelt zich een gesprek tussen beiden, en de Samaritaanse is heel verrast dat een Joodse man naar haar wil luisteren, en het niet over het mooie weer maar over heel diepgravende religieuze en filosofische thema's wil hebben. Ze begint alras te vermoeden dat die man niet zomaar een toevallige passant is, en ze komt zelfs tot het besluit dat Hij misschien wel ... de Messias zou kunnen zijn. En ze gaat snel terug naar haar stad om de mensen op te roepen om te komen luisteren naar de *rabbi*, de man die haar gezegd heeft dat Hij het levend water komt brengen.

Jaak koos een heel mooi beeld (dat je hier kan zien) als illustratie bij het evangelie van deze zondag: je herkent de waterput, en de Samaritaanse vrouw die zich eroverheen buigt, en in het wateroppervlak niet alleen zichzelf weerspiegeld ziet, maar ook Jezus. Dat is heel symbolisch: als je naar de waterput of naar de bron gaat, dan zie je meer dan je eigen spiegelbeeld. Dat doen ook wij wanneer wij ons hier wekelijks samen komen laven aan de bron van de bijbelse teksten die ons inspireren om meer te zien dan onszelf.

Kathy verwoordde het nog anders: als je je over de rand van een waterput buigt, dan weet je niet wat je te zien zal krijgen. Maar als ze naast zich het gelaat van Jezus weerspiegeld ziet, dan begint ze te groeien in het besef dat die Man wel een profeet moet zijn.

Rik had moeite met de Johannestekst van vandaag, omdat hij op het eerste gezicht louter van toepassing is op een historische situatie – de moeilijke relatie tussen Joden en Samaritanen – die vandaag een heel oud verleden lijkt. Maar Rik zag er ook een oproep in tot mutueel respect tussen andersdenkenden, een oproep aan de mensen van deze tijd om op een niet vijandige manier om te gaan met elkaar, ook indien men op religieus of filosofisch vlak totaal verschillend is.

Dries preekte op 22 maart 1987 ook over dit evangelie, en zijn homilie is opgenomen in zijn prekenboek “Zijn verhaal is ons verhaal”, “Woorden over Het woord”. Dries legde in zijn homilie toen ook heel sterk de nadruk op het bijzondere dat kan gebeuren bij een banale,

alledaagse ontmoeting. Je begint te praten met iemand die je toevallig ontmoet, en veelal blijft zo'n gesprek oppervlakkig, maar, heel soms, ontwikkelt het zich onverwacht tot een beklijvende gedachtewisseling, waarin beide partijen zich durven bloot te geven.

Dit is precies wat er in het evangelie van vandaag gebeurt: de Samaritaanse stelt vast dat Jezus iemand is die zich vrij voelt van wetten en gebruiken: en dus voelt ook zij zich vrij om vrijuit over haar leven te praten, haar mislukte relaties, haar dagelijks labeur. En Dries besloot zijn homilie met een heel mooie zin die ik u ook aan het eind van dit korte woordje wil meegeven:

“De Samaritaanse vrouw kwam met een lege kruik naar de waterput, maar ze keert als een bron van leven terug naar haar stadsgenoten. Moge God ons ook zulke ontmoetingen geven die **water uit de rotsen slaan.**”

Paul Verstraeten

LIEF EN LEED

Uitvaart Fried Verschuren.

Op Donderdag 18 juni 2020 was er in de Sint-Bernadettekerk de uitvaartdienst van Fried Verschuren.

Hij woonde in de door hem zelf ontworpen woning aan de Staf Bruggenstraat 80 te Sint-Amandsberg.

Fried (Wilfried) Verschuren werd geboren te Sint-Niklaas op 24 oktober 1936.

Hij studeerde aan de Architectuurschool Sint-Lucas te Gent.

Hij werd architect en werd ook later docent aan de Sint-Lucasschool.

Wat hem zelf aangreep in de architectuur wou hij ook doorgeven aan anderen.

Fried had een sterke persoonlijkheid en wou zijn eigen ideeën stevast in ontwerpen en realisaties vormgeven.

Hij was een ontwerper in de echte zin van het woord: concepten omzetten in werkelijkheid.

Hij is gehuwd met Lieva Nonneman en hij is de vader van 4 kinderen: Mark, Dirk, Jo en Bert.

Hij bouwde zijn eigen huis voor zijn gezin. Hij was daar fier op.

Twintig jaar geleden ging hij met pensioen en werkte nog aan een verzamelwerk.

Begin dit jaar is hij ziek geworden. De ziekte zette zich door.

Hij is overleden op 8 juni 2020.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogelee, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com