

**WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2020****LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette**

Zondag 9 augustus: 11.00 u. – Eucharistieviering

Zaterdag 15 augustus TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

11.00 u. – Bedevaart naar Oostakker-Lourdes

Zondag 16 augustus Geen viering

Zondag 23 augustus 11.00 u. - Eucharistieviering

Een overzicht van de vieringen tijdens het weekend van 15-16 augustus  
(opgelet: er zijn geen vooravondmissen op 14 augustus)

**Zaterdag 15 augustus**

Sint-Amandsberg

St.-Amandus: 10.00 u. en 16.30 u.

Oude-Bareel: Geen viering

St.-Bernadette: 11.00 u. Bedevaart

naar Lourdes-Oostakker

Gentbrugge-Ledeberg

St.-Lieven: 17.00 u.

St.-Eligius: 8.00 u. en 11.00 u.

St.-Simon: 9.30 u.

**Zondag 16 augustus**

Sint-Amandsberg

St.-Amandus: Geen viering

Oude-Bareel: 9.30 u.

St.-Bernadette: Geen viering

Gentbrugge-Ledeberg

St.-Lieven: Geen viering

St.-Eligius: 8.00 u. en 11.00 u.

St.-Simon: 9.30 u.

**Vertrouw op Jezus**

Storm, angst, twijfel, tegenwind  
en dan opeens die rustige stem:

“Vrees niet, Ik ben het.”

Die uitgestoken hand: “Kom maar.”

Aarzelend ga je op weg  
met zoveel twijfels in je hart,  
voetje voor voetje... bang...

Totdat de Heer je vastgrijpt  
en jij je door Hem laat grijpen.

Hijzelf stapt je levensboot binnen.

Hij neemt het roer van je leven over  
en telkens opnieuw zal je ontdekken  
dat Hij met je gaat in weer en wind,  
dat je steeds op Hem mag vertrouwen,  
dat Hij waarlijk de Zoon van God is.

Dank je, Heer,  
dat Gij met ons scheep wilt gaan  
dat Gij elk van ons leidt door de storm,  
dat Gij onze Rots zijt,  
de vaste Grond waarop wij steunen.

*Sylvester Lambrights*

**CORONANAMAATREGELEN***Augustus 2020*

De vieringen in de kerken kunnen blijven doorgaan maar zijn beperkt tot honderd personen, Dit zowel voor de zondagsvieringen als uitvaartdiensten en huwelijksvieringen.

We zullen dan ook geen bijzondere jaarmissen of andere gelegenheidsvieringen aanvaarden in augustus.

We zijn wel blij dat de vieringen verder kunnen doorgaan, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften: sociale afstand, handhygiëne en mondmasker.

We danken jullie alvast om er rekening mee te houden.

*Mededeling van de bisschoppenconferentie*

In uitvoering van de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020, kunnen **vanaf woensdag 29 juli** nog maximum honderd mensen deelnemen aan een viering in een kerk. Een afstand van 1,50 m blijft daarbij de stelregel. Ook de verplichtingen om een masker te dragen en handen te desinfecteren bij het betreden van het kerkgebouw blijven gelden, aangezien het een openbare plaats is. Al deze maatregelen zijn alvast tot eind augustus van kracht.

De andere richtlijnen van het eerder afgesproken protocol blijven eveneens onverminderd van kracht. Het protocol staat online op de site van de bisschoppenconferentie op **Kerknet**,

Ook in de zomertijd blijft de eucharistie wezenlijk voor het geestelijke leven en de inzet van christenen. We hoopten dat in augustus de beperkingen om aan de eucharistie deel te nemen, zouden versoepelen, maar door de evolutie van de pandemie kan dit helaas nog niet.

*Samen met alle burgers van ons land probeert de katholieke Kerk de coronapandemie in te dijken, in het besef dat de gevolgen van deze crisis niet te overzien zijn.*

In gebed met elkaar verbonden, in het bijzonder met hen die het meest getroffen zijn.

*De bisschoppen van België*

28 juli 2020

**WIJ WAREN ER OOK BIJ****VIERING OP ZONDAG 28 JUNI**

vraagt dat we daarom feestelijk zoemen. Euh? Dat is iets wat moeilijk blijft.

We worden het al wat gewoon, binnenkomen, handen ontsmetten, gezichten met allerlei soorten mondmaskers. Nee, geen carnaval. Maar dagelijkse kost. Jo aan het orgel en Karel is de voorganger met Kasper en Johan. Karel is heel blij dat we er samen zijn, voor hem de eerste maal na 4 maanden! En of het deugd doet. Blijkbaar zijn we met velen, want de stoelen vullen zich goed. We houden het vandaag bij een gewone viering. Op de kalender stond het zomerfeest gepland. Helaas. Maar Jan

We mogen genieten van een prachtig duet met Katrien en Steven en na de viering, neemt het klein koor nog een liedje op, speciaal voor een jarige in Eeklo.

Nu naderen de vakantieweken, wellicht zal er hier en daar een viering zijn, met veel minder gelovigen, maar zoals Jezus zegt: waar twee of meer in mijn naam samen zijn,..  
Mooie zomer nog aan allen.

*Hildegard*

## **PREEK VAN DE WEEK**

**5 JULI – 14de ZONDAG DOOR HET JAAR**

**Een visie van een gelovige leider**



### **1. Het woord van God?**

Na het evangelie gelezen te hebben, zegt de voorganger: “Zo spreekt de Heer” en de gelovigen antwoorden: “Wij danken God”.

Deze korte dialoog betekent eigenlijk dat wij geloven dat het evangelie niet zomaar

een tekst is voor onze spirituele behoeften maar dat dit evangelie en ook de lezing het woord van God is dat Hij vandaag tot ons spreekt.

Maar geloof je dat werkelijk? Geloof je dat God tot ons spreekt door een 2600 jaar oude tekst zoals in de lezing vandaag van de profeet Zacharia?

In onze moderne tijden van sociale media, van internet en moderne pers is een tekst die maar één dag oud is letterlijk nieuws van gisteren, dus, niet belangrijk en zeker geldt dat voor een tekst van 2600 jaar geleden.

### **2. Hoe spreekt God tot ons?**

Kijk nog eens naar de lezing van de profeet Zacharia van vandaag. Het volk Israël was net terug uit de ballingschap waar het Babylonische leger hen gebracht had. Het volk Israël bestond dus uit oorlogsvluchtelingen, of beter gezegd: uit oorlogsgevangenen.

Wat doen vluchtelingen die na een oorlogstijd naar hun heimat terugkeren? Juist, zij proberen hun land, hun maatschappij weer op te bouwen en daarover gaat het: om de correcte wederopbouw van het land Israël.

En hier loopt het mis. God laat Israël door de profeet Zacharia weten dat de manier, de wijze van leiderschap die de nieuwe koning toont niet de manier of de wijze is die hij voor zijn volk wenst.

Zacharia ontwikkelt nu een visioen van leiderschap die gebaseerd is op het beeld van een herder en die zo de bestaande politieke overheid confronteert.

Sommigen mogen zeggen: “Dat is 2600 jaar geleden gebeurd. Dat is heel interessant voor een geschiedkundige maar wat heeft dat met ons in 2020 te maken?”

Dat heeft heel veel met ons te maken. Hier kan je zien op welke wijze God met ons communiceert.

De historische kwestie, de vraag wat 2600 jaar geleden werkelijk gebeurd is en of die merkwaardige formuleringen werkelijk van Zacharia zijn of van iemand anders... al deze vragen moeten geschiedkundigen, exegeten en andere experts bedenken. Maar er is nog een diepere laag van begrijpen en op dit niveau kunnen wij allen de tekst verstaan.

Is de vraag hoe de leiding van een gemeenschap, van een Kerk of een staat moet uitzien niet een heel actuele vraag?

Hier geeft God ons vandaag een antwoord. Niet in de historisch formuleerde tekst van 2600 jaar geleden maar in de onderliggende visie van een gelovig leiderschap.

### 3. Gods visie van leiding

Welke wijze van leiderschap vind je in het gebed van Zacharia?

De koning is:

- Rechtvaardig en zorgt voor de armen.
- Hij spreekt en overtuigt zijn tegenstanders niet met macht maar met overtuigingskracht.
- Hij is nederig.
- Hij scheidt vrede met diplomatie en niet met militair geweld.
- Hij doet dat alles omdat hij een levende en liefhebbende relatie met God heeft.

Dat is de visie voor een Messias, dus, voor een nieuwe leider van Israël. Je ziet dat Jezus in het evangelie van vandaag deze visie in zijn persoon duidelijk maakt.

*Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven.  
en niemand kent de Vader behalve de Zoon,  
Niemand kent de Zoon behalve de Vader,  
en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen.  
Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn,  
en Ik zal u rust geven.*

*Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer,  
omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart,  
en u zult rust vinden voor uw ziel.*

*Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'*

De zachtmoedige Jezus die tegelijk ook krachtig is en die in een nauwe relatie met God zelf staat, is de verwezenlijking van de visie van Zacharia.

Hoe belangrijk zo'n visie van gelovige leiderschap ook nog vandaag is, zie je aan een negatief voorbeeld uit onze tijd. Ik bedoel de president van de VS Donald Trump. Hij is met al zijn rijkdom en machtsbetoon zeker niet nederig. Hij komt met zijn eigen privéliegtuig. Hij boycot alle internationale contracten over vermindering van wapens, geen sprake van een strijdboog, of in de moderne versie een tank, te breken of af te schaffen.

En deze man stelt zich voor een kerk met een dikke Bijbel in de hand en suggereert: "Ik ben de leider van de wereld die God gewild heeft." NEEN dat ben je niet! Je beantwoordt niet aan de visie van een gelovig leiderschap uit de Bijbel.

Godzijdank hebben wij met Paus Franciscus een leider die de visie van God ernstig neemt. Als hij nu ook erin slaagt de versteende structuren van onze kerk te verwijderen, zal de visie van God over leiderschap in onze tijd werkelijkheid worden.

In het verhaal van Zacharia wordt duidelijk hoe God vandaag met ons communiceert. Hij plant door een oud verhaal een visie van leiderschap in ons hoofd die ons vandaag leidraad en richtsnoer kan zijn.

Bidden wij daarom aan het einde van deze overweging om goede leiders ook voor onze eigen Kerk en voor onze heimat:

*Goede God,*



*Gij houdt van je volk, van de gemeenschap van gelovigen hier op de aarde. Stuur ons leiders die een liefhebbende relatie met jou hebben, die weten wat in deze tijd te doen staat en die uw zachtmoedigheid en barmhartigheid in deze tijd verwerklijken. Stuur ons leiders die goede herders van hun gemeenschappen zijn. Daarom bidden wij door Christus onze Heer. Amen.*

*Pater Andreas*

De preken van 12 en 19 juli volgen in latere edities.

## LIEF EN LEED

### Doopsel

Op zaterdag 25/07/2020 werden twee kindjes gedoopt:



Ilona De Lobel is de dochter van Cedric De Lobel en van Melissa Van Boeckel



Samaica De Roo-Callebaut is de dochter van Sydney De Roo en van Eveline Callebaut.

Beide families wonen in de Sint-Bernadettestraat.  
Mogen zij opgroeien in een gelukkig gezin

## **INTERPAROCHIAAL**

### **NIEUWS UIT WERELDWINKEL GENT-OOST, LOURDESSTRAAT**

Zoals zovele andere winkels is ook de wereldwinkel een hele tijd gesloten geweest als terechte maatregel tegen verder uitbreiding van het coronavirus.

Nu staan de vrijwilligers opnieuw te trappelen om jullie als klant te bedienen.

We blijven echter voorzichtig en houden ons aan de afstandsregels.

Om onze klanten extra te verwennen lopen er in augustus enkele promo-acties.

#### **Augustus-promo**

1 + 2de identieke product aan -50%: Rosé Pinotage-Syrah 25cl, 75cl en 3Lbox - BIO  
Rooibos African thee- BIO Mangoconfituur

2 + 1 gratis: BIO Mango-kokosreep - BIO Mango-amazonennotenreep - BIO Dadel-walnootreep

**Vanaf zaterdag 1 augustus staan** we opnieuw klaar voor onze klanten.

Vanaf dan zullen de **openingsuren enigszins wijzigen**. We openen niet meer op vrijdag en sluiten een half uurtje vroeger op zondag.

Dit wil zeggen dat u bij ons terecht kan op:

zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur; zondag van 9.30 tot 12.00 uur; dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur.

Wie nog een drietal uurtjes per maand vrij is, is zeker welkom als vrijwilliger in onze winkel.

Hebt u voor een activiteit een grote hoeveelheid drank of knabbels nodig, gelieve dit dan liefst 1,5 week vooraf aan te vragen via mail of in de winkel;  
ons e-mailadres is [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN één centraal nummer 09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogelee, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*     Gsm: 0476/ 995703     [andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert*     gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)