

WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette****Zaterdag 15 augustus** TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

11.00 u. – Eucharistieviering in de kerk

Zondag 16 augustus Geen viering**Zondag 23 augustus** 11.00 u. – Eucharistieviering**Zondag 29 augustus** 11.00 u. – Eucharistieviering**EUCHARISTIEVIEREN 15-16 augustus**

Aangepaste vieringen in Sint-Amandsberg.

Aan de gelovigen wordt gevraagd aan te sluiten bij één van deze vieringen.

Zaterdag 15 augustus

HOOGDAG O.-L.-VROUW TENHEMELOPNEMING

10.00 uur: Eucharistie in de Kerk Sint-Amandus

11.00 uur: Mariabezinning in de Sint Bernadettekerk

16.30 uur: Eucharistie in de Kerk Sint-Amandus

Zondag 16 augustus

09.30 uur: Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel

Gebed

Lieve Maria,
wij danken je omdat je bereid was
je hele leven te laten 'beheren' door je Heer,
opdat Hij mens kon worden.
Wij zijn zo gelukkig
omdat we door jouw leven en sterven mogen zien
dat we als kinderen van God
niet langer vereenzaamd zijn,
maar de beminde kinderen van één Vader.
Toon ons hoe God zich ook in ons verheugen kan.
Vader,
laat uw belofte ooit in vervulling gaan:
dat wij aan de hand van Maria die ons is voorgegaan
en tot wie wij bidden:
'Nu en in het uur van onze dood'
mogen thuiskomen in uw heerlijkheid.
Amen.

Iny Driessen



Voor wie de tekst bij de prent niet enkel stylistisch mooi vindt, maar ook nieuwsgierig is naar wat er daar nu juist geschreven staat, schrijf ik het nog even uit.

Omnipotens sempiternus Deus qui, ex abundantia caritatis, beatam mariam tuo filio impregnatam ad salutacionem Elisabeth inspirasti, praesta, quaesumus, ut per eius visitationem donis caelestibus repleamur et ab omnibus adversitatibus eruanur.

Hetgeen dan ongeveer neer komt op:

Almachtige eeuwigdurende God die, uit overvloed van liefde, de zalige Maria, zwanger van Uw Zoon, inspireerde tot een bezoek aan Elisabeth, geef ons, smeken we, dat wij door dit bezoek vervuld mogen worden van hemelse giften en behoed voor alle tegenspoed.

ZALIGE HOOGDAG*Maria Tenhemelopneming***God deed aan mij grote dingen**

De meimaand is aan ons voorbijggaan. Geen bedevaarten naar Oostakker-Lourdes, met onze parochies of Samanagroepen (ziekenzorg). De individuele bezoeken waren altijd mogelijk.

We zijn nu in de augustusmaand, een vakantie maand. Velen nemen in deze coronatijden een rustige vakantie niet ver uit de buurt of gewoon thuis.

Op 15 augustus gaat onze aandacht uit naar de *hoogdag van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming*.

Maria blijft een belangrijke plaats innemen in het leven van de kerk en van de gelovigen. In onze kerk komen vele mensen even verwijlen bij het Mariabeeld om er te bidden. Zaterdag krijgt ze bijzondere aandacht.

Elkaar ontmoeten

In het evangelie van Lucas wordt ons verhaald hoe Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten. Beiden zijn zij draagster van nieuw leven, van bijzonder leven.

Voor beiden komt het nieuwe leven onverwachts:

Elisabeth, niet meer op een leeftijd om kinderen te krijgen, wordt de geboorte aangezegd van Johannes,

die later 'de Doper' genoemd zal worden. En Maria, haar jonge nichtje, zal draagster zijn van Gods Zoon.

Zij zingt vol vreugde: 'God deed aan mij grote dingen!'

Moge de ontmoeting van deze twee vrouwen en de vreugde van Maria in ons doorwerken, ons openen voor de ontmoeting met elkaar en ons de vreugde schenken van de Eeuwige God.

Drager van Gods barmhartigheid

We mogen Maria ook Moeder van Barmhartigheid noemen.
In Christus zien we Gods mensgeworden liefde, midden onder ons.
Niemand heeft dit mysterie intenser ervaren dan Maria, de Moeder van Jezus.
Heel haar leven kreeg vorm door de aanwezigheid van de mensgeworden barmhartigheid.
Maria is een steun en toeverlaat voor vele mensen die geloven,
zeker voor mensen die zich kwetsbaar weten.
Moge de zachtheid van haar blik ook ons vergezellen, opdat wij steeds weer de vreugde van
Gods tederheid mogen ontdekken.

Ten hemel opgenomen

Zaterdag vieren wij Maria.
De viering van de tenhemelopneming van Maria is als de bekroning van haar leven.
Maria is zo de moeder van alle gelovigen, van de kerk.
Zij wordt geprezen om haar eenvoudig en krachtig geloof.
Zij wordt door God omarmd.
Met haar bidden tot God helpt ons te geloven en te vertrouwen.

Hemelse moeder

We prijzen haar de hemel in, als moeder van Jezus,
maar ook als koningin van de armen, troosteres van bedroefden, trouwe hulp en nog veel
meer.
Kleine daden van goedheid waartoe ieder van ons toe in staat mag worden geacht.
Elke dag zijn er moeders, maar ook vaders die dat bewijzen.
Aan hen die de naam van Maria dragen en aan alle moeders een zalige feestdag.
Een zalige hoogdag aan iedereen.
En een speciale groet aan de moeders en zij die de naam van Maria dragen.

Johan Goedefroot

Bloemversiering

De zondagseucharistieviering blijft voor de gelovigen een belangrijk gebeuren. We
verzamelen rond het altaar van de Heer dat altijd mooi versierd is met bloemen. Een groep
van een zestal mensen staat in voor de wekelijkse bloemversiering. Op hoogdagen is de
versiering heel feestelijk. Wij zijn deze mensen er dankbaar voor.
Ze werken met beperkte middelen want de budgetten zijn gelimiteerd.
We zijn de parochianen dankbaar voor de extra financiële steun. Dit kan via de collecte van
aanstaande zondag. Deze omhaling is ten voordele van de bloemversiering in de kerk.
Ook een kleine bijdrage weten de mensen van de bloemversiering te waarderen.

Vriendelijke groeten,

Johan Goedefroot.
pastoor

BEDEVAARTSOORD LOURDES-OOSTAKKER

Op 14 en 15 augustus viert het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming. Er wordt veel volk verwacht. Omwille van de coronamaatregelen moeten zij zich aanpassen.

De eucharistievieringen van 18.30 u. op de vooravond en van 07.00 u. in de morgen van het hoogfeest gaan gewoon door in de basiliek met een beperkt publiek, zoals gewoonlijk.

Er zijn dan 3 eucharistievieringen in de morgen aan de grot: 09.00, 10.00 en 11.00 uur (met inschrijving). Alle coronamaatregelen van sociale afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes blijven gehandhaafd.



In de voormiddag zal de omgeving van de grot enkel toegankelijk zijn voor wie zich ingeschreven heeft voor één van deze eucharistievieringen. Voor alle anderen zal ze, op politiebevel, afgesloten blijven tot de middag.

In de namiddag is er wegens de coronamaatregelen geen lof of rozenkrans, maar zal de grot wel vrij toegankelijk zijn, mits naleving van alle coronamaatregelen.

Om 20.00 u. zal de kaarsenprocessie wegens nieuwe en verstrengde coronamaatregelen niet doorgaan. Gelovigen kunnen wel verzamelen aan de grot om 20.00 uur, met beperking tot 100 personen en met in achtneming van alle coronamaatregelen. Aan de grot wordt een rozenkrans gebeden.

DE NEVE Paul pr.
Onze-Lieve-Vrouwdreef 8
9041 Oostakker
+32 485 19 23 15
pauldeneve@outlook.com

Breaking News!**Aandacht!****PAROCHIEBEDETOCHT VAN 15 AUGUSTUS** GAAT DIT JAAR DOOR IN ONZE SINT-BERNADETTEKERK!

Sedert vele, vele jaren stappen wij op het feest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart met onze parochiegemeenschap naar Oostakker-Lourdes. Dit zal dit jaar niet mogelijk zijn. Op de hoogdag zijn aan de Lourdesgrot andere vieringen gepland.

We stellen daarom voor om voor één keer onze Mariaviering uitzonderlijk te laten doorgaan in onze vertrouwde kerk. **Welkom dus op zaterdag 15 augustus om 11.00 u. in de Sint-Bernadettekerk.**

Zondag 16 augustus is er GEEN viering in onze kerk, wel om 9.30u in Oude-Bareel.

Wil dit bericht zoveel mogelijk delen met geïnteresseerde parochianen. Dank!

PREEK VAN DE WEEK**12 JULI – 15de ZONDAG DOOR HET JAAR****DE ZAAIER**

Hij had geen universitaire studies gedaan, hij was geen (Schrift)geleerde, hij was spaarzaam met grote woorden, maar hij bezat blijkbaar een schat aan levenswijsheid.

Hij vertelde liever verhalen, parabeltjes die de omstanders zomaar konden aanspreken. Daar hoefde geen preek bij! Maar vandaag kunnen we het toch niet laten.

Een eerste mijmering. Die zaaier, dat is vanzelfsprekend Jezus zelf! En wat zaaide hij? Wat was zijn goede boodschap, zijn *eu angelion*?

Beste mensen, stel je eens voor, stel je het even voor dat Jezus gelijk heeft met wat hij vertelt over God. Stel je voor dat deze avond het journaal begint met: ‘beste kijkers, er is heel goed nieuws, God bestaat echt, hij houdt van elk van ons, hij heeft ons in het leven geroepen, we zijn geborgen in zijn hand, hij laat ons nooit in de steek, ook niet als we het moeilijk hebben, zelfs niet als we op ons dood punt gekomen zijn...’

Stel het je even voor... dat zou pas wereldnieuws zijn! Het allerbelangrijkste nieuws dat er ooit was.

Om niet minder dan die boodschap is het Jezus te doen! Dat nieuws zaaide hij rond overal waar hij kwam. Er waren mensen die enthousiast werden, er waren er ook die lauw reageerden. Het goede nieuws viel niet altijd in goede aarde, soms waaide het ook op de weg, of op de rotsgrond, soms verstikte het onder de distels.

Je voelt het wel, die parabel gaat ook over ons! Zo’n verhaal is altijd een spiegel voor onszelf. Is bij u de boodschap van Jezus in goede aarde gevallen? Of denk je: ‘vroeger wel, maar de laatste tijd heb ik het wat moeilijk met God en Jezus. Ik vrees dat het zaad bij mij meer en meer op de rots valt’. Tussenhaakjes: in deze kerk is iedereen welkom, de overtuigden, de zoekers, de twijfelaars, maar ook zij die het nauwelijks nog zien zitten met het geloof.

Herkennen we ons trouwens niet allemaal in zowel het beeld van de rotsgrond, de weg, de distels als de goede grond?... Het gaat met geloven nooit over alles of niets! Ook vandaag zullen er mensen zijn die zich geraakt voelden tijdens dat moment van ontferming bij het begin van de mis. Anderen weer niet. Ook vandaag zal wel iemand op het kerkplein zeggen: ‘mooie preek, maar ik begreep eigenlijk niet goed waarover het ging.’

Deze parabel, roept ons ook op om zelf het geloof te zaaien! Het gaat over ons, over onze schuchtere pogingen om in het gezin (onze kinderen en kleinkinderen) of daarbuiten het geloof ter sprake te brengen... Meer nog dan de ouders zijn het vandaag de grootouders die Jezus’ boodschap zaaien naar de volgende generatie toe. Een delicate opdracht, weliswaar. Want hoe moet je Jezus’ boodschap ter sprake brengen bij kinderen die niet het vormsel, maar het lentefeest zullen vieren? Hoe doe je dat met respect voor de visie van hun ouders? De goede grond is er zeker bij die kinderen, maar er is veel tegenwind die het zaad naar de weg of de rotsgrond toe blaast.

Jezus kent onze aarzelingen en teleurstellingen, daarom vertelt hij...

Een zaaier ging uit om te zaaien, maar 't viel eigenlijk wat tegen!

Laat wie oren heeft, goed luisteren... voegt hij eraan toe.

Wat valt er te horen?

Op de eerste plaats horen we een optimistisch geluid: als je de rekensom maakt, mag er blijkbaar heel wat verloren gaan. Want het hele kleine beetje dat goed terecht komt, brengt altijd nog dertig, misschien zelfs honderdvoudig vrucht voort!

Het is goed dat we ons daarvan bewust worden. We mogen dus kwistig zijn, en liefst zelfs heel kwistig als het om woorden of daden van geloof gaat. Het zaad dat goed terecht komt zal veel vrucht voortbrengen!

Maar we zijn natuurlijk mensen van deze tijd. We willen resultaat zien, we hebben graag de dingen onder controle: we ploegen, we bemesten, we zaaien, we besproeien, we wieden o, zo graag... Laten we vooral niet aan de plantjes trekken!

Dat zou zonde zijn. Misschien hoeven we ons ook niet zo druk te maken over dat uitblijven van goede vruchten. We moeten blijkbaar ook nog leren na het zaaien de armen te kruisen en te wachten. In die zin zijn zaaiers altijd een beetje in verwachting.

Als het om geloofsopvoeding gaat of geloofsgetuigenis, kunnen we alleen maar ons best doen en moeten we vooral leren wachten... en bidden!

Jaak Van Vooren

19 JULI - 16de ZONDAG DOOR HET JAAR

PARABEL VAN DE TARWE EN HET ONKRUID.



Een proper leefruimte

‘k heb graag dat het proper is”

Een uitspraak die mijn poetsvrouw regelmatig laat horen.

ik heb een toegewijde en zorgzame poetsvrouw.

Ook ik ben blij dat mijn huis regelmatig gepoetst wordt, een propere keuken of leefruimte is aangenaam.

Voor mijn tuintje ben ik verantwoordelijk.

Het mag gezien worden, maar het onderhoud kan beter.

Ik zaai of plant in het voorjaar.

Maar als ik denk dat de klus is geklaard, dan merk in na verloop van tijd dat het onkruid groeit, iets te welig naar mijn goesting.

Het tuinpad heb ik, tot voor kort, steeds met een kordate onkruidverdelger behandeld. Maar je mag het kwaad met geen kwaad bestrijden.

We zochten naar andere middelen.

Het onkruid.

Het is als een vijand die toeslaat in je tuin of op je akker.

Langs alle kanten hoor je: dat moet je in de kiem smoren.

Zo stelden de knechten - in de parabel -
aan hun meester de vraag: “Wilt ge dat we het onmiddellijk weghalen?”
Het onkruid, zo dachten ze, moet je heel direct bestrijden,
uitrukken en verbranden.

Zo zien we ook in onze wereld.

Niet afwachten of uitstellen.

Als je het kwade in onze maatschappij laat verder woekeren, dan verloedert onze wereld en ons samenleven.

Omgaan met het kwade.

Hoe hebben jullie kinderen opgevoed?

In de tuin van hun leven zullen mooie bloemen zijn open gebloeid:
de ontwikkeling van hun talenten, hun sterke kanten...

maar er zal ook wel onkruid geweest zijn, veel of weinig...

Hoe heb je dat aangepakt?

De vraag ook aan jullie opvoeders, leerkrachten...

Een oud-klasgenoot organiseerde voor ons een stadswandeling in Gent,
met aandacht voor de bloemen en planten die in de stad groeiden,
langs paden en oevers, en parken.

Sommige plantjes en bloemen bleken geen onkruid te zijn.

De natuur blijkt een rijkdom te bevatten die wij vaak bestempelen als onkruid.

De knechten in de parabel vroegen:

Wilt gij dat we het onkruid bijeengaren.

Maar de Heer zei:

Neen, ik ben bang dat je, wanneer je het onkruid bijeengaart,
de tarwe mee uittrekt.

Gods kijk op de wereld

Jezus laat hier horen hoe God met de wereld omgaat.

Eigenlijk zegt de Heer:” Kom eens hier staan
en kijk eens door mijn ogen naar de wereld en de mensen.

Die schone wereld, zonder onkruid en misgroei,
die jij zo graag zou willen, bestaat niet.

Mijn wereld is een wereld van licht en donker, van golvend koren en veelkleurige gewassen,
onkruid genoemd.

Vanwaar die gedrevenheid om uit te roeien,
vanwaar die zuiveringsdrang.

We weten hoe bepaalde overspannen ideologieën geleid hebben tot heilige oorlogen,
brandstapels, razzia's en volkerenmoord, vaak in mijn naam.

de etnisch zuiveringen, ethische zuiveringen van andersdenkenden, andersgekleurden,
andersgeaarden.

Zo vele pogingen om de wereld te reinigen.

Maar in plaats van middelen te kiezen die ons milieu respecteert, gebruiken ze bijtende
verdelgingsstoffen die alles aantasten.

Omgaan met goed en kwaad

Ook in kerk en wereld zijn het goede graan en het onkruid onontwarbaar met elkaar
verstrengeld.

Goed EN kwaad wonen trouwe samen in ons hart.

Mensen waarmee we van mening verschillen moeten we geduldig benaderen.

Zo deed ook onze God.

Hij laat iedereen de tijd naar Hem terug te keren.
Hij is geduldig en barmhartig,
en die barmhartigheid zal het uiteindelijk halen.
God heeft tijd en geduld met de mens.
Hij is barmhartig zonder grenzen
Daarin ligt zijn almacht. Hij keert alles ten goede.
Hij laat tarwe en onkruid samen opgroeien
Als de oogsttijd daar is
zal hij de tarwe opslaan in zijn schuur
en dan het onkruid verbranden.
Zijn geduld is geen teken van zwakheid,
In zijn goedheid zit een kracht die uiteindelijk het kwade overwint.

Vertrouwen en hoopvol leven

Ik geloof en vertrouw op God.
Ik vertrouw ook op mijn poetsvrouw die zegt.”
‘k heb graag dat alles proper is.’
En met veel zorg en toewijding mijn huis mooi maakt.
Ik neem me voor ook wat meer aandacht te schenken aan mijn tuin.
ook aan de tuin van mijn eigen leven.
En verder ook te werken in de tuin van deze wereld.
als een geduldige en barmhartige tuinman.

Johan Goedefroot

De homilie van 26 juli volgt in een latere editie.

INTERPAROCHIAAL

NIEUWS UIT WERELDWINKEL GENT-OOST, LOURDESSTRAAT



Zoals zovele andere winkels is ook de wereldwinkel een hele tijd gesloten geweest als terechte maatregel tegen verder uitbreiding van het coronavirus.

Nu staan de vrijwilligers opnieuw te trappelen om jullie als klant te bedienen.

We blijven echter voorzichtig en houden ons aan de afstandsregels. Om onze klanten extra te verwennen lopen er in augustus enkele promo-acties.

Augustus-promo

1 + 2de identieke product aan -50%: Rosé Pinotage-Syrah 25cl, 75cl en 3Lbox - BIO
Rooibos African thee- BIO Mangoconfituur.

2 + 1 gratis: BIO Mango-kokosreep - BIO Mango-amazonennotenreep - BIO Dadel-walnootreep.

Vanaf zaterdag 1 augustus staan we opnieuw klaar voor onze klanten.

Vanaf dan zullen de **openingsuren enigszins wijzigen**. We openen niet meer op vrijdag en sluiten een half uurtje vroeger op zondag.

Dit wil zeggen dat u bij ons terecht kan op:

zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur; zondag van 9.30 tot 12.00 uur; dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur.

Wie nog een drietal uurtjes per maand vrij is, is zeker welkom als vrijwilliger in onze winkel.

Hebt u voor een activiteit een grote hoeveelheid drank of knabbels nodig, gelieve dit dan liefst 1,5 week vooraf aan te vragen via mail of in de winkel; ons e-mailadres is gent-oost@oww.be

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSSEN*Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com