

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette**

- Zondag 6 september 11.00u.** – Eucharistieviering
Jaarmis voor Marie-Louise de Snoeck en René Debruyne
- Zondag 13 september 11.00 u.** – Eucharistieviering
Herdenkingsmis voor Marcel De Smedt
- Zondag 20 september 11.00 u.** – Scouts mis op scoutsterrein

**Tot zevenmaal zeventig keer**

Wat ik het moeilijkste kan geven,
moet ik eerst geven: vergiffenis.
Ik moet vergeven,
altijd weer opnieuw vergeven.
Als ik stop met vergeven
staat er onmiddellijk een muur.
En een muur is het begin van een gevangenis.

Iedere mens is een wereld op zich,
en leeft, voelt, denkt en reageert vanuit die eigen wereld,
waarvan de diepste kern me altijd vreemd blijft.
Daarom ontstaan tussen mensen,
bijna noodzakelijkerwijze,
contactstoornissen, wrijvingen en botsingen.

Alleen maar als ik begrip heb
voor het feit dat de andere ‘anders’ is
en als ik bereid ben te vergeven,
is het ‘samenleven’ mogelijk.
Anders wordt het een wederzijdse belegering
en leef ik dag-in dag-uit
in koude of warme oorlog.

Er zijn uitzonderlijk gunstige gelegenheden
om vrede te maken,
om ruzies op te ruimen.
Ik heb zo dikwijls de kans een geschenk te geven,
een kaartje te sturen,
iemand uit te nodigen ten teken van verzoening, van vergiffenis.

Als de moeilijkste eerste stap gezet is,
wordt de rest een ‘feest’.
Vergiffenis.
De mooiste gave!

(bron: Dominicanen Schilde Bergen, tekst naar Phil Bosmans)

ZORG VOOR DE SCHEPPING

“Iedere gemeenschap heeft de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor de toekomstige generaties te verzekeren”

Uit Laudato si

Maak tijd voor de schepping.

Bouw aan een toekomst voor de aarde en haar bewoners.

Oproep Ecokerk

Alles is met alles verbonden

Overall zijn mensen op zoek naar perspectief en hoop. De wereldwijde coronacrisis voegt zich bij de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. En al deze crisissen in onze wereld

komen het hardste aan bij al wie arm en kwetsbaar is. Ze tonen het diep gewortelde onrecht dat in onze samenlevingen bestaat. Ze kunnen enkel opgelost worden met een gezamenlijke inspanning die beroep doet op de beste van de waarden die we samen delen. De encycieliek 'Laudato Si' is een belangrijke inspiratiebron en wegwijzer om dat te bereiken.

Laudato Si

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn spraakmakende encycieliek 'Laudato Si', die stelt dat ecologie, rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. 'Integrale ecologie' is de sleutel voor een wereld met toekomst.

Scheppingsperiode

Van 1 september tot 4 oktober vindt de scheppingsperiode plaats. Als kerkgemeenschap vragen we meer aandacht voor het klimaat en rechtvaardigheid.

Deze periode nodigt ons uit tot bezinning en actie.

Ecokerk

Ecokerk neemt de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede, vormen ter harte als één geheel.

Ze roepen de gelovigen op tijdens de scheppingsperiode om na te denken over een ecologisch burgerschap en roepen op tot een ecologisch verantwoorde levensstijl.

Ecokerk lanceert drie oproepen:

plant een 'Laudato Si' boom,

stel een klimaatplan op om zo een geloofwaardige bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst

en schep toekomst.

Scheppingzondag

In deze tijd van het jaar nodigt paus Franciscus ons uit om te bidden voor de hele schepping, want zij heeft onze aandacht en zorg hard nodig. Als christenen delen wij immers in de verantwoordelijkheid over ons 'gemeenschappelijk huis'.

Op Zondag 6 september 2020 wordt in de eucharistieviering van alle kerken aandacht besteed aan het thema van Scheppingzondag.

Plant een boom

Ter gelegenheid van de 5^e verjaardag van de encycieliek 'Laudato Si' worden lokale groepen en gemeenschappen (parochies, bewegingen, scholen, congregaties...) uitgenodigd om een fruit- of vruchtboom te planten op een publiek toegankelijke plaats, en om zo symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om de ecologische bekering.

Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren vooraleer hij vrucht draagt.

Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Een boom legt de band met voedsel en met duurzame klimaatbestendige landbouwsystemen. Hij verwijst ook naar recente gemeenschapsinitiatieven zoals deeltuinen, eetbare tuinen, enz...

Onze Bisschop Lode Van Hecke zal in naam van de Belgische Bisschoppen op woensdag 9 september om 10.00 u een eerste fruitboom planten. Dit zal gebeuren op het domein van het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes.

Op het kerkplein van Oude Bareel zal er ook een boom geplant worden.

Misschien een voorbeeld dat in de komende weken en maanden ook op andere kerkplekken iets dergelijks gebeurt?

Gebed voor 24 mei

*In een gedeeld gebedsmoment op 24 mei om 12.00 uur sprak paus Franciscus het volgende gebed uit voor een solidaire wereld.
Want alles is met alles verbonden.*

Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde en alles wat in hen bestaat,
U schiep ons naar uw beeld en vertrouwdde ons de zorg toe
voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.

U zegende ons met de zon, het water en het weelderige land,
opdat er overvloedig leven zou zijn voor alles wat bestaat.
Open ons verstand en raak ons hart,
zodat we het geschenk van uw schepping behoeden.

Wees onze hulp.
Maak ons bewust dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen van ons is,
maar van alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is om het te bewaren.

Geef dat we er mee zorg voor dragen
dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en levensnoodzakelijke middelen.
Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armsten
en bij hen die het meeste risico lopen om achtergelaten te worden.

Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop,
zodat we een echte bekering van het hart kunnen ervaren.
Help ons om creatieve solidariteit te tonen
bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde pandemie.

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn,
zodat we de veranderingen omarmen die nodig zijn.
Meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn,
wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden
op “de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen” .

We vragen het U door Christus onze Heer. Amen.

WE ZULLEN DOORGAAN!



Wie een beetje vertrouwd is met onze parochiegemeenschap weet dat in Bernadette elke viering het resultaat is van groepswork. Voor solisten is er bij ons geen ruimte! Wist je dat er voor een ‘gewone’ zondagsviering meestal 11 à 12 parochianen in de weer zijn? Niet te geloven, maar wel waar! We zijn er stiekem ook wel een tikkeltje fier op dat dit kan en mag in onze parochie.

Rond 2015 kwam er vanuit het bisdom een kwade bries opzetten in verband met het saneren en het clusteren van een aantal parochies. We verzamelden toen een aantal keren onze gemeenschap voor een parochiaal beraad. Voor een aantal onder ons waren dit moeilijke jaren, met veel onrust en ook vrees en ergernis. Van zohaast Johan onze priester werd en hij samen met Andreas, Karel en de hele parochie de hand aan de ploeg sloeg, ging die kwade wind liggen. God zij geloofd en

gedankt! Geen wantrouwen t.a.v. het beleid meer, geen negatieve (dus nutteloze) energie meer! Het is voor de vele medewerkers zalig werken in onze Sint-Bernadettegemeenschap!

Het artikel in ons aller parochieblad van 19 augustus over de Vaticaanse richtlijnen voor parochies, zal deze zaligheid niet wegnemen. Maar we kunnen vanzelfsprekend ook niet de ogen dicht houden voor wat in Kerk en Leven (p.5) geschreven staat. Een onverdachte bron toch!

Het is sedert het Vaticaanse Concilie geleden dat Rome nog uitvoerig sprak over de parochies. Merkwaardig!

Wat staat er in het document? Men gaat uit van een *oproep tot bekering en tot een nieuw missionair elan*. Wie kan daar tegen zijn? De richtlijn gaat verder in op het thema van de territoriale hergroepering van parochies, de fusie en opheffing van sommige parochies, maar ook van de nieuwe structuren ingesteld door de bisdommen. Het moet gezegd: het Vaticaan pleit zeker niet om het zomaar opheffen van parochies!...Oef!

En - zoals steeds in dit soort documenten - heeft men het ook over *medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten*. Dit klinkt niet bepaald nieuw, maar het is wel belangrijk dat het nog eens in reliëf wordt gezet.

De tekst herinnert eraan dat er *in de Kerk ruimte is voor iedereen en iedereen zijn of haar plaats kan vinden in de ene familie van God, met respect voor de roeping van iedereen*.

Tot daar, zowaar een inspirerende tekst. Maar dan is het blijkbaar tijd om een aantal normen en regels nog wat scherper te stellen!

Leken kunnen verregaand worden betrokken, maar niet voor de homilie tijdens een viering. Enkel de priester, niemand anders, kan bovendien de eind verantwoordelijkheid dragen over

een parochie. Leken als coördinator of teams met eindverantwoordelijkheid voor een parochie kunnen dus niet.

Echt bemoedigend klinkt dit niet!

In een aantal Duitse en Zwitserse bisdommen is men de voorbije jaren juist gestart met het delegeren van verantwoordelijkheid aan leken. Die leken kwamen niet die rol opeisen! Meestal groeide zo'n situatie organisch. 'Iemand' moest het doen! Is dat niet juist 'roeping'? Vanuit die ingesteldheid zetten de vele leken (en priesters!) van onze Bernadettegemeenschap zich permanent in. Is er dan echt niemand in Rome die ziet wat er in de parochies van West-Europa gaande is? De overgrote meerderheid van de Duitse bisschoppen heeft dan ook kritiek op dit document en bestempelen het *als ver van de realiteit*.

Het ergste is eigenlijk niet dat men ontelbare vrouwen en mannen met dit soort documenten in feite beledigt. Nog erger is dat zo'n richtlijnen nauwelijks nog iemand raken en op die manier de kerk als instituut ook bij de gelovigen aan betekenis inboet.

Voor de rest blijft het zalig werken in onze parochie!

Jaak Van Vooren

WIJ WAREN ER OOK BIJ

VIERING VAN ZONDAG 23 AUGUSTUS



Een frisse wind duwt mij met mijn fiets naar de kerk, de zomer is eventjes veraf. Wolken en zon en af en toe een beetje regen zijn van de partij. Vandaag heeft ons voorganger Johan, nog een persoon bij: Johan Reyntens; hij is de diaken van de parochies van Gentbrugge en

Ledeberg, en dus ook diaken in de parochieploeg Gent-Oost. (we hopen nog steeds dat de nieuwe naam Sint-Franciscus wordt!) het is fijn dat deze man vandaag bij ons te gast is. Zo leren we hem ook beter kennen en dat is positief, gezien we in de komende toekomst wel eens meer zullen samen werken.

Hij leest vandaag het evangelie voor en probeert ons in zijn homilie duidelijk te maken, wat de volgende vraag voor ons vandaag betekent; “Wie zegt gij dat ik ben?” In ons dagelijks leven kunnen we dit enkel vragen aan iemand die we diep vertrouwen; “allez, wie ben ik eigenlijk voor jou?” Johan heeft een klare en duidelijke stem, dit is zeker een pluspunt.

Johan Goedefroot gaat in de eucharistie voor en deelt de communie; we wennen aan het prutsen met het mondmasker, de een al wat gemakkelijker dan de andere.

We hebben niet altijd de kans om naar het mooie gezang te luisteren van een prachtige sopraan, maar al 2 weken op rij zijn we blij met de muzikale inbreng van Nadine. Ook vandaag speelde ze een mooi stuk tijdens de offerande. Ook een woordje van dank aan Jan. Hij is elke week trouw op post om ons al neuriënd mee te laten “zoemen”. Hoewel ik vind dat de temperatuur achter mijn mondmasker, dan steeds meer toeneemt. Pff.

We kunnen in een schraal zonnetje nog wat napraten op het Dries Morelpleintje, alvorens we heel tevreden huiswaarts gaan.

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK

23 AUGUSTUS - 21STE ZONDAG DOOR HET JAAR

De sleutels van het Rijk der hemelen (Mt 16, 13-20)

- Wie zegt gij dat ik ben? Het is een vraag die je niet zomaar stelt aan het even wie. Tussen twee mensen die elkaar goed kennen en graag zien kan die vraag gesteld worden: zeg, wie vinde gij dat ik ben? Een vraag die in alle intimiteit gesteld wordt.
- En Simon antwoord daarop: gij zijt de messias. Gij zijt mijne god. Wat gij hier allemaal doet en zegt, dat is niet normaal, dat is bovenmenselijk, dat moet van God komen. Petrus spreekt vanuit zijn hart, niet vanuit een berekend antwoord.
- En Jezus zegt: gij zijt een stevige rots, op jou kan ik mijn kerk bouwen, ze zal niet instorten. Niet dat Simon Petrus, getrouwd tussen haakjes, zo'n sterk figuur was. Hij heeft Jezus verschillende keren laten vallen. Sommigen zeggen dat hij de zwakste was van de twaalf. Maar toch, op zo'n iemand die zoveel van Jezus houdt kan je bouwen.
- Jezus vraagt dat ook aan ons: zeg, wie denk jij dat ik ben? Wij zoeken het misschien te vaak op een verstandelijke manier, theologisch, of zien hem als de behoeder van onze moraal. Maar daar kan Jezus niet op steunen, dat zijn niet de fundamenten waarop hij zijn kerk bouwt. Dan krijgt de kerk het moeilijk als die persoonlijke band ontbreekt.
- In de eerste driehonderd jaar waren de christelijke gemeenschappen leefgemeenschappen, naar het voorbeeld van de leerlingen van Jezus. Petrus en de andere leerlingen leefden samen, eensgezind. Niet alleen het apostolisch ambt was belangrijk, ook een apostolische manier van leven was kenmerkend. Er was eensgezindheid, ook tussen de verschillende gemeenschappen, de mensen zorgden voor elkaar, de rijkere gaf aan de arme, ... Jezus was

aanwezig in het dagelijkse leven van de mensen. Nadien verdwenen de apostolische gemeenschappen (abdijen niet te na gesproken) doordat het christendom een rijks godsdienst werd, dus geïndividualiseerd werd, iedereen was nu christen. Het was geen vrije keuze meer. Meer en meer kwamen enkel nog op zondag samen. In het dagelijks leven hadden ze niet zoveel met elkaar te maken. De exodusgedachte, bevrijding uit een verknechtende wereld en strijdend, zo kenmerkend voor de eerste christengemeenschappen, verdween. Wij, de ouderen, zijn zo wat de laatste in die rij, die het geloof met de paplepel meegekregen hebben. Onze jongeren worden nog maar weinig aangesproken door zo'n manier van kerk zijn.

- De toekomst van de kerk, we stellen er ons allen vragen bij. Misschien is het principe: back to basics een goed idee. Terug naar de fundamenten, de rots, de persoonlijke relatie tot God. En terug samenkomen, waarin de herinnering aan Jezus' leven centraal staat, de tafelgemeenschap, de exodusgedachte in onze moderne wereld, in een staat die niet meer christelijk is. Een samenkomen, dat verder gaat dan de wekelijkse viering, de wekelijks pint na de mis, maar waar het leven van de mensen meer met elkaar verbonden zijn vanuit hun emotionele band met Jezus. Totaal terug naar zo'n gemeenschappen van in het begin lijkt vandaag onmogelijk, maar mag het toch wat meer zijn dan vandaag. Geen te grote gemeenschappen want dan ken je elkaar niet, zegt Lofinck in zijn boek (Heeft God de kerk nodig?) zegt: 120 mensen, dat is zo het maximum.
- Jezus vraagt ook aan ons: wie ben ik voor jou? En zijn wij dan de rots waarop hij zijn kerk kan bouwen. En in die kerk, hebben we dan zo'n goede band met elkaar dat we zelf aan iemand kunnen vragen: zeg, wil jij ook geen rots zijn, waarop Jezus zijn kerk bouwt. Zijn wij dienstbaar aan elkaar, zoals in de eerste kerkgemeenschappen? Jezus zegt tegen Petrus: ik zal u de sleutels geven van het Rijk de hemelen. Wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn. Hij zegt het ook tegen ons. Zijn wij goede sleuteldragers: brengen wij vrede en vreugde aan de mensen rondom ons en mensen verder weg. Zijn wij zo verbindende mensen, vragen we nog mensen deel te nemen aan onze kerk? Hoe meer we vrede en vreugde brengen, hoe meer we Gods koninkrijk hier op aarde realiseren, hoe meer dat koninkrijk zijn weg naar God zal vinden. Maar als we er niets van terecht brengen, hoe minder mensen zullen verbonden zijn met dat koninkrijk hier op aarde, dan zal ook niemand de weg vinden naar Gods hemels koninkrijk.
- Er wordt dus veel van ons verwacht in een tijd waar het hier in Europa, België, Vlaanderen niet goed gaat: kijk naar de politieke impasse, de groeiende onrust, de kloof tussen arm en rijk, hoe men omgaat met ouderen in RVT's en ongeboort leven. Waar is onze exodushouding? Ook onze kerk lijkt niet meer springlevend. Misschien ontmoedigt dit ons. Er wordt ons gevraagd een rots te zijn en met de sleutels die we in onze handen gekregen hebben samen te komen rond Jezus en vrede, vreugde en gerechtigheid te brengen. Indien we dit niet aanpakken, dan zijn we niet beter af dan de tempeloverste in de eerste lezing: hij wordt uit zijn ambt ontzet, en de tempelsleutel wordt hem afgenomen.

Johan Reyntens

INTERPAROCHIAAL**NJTJE UIT HET LIVINUSK**

Afstand houden in een koor is toch nog anders dan de gewone 1,5 m regel. Elk koorlid heeft 4m² vrije ruimte ter beschikking en er is 2 meter gegarandeerde radiale afstand.

De eerste repetitie zit er op. Ik denk dat onze dirigent Hans toch al een beetje minder bezorgd is nu: er waren regels, er waren koorleden er werd gezongen. Na zes (!) maanden was er toch een bezorgdheid dat het koor zou uiteengevallen zijn. Maar zingende vrienden haal je niet zo gemakkelijk uit elkaar ...

Dat de repetitie gelukt is, kwam ook voor een groot stuk door de goede voorbereiding van de werkgroep heropstart. Zij hebben de draaiboeken, richtlijnen en samenvattingen die opgesteld werden door onze koepelorganisatie Koor&Stem verder uitgewerkt in een LK-coronadraaiboek.

In het (heel) kort komt het er op neer dat wij een alternatief repetitielokaal hebben gevonden dat ons toelaat de nodige afstand te bewaren, dat we handen desinfecteren bij binnenkomst en een mondmasker dragen gedurende de volledige repetitie (ook tijdens een eventuele pauze), dat iedereen netjes op zijn plaats blijft zitten, dat er geen partituren worden verdeeld en dat we na de repetitie niet mogen blijven plakken.

Dat de aanwezigheden worden geregistreerd voor eventuele contract-tracing spreekt vanzelf.

Met een mondmasker zingen is zeker niet evident. En het steekt meer dan een beetje dat we niet meer kunnen nakaarten bij een drankje en (meestal ook) een hapje.

Maar we zijn er nog, en we laten opnieuw van ons horen. En daar zijn we heel, heel blij om.

OKRA ACADEMIE GENT

dinsdag 15.09.20 – 14.30 uur: Alexander von Humboldt, wereldreiziger en wetenschapper

Geert Vanpaemel, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis KU Leuven

De Duitse natuurkundige en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859) werd bewonderd door Goethe en door Charles Darwin, de belangrijkste wetenschappelijke reiziger aller tijden genoemd. Hij was een echte homo universalis. Als ontdekkingsreiziger in Zuid-Amerika en Siberië beschreef hij ruim 8000 nieuwe planten- en diersoorten. Hij legde de grondslag voor wetenschappelijke disciplines als de fysische geografie en de meteorologie. Hij publiceerde meer dan 30 boeken, en was daarnaast begaan met thema's als milieu en slavernij. Wetenschapshistoricus Geert Vanpaemel vertelt over leven en werk van deze veelzijdige en invloedrijke wetenschapper.

Belangrijk!

Inschrijven vooraf is verplichtend bij voorzitter Ulrich Garriau, tel. 0496/401426 of per mail: ulrich.garriau@gmail.com.

Locatie blijft: Clemenspoort, zaal 'De Parel', Overwale 3, 9000 Gent, nabij station Gent Sint Pieters (Voskenslaan), 14.30 – 17.00 uur.

Voordrachten kosten 5 euro voor OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com