

**WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020****LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette**

Zondag 20 september 11.00 u. – Scouts mis op scoutsterrein

Zondag 27 september 11.00 u. - Vormselviering

Er wordt voorrang gegeven aan de 17 vormelingen en hun familie

Zondag 4 oktober 11.00 u. - Eucharistieviering



De werkers van het elfde uur...

Herinner jij je nog dat ze zeiden:

“Niemand heeft ons aangeworven...”

Achter die woorden kan veel leed schuil gaan,  
leed van mensen die altijd onderaan de ladder staan.

“Ik val weer eens buiten de prijzen,  
tussen wal en schip.

Niemand ziet me staan,  
niemand werft me aan...”

De werkers van het elfde uur...

“Je bent te klein, te groot,  
te oud of te jong,  
onhandig of onkundig...”

Altijd weer hetzelfde te horen krijgen:

ongeschikt,  
je komt niet in aanmerking want...

Men verwijt mij

dat ik de boel op stelten zet,  
dat ik mijn eigen ruiten ingooi...  
Men zegt dat ik niet 'rechtgelovig' ben,  
een halve heiden,  
een rare vogel...  
En daarom heeft niemand mij aangeworven.

Of toch nog...  
– ter elfder ure,  
of was het 'vijf voor twaalf' –  
toen kwam er Iemand langs die zei:  
"Kom, kom mee,  
voor Mij ben je wel de moeite waard...".



Space for Grace is een programma dat zich richt op het vitaliseren van katholieke geloofsgemeenschappen door het ondersteunen en stimuleren van innovatieve projecten. Porticus werkt hiervoor samen met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, dat het innovatieplatform organiseert, en met het Academisch Centrum Praktische Theologie van de K.U.Leuven en Hefboom vzw. Het vindt gelijktijdig plaats in Nederland en Duitsland. Deelname aan het learning communityprogramma duurt één jaar en bestaat uit achtal bijeenkomsten, waarvan een viertal online, met inspiratie, uitwisseling en verdiepende trajecten. Het bevat daarnaast een externe evaluatie & monitoring. Je project kan

solliciteren voor een financiële bijdrage tot €30.000. Het eerste werkjaar werden een 17-tal projecten geselecteerd, een boeiende mix van projecten uit Vlaanderen en Brussel.

Meer weten? Kom naar een van de online intromeedings van Space for Grace donderdag 17 september om 19.30 u. of woensdag 30 september om 19.30 u. Meld je aan via [www.spaceforgrace.be](http://www.spaceforgrace.be)

Eén van de initiatieven:

***Gezinspastoraal Gent-Oost  
Op stap met Jonge gezinnen  
zondag 6 september 2020***



Ontvangst bij een kop koffie in het Jokri-huis





Op wandeling in het groen



Wafels eten in onze bubbels in de tuin van het Jokri-huis





Kinderen leven zich uit in de tuin van het Jokri-huis

In de parochieploeg Gent-Oost in september 2019 stelde diaken Johan een nieuw initiatief voor om een aantal keren per jaar jonge gezinnen samen te brengen. Ontmoetingsmomenten vanuit gelovig perspectief. Voor de ouders en voor de kinderen iets apart, en voor de baby's een babysit, en ook ruimte om elkaar te leren kennen.

Ons initiatief werd inmiddels ook goedgekeurd door 'space for grace'. 'Space for grace' is een programma dat zich richt op het vitaliseren van katholieke geloofsgemeenschappen door het ondersteunen van innovatieve projecten. Via [www.gelovenbeweegt.be](http://www.gelovenbeweegt.be) lees je er alles over.

Een werkgroep werd samengesteld om het initiatief uit te bouwen. Er werden gezinnen aangesproken met de vraag om eraan mee te werken. Vijf gezinnen waren enthousiast, we konden dus starten. En toen kwam de lockdown. Gelukkig leven we in een digitaal tijdperk en konden via 'zoom' met elkaar kennis maken. Daar kwam het idee om elkaar een eerste keer te ontmoeten in september. Een wandeling vond iedereen een leuk idee om in een ontspannen sfeer elkaar te leren kennen.

Zondag 6 september was het dan zover! We verzamelden in de tuin van het Jokri-huis Oude Bareel. Ieder met een mondkapje en de nodige afstand. Tijdens een kop koffie konden we al kennis maken met elkaar. Met de nodige coronamaatregelen gingen we dan op stap. We gingen in gesprek met elkaar en ontdekten ook een verborgen pareltje natuur in Oude Bareel. We liepen tussen velden en tussen bomen én met zon. De kinderen hadden hun handen vol met een zoekopdracht. Hun vondsten werden bewaard in een eierdoos. Zo was de wandeling ook voor hen een ganse belevenis.

Na een kleine twee uur stappen waren we terug bij af en gingen we richting kerk voor een gebedsmoment. En dan waren er wafels! De geur kwam ons tegemoet! Onze magen

konden wel iets gebruiken. Elk in onze eigen bubbel in de tuin in het Jokri-huis van Oude Bareel smulden we van de heerlijke wafels met suiker of confituur. Hoe moet het nu verder?

Tijdens een gesprek na de wafels was iedereen heel positief. Ieder vond de namiddag heel geslaagd en er was het verlangen naar méér. Vanuit de groep kwam het voorstel om een vijftal keer per jaar samen te komen en elkaar nog beter te leren kennen. Er kwamen ook ideeën naar voor: iets bezinnend, iets diaconaal, iets praktisch én elke activiteit afsluiten met ‘samen tafelen’.

We zijn dus goed gestart. Met een gerust hart bereiden we een tweede bijeenkomst voor. We hebben veel hoop en vertrouwen!

*Namens de werkgroep, diaken Johan, Johan Dellaert, Pater Andreas,  
Marie-Anne, Marijke      Marijke De Vogeleeer  
Parochieassistente Gent-Oost*

## WIJ WAREN ER OOK BIJ

### ZONDAG 6 SEPTEMBER – SCHEPPINGSZONDAG



Het is een mooie herfstzondag, en het is toevallig ook scheppingszondag. We planten geen boom in de tuin aan de kerk, dat was iets wat de voorbije weken werd gesuggereerd. Het zou niet kunnen, want de tuin rechts is één bouwwerf. Er ligt een enorme sleuf en morgen legt men de nieuwe gasleiding. Ja, de werken gaan vooruit.

Karel heeft zich goed voorbereid op het thema en schetst uitvoerig en enthousiast een mooi beeld van het boekje “Laudato si” Het is een encycliek, wat eigenlijk een omzendbrief is



van de paus. Het is een mooi boekje en Karel gebruikt een stukje uit dit mooie werk, u kan het hier lezen.

*“Uit de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus*

De dringende uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen houdt ook de bezorgdheid in om heel de menselijke familie samen te brengen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling, want we weten ook dat de zaken kunnen veranderen.

De Schepper laat ons niet in de steek, Hij komt nooit terug op zijn liefdesproject, Hij heeft geen spijt ons geschapen te hebben. De mensheid beschikt over de capaciteit om samen ons gemeenschappelijk huis op te bouwen.

Ik wil allen groeten, bemoedigen en danken die, in de meest diverse sectoren van de samenleving, werken aan de bescherming van het huis dat we samen delen. Een speciale dank verdienen zij die zich doortastend inzetten om de dramatische gevolgen van de aantasting van het milieu op het leven van de allerarmsten in de wereld aan te pakken. De jongeren eisen van ons verandering.

Ze vragen zich af hoe het mogelijk is te beweren dat men aan een betere toekomst werkt zonder na te denken over de milieucrisis en het lijden van de uitgestotenen.

Ik doe een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over het thema: Hoe de toekomst van de planeet uitbouwen.

Tot zover paus Franciscus.”

We worden aangenaam verrast door een duet van Jan en Greta; “O Maria mater Pia”. En met een warme zegen van Karel kunnen we wat nakeuvelen op het pleintje in de zon.

***Hildegard***



Op deze recente foto is te zien dat de sleuf ondertussen grotendeels is opgevuld. Het laatste stuk aan de zijingang van de kerk is nog open.

**LIEF EN LEED****In memoriam Etienne De Visscher**

Op zaterdag 22 augustus om 11.00 uur was de uitvaartplechtigheid van Etienne De Visscher.

Etienne werd op 25 november 1945 geboren in Balegem als zoon van Leonce De Visscher en Julia De Clercq. Hij overleed te Zwijnaarde op 16 augustus 2020.

Het gezin is van Balegem via Assenede in de Waterstraat in Oostakker terecht gekomen. Etienne volgde de opleiding banketbakker-chocolatier maar is uiteindelijk bij de dienst belastingen geland waar hij bleef tot aan zijn pensioen.

Toen hij eind de twintig was veranderde zijn leven totaal; hij leerde Noëlla kennen met wie hij trouwde in 1975. Het gezin werd verrijkt met een dochter, Karoline en even later een zoon, Bart. Ze waren zijn oogappels.

De jaren vlogen voorbij tot er zich plots een nieuw hoogtepunt aan diende: Karoline leerde Tom kennen en na korte tijd kwamen er niet minder dan drie kleinkinderen; Ilona, Tibo en Jona. Hij genoot er met volle teugen van om ze te zien op groeien. Hij was de gelukkige pépé en zag, dacht dat alles goed ging. Tot die fatale dag in augustus 2012 toen Bart uit het leven stapte.

Eén van de laatste mooie momenten zal zeker en vast het verrassingsfeestje geweest zijn voor de 45° huwelijksverjaardag, dit voorjaar. Hij heeft er nog echt van genoten. Nadien is het allemaal heel snel beginnen gaan; hij zakte steeds dieper weg. Tot hij op 16 augustus rustig is heengegaan, simpel en eenvoudig net zoals hij geleefd heeft.

**INTERPAROCHIAAL****VORMINGSINITIATIEVEN BISDOM GENT**

Colloquium: Waarom is God mens geworden?

Perspectieven vanuit de kerkvaders

Wanneer: 6-8 mei 2021

Waar? Abdij Drongen

Dit zevende colloquium van het Leerhuis van de kerkvaders stelt een vraag die klassiek geworden is in de theologie: waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs.

In een tweede beweging richten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godswege aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie.

Sprekers zijn: V. John Behr (Verenigd Koninkrijk), fr. Sabino Chialà (Italië), p. Philippe Vanderheyden (Chevetogne, B) en Joris Van Ael, Pieter Van Petegem en V. Dominique Verbeke (Leerhuis van de kerkvaders).

Een gedetailleerd verloop en meer info over kostprijs, verblijf enz. is te vinden vanaf oktober 2020 op de webpagina van [www.kerkvaders.be](http://www.kerkvaders.be).

Info: CCV in het bisdom Gent [dieter.van.belle@ccv.be](mailto:dieter.van.belle@ccv.be), tel. 09 235 78 52.



## OP ZOEK NAAR DE BRONNEN VAN HET GELOOF DAT WIJ VIERN



In het cursusjaar 2020-2021 staat het Leerhuis van de kerkvaders maandelijks stil bij wat de liturgie op dat moment viert. De lessen lopen van september tot mei. Je kan les volgen op vrijdagmiddag of op zaterdag. Meer info: [www.kerkvaders.be](http://www.kerkvaders.be) i.sm. CCV in het bisdom Gent



Het Leerhuis richt zich tot al wie interesse heeft en bereid is om gedurende een klein jaar in een leergroep op weg te gaan. Misschien voel je je aangesproken omdat

- je anders zelden of nooit in de Bijbel leest,
- je wil weten hoe de Bijbel vandaag actueel kan zijn,
- je al vertrouwd bent met de psalmen, maar nog meer inzicht zoekt,
- je als gelovige wil herbronnen,
- je voelt dat een engagement in de parochie niet kan zonder Bijbelse grondslag.

In het dekenaat Gent zijn er twee groepen. Je kan aansluiten in Sint-Amandsberg of Gent.

Waar? Het Sint-Amandushuis, Visitatiestraat 7, 9040 Sint-Amandsberg

Wanneer? Dinsdagen, telkens van 19.30u tot 21.30u – 06/10/20 – 17/11/20 – 08/12/20 –

19/01/21 – 09/02/21 – 09/03/21 – 20/04/21

Waar? Het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

Wanneer? Woensdagen, telkens van 19.30u tot 21.30u – 07/10/20 – 18/11/20 – 09/12/20 – 20/01/21 – 10/02/21 – 10/03/21 – 21/04/21

Aan het begin en het einde van het Bijbels leerhuis komen alle groepen samen om het traject in te zetten of af te sluiten:

Startbijeenkomst: dinsdag 29 september 2020 in het St.-Baafshuis

Slotbijeenkomst: dinsdag 25 mei 2021 in het St.-Baafshuis

Meer info: [www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be)



In deze derde jaargang van Bach & Bijbel gaan we **Jezus achterna in de cantates van J.S. Bach**. Vijf cantates doen ons stilstaan bij vijf facetten van het Christus-mysterie: de geboorte van de Heer, de twaalfjarige Jezus in de tempel, de wondertekens, de verrijzenis, en het werk van zijn Geest in ons.

We nemen eerst de tekst van de cantate onder de loep en gaan na hoe de tekstdichter aansluiting vindt bij het zondagsevangelie waarop de cantate gebaseerd is. Rond de vleugelpiano geschaard ontrafelen we vervolgens de muzikale opbouw van de cantate, vanuit de vraag: hoe wordt muziek hier verkondiging? We ronden de avond af met een integrale beluistering van de cantate in een biddende sfeer. Met een korte homilie van een gastpredikant knopen we opnieuw aan bij de liturgische setting waarin de cantates helemaal tot hun recht komen.

Wanneer?

Telkens op woensdagavond van stipt om 20.00 u. tot 21.45 u. (onthaal vanaf 19u45):

**23 september 2020:** "De grote Zoon van God komt als een gast naar ons toe" – *Gelobet seist du, Jesu Christ* (BWV 91)

**25 november 2020:** Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn? – *Liebster Jesu, mein Verlangen* (BWV 32)

**24 februari 2021:** Jezus stilt de storm van de geloofstwijfel – *Jesus schläft, was soll ich hoffen?* (BWV 81)

**21 april 2021:** De Heiland leeft en heerst in ons! – *Erfreut euch, ihr Herzen* (BWV 66)

16 juni 2021: Hij roept zijn schapen bij hun naam – *Er rufet seinen Schafen mit Namen* (BWV 175)

Waar? Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent

Begeleiding:

Jan Christiaens, musicoloog en educatief medewerker van CCV in het bisdom Gent.

Kostprijs: € 10 per avond (ter plaatse te betalen).

Info: [jan.christiaens@ccv.be](mailto:jan.christiaens@ccv.be) of 09/235 78 73

**Inschrijven is verplicht** via mail: [jan.christiaens@ccv.be](mailto:jan.christiaens@ccv.be).

Let wel: wegens de corona-maatregelen is het aantal beschikbare plaatsen beperkt tot 40.



**HOGER DIOCESAAN GODSDIENSTINSTITUUT PROGRAMMA 2020-2021*****Spiritualiteit: Geloof op zoek naar rede (Piet Raes)***

In dit vak gaan we langs filosofische weg op zoek naar de redelijkheid van het christelijk geloof. Het reikt inzichten en taal aan om in dialoog te gaan over de zin van het godsgeloof. De verhouding tussen geloof en rede, de zin van godsbewijzen en het vraagstuk van de theodicee komen aan bod. De rode draad doorheen dit alles is de encycliek Fides et Ratio (1998).

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u - 05/09/20 - 12/09/20 - 19/09/20 - 26/09/20 - 03/10/20 - 10/10/20 - 17/10/20 - 24/10/20

***Geloofsleer: De God van de Schriften (Peter Vande Vyvere)***

De God van de Schriften is noch een kille heerser, noch een vage kracht. Hij is anders. De mysterieuze Godsnaam laat zich verstaan vanuit Israëls ervaring en vanuit Jezus' leven waarin de liefde overwint. Jezus sprak God aan als Vader. Om God echt te leren kennen, ben je aangewezen op wat mensen kunnen doen in Jezus' Geest.

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u - 05/09/20 - 12/09/20 - 19/09/20 - 26/09/20 - 03/10/20 - 10/10/20 - 17/10/20 - 24/10/20

***Sacramenten en liturgie: Eucharistie en verzoening (Joris Polfliet)***

Wat God in Jezus heeft gedaan, gebeurt nog steeds langs zijn leerlingen. In broze tekens en schamele woorden raakt Zijn liefde telkens weer de wereld. Als de Schriften worden ontsloten, als het brood wordt gebroken, als een woord van vergeving tot jou wordt gesproken, is Christus vandaag aan het werk. Dat is de wondere kracht van Gods sacramenten

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u- 14/11/20 - 21/11/20 - 28/11/20 - 05/12/20 - 12/12/20 - 19/12/20 - 09/01/21 - 16/01/21

***Christelijke ethiek: Leven in de navolging (Geert De Cubber)***

Jezus heeft ons menselijk leven gedeeld. Hij ging al weldoende rond, vol vertrouwen op zijn Vader. Het christelijk geloof is een bron van diepe humaniteit. Hoe kun je echt vrij worden? Hoe kun je het goede bereiken? Waar krijg je uitzicht als je botst op kwaad, zonde en schuld?

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u - 14/11/20 - 21/11/20 - 28/11/20 - 05/12/20 - 12/12/20 - 19/12/20 - 09/01/21 - 16/01/21

***Bijbel: evangeliën (Dieter Van Belle)***

Christelijk leven en geloof missen hun fundament zonder het relaas over Jezus door de evangelisten. Maar het zijn vier verschillende auteurs met heel eigen accenten. Ze bieden een veelkleurig portret van Jezus. Hoe kun je hun fundamentele teksten lezen en begrijpen? En is alles wat ze schrijven waar?.

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u- 06/02/21- 13/02/21 - 27/02/21 -06/03/21 - 13/03/21 -20/03/21 - 27/03/21 - 03/04/21

***Pastoraaltheologie: Verkondiging en catechese (Peter Malfliet)***

Niemand is als christen geboren. Je kunt het wel worden, maar dan moet je de kans krijgen om het geloof te leren kennen. Daartoe moeten christenen 'spreken van God'. Hoe kan dat

vandaag? Hoe kunnen we het evangelie bekendmaken aan tijdgenoten? Wat betekent verkondiging in diverse contexten (pastoraal, catechese, onderwijs, op het publieke forum)? Wanneer spreken en wanneer eerder zwijgen? Hoe en wat verkondigde Jezus zelf? Wat betekent het 'missionair' te zijn?

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u - 06/02/21- 13/02/21 - 27/02/21 -06/03/21 - 13/03/21 -20/03/21 - 27/03/21 - 03/04/21

***Bijbelseminarie: de Psalmen***

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u - 24/04/21 - 08/05/21 - 15/05/21 - 22/05/21

Alle lessen gaan door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Kostprijsprijs per vak: €50, drukwerk inbegrepen

Info: Kathleen Martens : [hdgi@kerknet.be](mailto:hdgi@kerknet.be)

Website: [www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdiensinstituut](http://www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdiensinstituut)

***Liturgisch congres – online***

nu reeds noteren!

Data: maandag 9 en dinsdag 10 november 2020



**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**GROOT BEGIJNHOF**

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **09 236 50 00**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

[johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 2231 53 00

[gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*[norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*

Gsm: 0476/ 995703

[andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

[Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)