

WOENSDAG 30 SEPTEMBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette**

Zondag 4 oktober 11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 11 oktober 11.00 u. – Eucharistieviering Samana

Zondag 18 oktober 11.00 u. – Eucharistieviering

Voorgeschreven collecte: Pauselijke missiewerken

Jaarmis voor Lydiane Raes en voor Peter Steuperaert



De wijnstok en de ranken.
Het is een mooi beeld
van verbondenheid met God en met de mensen.

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk.
Het vermeerderd je draagkracht
en maakt je weerbaarheid groter.
Afgesneden zijn,
aan de kant gezet worden,
doet pijn.
Het verdort het leven.
Een mens heeft telkens nieuw levenssap nodig.

De wijnstok is een wonder van vitaliteit,
van onuitputtelijke levenskracht.

De wijnstok dient nergens anders voor
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken.
Jezus is de ware Wijnstok.
Door zijn levenskracht mogen wij,
als levende ranken, vrucht dragen.

Vrucht dragen is echter geen synoniem
van succes, prestatie of efficiëntie.
Die woorden vinden we niet in het evangelie.
De vruchten waaraan Jezus denkt
kunnen enkel vruchten zijn
van liefde, dienstbaarheid en eenheid.
In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader,
in liefde zijn we verbonden met onze medemensen.

Ziekenzondag

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020

In elke eucharistieviering wordt aandacht besteed aan het thema van Samana "Blijf verbonden"

Dag chronisch zieke mensen

CHRONISCH ZIEK? MANTELZORGER? SAMEN SUPERSTERK !

samana
samen met

Er zit Samana in je buurt

al 70 jaar lang

Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde mensen.
Dat is wat Samana altijd heeft gedaan. En dat al 70 jaar lang.
Samana is mensen heel nabij en moedigt het spontane contact tussen mensen aan.
Of je nu ziek of gezond bent.
Samana, dat ben jij. En samen dragen we zorg voor elkaar en maken we werk van een
warme buurt.

Op de tweede zondag van oktober is er Ziekenzondag, de dag van de chronische zieke
mensen, op initiatief van Samana. Het is een jaarlijks momentum waarop we allemaal extra

aandacht vragen voor en geven aan mensen met een chronische ziekte en lichamelijke beperking. Op **11 oktober 2020** zal dat niet anders zijn.

Zij doen dat in deze tijden van corona op een aangepaste wijze.

Grote feestelijkheden kunnen niet doorgaan.

Maar kleine ontmoetingsmomenten, een telefoontje en een kaartje kunnen mensen blij maken.

Blijf verbonden is een thema dat meer dan actueel is.

Onze Samana-werkgroepen zoeken om die verbondenheid in kwetsbare tijden gestalte te geven. Onze zieken mogen we nooit vergeten.

Moment van dankbaarheid

Onvoorstelbaar dankjewel aan alle huisbezoekers en aan alle mensen die openstaan om hen te ontvangen, niet alleen met een attentie, maar vooral met een luisterend oor en een babbel, niet alleen over ziek zijn, maar ook over wat deugd doet.

Onvoorstelbaar dankjewel aan het samen creatief bezig zijn en je zo zinvol voelen om attenties en wenskaartjes te maken. Soms samen in groep, soms zelfs als je thuisgebonden bent. Een mens is meer dan zijn beperkingen.

Onvoorstelbaar dankjewel aan allen, vrijwilligers en vakantiegangers, die het dankzij Samana zien zitten om op vakantie of op bedevaart te gaan. Het is niet vanzelfsprekend een volle week vrij te maken en energie te geven. Ach, je beleeft er beiden zoveel deugd aan.

Onvoorstelbaar dankjewel aan allen die op welke wijze ook in Samana mensen zijn die bemoediging en vriendelijkheid ‘geven’. Niet in de minst aan moedige mantelzorgers. Er moet hoe ook een innerlijke kracht zijn die ons aanvuurt om elkaar graag te zien. Samana zoekt inderdaad meer en meer naar de kracht bij kwetsbare mensen.

Onvoorstelbaar dankjewel aan allen die in de buurt kijken of niemand hulpeloos en eenzaam is, want Samana wil samen met anderen eenzaamheid blijven doorbreken.

DE SCHEPPINGSPERIODE IN TIJDEN VAN CORONA



Vorige week was er de boomplantactie van Ecolerk. Onze bisschop Lode stak de spade in de grond en plantte een eerste boom in Oostakker-Lourdes. Ook in Gent-Oost werd er een boom gepland rond de kerk van Oude Bareel en in de tuin van de pastorie van Sint-Eligius in Gentbrugge. Bij de start van het werkjaar op 4 oktober wordt er in de tuin van het Sint-Amandushuis eveneens een boom gepland. Mooie initiatieven dat navolging verdient en hopelijk zullen er ook in onze parochie een aantal “Laudato Si”-bomen bijkomen.

Zwerfvuil uit de binnenwateren

Maar nog niet zo lang geleden werd Ecokerk gecontacteerd door GMF (Gents MilieuFront). Deze jongens zijn toch ook al meer dan 20 jaar aan de weg aan het timmeren om Gent milieuvriendelijker te maken.

Zo organiseerden ze op 19 september een vrijwilligers-dag om zwerfvuil op te halen in de Gentse binnenwateren. Zij doen dat samen met Natuurpunt en Dokano. Dit gebeurt naar aanleiding van World Cleanup Day, een jaarlijks weerkerend initiatief.

Water

De FOD Volksgezondheid publiceert nu juist een rapport dat vooruit blik op de periode 2050-2100 en schetst -helaas- een somber beeld voor onze streken. Door de klimaatverandering voorspelt men veel grotere periodes van droogte. Het gevolg daarvan is dat het oogsten van aardappelen, voor onze Nationale frietjes, en het brouwen van bier in de problemen dreigen te komen. Besparen op water en zoveel mogelijk hemelwater opvangen zijn vanaf nu een must.

Wij(k)water

GMF heeft een eerste studie gemaakt om te onderzoeken of het regenwater, dat op de kerkdaken valt en nu meestal verloren loopt naar de riool, kan opgevangen worden en dienen voor andere toepassingen zoals bevoeiing of sanitair of iets anders.

Ecokerk is vanzelfsprekend enthousiast om hieraan mee te werken. Zo wordt het “wijwater” van de kerkdaken “wijkwater” voor de omgeving.

Waarover gaat het?

In Gent zijn er 48 kerken, al dan niet nog in gebruik voor de eredienst.

Samen betekent dat 5,7 hectare dakoppervlak. Op al deze daken samen valt er jaarlijks ongeveer 45 miljoen liter regenwater!!! Dat is dus 45.000 kubieke meters water.

Omgerekend, als dit water herbruikt wordt en er dus drinkwater kan bespaard worden, dan is hier een potentieel aanwezig van 45.000 x € 4,5/m³. Dat is de riante som van €202.500. Per kerkgebouw betekent dat toch meer dan €4.000 per jaar!

Natuurlijk zal het niet mogelijk zijn al het water te recupereren en zal een deel van het water voor bevoeiing of tuintjes niet volledig vervangen worden door regenwater. Maar het stemt toch tot nadenken. Een bijkomend voordeel is dat een deel van die 45 miljoen liter niet meer in de riolen terecht zou komen en dus minder druk zetten op het afwaterings-systeem en de waterzuiveringsinstallaties.

Waarom regenwater opvangen?

Door de klimaatverandering is er regelmatig waterschaarste en op andere ogenblikken wateroverlast door overvloedige regenval. Willen wij, in het kader van de klimaatadaptatie, ons steentje bijdragen dan is het bufferen van regenwater en het hergebruik ervan een doeltreffend hulpmiddel.

Waarvoor kan dat regenwater worden ingezet?

Er zijn vele toepassingen waar het gebruik van leidingwater, dat in feite drinkwaterkwaliteit heeft, niet nodig is. Zo kan het doorspoelen van toiletten gerust gebeuren met regenwater.

De groendienst kan een belangrijke afnemer zijn. Buurtbewoners zouden via een kraantje water kunnen komen halen om hun bloembakken of hun tuintje mee te besproeien.

Ook wil men in Gent bewust inzetten op meer aanleg van gemeenschappelijke moestuinen, waar buurtbewoners hun eigen groenten en fruit kunnen kweken.

Een praktisch voorbeeld

Er is een project voor de Sint Machariuskerk, waar men 50 m² moestuinbakken op het aanpalende plein bevoeit met regenwater.

In Oostakker-Lourdes voorzien we bij de restauratiewerken aan de basiliek dat alle hemelwater zal worden afgevoerd naar de sloten in plaats van naar de riolen.

Wat met de parochies?

Ook in de parochies zijn er zeker mogelijkheden om aan dit project deel te nemen. Werk aan de winkel voor de verschillende kerkfabrieken! GMF wil daarbij een hulp zijn om de voorstudie te helpen maken, dankzij de steun die zij van het fonds Duurzaam Energie- en Materiaalbeheer van de Koning Boudewijnstichting heeft gekregen.

Kortom, met een beetje creativiteit kan er heel wat gebeuren om althans een deel van die 45.000.000 liter water te hergebruiken. Dat is Ecokerk in de praktijk. Natuurlijk is alles niet zo simpel er moet allerlei onderzoek gebeuren alvorens een project kan uitgevoerd worden met een positief resultaat, ook op de langere termijn. Duurzaamheid is erg belangrijk.

Kerk Sint-Simon en Judas in Gentbrugge Centrum

De Groendienst van de stad Gent zorgt voor het beheer en het onderhoud van de Gentse begraafplaatsen. Van het kerkhof in Gentbrugge wil men een groen-pool maken. De wegen worden zoveel mogelijk vervangen door verharde, waterdoorlatende paden waar gras op groeit. Enkel de hoofdwegen zijn in beton, de afwatering ervan gebeurt via het regenwaterrioleringsnet.

Het meeste water dat op het kerkhof wordt gebruikt, is voor de beplantingen op de graven. Tot nu toe werd water genomen van het Farys-netwerk en dus met de kwaliteit van drinkwater.

Aan de kerkfabriek van de Sint-Simon en Judaskerk (waarachter het kerkhof van Gentbrugge ligt) werd de vraag gesteld of ze bereid was het regenwater van het dak van de kerk af te staan aan de Groendienst in plaats van het te laten verloren lopen via het vuilwaterrioleringsnet. Bij het voorbereidend studiewerk voor de werken op het kerkhof werd immers berekend dat het regenwater dat op het kerkdak neerkomt, ruim volstaat voor het watergebruik op het kerkhof gedurende het hele jaar. Bedoeling was om de opvang van het regenwater en het aanleggen van een regenwaterleiding op te nemen in de wegeniswerken op het kerkhof. De kerkfabriek ging onmiddellijk akkoord en is blij te kunnen bijdragen aan een milieuproject waarbij er enkel winnaars zijn. De regenwaterput (30 m³) werd ter plaatse gegoten onder de hoofdtoegangsweg van het kerkhof (ingang Gentbruggeplein) ter hoogte van het midden van het schip van de kerk. Alle regenpijpen van de kerk zijn thans aangesloten op die regenwaterput. De leidingen op het kerkhof zijn aangelegd, de waterkranen worden binnenkort geplaatst.

Wilfried Van Hove
Ecokerk

PREEK VAN DE WEEK**'t ZAL WEL ZIJN**

Scoutsmis - openlucht 20 september 2020 op het terrein in de sleutelbloemstraat

1. Toneeltje van de Scouts**2. Een evenwicht!**

Ik heb een vraag voor de scouts die hier vandaag aanwezig zijn: Wanneer voel jij je goed in de groep? En nog een tweede vraag: Wanneer voelt de groep zich goed? Waaraan zie je dat concreet?

Dit is het geheim: Wanneer iedereen in de groep zich goed voelt, voelt ook de groep zich goed. Dat geldt ook omgekeerd (???): Wanneer de hele groep zich goed voelt, zal het ook voor elk lid van de groep eenvoudiger zijn om zich goed te voelen. Er moet een evenwicht zijn tussen het welzijn van de groep en het welzijn van het individuele lid.

Over dit evenwicht spreekt het jaarthema van de Scouts dit jaar: 't Zal wel zijn! Het gaat om het welzijn van het individuele lid maar ook om het welzijn van de hele groep.

3. Belofte van de Scouts - Engagementstekst

Dit jaar ben ik bijzonder onder de indruk door jullie belofte wat jullie ook jullie Engagementstekst noemen. Beluisteren wij die tekst welke je ook op jullie blaadje vindt:

Wij willen de leden helpen om verantwoord risico's te nemen.

We willen hen uitdagen hun grenzen te verleggen, op een manier die bij hen past.

We vieren elke overwinning, hoe klein ook. We willen hen laten zien wat de wereld voor moois te bieden heeft, als je buiten je comfortzone durft te treden.

Verantwoord risico – Waarom is dat nodig? Wie geen risico neemt die kan ook niets veranderen. Wie geen risico neemt die wordt bang voor veranderingen. Natuurlijk moeten deze risico's verantwoord zijn. Je wilt geen schade oplopen en je wilt zeker ook een verandering naar het goede.

Grenzen verleggen – Hetzelfde geldt ook voor het thema grenzen verleggen. Het is goed te ervaren dat je niet gevangen bent binnen je eigen grenzen. Iedereen kan zich ontwikkelen en als een groep hem hierbij helpt, is dat bijzonder goed.

De grens verleg je wanneer je durft **buiten je comfortzone te treden**. Iedereen heeft een kamer, een plek of een bijzondere locatie waar hij zich goed en geborgen voelt. Het gevaar bestaat erin dat wij ons op deze plek afsluiten en niet meer naar buiten durven komen. Dan kan je ook niets meer in deze wereld veranderen. Dan kan je ook niet zien **wat de wereld voor moois te bieden heeft**.

4. Wensen voor het komende jaar

Ik wens jullie dat deze belofte in het komende jaar meer en meer werkelijkheid kan worden. Hierbij draagt de hoofdleder van de groepen en de volledige scoutsleiding een grote verantwoordelijkheid. Voor de meeste kinderen in de groep is de eigenlijke comfortzone het eigen gezin. De scoutsgroep is voor velen de eerste ervaring om buiten de familie te treden. Het jaarlijkse zomerkamp is voor vele de eerste keer dat ze voor langere tijd buiten het gezin verblijven. Dat zal je nooit vergeten. Je kunt dit aan de ouderen hier vragen. Ze zijn in hun leven veel vergeten maar niemand vergeet zijn eerste zomerkamp of de eerste keer dat ze in een jongerengroep terecht kwamen.

Jezus vertelt over dat belangrijke evenwicht tussen de individu en de gemeenschap. Wij hebben het in het evangelie gehoord:

‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de Wet en de Profeten.’

De jongeren die hier in de scouts thuis zijn proberen dit gebod van Jezus tot werkelijkheid te brengen, week na week. Je doet daarmee zeker meer voor onze maatschappij dan vele politici uit de Wetstraat.

Vandaag bedanken wij jullie hartelijk voor jullie sociaal engagement. Bedankt!

Pater Andreas

In volgend parochieblad een verslag met enkele foto's over de scoutsmis.



2020 is een bewogen en onzeker jaar! We hadden zoveel plannen gemaakt en er enthousiast veel tijd en energie ingestoken om er iets aparts van te maken, maar we hebben ze niet kunnen verwezenlijken door het plots en wereldwijd uitbreken van het Coronavirus! De strenge maatregelen van de overheid waren moeilijk te combineren met onze activiteiten of werden zelfs verboden en meteen afgelast! Die maatregelen gelden nog steeds zodat onze Nationale Ziekendag er anders zal uitzien dan voorheen. Het wordt een viering in mineur!

Zondag 11 oktober “Dag van de Chronisch Zieke Mensen”, thema dit jaar **“Er zit al 70 jaar Samana in je buurt”**.

Een Eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk werd voorbereid door onze Samana medewerkers; daar krijgt U ook de mogelijkheid om een financiële bijdrage te geven voor onze eigen werking! Voor deze misviering is **geen** vervoer voorzien en **er is ook geen ontvangst en warme maaltijd na de mis!**

In de **namiddag van 15.00 u. tot 17.00 u.** is er een bijeenkomst in de feestzaal van de Nova voor een gezellige babbel, koffie of thee met een koekje (geen broodmaaltijd). Wij voorzien tafels voor maximum 50 personen. **Opgelet!** de coronamaatregelen zijn ook hier van toepassing: iedereen komt binnen met mondmasker - handgel is beschikbaar in de zaal.

Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde mensen , dat is wat Samana (voorheen Ziekenzorg) al altijd heeft gedaan. Samana moedigt het spontane contact tussen mensen, ziek en gezond aan , en ondersteunt hen waar nodig;

Samen dragen we zorg voor elkaar en maken we werk van een warme buurt !

Wij verwachten U op 11 oktober in de Novazaal voor een gezellige babbel bij een tasje koffie of thee en een koekje, het wordt vast een blij maar gemaskerd weerzien!
Met vriendelijke groeten, het kernbestuur

Uw inschrijving voor de Novazaal verwachten we tegen **woensdag 7 oktober** bij :
Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 09/251.39.90 (na 19 u)
email: godelieve.volckaert@gmail.com

INTERPAROCHIAAL

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND



**BEDEVAARTSOORD
OOSTAKKER - LOURDES**

Op 3 zondagnamiddagen van de oktobermaand bidden wij in de basiliek van Oostakker-Lourdes de rozenkrans om 15.30 uur.

Zondag 4 oktober: Met Maria het Kruisteken bidden.

Zondag 11 oktober: Met Maria het Wees Gegroet bidden.

Zondag 25 oktober: Met Maria het Onze Vader bidden.

Oktober – Missiemaand

Op zondag 18 oktober (Missiezondag) bidden wij om 15.30 uur
in verbondenheid met de wereldkerk.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com