

WOENSDAG 14 OKTOBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette****Zondag 18 oktober 11.00 u.** – Eucharistieviering

Voorgescreven collecte: Pauselijke missiewerken

Jaarmis voor Lydiane Raes en voor Peter Steuperaert

Zondag 25 oktober 11.00 u. - Eucharistieviering**Zondag 1 november – Allerheiligen**

11.00 u. – we gedenken de overledenen van het voorbije jaar.

God is de Enige, de Heer

Geloven in God is een keuze maken.
 Je kunt er niet mee marchanderen.
 Daarom zegt Jezus onomwonden:
 “Geef maar aan de keizer terug,
 wat hem toekomt”.
 Daarmee gaat Hij radicaal staan
 in het geloven van Israël.
 Hij wijst de goddelijke verering,
 die de keizer vroeg, af.
 God heeft maar één beeld
 en dat is de mens.

Zo heeft Hij hem geschapen:
 “naar zijn beeld en gelijkenis”.

Ieder van ons is zo beeld van God:
 enig en onvervangbaar,
 maar ook met een eigen
 verantwoordelijkheid.
 Geloven in God als de Enige
 wil zeggen, dat wij ons
 met Hem verbonden voelen;
 dat wij zijn medeschepper zijn.
 Als zijn beeld en gelijkenis

dragen we verantwoordelijkheid
voor mens en wereld,
voor geluk en vrede voor iedereen.
Geloven in God als de Enige

daagt ons uit om ons
helemaal in te zetten
voor een hemel op aarde
voor alle mensen van goede wil.

(Bron: Dominicanen Bergen-Schilde, tekst: Wim Holterman osfs)

Abonnement op het parochieblad 2021

Beste lezer van Kerk en Leven,

Iedereen in Vlaanderen kent de woorden “Mag het iets meer zijn?”. We horen ze doorgaans bij de slager, de vishandelaar of de groenteboer.

Kerk en Leven klopt vandaag bij u aan met de vraag of het ook voor u iets meer mag zijn. Uiteraard bedoelen wij daar iets anders mee. Ons “iets meer” staat voor meer waardevol, meer diepgang, meer zin en betekenis in het leven. Dat is namelijk wat Kerk en Leven elke week te bieden heeft. Week na week gaan we voor u op zoek naar alles wat echt van waarde is, zowel in de Kerk als daarbuiten.

Ook in 2021 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest.

De prijs is dit jaar 44 euro.

In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het parochieblad’ een warm hart toedragen en dat – op onze suggestie - toonden door een steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen tegemoet komen, en eenmalige kosten dekken.

Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 50 euro. Bij voorbaat dank als u daar zou op in gaan!

We willen de huisbezoeken van onze medewerkers dit jaar, omwille van de gekende maatregelen, écht tot een minimum beperken.

Onze vraag is dus: gelieve zoveel mogelijk via de bank te betalen!

Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343

(BIC: VDSPBE91)

op naam van “Parochieblad”.

We willen de vernieuwing van jullie abonnement graag binnen voor eind oktober.

Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon;
voor Sint-Amandus: Norbert De Meyer 0475 84 20 82;

voor Sint-Bernadette: Hildegard Verhegge 09/228.08.25.

voor H. Kruis en H Hart: 09/228.57.73

Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden.

Hartelijke dank voor uw medewerking!

Pastoor Johan, Norbert en Hildegard.

WIJ WAREN ER OOK BIJ

ZONDAG 4 OKTOBER - STARTVIERING





De herfst is in het land, wind, regen en frisse lucht. We komen vroeg want we zijn met de hele parochieploeg van dienst. We overlopen op voorhand de viering, zodat de afspraken duidelijk zijn. Vorige maandag hebben we de viering voorbereid; “waar staan wij, als parochieploeg, voor? Wat kunnen wij voor alle parochianen betekenen?”

Het is vandaag de dag ondenkbaar, dat een parochie kan bestaan, zonder een parochieploeg. We delen onze pastoor Johan met velen en dus mogen de leken meer taken doen.

Vandaag leggen we het accent op het welkom zijn, aan iedereen in onze parochie, we hebben dan ook letterlijk geen drempels. Jezus spreekt over de wijngaard met zijn vruchten en wij proberen ons best te doen in die wijngaard.

Jo was verontschuldigd en Nadine heeft ons heel goed begeleid, Jaak hield een korte homilie waarin hij enkele kerngedachten verwoordde. U vindt ze in zijn homilie.

Het was koud in de kerk, maar ja, grote werken aan de verwarming vragen tijd! Nog enkele weken geduld, een extra pulleke aandoen, of een thermisch onderhemdje en dan zijn we binnenkort opnieuw een “warme” gemeenschap.

Dank aan allen die zich engageren voor onze parochie!

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 4 OKTOBER - 27STE ZONDAG DOOR HET JAAR (Mt 21, 33-43)****HET LIED VAN DE WIJNGAARD (JESAJA) EN DE PARABEL VAN DE WIJNGAARD (MATTEÛS)**

De Eucharistieviering van vandaag is voorbereid door de parochieploeg, een ploeg van gedreven mensen, geïnspireerd, uitgedaagd door de boodschap van Jezus Christus.

Tijdens de voorbereiding van de viering werden de lezingen van deze zondag besproken, die handelden over de wijngaard en de vruchten.

De beelden waren duidelijk.

De landeigenaar is God, de Heer.

De wijngaard dat zijn wij. In ruime zin is dat onze wereld, de schepping die we gekregen hebben, onze aarde en de mensen die er wonen.

In het evangelie wordt dit betrokken op het Gods volk, de christelijke gemeenschappen.

De lezingen over de wijngaard begonnen poëtisch, maar nadien klonken er harde woorden.

Niet de wijngaard is het probleem, maar wel de pachters, die enkel belust waren op eigen gewin.

Jezus richt zich hier tot de schijnheilige farizeeën, de eigenzinnige wetgeleerden en hebzuchtige tempeldienaren.

In de parabel van de wijngaard wordt God zelf een beetje boos. We kunnen hem goed begrijpen.

In de parabel worden de gezanten van de Heer en zelfs zijn eigen zoon gedood; hier mee doelend op de kruisdood van Jezus. Hij is juist de hoeksteen geworden in de bouw van onze geloofsgemeenschappen.

De parabel over God en zijn wijngaard nodigt ons uit om te kijken hoe wij omgaan met deze wereld en met onze parochiegemeenschap.

Hebben wij aandacht voor onze parochiegemeenschap en voor mensen in nood.

Verzwijgen we Jezus niet? We mogen hem niet doodzwijgen.

Is er ruimte voor de ander, is er gastvrijheid, zorg om elkaar....?

Wij worden opgeroepen om trouwe dienaars te zijn, werkers in de wijngaard van de Heer: de wijngaard die onze parochie is, de wijngaard van deze wereld.

Johan Goedefroot



DE WIJNGAARD

Toen maandagavond, Mia in de sacristie dit evangelieverhaal voorlas, werd het eerst even oorverdovend stil. Als je daar met de parochieploeg rond de tafel zit, komt zo'n boodschap wel 'binnen'.

Jezus richt zich weliswaar tot de Joden, aan wie God zijn wijngaard toevertrouwde en die dan nadien liefst voor eigen rekening gingen werken. De wijngaard was hun privébezit, dachten ze. Maar toch voelden we ons ook aangesproken door dat beeld van die wijnbouwers en de wijngaard. Ging het misschien toch ook over ons?...

Het is zondermeer belangrijk dat we als parochieploeg beseffen dat Sint-Bernadette niet ónze wijngaard is, maar die van de Heer! *Wij zijn slechts knechten*, zegt Jezus! *We blijven ook best bescheiden* zei iemand, want in Sint-Bernadette zijn er naast de leden van de parochieploeg nog veel wijnbouwers. Zoveel vrouwen en mannen die onze parochiewijngaard een goed hart toedragen en draaiende houden. Godzijdank!

Dit evangelie was wel een uitgelezen moment om ons als ploeg eens af te vragen: *hoe zien we onze Sint-Bernadettewijngaard? waar zijn we eigenlijk mee bezig? waar moeten we extra aandacht aan besteden?* Op die vragen kwamen gemakkelijker antwoorden los. Ik zet er enkele op een rijtje...

Voor ons blijft het belangrijk dat Bernadette een **gastvrije** wijngaard is! Je hoeft geen drempel of trappen op te stappen om hier binnen te komen.! Er zijn geen voorwaarden: de toevallige passant, de zoeker, wie op de dool is, de overtuigd gelovige...Wie je ook bent, je bent welkom in deze wijngaard! Hier hoeft je niet volmaakt te zijn.

Misschien is zo'n kerkgemeenschap nog één van de weinige plekken in onze maatschappij waar je niet beoordeeld of veroordeeld wordt. Het oordeel over de kwaliteit van de druiven, dat laten we hier aan de Heer over!

Bernadette wil ook geen clubje zijn dat er vooral is omwille van zichzelf. Het gaat ons hier niet enkel om het koesteren van een soort gezellige binnenkerkelijke geborgenheid.

Wij willen die droom van God over Zijn wijngaard tot buiten deze kerkmuren brengen.

De boodschap over het Rijk Gods is té mooi om hem alleen voor ons te houden!

Een pleidooi dus voor een **open** wijngaard! Is dit geen andere woord voor missie? Wanneer de scouts niet tot hier komen, dan gaan wij best naar hen toe. De vele mensen die in de nieuwe wijk komen wonen, moeten weten dat hier een wijngaard ligt, waar ze welkom zijn. We gaan daar voor zorgen!

Het spreekt voor zich dat we hier in Bernadette ons best willen doen voor toegankelijke, eigentijdse **liturgie**. In deze wijngaard mag -in afwachting van de oogst- nu al gevierd worden!

Wie naar hier komt op zondag, wil zingen, wil zich warmen aan verhalen van Jezus, wil een woord horen dat hem of haar aanspreekt, verwacht ook wat stilte om even te kunnen bidden...verwacht ook andere bezoekers van de wijngaard: geloven kun je niet alleen!

Zo'n wijngaard is ook een oefenplaats voor inzet en **naastenliefde**. Geloven is een werkwoord! Het is de bedoeling dat we hier week na week gewenkt worden om ons in te zetten voor een betere wereld. Gods wijngaard is arbeidsintensief! Maar de vruchten zijn de moeite waard:

vrede, vreugde, goedheid, rechtvaardigheid...

Ziezo ... Meer moet dat niet zijn.

Met of zonder corona, we gaan het nieuwe pastoraal jaar met veel goesting tegemoet!

Jaak Van Vooren

GROTE WERKEN AAN DE KERK (3)



Wat steekt er toch allemaal onder de grond?



In de kelder vorderen de werken, de ketel staat er al. Op naar warmere tijden!



Buizen, kranen, aansluitingen; en nu hopen dat alles goed past en het snel warm wordt.

INTERPAROCHIAAL**OKTOBER – ROZENKRANSMAAND****BEDEVAARTSOORD
OOSTAKKER - LOURDES**

Op 3 zondagnamiddagen van de oktobermaand bidden wij in de basiliek van Oostakker-Lourdes de rozenkrans om 15.30 uur.

Zondag 4 oktober: Met Maria het Kruisteken bidden.

Zondag 11 oktober: Met Maria het Wees Gegroet bidden.

Zondag 25 oktober: Met Maria het Onze Vader bidden.

Oktober – Missiemaand

Op zondag 18 oktober (Missiezondag) bidden wij om 15.30 uur

in verbondenheid met de wereldkerk.

**BELEEF DE WEEK VAN DE FAIR TRADE IN
WERELDWINKEL GENT-OOST, LOURDESSTRAAT 55.**

Dit jaar niet één dag wereldwinkeldag met proevertjes, maar wel 10 dagen promotiecampagne met [22 kortingen!](#)

Deze kortingen zijn enkel geldig van 7-17 oktober 2020 in onze wereldwinkel.

Bovendien krijg je bij aankoop van 10 euro een gratis flesje Equita LEF-limonade gebrouwen in België, een kortingbon voor Yak en yeti en nog een cadeautje namens de Voedselteams.

We blijven ons inzetten op onze strijd voor een leefbaar inkomen. De schrijnende situatie in de cacaosector blijft de rode draad in onze week van de Fair Trade campagne: [Bite to Fight!](#)

Als kers op de chocoladetaart kan je stemmen op je favoriete cartoon rond dit thema en misschien wel een gesigneerd exemplaar in de wacht slepen.

Redenen genoeg dus om langs te komen in Wereldwinkel Gent-Oost van 7 tot en met 17 oktober.

Onze winkel is open

op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur,

op zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.00 uur en

op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

De vrijwilligers hopen je te mogen verwelkomen!

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wacht dienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 2231 53 00

gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn*

Gsm: 0476/ 995703

andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com