

WOENSDAG 28 OKTOBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****AGENDA Sint-Bernadette****Zondag 1 november – Allerheiligen**

11.00 u. – we gedenken de overledenen van het voorbije jaar.

Zondag 8 november - 11.00 u. – Eucharistieviering.**Zondag 15 november - 11.00 u.** – Eucharistieviering.**Verbonden****Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.**

Een aandachtspunt voor onze christelijke gemeenschappen, zeker in deze kwetsbare tijden, waar elkeen, wat noodgedwongen, op zichzelf terugplooit.

In de oktobermaand hadden wij aandacht voor onze verbondenheid met kwetsbare mensen; verbondenheid betekent zorg dragen voor zieke mensen en thuisgebonden bejaarden.

In deze novembermaand gaat onze aandacht uit naar mensen die ons in het leven zijn voorgaan. We gedenken hen met Allerheiligen en Allerzielen.

Gedenken....

Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag.

In deze dagen gedenken wij onze geliefde overledenen, vaak met weemoed, of bedroefd om hun gemis.

Maar in onze hoofden en harten maken we ook plaats voor dankbaarheid.

Hun goedheid, vriendschap en liefde voor ons zijn een geschenk geweest.

Dat geschenk kan niemand ons ontnemen.

Wij mogen het bewaren en koesteren, en verder leven,

want het heeft ons mee gemaakt tot de mens die wij tot nu toe geworden zijn.

Allerheiligen

Allerheiligen spreekt van heiligen,

van 'heel-gemaakte', helende mensen,

mensen met naam en vooral zonder naam,

gekend en vooral ongekend,

mensen van vroeger en mensen van nu

in wie onze God - Hij die heet : Ik zal er zijn voor u -

zich heeft mogen uitleven

omdat zij zich inleefden in Hem.

Allerheiligen: een dag van verbondenheid

Onze geloofsbelijdenis spreekt van de gemeenschap van de heiligen.

We beleven onze verbondenheid

met mensen van vroeger en nu, van dichtbij en veraf,

met zoveel heiligen die sporen nagelaten hebben in ons leven:

ouders en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden,

lichtende voorbeelden

die elk op hun manier en met vallen en opstaan

iets van God zichtbaar hebben gemaakt.

Mensen om te her-inneren,

een plek te geven in ons diepste binnenste,
een plek waar ze blijven spreken,
waar wij ons voeden aan hun woorden en hun waarden,
aan hun gegrepen zijn door God en mensen.
Neen, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld.

Liefde die verbindt

Als het waar is dat wij getekend zijn
door het kwaad dat voor ons is gebeurd,
is het nog meer waar dat wij gedragen zijn
door alle goedheid die mensen in de wereld gebracht hebben.
Er is nooit tevergeefs bemind.

Familie van God

Wij zijn gemeenschap van heiligen,
en die gaat zoveel dieper dan samen te zijn op eenzelfde plaats,
en op een zelfde uur,
dan het delen van dezelfde belangen en dezelfde sympathieën,
maar die groeit
waar mensen zich door God aangesproken weten
met zijn eigen Naam,
en niet anders kunnen dan die Naam verder te spreken en te doen. En dat maakt ons tot
familie, tot familie van God.
Welkom op één van de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen.

Allerheiligen

Zaterdag 31 oktober

16.30 u. Sint-Amanduskerk. Eucharistie van Allerheiligen.

Zondag 1 november

09.30 u. Eucharistieviering in de kerk O.L.Vrouw Oude Bareel
met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar

11.00 u. Eucharistieviering in de kerk van Sint-Bernadette
met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar

In de namiddag van Allerheiligen op 1 november

16.30 u. Gebedsdienst voor de overledenen in de kerk van Sint-Amandus

Johan Goedefroot.

Abonnement op het parochieblad 2021

Beste lezer van Kerk en Leven,
Iedereen in Vlaanderen kent de woorden “Mag het iets meer zijn?”. We horen ze doorgaans
bij de slager, de vishandelaar of de groenteboer.
Kerk en Leven klopt vandaag bij u aan met de vraag of het ook voor u iets meer mag zijn.
Uiteraard bedoelen wij daar iets anders mee. Ons “iets meer” staat voor meer waardevol,
meer diepgang, meer zin en betekenis in het leven. Dat is namelijk wat Kerk en Leven elke
week te bieden heeft. Week na week gaan we voor u op zoek naar alles wat echt van waarde
is, zowel in de Kerk als daarbuiten.

Ook in 2021 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest.

De prijs is dit jaar 44 euro.

In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het parochieblad’ een warm hart toedragen en dat – op onze suggestie - toonden door een steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen tegemoet komen, en eenmalige kosten dekken.

Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 50 euro. Bij voorbaat dank als u daar zou op in gaan!

We willen de huisbezoeken van onze medewerkers dit jaar, omwille van de gekende maatregelen, écht tot een minimum beperken.

Onze vraag is dus: gelieve zoveel mogelijk via de bank te betalen!

Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343

(BIC: VDSPBE91)

op naam van “Parochieblad”.

We willen de vernieuwing van jullie abonnement graag binnen voor eind oktober.

Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon;
voor Sint-Amandus: Norbert De Meyer 0475 84 20 82;
voor Sint-Bernadette: Hildegard Verhegge 09/228.08.25.
voor H. Kruis en H Hart: 09/228.57.73

Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden.

Hartelijke dank voor uw medewerking!

Pastoor Johan, Norbert en Hildegard.

PREEK VAN DE WEEK

18 OKTOBER – 29STE ZONDAG DOOR HET JAAR (Mt 22, 15-21)

GEEF AAN DE KEIZER WAT DE KEIZER TOEKOMT EN AAN GOD WAT GOD TOEKOMT

In deze coronatijden krijg je soms wel eens reacties die je wel op zijn minst eigenaardig mag noemen.

Zo is er onlangs in Nederland nogal wat beroering ontstaan omdat in Staphorst – een behoorlijk conservatief protestants gehucht – twee weken geleden in het weekend drie kerkdiensten waren doorgegaan met telkens 600 gelovigen.

Van mondmaskers en social distancy had men daar blijkbaar nog niet gehoord.

Het gevolg was dan ook dat de regering die week heeft beslist dat er nog maximaal 30 aanwezigen mochten deelnemen aan kerkdiensten.

(we zullen er in 't vervolg best voor zorgen dat we met minder dan 600 in de kerk aanwezig zijn...)

Maar wat mij het meest trof in die nieuwsuitzending was de reactie van een jonge gelovige (ik schat hem zeker niet ouder dan 18 jaar), die zei: “mijn leven is in Gods handen; en al word ik ziek of zal ik zelfs sterven, mijn leven is in Gods handen”

Op zich een mooie stelling, Maar waar die jonge man wellicht nog niet had bij stilgestaan, is: dat door het onvoorzichtig gedrag van die massa mensen wel eens mensen zouden kunnen besmet worden, die niet eens in die kerkdiensten aanwezig waren. En om dat in

Gods schoenen te schuiven... en zelfs God verantwoordelijk te stellen, dat was toch wel een brug te ver.

We moeten niet alleen aan God géven wat God toekomt, maar we moeten God ook zeker niet verantwoordelijk stellen voor al wat we zelf door onverantwoordelijk gedrag veroorzaken.

Een andere uitspraak die toch wel voor wat koude rillingen heeft gezorgd, was die van “ons aller Donald” (en hiermee bedoel ik voor alle duidelijkheid niet “Donald Duck”... Dat zou trouwens een affront zijn voor dat lieve beestje !)

En – van God en de keizer gesproken – keizer Donaldramp vond het zelfs nodig om God te bedanken ‘omdat Hij hem ziek had gemaakt’... waardoor hij de kans heeft gekregen om zijn volk te tonen dat hij zo sterk was dat hij in staat was die vreselijke Chinese ziekte te overwinnen.

Het leek me alsof hij eigenlijk wou zeggen: “God alsgegijpeist dat ge mij klein kunt krijgen, dan ga je toch wel van verder moeten komen zulle !”

Het thema van het evangelie van vandaag is: “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomt”

Maar of dat ook van toepassing is voor een keizer die ervan overtuigd is dat hijzelf god is... ik weet het toch niet.

Moeten wij niet leren aanvaarden dat God zoveel méér betekent dan zomaar een mens – achtig wezen. Eigenlijk getuigt het van bijzonder weinig respect wanneer mensen God vergelijken met een keizer of enig andere heerser.

Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt...

Zou Christus hiermee niet eerder bedoeld hebben: ieder heeft zijn plaats en betekenis in de wereld en in het universum. En God is van een andere orde dan de keizer? God is de Bron van Zijn, die wij ontmoeten in al wat leeft: in de natuur, in de schoonheid der dingen, in de liefdevolle relaties tussen mensen. God is de liefde die ook in ieder van ons leeft... als we maar de moed hebben om Hem ‘in ons zijn’ toe te laten.

Moeten wij niet leren aanvaarden dat God zoveel meer betekent dan een mensachtig wezen. Het is niet omdat we niet weten of kunnen begrijpen Wie, Wat, hoe, waar, waarom... God God is, dat we er een bevatbare voorstelling moeten proberen van te maken.

God is Jhwh: “ IK BEN DIE BEN”

God is de onbaatzuchtige Kracht, het Licht uit Wie in ons de levende kracht en het inzicht wordt geboren om samen te bouwen aan een wereld van nederige liefde, van verdraagzaamheid, van warmte.

Daniël Reynvoet

ELKEEN HEEFT EEN VERHAAL

Op 1 november vieren wij om 11.00 u. Allerheiligen.

In die viering gedenken wij de overledenen van het voorbije jaar. Iedereen wordt hierop van harte uitgenodigd, maar speciaal de families die het voorbije jaar in onze kerk uitvaart hielden voor hun overledene.

Na de viering kan het verrijzeniskaarsje door de familie mee genomen worden.

Wij namen afscheid van:

15/10/19:	Roland Osaer	92 J
19/10/19:	Marie Vandenberghe	89 J
05/11/19:	Ivan Taerwe	71 J

16/11/19:	Frank Geirnaert	65 J
17/03/20:	Michel Vercruysse	81 J
17/03/20:	Luc Van Hauwenhuysse	64 J
04/04/20:	Rachel Troch	92 J
18/05/20:	Noëlla De Vlioger	69 J
25/05/20:	Francine Vermeulen	83 J
08/06/20:	Wilfried Verschuren	83 J
20/06/20:	Christiana Francoys	92 J
16/08/20:	Etienne De Visscher	74 J

INTERPAROCHIAAL

DEKENAAT GENT



OECUMENISCHE GEBEDSWAKE

dinsdag 10 november 2020, 19.30 u.
Sint-Baafskathedraal Gent

Vele mensen, bij ons en elders in de wereld, werden de afgelopen maanden zwaar beproefd door de gevolgen van het corona-virus, door zinloos geweld of door rampspoed. Verbonden met hen willen we samenkomen om te bidden: te zoeken naar God, te luisteren naar zijn Woord en ons te laten bewegen door zijn Geest tot een dienstbaar leven. Op 10 november verzamelen daarom protestantse, anglicaanse, orthodoxe en katholieke christenen, met hun voorgangers, in de Gentse kathedraal voor een eenvoudige wake rond de Schrift.

Ook jij bent welkom.

We houden die avond een collecte voor de armenwerkingen van de verschillende kerken.

Een initiatief van bisschop Lode Van Hecke en het *Interkerkelijk beraad Gent*

Info bij dieter.van.belle@ccv.be - 0486 75 63 50

OKRA ACADEMIE GENT**Drones: wat als ze zelfstandig schieten? – dinsdag 10 november 2020**

Robin Vanderborght, UA, namens Pax Christi

Drones zijn een stuk van ons leven geworden en worden voor diverse doeleinden gebruikt: door reporters als camera in de lucht, door natuurorganisaties om afgelegen gebieden in kaart te brengen, Maar drones zijn in hoofdzaak ontwikkeld voor militaire doeleinden, zoals verkenningsvluchten en spionage. Met bewapende drones kunnen aanvallen uitgevoerd worden, zonder dat de militair die deze bestuurt enig risico loopt. Maar wat zijn de gevolgen van deze technologie voor oorlogsvoering? Zijn er hierdoor minder slachtoffers? Is het resultaat een zogenaamd ‘schonere oorlog’? En wat met de volgende stap, de zogenaamde ‘killer robots’: drones die zonder tussenkomst van een mens schieten?

Belangrijk!

Inschrijven vooraf is verplichtend bij voorzitter Ulrich Garriaux, tel. 0496/401426 of per mail: ulrich.garriaux@gmail.com.

Locatie: Clemenspoort, zaal ‘De Parel’, Overwale 3, 9000 Gent, nabij station Gent Sint-Pieters (Voskenslaan), 14.30 uur - 17.00 uur.

Voordrachten kosten 5 euro voor OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF

Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.

En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahnén* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnén@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com