

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****WEEKEND 28 EN 29 NOVEMBER: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT**

Vanaf nu start een nieuw kerkelijk jaar met de Advent en een nieuw jaar cyclus B.
De publieke liturgische vieringen zijn niet langer toegelaten.
Dat zal vermoedelijk het geval zijn tot en met zondag 13 december 2020.

Het ministeriële besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020 bepaalt het volgende:

Publieke liturgische vieringen zijn niet toegestaan met uitzondering van:

1. Uitvaarten met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.
2. Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.
3. Liturgische vieringen die worden opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden kunnen doorgaan met maximaal 10 personen (opnamepersoneel inbegrepen) en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

De kerken blijven open

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lockdown in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken open blijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

Openingstijden van onze kerken:

De kerk van Sint-Lieven Ledeborg en Sint-Eligius Gentbrugge van 8:30 u. tot 12:00 u.
De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg, van Sint-Simon Gentbrugge en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00u tot 17.00u.

Eucharistievieringen op radio, TV en internet

15 november 2020, 33^{ste} zondag door het jaar

Radio: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur

TV1: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 10.00 uur.

De parochie de Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun you-tube kanaal.

We mogen tot half december geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.

Eerste zondag van de Advent**WEES WAAKZAAM**

Laten we waakzaam zijn,
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt
en niet wegdromen in onverschilligheid.

Laten we waakzaam zijn,
zodat niemand verdwijnt
tussen de plooien van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn
waar mensen ons nodig hebben.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we het verschil kunnen maken
voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn,
want de Heer des huizes zal komen.

Advent vieren en beleven

Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.

*We roepen op om deze advent van thuis uit mee te beleven;
geïnspireerd door de bijbelse lezingen
en in verbondenheid met onze geloofsgemeenschap.
We beleven het mee van thuis uit via TV of internet;
we delen het met elkaar langs dit parochieblad.*

ADVENT VIEREN

Vandaag begint de advent, meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar, waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Marcus.

Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht.
We vragen dat God met ons meegaat, ons hart verwarmt en ons pad verlicht.

De advent is een tijd van 'hoop' en 'verwachting',
van uitzien naar Immanuel, God met ons.

We ontsteken zondag de eerste kaars.

ADVENT BELEVEN

De advent is ook een tijd van omzien naar mensen,
vooral naar mensen die leven in armoede.
Het is een tijd van waakzaamheid en aandacht, een tijd van zorgen voor elkaar.
We zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid en vrede voor elkeen.

Met Welzijnszorg en onder het thema "Wonen: Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar",
richten we onze blik op goed en veilig wonen.

Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed.
Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede.

EEN GEBED

God,
U bent de warmte en het licht waarnaar we uitzien.
Wees met ons in deze adventsdagen
zodat wij gaande blijven voor gerechtigheid.
Laat U zien, laat U noemen, laat U vieren.
Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen.

BEZINNING

*De dagen worden elke dag korter en donkerder
en op het nieuws regent het van onheilsberichten
over crisissen en rampen.
Laat deze adventsperiode voor ons een tijd zijn
om de moed niet te verliezen,
en om de hoop in ons hart nieuw leven in te blazen.
Laat die hoop groeien in ons binnenste,*

*zoals er ook elke week één kaars meer brandt op de adventskrans.
Laat ons in deze adventstijd zien waar het echt op aankomt,
zodat we dichterbij onszelf
en dichterbij God komen.*

ZENDING

Advent zal nog nooit zo advent geweest zijn als in deze tijden.
Ons dagelijks leven is brozer, fragieler en kwetsbaarder geworden.
Het doet ons ook nadenken over onze ongebreidelde manier van leven en samenleven.
‘Wees waakzaam’, zo klinkt het bij het begin van de advent,
beoefen met vreugde gerechtigheid.
In de Bijbelse traditie is ‘doen’ het criterium voor echtheid in de verbinding tussen mens en God.
Moge God ons zegenen om waakzaam te zijn en te blijven.

ADVENT ZICHTBAAR MAKEN

Is er bij jou thuis ook een adventshoekje, een krans wat groen, een kaars...
In de open kerken vind je gebedskaartjes, adventskalenders. Haal ze af gebruik ze.
Heb aandacht voor elkaar, en draag zorg voor wie in nood is....

Johan Goedefroot pastoor

DERDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN

Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.

Deze week, met 11 november, had ik enkele dagen vakantie gepland. Het huisje in de Ardennen was geboekt, de vrienden waren enthousiast. Maar toen het tij begon te keren, kwamen de twijfels. Zou het nog veilig zijn? Wat als alle restaurants en cafeetjes toe gingen? Geef toe, een wandeling in het bos maken en daarna een warme chocomelk of Chimay drinken in een plaatselijk cafeetje is toch eens genieten? Maar ja. De plannen werden toegevouwen, het huisje afgezegd. Dus dan planden we maar een plaatselijke wandeling. Een tourtje rond een oude Moervaartarm, de Vinderhoutse bossen, uitwaaien aan de Westerschelde... gewoon even niet onder stress staan van Coronavragen en Coronatesten.

Ondertussen is het project van een kaartje aan de parochianen afgerond. Lieve medewerkers hebben de kaartjes gemaakt en ijverige fietsers en wandelaars zorgden voor de bedeling. Hopelijk geeft het kaartje een beetje moed. Stilletjes aan nadert ook de adventsperiode.

Opnieuw wordt er gedacht, nagedacht, zijn de creatieve geesten aan het denken en wordt er gevraagd wie op een ladder durft. Ja, je zal er nog wel iets van zien.
Met de parochieploeg van Gent Oost werd er gisteren gezoomd, met de eigen parochieploeg woensdag, met Effata hebben we de bezinning op zaterdag. Ieder voor zijn schermje, maar we kunnen toch eens zwaaien, we zien elkaar lachen, en ja, het went, en ik ben alvast blij dat het toch “iets” is.

Laat ons nog steeds een lichtje zijn, een vlammetje voor elkaar. Denk aan uw burens, uw kennissen, ouderen die alleen zijn. Bel er even aan, telefoneer even, vraag of ze iets nodig hebben, het mag “zomaar” zijn. Even een onverwacht contact, dat kan wonderen doen.
Wees er voor elkaar.

Hildegard.

INTERPAROCHIAAL**MAAK ADVENT ZICHTBAAR IN DE STRATEN**

In deze bijzondere coronatijd willen we onze straten wat opvrolijken met lichtjes en **kaarsjes voor het venster**. Heb je ook al gedacht aan een adventskrans aan de voordeur? Misschien wil je er zelf een maken maar je weet niet goed hoe eraan te beginnen. In dit parochieblad vind je een beschrijving om er een te maken. Heb je geen adventskrans om ermee aan de slag te gaan? In de parochie zijn er adventskransen beschikbaar. Vraag ernaar.



liggende krans



groene krans



deurkrans

HOE MAAK IK ZELF EEN ADVENTSKRANS ?

De basisvorm van een adventskrant bestaat uit een ring bekleed met groene takken en omwikkeld met een rood lint. Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van de krans (liggend of hangend) kunnen er diverse bijkomende elementen aangebracht worden.

Benodigdheden

- Krans van stro of riet.
- Groenblijvende takken (spar, conifeer, hulst, ...).
- Binddraad: fijne groene ijzerdraad of stevig (donker) garen of nylondraad.
- Rood lint.
- 4 rode kaarsen of theelichtjes (enkel voor een liggende krans).
- Optioneel decoratiemateriaal naar keuze: kleine sparren- of cederappels, rode bessen (hulst, lijsterbes ...), sterretjes in hout of metaaldraad, kleine kerstballetjes, IJslands mos ...).
- Lijm of lijmpistool

Werkwijze

- Maak je binddraad vast aan de krans (knopen of enkele malen omheen wikkelen).
- Leg een eerste takje groen op de krans en wikkel er de binddraad omheen.
- Schuif de steel van een tweede takje onder het eerste en bind opnieuw vast. Ga zo verder tot de krans bovenaan volledig met groen is bedekt.
- Ga op dezelfde manier te werk voor de buiten-, binnen- en eventueel (doch niet noodzakelijk) ook de onderrand van de krans.
- Wikkel een rood lint rond de krans. Je basisvorm is nu klaar.

Krans om op te hangen aan je voordeur of vóór je venster:

Bind een lang rood lint of een koord aan de krans en bevestig hem.

Liggende adventskrant:

Knip 2 stukjes stevig ijzerdraad van ongeveer 8 centimeter. Verwarm één uiteinde (ongeveer 3 cm) van beide stukjes (door bijvoorbeeld in een kaarsvlam te houden of met een aansteker) en duw ze halfweg onderaan in de kaars. Laat afkoelen. Prik de resterende uiteinden in de adventskrans.

Voor beide kransen:

Versier naar hartenlust met het decoratiemateriaal.

Veel succes en een mooie adventstijd toegewenst!

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com