

WOENSDAG 23 DECEMBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****24 EN 25 DECEMBER: KERSTMIS****WEEKEND 26 EN 27 DECEMBER: FEEST VAN H. FAMILIE: JEZUS, MARIA EN JOZEF**

Vanaf nu branden in kerken en huizen de vier kaarsen aan de Adventskrans.

Hier eindigt de voorbereiding van de Advent.

Met Kerstmis herdenken wij de komst van Gods' Zoon.

'O goddelijk Kind, welkom in ons midden'

Zoals de herders begroeten wij U nederig en stil.

Zoals de engelen U eer bewijzen eren wij U: 'Gloria in excelsis Deo!'

Helaas

Zoals Pasen en Pinksteren zullen we Kerstmis in stilte moeten vieren.

De publieke liturgische vieringen zijn niet langer toegelaten.

Dat zal vermoedelijk het geval zijn tot midden januari 2021.

Het ministerieel besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020 bepaalt het volgende:

Publieke liturgische vieringen zijn niet toegestaan met uitzondering van:

Uitvaarten met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De kerken blijven open

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

Openingstijden van onze kerken:

De kerk van Sint-Lieven Ledeborg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

Eucharistievieringen op radio, TV en internet

Vierde zondag van de Advent, 24 december nachtmis en Hoogdag van Kerstmis 25 december

Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur

TV1: H. Antoniuskathedraal, Breda, 10.00 uur, NPO2 (Nederland)

Sint-quintinuskathedraal, Hasselt, 10.00 uur, www.kerknet.be

24 december-middernachtmis

TV1: Eurovisie, kerk Sint-Finian, Clonard, County Meath (Ierland), 24.00 uur.

25 december-Kerstmis

Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur

TV1: Eurovisie, Sint-Dominique Saviokapel, Morges (Zwitserland), 11.00 uur
gevolgd door de pauselijke zegen 'Urbi et orbi' in Rome

27 december

Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur

TV: H. Petruskerk, Roelofarendsveen, NPO2 (Nederland), 10.00 uur

Sint-Jozefkerk, Evere, 10.00 uur, via www.kerknet.be

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com,
10.00 uur

Kersttocht***in de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven.***

Deze kerken zijn elke dag open en in het bijzonder op kerstavond en op kerstdag zelf.

Je bent er welkom, alleen of met je gezin.

Je kan er een kersttocht maken, het kerstgebeuren beleven in verschillende stappen, verspreid over de ganse kerk. Alles coronaproof.

De tocht kan eindigen bij de kerststal.

Deze tocht is een belevingstentoonstelling.

Je kan ook in de loop van komend weekend en de ganse kersttijd een bezoekje brengen aan de kerk.

We mogen tot midden januari geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.

AANBOD VANUIT BISDOM GENT VOOR KERSTMIS**KERSTWAKE**

Vanaf woensdag 23 december vindt u op www.bisdomgent.be de link naar een opgenomen kerstwake waarin bisschop Lode Van Hecke voorgaat. De gebedsviering met stemmige kerstliederen duurt ongeveer een halfuurtje. Ze wordt vooraf opgenomen in de kapel van de cisterciënzerzusters in het 'Dorp in de stad' in de Maagdestraat in Gent. De gebedsviering wordt ook ter beschikking gesteld van de zorginstellingen. Maar je kan ook meevieren bij je thuis, in het gezin voor het kerstmaal, ...

EUCHARISTIEVIERING OP KERSTDAG VANUIT UZ GENT

Op kerstdag 25 december, om 10.00 uur, gaat bisschop Lode Van Hecke samen met hoofdaalmoezenier Bert Vanderhaegen voor in een eucharistieviering vanuit het Universitair Ziekenhuis in Gent. Aan de viering werken personeelsleden mee van het ziekenhuis en de muziek wordt verzorgd door buitenlandse studenten. De viering is te bekijken via **Kerknet** en wordt ook rechtstreeks uitgezonden door de regionale zenders **AVS** en **TV Oost**.

Kerststal

Sint-Bernadettewijk

Mensen ergens onderweg op de vlucht....
Mensen uit de Bernadettewijk op zoek naar een woning....
Maria en Jozef sluiten aan....

De kerststal van Sint-Bernadette
met aandacht voor en in solidariteit met de mensen
op zoek naar een goede, betaalbare woning.



Kerstmis**KERSTMIJMERING VAN JEZUS**

Toen ik als mens geboren werd in de wereld,
was dat niet om op te vallen, of om indruk te maken...
Ik ben mens geworden
omdat mijn Vader in de hemel dat zo wilde.

Die wou dat Ik, net zoals kleine mensen,
arm en weerloos zou worden,
midden de gevaren van ziekte en gebrek aan hygiëne,
van armoede en ondervoeding,
midden in een bezet gebied met al de onrust die dat meebrengt.
Ja, zo wou mijn Vader het;
“De wereld heeft dat nodig” zei Hij,
“Er wordt aan teveel gewone mensen voorbijgegaan.
Ik wil hun laten weten, eens en voorgoed,
dat Ik aan hun kant sta.”

En dus liet mijn Vader Mij geboren worden
op het tapijt van de aarde,
in het paleis van de nacht
onder de glinstering van de sterren
verwarmd door het logge lijf van dieren,
omringd door de trouwe liefde van twee doodgewone mensen.
Zo heeft Hij het geregeld, prima geregeld;
want Hij liet Mij de rijkdom aanvoelen
van mensen met een warm hart;
Hij liet me proeven van hun tederheid
en van hun zorg voor elkaar.

En zo leerde Ik, via de praktijk,
wat mijn Vader voor ogen stond
toen Hij Mij als mens naar de wereld zond.
Met dezelfde zorg en met dezelfde tederheid
waarmee Ik als kind omringd werd,
moest Ik naar de mensen toegaan.
Mijn Vader zou zich tot de mensen richten via mijn stem.
Hij zou in mijn vingers kruipen met zijn helende kracht.
Hij zou vergeving schenken
en leven geven:
leven – zo eenvoudig en rijk
als toen in die stal in Bethlehem.
Hij zou bij Mij blijven
in de eenzame uren van nachtelijk gebed
in de teleurstelling om kwade trouw van mensen.
Tot in de laatste verschrikking op het kruis
zou Hij bij Mij blijven.

Veel eeuwen later...
in streken waar de mensen de geur van de aarde niet meer opsnuiven
en vervreemd zijn van de nacht en van de sterren,
waar zij zich niet meer warmen aan de uitwaseming van de dieren...
daar waar alles draait om macht en geld
en men de schouders ophaalt voor trouwe liefde van mensen...
juist daar, in die streken wordt mijn geboorte
heel uitbundig gevierd, op alle manieren
behalve in tederheid en zorg voor elkaar.
Tederheid en zorg voor elkaar...
daar was het Mij net om te doen;
daar was het mijn Vader om te doen
toen Hij Mij als mens geboren liet worden.

vrij naar Manu Verhulst

Kerstmis 2020

Het is weer Kerstmis.
De kerstboodschap zal weerklinken:
“Hij is geboren.
Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.”

We hebben Kerstmis nodig.
Zeker in deze tijden van bang afwachten op betere tijden.

Het maakt die diepere verlangens opnieuw in ons wakker,
verlangens naar vrede en geluk, welzijn en levenskansen voor elkeen.

Velen kijken uit naar het komende kerstfeest.
Wij zullen het niet kunnen vieren zoals gebruikelijk, met feestelijke bijeenkomsten in familie, in de kerk of waar dan ook.
We zullen het vieren, persoonlijk, in eigen gezin,
verbonden met alle gelovigen en alle mensen van goede wil.

Mensen uit onze parochieploegen hielden de voorbije tijd contact met de mensen: een aandachtkaartje, een telefoontje, een kerstwens.
Zieken en thuisgebonden ouderen kregen van Samana een attentie.
De mensen van de kansarmoedewerkingen en het buurtwerk bleven actief.
De open kerken bleven mensen verwelkomen.
Daar ben ik blij en dankbaar om.

Meer dan anders zullen we misschien zoeken naar die boodschap van Kerstmis.
Laten we het Kerstfeest vieren en beleven.
Laten wij, ook in deze bijzondere tijden de Heer verwelkomen,
en mensen van hoop en vreugde zijn.

Johan Goedefroot, pastoor

Vredeslicht



Het vredeslicht wordt elk jaar met een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem. Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en nieuwjaar een bijdrage te leveren om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan alle mensen door te geven.

Het vredeslicht staat open voor iedereen.

Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en uitnodigt elkaar de hand te reiken.

We zijn met elkaar en we zijn (er) voor elkaar

Het vredeslicht zal in de kersttijd aanwezig zijn in de Sint-Amanduskerk (9.00 - 18.00 uur) en in de Sint-Lievenskerk (8.00 - 12.00 uur) te Ledeberg.

SINT-BERNADETTE**ZEVENDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN**

Het is nu wel donker. Donker 's morgens, donker om 16.30u. Amai. De donkere weken voor en na Kerstmis zegt men. Wat kan een klein lichtje dan het donker verjagen! In vele straten zie je meerdere lichtjes aan de gevels en aan de ramen. Toch een teken van hoop; mensen willen vooruit, willen elkaar niet loslaten. Elke avond brand ik de kaarsjes. Een vlammetje van geborgenheid en ook van hoop.

Hoop is ook het thema van onze kaarten actie. Samen vooruit en uitzien naar Kerstmis, naar het samen vieren, ook al is het in beperkte kring, in ons gezin, met uw partner en soms ook alleen ...

Wat zullen we het missen, de nachtmis, de goed gevulde kerk met zingende mensen, de warme vredeswensen. Het kerstekindje in de kribbe. Ik denk dat ik op Kerstdag wat telefoontjes ga doen, een extra belletje naar mensen die niet zoveel andere mensen bij zich hebben.

Ik zal ook naar de viering op tv kijken, om toch iets van de sfeer te voelen en te proeven. Ik zal enkele cd's spelen met kerstmuziek, het Gents Madrigaalkoor zal hier weerklinken. En we zullen ook lekker eten.

Het weekend verliep erg spannend, op zaterdag morgen ging Marc mee bouwen aan de kerststal en het spandoek. Het spandoek is een verwijzing naar Jozef en Maria, en naar de actuele toestand in de Sint-Bernadettewijk. En in de namiddag ging ik naar mijn nieuwe werkplek in de dokterspraktijk. Man man, wat was het daar een gedoe. In mijn secretariaat was men nog bezig met het glas te plaatsens. In de verpleegpost stonden alle dozen dooreen. Hoe moest ik hier nu wat orde in brengen? En mijn nieuwe kasten vullen. Gelukkig was het zicht al wat beter rond 18.00 u. en begon ik al wat perspectief te zien. Komt dit wel in orde tegen dinsdag?

En ja: op dinsdag konden we de eerste patiënten ontvangen. De telefooncentrale wou mij wel eens ambeteren, maar het kwam goed. En de kerstversiering was ook al aangezet, dus dat was ook wel sfeervol.

Het komt goed! We moeten blijven hopen, we zien elkaar wel weer. De mooie en lieve mensen van de "kleine kudde" van Bernadette zijn sterke mensen. We geven elkaar steeds weer een teken van hoop. Met Gods zegen, maken we er een mooie, speciale kerst van. We blijven in de kleine bubbel, zo houden we het gezond en veilig, en kunnen we elkaar wellicht gezond en wel terug zien.

Hildegard



Onze kunstenaar Daniël maakt het spandoek klaar om het te bevestigen op de muur buiten.



Het spandoek met onze boodschap hangt op in de Sint-Bernadettewijk



Vele mensen in de buurt zijn ook ongerust; waar is er plaats voor ons?



Gelukkig wordt er open gedaan



Als een goede herder, heeft Pol Jozef en Maria binnen gelaten in zijn huis.
Ze wonen nu bij hem op het eerste verdiep! Dat is goed nieuws!

INTERPAROCHIAAL**HOMILIE 3DE ZONDAG VAN DE ADVENT****Advent**

We vieren de advent.

Het is de tijd die ons gegeven is

om ons voor te bereiden op het kerstfeest vier weken lang.

Misschien hebben jullie thuis ook een adventshoekje gemaakt, met een krans met wat groen of takken en kaarsen.

Alvast hier in de kerk is het aanwezig.

En we hebben de derde kaars aangestoken.

Dit licht op de krans verwijst naar een boodschap.

Vandaag zijn de profeten Jesaja en Johannes de dooper onze gids.

Zij brengen een boodschap van hoop en vreugde.....

Is er al vreugde bij jou, omdat het kerstmis wordt?

Velen kijken uit naar het komende kerstfeest, ook al zijn het bijzondere omstandigheden waarin we het zullen vieren.

Dit jaar geen stress om een groot feest te organiseren,

de drukte omwille van de kerstaankopen en de gedekte feesttafel

En toch willen de mensen kerstmis vieren. Ook wij.

Meer dan anders zullen we misschien zoeken naar die boodschap van Kerstmis.

Op weg naar Kerstmis

Vandaag zegt Johannes ons:

“Midden onder u staat Hij die gij niet kent’

Johannes zegt dat tot de Joden die hem komen vragen, of Hij misschien de Messias is’.

Ik ben de Messias niet, zegt hij hen,

ik ben iemand die roept in de woestijn:

‘Maak de weg recht voor de Heer’

Johannes is de wegbereider van Jezus.

Maar de Joden kennen Jezus nog niet.
Hij heeft zich nog niet bekend gemaakt.
Wij zijn intussen vele eeuwen verder.
Wij kennen Jezus wel, zeker van naam
en ongetwijfeld weten we ook heel wat van zijn leven.
Maar kennen wij Jezus ook als onze diepste bron van vreugde?
Om Hem gaat het eigenlijk als wij op weg zijn naar Kerstmis.

In u woont Hij

‘Midden onder u staat Hij...’

Een eerste plaats waar Jezus te vinden is, is in ons binnenste.

Midden in ons is Hij en wil Hij groeien.

Zijn kribbe staat in ons binnenste.

Daar wil Hij geboren worden....

daar is hij met zijn liefde in kiem aanwezig.

Jezus, je bent in mij.

Zo zullen we straks bidden bij de (geestelijke) communie.

Jij komt tot ons, we dragen je overal mee, we betrekken je ons leven.

Ik weet dat heel wat mensen heden ten dage

in de loop van de dag een tekst of een gebed ter hand nemen,

uit een gebedskalender, een gebedenboek, een psalm of bijbeltekst, een gebedskaartje of een tekst uit het parochieblad.

We staan stil bij de bronnen van ons eigen leven

en ontdekken dat Jezus tot ons spreekt.

Iemand zei: ‘hij is mijn metgezel geworden voor mijn leven.’

Zijn stem in ons, die geest van God in ons zegt:

“Ik wil je zalven om de Blijde Boodschap te brengen.

Onder u staat Hij

‘Midden onder u staat Hij...’

Als we rondom ons kijken, waar is Hij te vinden?

Hij wil allen bekleden met gerechtigheid:

arme en gebroken mensen, wie verslaafd is of onvrij.

Voor hen wil Hij gerechtigheid, nieuw leven en tussen hen in wil Hij staan.

Zoeken en vinden we Hem ook bij die armen?

In de Sint-Bernadettewijk zullen de beelden van de kerststal
een plaatst krijgen in één van de sociale woningen.

Deze sociale woningwijk wordt gesloopt, enkele mensen wonen er nog,
op zoek naar een andere, betaalbare woning.

Maria en Jozef op zoek naar een plaats was Jezus kan geboren worden.

Een solidariteitsactie met velen van hen

op zoek naar een goede, betaalbare woning.

Welzijnszorg vraagt er aandacht voor

en rekent op onze steun voor de talrijke projecten.

We kunnen zelf ook mensen in nood nabij komen.

Midden onder ons staan zij.

De werkgroep vluchtelingen Gent zocht een woning voor een Palestijns vluchtelingengezin.

Ze zochten en zochten ... en ze vonden een passende woning.
In de arme, de vluchteling de vreemde Christus ontmoeten en ontvangen.

Mensen van vreugde worden

‘Laat de Heer uw vreugde zijn’ schrijft Paulus.
Wees daarom een dankend mens, die God ook kan danken.
Wees daarom een biddend mens, die luistert naar de Geest.
Wees daarom een goed mens, die volhoudt om goed te zijn.
Danken, bidden en goed zijn:
het zijn drie gaven van de Geest, die vreugde brengen.
Geen oppervlakkig vreugde
maar een vreugde die ontstaat, als mensen verder kijken dan zichzelf
en zich durven geven aan iets.

Zullen wij met Kerstmis mensen van vreugde zijn?
Wij zullen het niet kunnen vieren zoals gebruikelijk, met feestelijke bijeenkomsten in familie, in de kerk of waar dan ook.
We zullen het vieren, persoonlijk, in eigen gezin,
verbonden met alle gelovigen en alle mensen van goede wil..

Mag er toch vreugde zijn die te maken heeft met Jezus Christus.

Bezorgd om ieders gezondheid zullen we solidair zijn
in het naleven van de maatregelen om het kwade virus terug te dringen.
Laten we vanuit die geest van Jezus verder zorg dragen voor elkaar.
Laten wij de armen en de kwetsbare mensen niet vergeten.
Bereiden wij ons voor op het Kerstfeest
en laten wij dit feest beleven
Laten wij, ook in deze bijzondere tijden de Heer verwelkomen,
en mensen van hoop en vreugde zijn.

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **09 236 50 00**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com