

WOENSDAG 30 DECEMBER 2020**LITURGISCHE VIERINGEN****WEEKEND 2 EN 3 JANUARI 2021: 'OPENBARING VAN DE HEER'**

De parochiepriesters: Johan Goedefroot, pater Andreas, Karel Cottenie, en hun medewerkers in de parochie Sint-Franciscus van Assisi wensen u een Gelukkig en gezegend Nieuwjaar 2021 !!!

Op een heel andere manier hebben wij Kerstmis moeten vieren.
Pijnlijke momenten ... van niet mogen samenkomen in de kerk of in familieverband.
De 'kersttocht' in de Sint-Amanduskerk, bood een andere vorm van het kerstbeleven aan.
Velen hebben hiervan gebruikt gemaakt.
Vorig weekend vierden wij, na de komst van de Heer, het feest van de Heilige Familie.
Familie betekent verbonden zijn. Verbonden met familieleden, verbonden met de gemeenschap.
Is zorg dragen voor elkaar en voor uzelf.

Vanaf nu tot en met Drie Koningen, 6 januari, heerst er een kerstsfeer in alle kerken over heel de wereld.

Met Kerstmis herdenken wij de komst van Gods' Zoon.

'O goddelijk Kind, welkom in ons midden'

Zoals de herders begroeten wij U nederig en stil.

Zoals de engelen U eer bewijzen eren wij U: 'Gloria in excelsis Deo!'

Ook de Drie Koningen, volgden de ster naar Bethlehem en ze offerden geschenken: 'Goud, wierook en mirre'.

Dit weekend start Jezus met zijn openbaar leven.

De publieke liturgische vieringen zijn niet langer toegelaten.

Dat zal vermoedelijk het geval zijn tot midden januari 2021.

Het ministerieel besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020 bepaalt het volgende:

Publieke liturgische vieringen zijn niet toegestaan met uitzondering van:

Uitvaarten met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De kerken blijven open.

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

Openingstijden van onze kerken:

De kerk van Sint-Lieven Ledeberg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

Eucharistievieringen op radio, TV en internet**Zondag 3 januari 2021**

Radio: Sint-Martinuskerk, Herzele, 10.00 uur

TV1: Sint-Martinuskerk, Herzele, 10.00 uur

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 10.00 uur**Kersttocht*****in de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven.***

De kersttocht loopt nog tot en met 6 januari 2021.

Je bent er welkom, alleen of met je gezin.

Je kan er een kersttocht maken, het kerstgebeuren beleven in verschillende stappen, verspreid over de ganse kerk. Alles coronaproof.

De tocht kan eindigen bij de kerststal.

Deze tocht is een belevingstentoonstelling.

Je kan ook in de loop van komend weekend en de ganse kersttijd een bezoekje brengen aan de kerk.

We mogen tot midden januari geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.

Zoeken naar een ster van hoop

Eeuwig heimwee drijft ons voort
en houdt ons gaande
in goede en kwade dagen
in de slepende Coronatijd.

Heimwee naar geborgenheid,
heimwee naar verbondenheid
hunkeren naar een warme thuis
en naar de veilige plek

waar een mens aanvaard,
bemind mag zijn zoals hij is.
Onvoorwaardelijk,
de eenzaamheid voorbij.

Nood aan ruzieloos samenleven.
Droom van vrede,
van een wereld
waar eenieder tot zijn recht kan komen
en waar alles wordt gedeeld met allen.

Diep verlangen naar geluk;
zien en voelen
elkaar omhelzen
en van harte weten:
het is goed te mogen leven.
Tijd om op adem te komen;
grond onder de voeten te voelen;
iemand die ons draagt.

Eeuwig heimwee drijft ons voort.
Sterk is het zoeken van de mens
naar een ster van hoop.

(naar de tekst van Ward Vanoverbeke)

Moge deze '*ster van hoop*' ons begeleiden in 2021.
Van harte, de redactie van uw parochieblad.

BIJ HET NIEUWE JAAR 2021

hopend op een gezond en goed leven

Beste parochianen en goede vrienden,

Mijn wens voor het nieuwe jaar is de wens van velen:

Wij hopen op een gezond en een goed leven,

en dit niet alleen voor ons zelf, maar voor iedereen.

Door onze solidariteit in het beleven van de gezondheidsmaatregelen tonen we onze verbondenheid met elkaar.

Wij hopen dat het normale leven en samenleven op gang mag komen.

Ik wens u allen dit jaar terug veel mooie momenten toe.

NIEUWJAARSWENS

Ik wens je....

**gezondheid in je leven,
vreugde in je bezigheden,
geluk en vrede in uw gezin en familie,
geloof in de God van het leven.**

Maar ook...

**volharding als het moeilijk wordt,
hoop bij vertwijfeling,
levenskracht bij ontmoediging,
en mensen die je daarin nabij zijn.**

We hopen op blijvende verbondenheid

**in onze parochiegemeenschap
jouw aanwezigheid in de vieringen,
jouw blijmoedigheid en meeleven,
jouw dienstbaarheid en inzet,
jouw vriendschap in dit alles.**

Ik hoop

**dat elkeen zich thuis mag voelen
in de parochiegemeenschap van Heilige Franciscus van Assisi,
met zijn verschillende kerkplekken
waar we kunnen samenkomen om te vieren
en mensen biddend nabij zijn in vreugde of verdriet;
dat de vriendschap in de samenwerking mag blijven
en dat nieuwe mensen zich aangesproken weten,
want ons geloof is onze houvast en onze vreugde.**

Ik wens u allen een zalig en vredevol nieuwjaar toe.

Johan Goedefroot, pastoor

SINT-BERNADETTE

ACHTSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN.

Deze week hebben we de grote kerstboom uitgehaald, we hadden al een kleintje staan, maar we vonden het in deze tijd een beetje raar om de boom veel vroeger uit te zetten. Sommige families haalden de boom extra vroeg uit, maar wij eerder een beetje later. De sfeer creëren we door meer lichtjes en kaarsen te zetten. Er is hier al wat opgebrand. Kaarsen fabrikanten zullen goede zaken doen, één van de weinige mensen in deze tijd.

Onlangs werden de erediensten weer toegelaten; met 15. Wat een getal! Wat is 15 voor een levendige gemeenschap? Hoe bepaal je dat? Wat zijn de “toelatingsvoorwaarden”? wellicht reageerde ieder van ons ook zo. Dus, ofwel vieren we allemaal samen. Ofwel vieren we niet.

We zijn blij met de initiatieven van onze parochie in deze Coronatijd. Kaartjes, telefoontjes, mooi versierd portaal aan de kerk en een zeer goed passend spandoek aan het huis van Pol. Eventjes was de regen spelbreker. Na een paar pletsbuien spoelden de letters weg, zomaar weg. Alle mobiele lijnen gingen in alarm! Help! Gelukkig was onze Daniël er rap bij. Met de ladder en een nieuwe pot verf werd de boodschap opnieuw geschilderd. Oef!

Als je dit leest is Kerstdag voorbij, maar als ik het typ moet het nog komen. Feesten in kleine kring, bidden onder twee of drie mensen. Meezingen met cd en radio, maar wel alleen... zeer vreemd. Bij je kinderen gaan en aan de deur een geschenkje geven en een praatje doen. Vandaag zien ze de zoon en overmorgen de dochter. Families zien elkaar in verschillende “dagen”. Gezellig met de familie aan tafel, het is ver weg.

Maar we zijn hoopvol, we geloven erin! Er zijn toch heel veel wijze mensen, die ervoor zorgen dat het virus niet zal winnen en mogelijks is een vaccin een belangrijk hulpmiddel. Laten we de hoop aan elkaar doorgeven door kleine attenties en veel liefde en met Gods zegen!!

Tot volgend jaar!

Hildegard

HERSTEL VAN HET SPANDOEK

Herstel van het spandoek, de regen had de letters aangetast,
Maar onze kunstenaar was er rap bij,
En nu met de juiste verf is de boodschap weer actueel!



INTERPAROCHIAAL**INTERDIOCESANE COMMISSIE VOOR LITURGIE****8 tips om de eucharistie via het scherm mee te vieren**

In coronalockdown is het de enige manier om toch de zondagsviering te volgen: via tv, internet of radio. Maar hoe doen we dat op een biddende wijze?

1. Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed.

Ruim wat op zodat de plek rust uitstraalt. Plaats in de buurt van het scherm (of radio) op een tafel of kast een icoon of (kruis)beeld, samen met een kaars.

2. Ontsteek een kaars vóór het begin van de viering.

Samen met je huisgenoten bewust een kaars aansteken, 5 minuten voor aanvang van de viering, helpt om een stille tijd van voorbereiding in te gaan.

Als er kinderen in de buurt zijn, vinden die het vast prettig om een kleine processie te houden. Ontsteek de kaars(en) bijvoorbeeld in de keuken en laat de kinderen de icoon of het kruisbeeld dragen van de keuken naar de plaats waar je de viering zal volgen. Zo wordt de voorbereiding een kleine ‘pelgrimstocht’.

3. Gebaren en lichaamshoudingen.

Ga niet ‘luilekker’ in de zetel liggen, zoals je bij andere programma’s misschien doet. Gebruik eventueel een stoel (of bidbankje) die een ontvankelijke gebedshouding mogelijk maakt. Stel de gebaren en neem (indien mogelijk) de houdingen aan zoals tijdens een gewone viering in de kerk:

- een kruisteken maken bij het begin en einde van de viering, en een kruisje op je hoofd, mond en hart bij het beluisteren van het evangelie;
- staan bij de openingsritten, het evangelie, de geloofsbelijdenis, de voorbede, het eucharistisch gebed, de communieritus, de zegen;
- aandachtig zitten bij de 1ste en 2de lezing, de antwoordpsalm, de homilie, en de stille tijd na de communie.

4. (Samen) luisteren, antwoorden en zingen.

Neem de lezingen vooraf al even door, zo kan je tijdens de viering actief luisteren naar het Woord van God voor jou vandaag. Je kan de lezingen ook meevolgen in een Bijbel, een volksmissaal, *Kerk & Leven* of online. Spreek luidop de vaste antwoorden uit, en zing mee waar je kan. Misschien wordt er online wel een zangblaadje aangeboden dat je kan gebruiken tijdens het meevieren.

5. Gebedsintenties.

Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden. In de voorbereidingstijd kan je misschien al enkele persoonlijke gebedsintenties noteren.

6. Solidariteit.

Nu je je solidariteit niet concreet kan maken in de collecte, kan je overwegen om een organisatie naar keuze die zich inzet voor armen, vluchtelingen of andere kwetsbare mensen, te steunen met een financiële gift via overschrijving.

7. Onzevader en vredeswens.

Met open handen het Onzevader bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in de handen te leggen van de God van alle leven. Probeer de

vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je verbonden wil weten. Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of expliciet de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen toewensen.

8. Gebed bij de geestelijke communie.

Met het gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en zijn kracht.

©Tekst: ICL via Kerknet Meer info: www.liturgie.be

GEBED

*Heer Jezus,
ik dank U voor uw Woord van Leven
waarmee Gij mij hebt gevoed.
Graag zou ik U ook ontmoeten
in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu onmogelijk.
Daarom bid ik:
aanvaard mijn verlangen
om hecht verbonden te zijn met U.
Kom met uw liefde in mijn hart
en laat mij niet vergeten
dat uw Geest in mij woont.
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U,
mijn Heer en mijn God.*

FRANCISCUS VAN ASSISI EN DE KERSTSTAL



Het plaatsen van de kerststal is een mooi en volks gebruik. In vele huishoudens staat hij rond kerstmis opgesteld onder de kerstboom. Maar ook in kerken, buurthuizen en winkels. Je ziet ze overal. Maar hoe oud is de kerststal en wie was de ‘uitvinder’ er van?

Hoe het begon...

We schrijven het jaar 1223.

Het is kerstavond, 24 december, in de plaats Greccio, Italië.

Franciscus Bernardone, die kort tevoren de definitieve regel voor de orde der minderbroeders officieel heeft laten bevestigen door de paus, wil tijdens de kerstviering de gelovigen zelf laten ervaren hoe de geboorte van Jezus in Bethlehem heeft plaatsgevonden. In een grot nabij een kleine kluis waar enkele minderbroeders wonen, laat hij door een lokale edelman, Giovanni Velita, een lege kribbe met stro en een levende os en ezel plaatsen. Zo geeft hij de armoedige omstandigheden weer waarin Jezus ter wereld is gekomen.

Medebroeders en gelovigen uit de streek komen ‘s nachts rond de grot samen om kerst te vieren. Ze brengen fakkels en lantaarns mee en zorgen zo voor een intieme sfeer. Diaken Franciscus zingt met welluidende stem het kerstevangelie en preekt over de geboorte van Jezus. De eucharistie wordt gevierd, staande rondom de kribbe. Deze gebeurtenis raakt de aanwezigen diep.

Op vernieuwende en eenvoudige wijze heeft Franciscus het mysterie van de menswording van Jezus uitgebeeld en voor eenvoudige (ongeleterde) mensen duidelijk gemaakt.

Ontwikkeling kerststal

Er was reeds een lange traditie om binnen in de kerk het evangelie uit te beelden en aanschouwelijker te maken voor de aanwezige gelovigen

Franciscus’ wijze is echter ongewoon, heel letterlijk en vindt buiten een kerkgebouw plaats. Zijn manier spreekt direct aan en vindt daarom snel navolging: de kerststal is geboren.

In Italië vinden we de oudste voorbeelden en blijft daar tot op de dag van vandaag populair. Vanuit Italië dringt de traditie van de kerststal door in andere landen in Europa en via missionarissen zelfs over de gehele wereld.

De oudste kerststallen in huisgezinnen zijn veelal ingevoerd uit Duitsland en werden gevormd door kostbare biscuit porseleinen beeldjes.

In de 20^e eeuw werden vooral de goedkopere, veelkleurig beschilderde gipsen kerststallen populair en na de Tweede wereldoorlog was in ieder Rooms katholiek huisgezin in Nederland wel een exemplaar te vinden.

Tot op de dag van vandaag is men creatief in het uitwerken van de kerststal.

Typering kerststal

Wat is nu het wezen van een kerststal en waarin verschilt de kerststal wezenlijk van de beeldhouwde kerstvoorstelling?

Dat is het theatrale element.

Met losse beeldjes kun je als gebruiker zelf de voorstelling inrichten, je kunt zelfs het hele verhaal naspelen, thuis, in of daar waar mensen samenkomen, in de kerk of parochiezaal, of op straat.

Bij het begin van de advent staat alleen de os in een lege stal.

Maria en Jozef met de ezel naderen van een afstand de stal met de kribbe.

Op kerstavond komen er de engel bij en de herders met schapen die elders in het veld stonden. En dan later arriveren de drie koningen. Zij waren al eerder op reis gegaan en

kwamen iedere dag dichterbij.

In het bekijken van de kerststal worden wij uitgenodigd ons daar bij aan te sluiten

De kerststal in onze parochie Heilige Franciscus van Assisi.

Wij hebben de kerststallen opgesteld in onze huizen, maar ook in onze kerken.

Hij staat in het portaal van de Kerk Oude Bareel.

Hij is te zien en te begroeten in kerk van Sint-Simon en van Sint-Eligius Gentbrugge

In de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven is die voorafgegaan door een bezinnende kersttocht, een belevingsmoment op weg naar de kerstmis.

De kerststal op Sint-Bernadette staat opgesteld in een sociale woningwijk.

Zo wordt het kerstgebeuren zichtbaar gemaakt in onze stad.

Raamaffiches met de kerststal werden verspreid over de parochie.

De parochiegemeenschap van Gent-Oost wil in die zin in de voetstappen treden van zijn patroonheilige Sint-Franciscus van Assisi.

Johan Goedefroot, pastoor

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 2231 53 00

gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn*

Gsm: 0476/ 995703

andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com