

**WOENSDAG 31 MAART 2021****LITURGISCHE VIERINGEN***In de Goede Week*

Tijdens de Goede Week zijn er momenten van gebed:  
in de kerken van Sint-Amandsberg liggen er folders, neem een folder mee!

Liturgische vieringen zijn toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.  
Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

*De kerken blijven open.*

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

*Openingstijden van onze kerken:*

De kerk van Sint-Lieven Ledeberg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

*Eucharistievieringen op radio, TV en internet***Donderdag 1 april: Witte Donderdag**

Internet: Onze-Lieve-Vrouwekerk, Sint-Truiden, 20.00 uur

**Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag**

Internet: Basiliek van het Heilig Bloed, Brugge, 15.00 uur

**Zaterdag 3 april: Stille Zaterdag**

Internet: Paaswake, Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 20.30 uur

**Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen**

Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur

TV via Canvas: Eurovisie om 11.00 uur, ziekenhuis La Carità, Locarno (Italiaans Zwitserland),

*De redactie wenst u allen een Zalig Pasen!*

We mogen tot begin april geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.

## **Het kan, in de Stille Goede Week**

In deze uitzonderlijke coronadagen is werkelijk alles anders, voor iedereen.

Er is zoveel verwarring in ons.

Er is zoveel onzekerheid in ons.

We missen de warmte en houvast van samen,

we missen de inspiratie en het nieuw elan

die ontspringen in onze uithuizige momenten.

Het is nodig om ons hart en gemoed rustig te maken.

Het kan.

Het kan door ons te verbinden met zovele mensen in de wereld die allemaal lijden door dit coronavirus.

Het kan door te leren relativeren,

door ons te verzoenen met ons leven zoals het nu is.

Laten we aandachtig en ontvankelijk binnentreden

in de kracht van de Goede Week.

De Goede Week die ons leert om moedig onze kruisweg te gaan.

Om onze hoop te blijven richten op een nieuw Pasen.

*(Jean-Paul Vermassen)*

## **Op weg naar PASEN**

Wij zijn midden de Goede Week.

Deze dagen beleven we mee van thuis uit.

Mensen van de parochie bezorgen ons teksten met gebeden.

Maar we zijn ook welkom in de kerk voor een stil gebed.

## **Goede Vrijdag**

We kijken op naar het kruis en ontmoeten er de lijdende Christus.

Christus lijdt nog vandaag in zovele slachtoffers van oorlog en geweld, honger en armoede.

Hij draagt ook al ons lijden met zich mee.

Wij kijken op naar het kruis

en gedenken de liefde die we van God ontvangen.

*Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,*

*een vuur dat licht en warmte uitstraalt*

*voor hen die leven in een donkere en koude wereld*

## **Pasen**

Vroeg in de morgen gingen de vrouwen naar het graf. Het graf was leeg.

Een vonk sloeg over. De heer is verrezen, zo ontdekten ze. Hij is niet hier, Hij leeft.

Pasen is de ontmoeting met de Levende Heer.

Een vonk van vreugde, een warm gevoel.

Ze gingen het verder vertellen.

*Jezus, U bent het licht in ons leven;*

*laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt,*

*Jezus, U bent het licht in ons leven,*

*open mij voor uw liefde, o Heer.*

**Paasmensen worden.**

Wij kijken uit naar het moment dat we terug mogen samenkomen voor de eucharistie. Het is voor ons telkens een paasgebeuren, een ontmoeting met de levende Heer, we treffen elkaar, we vertellen het door.

*Het is een beetje zuurstof voor de gelovigen.*

*Een prikje dat ons kan redden.*

*Het paasgeloof als een vaccin van liefde die ons vrij maakt.*

De Heer redde zijn volk uit de slavernij van Egypte, Hij redde zijn Zoon uit de dood, Hij is ons nabij.

We worden geroepen en gezonden om mensen van hoop te zijn.

*Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.*

Zegening water (Marjan Verhulst).

*Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.*

Chrisma (Tony Dupont).

**KERKEN OPEN: Goede Week en Pasen**

Op bepaalde momenten zijn de kerken open met kans voor de gelovigen tot stil gebed. Meestal is er onthaal voorzien.

Bezoekers dienen zich aan de voorziene gezondheidsmaatregelen te houden: afstand houden, mondkmasker, handhygiëne,

De korte begeleide gebedsmomenten (15 min) kunnen doorgaan met max. 15 personen. Vooraf aanmelden is aangewezen.

Graag aanmelden voor Sint-Amandus via 0479 62 64 04 of

[sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be](mailto:sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be)

Graag aanmelden voor Sint-Bernadette via tel. 09 259 84 97 of [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be) (zie ook onder "Sint-Bernadette")

**GOEDE VRIJDAG : 2 april**

**Sint-Amandus:** Kerk open van 9.30u tot 17.30u

Begeleide kruismeditaties doorlopend van 13.30u en 16.30u.

**Sint-Bernadette:** Film met bezinningsmoment. Te beluisteren via deze link:

<https://www.youtube.com/watch?v=ggmu7HggCBE>

**STILLE ZATERDAG : 3 april**

**Sint-Amandus:** Kerk open van 9.30u tot 17.30u

Begeleide paasbezinningsmomenten tussen 16.00u en 18.00u.

**PASEN : 4 april**

**De kerken zijn open.**

De kerken zien eruit op zijn paasbest.

In de kerken zijn gebedskaarten ter beschikking.

**Sint-Amandus**

Begeleide gebedsmomenten om het uur tussen 9.00u en 12.00u.

Graag aanmelden op het parochiesecretariaat.

**Kerk Sint-Bernadette**

Begeleide gebedsmomenten van 10.30u tot 12.00u.

Graag aanmelden op het parochiesecretariaat (zie verder onder "Sint-Bernadette").

**PAASWEEK****Kerk Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg.**

In de paasweek elke dag een eucharistieviering om 9.00 uur in de verschillende kerken van Gent-Oost, max. 15 personen.

Aanmelden via 0479 62 64 04 of via [parochieassistente.gentooost@gmail.com](mailto:parochieassistente.gentooost@gmail.com)

Paasmaandag: om 9.00 uur Kerk Sint-Amandus , Sint-Lieven, Sint-Eligius.

Dinsdag 6 april: om 9.00 uur Kerk Sint-Eligius.

Woensdag 7 april om 9.00 uur Kerk Sint-Lieven.

Donderdag 8 april om 9.00 uur Kerk Sint-Amandus.

Vrijdag 9 april om 9.00 uur Kerk Sint-Lieven.

**WIJDING VAN DE PALMEN**

Op dinsdag drie en twintig maart kon onze pastoor Johan de palm wijden. Een klein maar mooi gebaar met een heel klein groepje aanwezigen.

Kleine palmtakjes worden verdeeld over parochianen en mensen van Samana. De mand met de palm staat in het parochiehuis van Sint-Amandus. Je kan daar nog takjes verkrijgen en komen halen.”

In een kort gebedsmoment werd in de kerk van Sint-Bernadette geluisterd naar het evangelieverhaal van palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De palmtakjes werden gewijd en er werd gebeden voor de parochie en voor de mensen in nood in deze wereld.

In de loop van de week werden de palmtakjes bij de mensen aan huis gebracht.

**de teksten van het gebedsmoment**

*(deze teksten werden ook gebruikt in de kerk van Sint-Amandus)*

**VOORBEDE**

Bidden wij voor wie ziek zijn  
de zieken in onze gezinnen en families,  
goede vrienden of burens die ziek zijn, mensen uit onze parochiegemeenschap.....

Bidden wij voor mensen die het moeilijk hebben in deze tijd....  
mensen die het financieel moeilijk hebben  
voor hen die eenzaam zijn en naar wie niemand omziet....  
Voor mensen die aan hun lot worden overgelaten, dichtbij of veraf.

Voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.....  
Voor hen die het broodnodige moeten missen.....

Bidden we voor kinderen, die niet meetellen,  
voor vrouwen en mannen, misbruikt en gekleineerd;  
voor ouderen, die afgeschreven worden...

Dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten  
dat allen mogen rekenen op een brede solidariteit.

Voor de velen die elke dag opnieuw het goede doen,  
die telkens weer beschikbaar zijn voor hun naasten.  
Voor hen die de pijn en het lijden van anderen mee dragen.  
Voor wie anderen helpen en bijstaan.  
Dat de goede Geest van God door hen  
steeds krachtiger in deze wereld werkzaam wordt.  
Laten wij bidden.

Voor onszelf .  
en voor allen die in deze Goede Week het lijden van Jezus gedenken.  
Dat wij elkaar respecteren en zorg dragen voor elkaars welzijn;  
dat wij liever dienen dan gediend te worden.  
Dat onze verbondenheid met de Heer Jezus  
en onze dienstbaarheid aan elkaar groeien.  
Dat deze week zo voor onszelf en voor alle christenen  
werkelijk een goede en heilige week wordt.  
Laten wij bidden.

**AANKONDIGING GOEDE WEEK EN PASEN**

*Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.*

**Goede Vrijdag**

Graag aandacht voor ons Goede Vrijdagfilmpje, dat opgenomen werd in de parochiekerk.  
Het kruis dat mensen dragen is opgevat als een korte bezinning rond het lijdensverhaal.  
Men vindt het filmpje op deze link: <https://youtu.be/ggmu7HgqCBE>  
of gewoon op Youtube: Goede Vrijdag 2021 intikken en ons filmpje kiezen.  
Men vertelle het voort!

**PASEN**

Een jaar lang al bepaalt Corona ons doen en laten. We passen ons aan, zo hoort het! We houden contact met de parochiegemeenschap ... maar op afstand. Binnenkort wordt het Pasen. Corona kan Pasen niet tegen houden. Ook de lente komt er aan met of zonder pandemie! Op zondag 4 april vieren we het feest van de overwinning van de Liefde op de dood! Nu, meer dan ooit hebben we nood aan deze paasboodschap.

Omdat het Pasen zou mogen worden in elk van ons, heten we op zondag 4 april eenieder welkom in onze kerk voor een bescheiden paasviering rond het kruis en de paaskaars. Helemaal coronaproef! De viering zal een 20-tal minuten duren en 4 maal plaats vinden: om 10.30 u, 11.00 u, 11.30 u en om 12.00 u. Zoals voorgeschreven, kunnen telkens slechts 15 personen deelnemen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld en zijn dus altijd welkom.

Om deze paasbezinning goed te laten verlopen, vragen we met aandrang om je vooraf telefonisch aan te melden bij ons secretariaat. Annie, Magda of Frank zullen dan aangeven om welk uur je verwacht wordt.

Telefoonnummer parochiesecretariaat : 09/259 84 97

Men kan bellen op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9.00 u. en 11.00 u.



zondag 4 april  
welkom in de Paasviering

10.30 u.    11.00 u.    11.30 u.    12.00 .u

aanmelden op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9.00 u. en 11.00 u.  
09/259 84 97

## **EEN EN TWINTIGSTE ZONDAG VAN DE LOCKDOWN.**

*Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.*

Vorige week hadden we een beetje hoop op een eerste stapje van samenkomen met de gelovigen in de kerk. Maar helaas. Het virus is ons nog te rap af. Hoge cijfers zorgen voor een grote voorzichtigheid. En terecht. Vorig jaar viel de Goede Week ook plots weg en we waren niet voorbereid. Maar nu, wisten we, dat het mogelijks opnieuw een stille week zou worden.

Dus volgen we opnieuw een ander traject; we blijven gebedskaarten maken en creatievelingen onder ons maken een intens, deugdzaam Goede Vrijdagfilmpje. Hopelijk lezer, kan u er ook even van genieten, via de kinderen of via een vriend, die u het even kan tonen op de computer. Bedankt aan de producer!

Ondertussen is de lente meer en meer in het land. De koolmeesjes vliegen rond, het roodborstje zien we nu minder, want ook de insecten laten zich horen. Het groen schiet overall uit, de wilgen kleuren zacht groen, de magnoliabomen staan klaar om hun prachtige bloemen ten toon te spreiden, forsythia toont zijn gele bloemetjes en er zijn al lammetjes in de weide. Ik zag net op tv een bioloog die ons oproept om het gazon niet te veel te snoeien, zodat bloemen en insecten langer en beter kunnen leven! Men doet dit nu ook al meer in de stadsparken. Ook in het park aan de Biest. Met momenten zien we een prachtig bloementapijt. Misschien iets waar jij ook over na kan denken?

Bij Samana wordt ook aan de leden gedacht, een kaartje met een verrassing erbij. Hmm. Het zijn kleine maar zinvolle acties. Aandacht voor elkaar, met een kaartje, met een telefoontje of met een bezoekje aan de voordeur.

De acties van enkele groeperingen in onze parochie doen het ook goed. Genieten van een heerlijke spaghetti van de scouts van Bernadette en twee weken later zetten we eerlijke en heerlijke voeding op tafel, ons aan geleverd door de Wereldwinkel. Beide groepen vertellen over een mooi succes. Dank aan allen die een steentje bijdroegen! En 't was lekker.

Wie weet kunnen we in de zomer eens buiten samen ietsje eten of drinken? We kunnen slechts stilletjes hopen...

Aan allen nog een goede Goede Week, en alvast een Zalig Pasen,  
**Hildegard**

**INTERPAROCHIAAL****WERKGROEP BROEDERLIJK DELEN****PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI GENT-OOST****OP DE FIETS VAN 9040/9050 TOT IN HET ZUIDEN EN TERUG!  
FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD, ALLEEN OF MET JOUW BUBBEL.**

Een fietstocht langs boeiende initiatieven en organisaties in Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Tijdens de tocht ontdek je op welke manier organisaties hier op zoek gaan naar systeemverandering. Bij elke stopplaats vind je informatie en toffe filmpjes over delen en hervreiden, eerlijke handel, rechtvaardige landbouw, consuminderen, duurzame energie, etc. Telkens wordt er ook een link gemaakt naar een partnerorganisatie van Broederlijk Delen in het Zuiden. Zo kan je zien dat zowel dichtbij als veraf groepen mensen met gelijkaardige uitdagingen bezig zijn.

De tocht is 25 km, maar bestaat uit 3 lussen, die je ook afzonderlijk kan fietsen. Als je liever wandelt, kan dat dus ook. Iedereen, jong en oud, alleen of met zijn bubbel, kan meedoen. Onderweg zijn er speelse uitdagingen en regelmatig passeer je een mooi plekje in het groen om uit te blazen.

**Hoe deelnemen?**

Ga naar de website [www.parchiegentoost.be](http://www.parchiegentoost.be) en vul het inschrijvingsformulier in. Na betaling van 5 euro, krijg je de fietsroute met gedetailleerde beschrijving en een infoboekje digitaal toegestuurd.

*Dit initiatief is een samenwerking met parochie Heilige Franciscus van Assisi - Gent-Oost, KWB Gentbrugge, Delen in 9040/9050, en Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen.*



**ONTMOETING BISSCHOP LODE**

In deze coronatijd zal bisschop Lode **elke zaterdagnamiddag van 14.45 u. tot 17.00 u.** aanwezig zijn in de kerk van **O.-L. V. Sint-Pieters** (Sint-Pietersplein, Gent). Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, kan dat. Een afspraak is niet nodig. Jong en oud is welkom. Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk aangeeft. Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (max 15 min) en houd je natuurlijk voldoende afstand. Een mondkapje is verplicht. Bisschop Lode: *“Dat is voor mij een andere manier om te proberen bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al een goede ervaring mee in de*

*adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men bidden of stil zijn. Daar zijn onze kerken voor. Niet alleen voor liturgie. Gebedshuizen zijn ook vluchtheuvels en stilteplekken. Geef dit bericht ook door aan jongeren die het anders niet zouden weten.”*

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN één centraal nummer 1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

[johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 2231 53 00

[gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*[norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*

Gsm: 0476/ 995703

[andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

[Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [nova-gent.be](http://nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)