

WOENSDAG 7 APRIL 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***In de Paastijd*

Tijdens de Paastijd zijn er momenten van gebed.

Liturgische vieringen zijn toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken kunnen uitsluitend bijgewoond worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De kerken blijven open.

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

Openingstijden van onze kerken:

De kerk van Sint-Lieven Ledeberg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

*Eucharistievieringen op radio, TV en internet**Zondag 11 april 2021 - Beloken Pasen*

Radio: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur

TV: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur, Canvas

Internet:

De Parochie Goede Herder (Gent – West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 10.00 uur

We mogen tot april geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.

**Ik zend jullie:
'Ontvang de H. Geest'**



Ik wil over je ademen
-zegt God-
mijn Geest in je binnenste leggen
en je mijn levenskracht schenken.
'Vrede' wens Ik je,
niet om die voor jezelf te houden,
maar om door te geven
aan alle mensen die je lief zijn.
Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait
in de akker van de wereld
en dat je handen en voeten geeft
aan mijn boodschap van geluk.
Ik heb je nodig
om mee te werken
aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen
die elkaar graag zien
omdat ze weten
dat Ik hen graag zie.
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!

't Is PASEN

Beste mensen ,
De dagen van de Goede Week en het Paasfeest zijn achter de rug.
Voor de tweede maal op rij hebben we deze dagen beleefd van thuis uit.
Geen gezamenlijke goede-weekdiensten en geen gezamenlijke paasviering voor onze parochiegemeenschappen.
Gelukkig waren er de brieven en kaartjes met 'goede boodschappen' aan huis en de kleine gebedsmomenten in de kerk.

Wij ondergaan sinds vorig jaar de derde golf van het coronavirus.
EN TOCH IS HET PASEN
Pasen gaat altijd door. Pasen gaat niet op slot.

Pasen, opstaan uit het donker.

Het was op de Derde Dag dat Jezus verrezen is.
In de Goede Week herdachten wij het lijden en sterven van Christus.
Maar de Derde Dag is de dag van de opstanding, van de bevrijding.
De derde dag is de dag van de Heer.

We kijken uit naar die dag van de Bevrijding.
Lange tijd zijn we opgesloten geweest, teruggetrokken in onze huizen, enkel contacten op afstand, alleen het levensnoodzakelijke kon.

Maar we willen met zijn allen onze familie terug zien, zoals vroeger: de kinderen, de kleinkinderen;
Onze vrienden ontvangen en ontmoeten, normaal kunnen leven, voluit...
En met onze parochiegemeenschap kunnen samenkomen, in onze kerken voor de vieringen, en elkaar ontmoeten in onze parochiehuizen.

Pasen, kom, sta op, ga mee.
Pasen is de dag van het ondenkbare dat tegen alle weten in in een mens toch iets gebeuren kan.

Eertijds waren er de vertwijfelde en bedroefde vrouwen en de mannen die geen weg meer zagen.
Maar ze konden het laatste woord niet laten aan de dood.

Ze vonden er het graf leeg.
Maar er was de ontmoeting met de levende.
Diep in hen was er de kracht om op te staan.

Vonken van liefde staken hun zielen aan.
Zoals we gewoonlijk in de paasnacht kaarsen ontsteken aan de paaskaars en hopen dat het licht zich mag verspreiden, overal en over iedereen.

Vonken van verbondenheid en zorgzame liefde.
Pasen duurt 50 dagen lang tot Pinksteren
De werkzaamheid van de H. Geest zal dit paasgeloof bestendigen.

Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.

Foto 355 © Barbara De Ceuster

Pasen, nieuwe levenskracht

Ons paasgeloof is als een prikje ons gegeven om te leven als gelovige christenen...

Een vaccin tegen het doemdenken... niet haat, geweld, uitsluiting zullen het halen

maar verbondenheid en liefdevolle zorg voor elkaar.

Delen doet goed.

Pasen, leven dat ontluikt in alle intensiteit

De paaslelies verschenen plotseling in mijn tuin, en ook in de parken.

Natuurlijk waren wel de bloembolletjes vooraf gepland ... maar plots waren ze er....

Kleine paasbloempjes staken de kop op.

Pasen, licht dat doorbreekt

Ik mocht in de woestijn van de veertigdagentijd in de kleine oases van onze parochiegemeenschappen, vele paaslelies zien openbloeien.

Mensen uit onze parochie waren druk in de weer.

Gebeds- en bezinningskaartjes werden aan huis besteld;

er waren de nieuwsbrieven, de berichtjes en de filmpjes, een bezoekje op afstand, een ontmoeting op straat of de korte gebedsmomenten in onze open en sfeervol versierde kerken.

Ik zag de vele dragers van het paasgeloof.

Dee zieken en ouderen werden bezocht, er was de aandacht voor elkaar.

Jullie waren de paaslelies in donkere tijden.

De kleine prikjes van hoop, De vonken van liefde.

Zalig Paasfeest aan iedereen

Johan Goedefroot, pastoor

Parochie Heilige Franciscus van Assisi in Gent-Oost,
Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeborg

PAASWENS 2021

Pasen gaat altijd door.
Pasen gaat niet op slot.
Het graf zal leeg zijn.

Pasen gaat altijd door:
geloof, hoop en liefde;
zij willen altijd door.

Pasen gaat altijd door
in het geloof
tegen cynisme.

Pasen gaat altijd door in de hoop
van winnende Goedheid.

Pasen gaat altijd door in de stilte van kwetsbare
liefde die menselijk meeleeft.

Marinus Van den Berg

TWEE EN TWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN

Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.

Foto 040 © Jan Vanquaille

De paasklokken en/of paashazen zijn gekomen !

De Goede week; een zeer bijzondere week. Anders dan anders, het is een echte uitdaging. Hoe maken we de sfeer, de spirit die er normaal heerst in deze dagen?

Niet met echte ontmoetingen, niet met de jaarlijks vaste rituelen.

Ja, we vieren toch, zij het met aangepaste en virtuele hulpmiddelen. Mooie gebedskaarten, palmtakje, videofilmjes, zoom-momenten met gebedsvieringen, een stille plek zoeken in huis, in de kerk die misschien open is, zingen, meezingen met iets op de computer.

De Paasviering gebeurt hier en daar in heel kleine groepjes en we volgen de vieringen, waar het kan, op de televisie. Het helpt om mee te bidden.

Foto's met copyright worden hier niet gepubliceerd.

Foto 391 © Danny Maenhout

Kersenbloesems.

De natuur is nu volop in lentemodus. Ongelooflijk hoe snel het groen uitbarst. Struiken en bomen en bloemen geven zich over aan de deugddoende zon. De tuintafel staat weer uit en we genieten 's middags van onze maaltijd aan de tafel in de zon. We weten het, het is nog vroeg, maar je moet genieten van elk moment. Carpe diem. Met een dankgebed aan onze schepper die dit wonder elk jaar laat gebeuren! God zij dank.

Gisteren genoten we van een heerlijke en eerlijke maaltijd van de Wereldwinkel. Marc maakte een complete maaltijd met hun producten en het heeft gesmaakt. Dit was een waardig alternatief voor de verloren krokmesjeu-avond. En ze koppelen er een bon aan zodat je zeker nog eens komt winkelen. Heel goed gezien, ik kom zeker af.

Bij onze burens van Sint-Amandus wordt de kerk prachtig aangekleed, telkens volgens de dag van de Goede week. Ik ga zeker eens langs. En er wordt ook een verjaardag gevierd! Zuster Marie-Louise wordt negentig jaar! We hopen dat ze vele attenties mocht ontvangen en wensen haar nog enkele gezonde jaren bij ons in Sint-Amandsberg. Meer daarover in één van de volgende nummers.

Goede moed aan allen, draag zorg voor elkaar!

Hildegard

ONTMOETING BISSCHOP LODE

In deze coronatijd zal bisschop Lode **elke zaterdagmiddag van 14.45 u. tot 17.00 u.** aanwezig zijn in de kerk van **O.-L. V. Sint-Pieters** (Sint-Pietersplein, Gent). Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, kan dat. Een afspraak is niet nodig. Jong en oud is welkom. Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk aangeeft. Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (max 15 min) en houd je natuurlijk voldoende afstand. Een mondkapje is verplicht. Bisschop Lode: *“Dat is voor mij een andere manier om te proberen bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al een goede ervaring mee in de*

adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men bidden of stil zijn. Daar zijn onze kerken voor. Niet alleen voor liturgie. Gebedshuizen zijn ook vluchtheuvels en stilteplekken. Geef dit bericht ook door aan jongeren die het anders niet zouden weten.”

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 2231 53 00

gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn*

Gsm: 0476/ 995703

andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com