

**WOENSDAG 14 APRIL 2021****LITURGISCHE VIERINGEN***In de Paastijd*

Tijdens de Paastijd zijn er momenten van gebed.

Liturgische vieringen zijn toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken kunnen uitsluitend bijgewoond worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

*De kerken blijven open.*

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

*Openingstijden van onze kerken:*

De kerk van Sint-Lieven Ledeborg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

*Eucharistievieringen op radio, TV en internet**Zondag 18 april 2021 – Derde Paaszondag 11 april*

Radio: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur.

TV: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur, Canvas.

Internet:

De Parochie Goede Herder (Gent – West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal.

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of [www.ktotv.com](http://www.ktotv.com), 10.00 uur.

We mogen tot april geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.



Help ons, Heer,  
om Jou te herkennen  
in het breken van het Brood,  
in het spreken met mensen.  
Kom ons tegemoet  
in allen die wij ontmoeten.  
Steun en sterk ons  
om aan anderen jouw gelaat te tonen.  
Help ons zo  
om steeds meer op Jou te gelijken.  
Vandaag en alle dagen van ons leven.  
Amen.

### **Parochie Gent-Oost**

#### ***Parochie Heilige Franciscus van Assisi***

*Beste parochianen,*

*Het nieuwe pastorale samenwerkingsverband in Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg is 5 jaar oud. In mei 2016 had er een herstructurering plaats van dekenaten en parochies in het bisdom Gent.*

*Ik kon als pastoor van de nieuwe parochie rekenen op heel wat medewerkers voor het parochiewerk, parochieploegen, liturgische en catechetische werkgroepen en de verschillende pastorale werkgroepen rond diaconale projecten.*

*Van in het begin kon ik rekenen op pater Andreas Krahen en Karel Cottenie, parochievicarissen, op Johan Reyntens, diaken en op Marie De Vogeleer, parochie assistent.*

*Vanaf 1 april 2021 is er een nieuwe parochie assistent toegevoegd aan ons dekenaat: Tom Steyaert.*

*Hij stelt zich even voor en zijn toekomstige opdracht.*

**Voorstelling van parochie assistent ketenzorg.**

Als nieuwkomer in de parochie Gent Oost wil ik me even voorstellen. Ik ben Tom Steyaert en ben reeds jaren gelukkig getrouwd met Christine. Ik heb 3 kinderen en een kleinkind. Wie weet komen er nog! Dat hoop ik van harte. Zelf ben ik 33 jaar werkzaam geweest als zorgpastor in het ziekenhuis AZ Sint-Lucas te Gent. Het waren voor mij heel boeiende en dankbare jaren. Jaren waar ik tientallen patiënten en familie heb mogen begeleiden in hun

zoektocht naar zin en betekenis tijdens hun ziek zijn en leven, tijdens hun sterven en rouwen en dit vanuit het christelijke verhaal. Een intense periode die in schoonheid is beëindigd. Het stopzetten van deze periode ging gepaard met een vraag om de laatste jaren van mijn carrière een project van ketenzorg te bekijken en mee vorm te geven in de parochie van Gent Oost.

**Een nieuwe opdracht.**

Dit leek me een boeiende uitdaging. Het verblijf in een ziekenhuis is zo kort geworden dat noden zich verplaatsen. Velen van ons kennen mensen dichtbij of veraf die om één of andere reden thuis zijn en ziek of kwetsbaar zijn geworden. Een echtgenoot, een familielid, een vriend, een collega,.... Langdurig thuis zijn hoort er voor sommigen vaak bij. En indien er een ziekenhuisopname is gepland dan is deze opname meestal kort waardoor mensen thuis of in een kortverblijf dienen te herstellen en te recupereren. Sommigen moeten alles achter laten en komen in een home terecht want de zorg voor hen is te intens geworden en vergt gespecialiseerde lichamelijke opvang. Het begeleiden van deze mensen ook op spiritueel en zingevingsvlak is dan ook één van de kernopdrachten van een christelijke gemeenschap. Hen begeleiden is een eeuwenoud gebaar, een daad van oprecht medeleven, liefde en verbondenheid die tegelijk ook Gods Liefde oproept en ervaarbaar maakt.

**Pastorale zorg voor zieken en ouderen.**

Psychiater Dirk De Wachter stelt: 'De zin van het bestaan komt van buitenaf, vanuit de noodlijdende ander'. Diezelfde boodschap vinden we terug in het evangelie: Gij zult uw naaste beminnen als u zelf (Marcus 12,31). De concrete inzet voor de medemens schenkt vervulling. Vanuit dit besef wil ik me engageren om het goede dat reeds aanwezig is mee te ondersteunen, te versterken en te verdiepen. Zo ontmoette ik reeds enkele

mensen die in Samana en ziekenzorg werkzaam zijn. Het viel op dat voor zieken, bejaarden heel wat gebeurt. Het is een blijvende uitdaging dat een parochiegemeenschap hierover nadenkt en de toekomst veilig stelt. Immers was Jezus zelf niet enorm bekommerd en begaan om al diegene die uit de boot vielen, die verdriet hadden, die gekweld werden door tal van ziekten psychisch, lichamelijk of existentieel.... Talrijke voorbeelden zijn in het evangelie beschreven van Jezus en zijn betrokken Liefde. Christenen zien het als een

blijvende evangelische opdracht om doorheen begeleiding en ritueel dat 'begaan zijn' van Jezus in praktijk te brengen. Zo bracht Hij God bij de mensen.

### **Ketenzorg.**

Om van deze praktijk werk te maken dient er een wisselwerking te zijn tussen geloofsgemeenschap en woonst en instelling. Een wisselwerking die de band onderhoudt en versterkt. Deze wisselwerking noemt ook ketenzorg of voort-durende-zorg. Aan deze voort-durende- zorg wil ik mijn steentje bijdragen. En nu maar hopen dat de corona tijd vlug achter de rug is.

Bij vragen of suggesties:

tel. 09/232 48 12

email: [parochieassistent2.gentooost@gmail.com](mailto:parochieassistent2.gentooost@gmail.com)

## **DRIE EN TWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN**



Pasen 2021. Pasen is een feest, het feest van de verrijzenis van Jezus Christus.

Dit jaar is een apart feest. De Goede week verliep thuis, het waren gewone werkdagen en je moest er "op een bijzondere manier" aan denken dat het een bijzonder dag was. We moesten niet denken aan brood voor Witte Donderdag, bloemen voor Goede Vrijdag, ... dit jaar kozen we om aan te sluiten bij de virtuele diensten van de gemeenschap van Effata. Dankzij hun sterke technische mogelijkheden bij de Clemenspoort, kunnen wij genieten van een gebedsmoment met beeld, klank, zang en mooie teksten. Het doet deugd om onder ons tweetjes enkele liederen mee te zingen. Op Goede vrijdag bekijken we het sublieme filmpje van onze parochie; zang en gebed, in een intieme sfeer. Op Paaszaterdag zitten we in de caravan aan zee, maar het lukt met de verbinding, soms wat op en af, maar we vieren in stilte mee met de mensen, die ergens in Vlaanderen mee kijken en mee bidden.



En dan komt het mooiste! Op Pasen trekken we opnieuw de jas en de schoenen aan en gaan we naar de Sint-Bernadettekerk. Frank staat ons op te wachten. Ja, we zijn ingeschreven. Om elf uur dertig. Met 15 mensen, voorganger en orgelist tellen we niet mee. Er zijn een viertal gebedsmomenten gepland en je kon inschrijven via het secretariaat. Het geheel is gelukkig vlot verlopen. Juist voldoende plaatsen, niet teveel, niet te weinig, niet teveel toevallige kerkgangers moeten wegzenden. Wat een bizarre tijden! Inschrijven om naar een viering te kunnen gaan... dit mag voor mij écht niet te lang duren.



Wat doet het deugd om haar en hem terug te zien! Blijge gezichten achter zachte stofmaskers. Kijk! Die is daar en die ook! Sommigen gezond en wel, anderen met een breukje hier of daar. De deuren gaan open, we horen de muziek van het orgel tot buiten, zalig. We begroeten wie naar buiten komt, eventjes zijn we dus aan het “samenscholen”. Maar ja.

De stoelen staan wijd gespreid opgesteld. Per twee of alleen. Catherine zit vooraan en Jo staat paraat. Ik begroet de burens en sla een praatje, op veilige afstand. We gaan zitten, och, wat voelt het zo vertrouwd aan, dat zondagse rustige gevoel. Het kruis staat opgesteld, de briefjes met gebeden zijn erop genageld. Het witte doek toont ons dat de Heer verrezen is. Paasbloemen versieren in hun eenvoud het altaar.

Vandaag waren onze priesters al ergens van dienst en daarmee is Kathy onze voorganger. Ze doet het gezwind. Catherine zingt, met begeleiding van het orgel een passend lied “How beautiful are the feet.” We worden op het einde verrast door een leuk filmpje met een aantal parochianen die ons een “Zalig Pasen” wensen. Grappig en ook nog een bemoedigend woordje van onze pastoor. Hij was niet in persoon aanwezig, maar we hebben hem gezien en gehoord. Fijn zo!

Na de dienst praten we nog enkele minuten na en we keren deze keer vol Paasvreugde terug naar huis. We dromen van een volgende keer.

**Hildegard**

## SINT-BERNADETTE BINNENSTE-BUITEN



De 40 dagen zijn voorbij... voor we het goed beseften diende Pasen zich aan als een frisse lentebries. Aan-huis-bestelde-gebedskaarten, nieuwe postvrouwen en -mannen, de belichting van het kruis op het kerkplein, het kerkportaal omgetoverd, een filmpje Bernadette ter ere, eentje rond Goede Vrijdag, nieuwsbrieven, het houten kruisje en een palmtakje in een omslag, artikels in het parochieblad, de Paasviering in viervoud...

Bernadette *binnenstebuiten*! We wilden van *binnen* de parochie... naar *buiten* treden, naar de mensen toe. Dat koste enige moeite, maar we waren met velen! We hebben ons niet verveeld tijdens die 40 dagen!

En dat allemaal omwille van een virusje van niks dat ons reeds meer dan een jaar tergt en bang maakt. Corona heeft verschrikkelijk veel miserie te weeg gebracht, dat staat vast. Laten we dus best niet -zoals sommigen- te vlug spreken over *de positieve gevolgen* van de pandemie. Corona staat voor doffe ellende, punt!

En toch. Noodgedwongen hebben wij ons -net als iedereen- aangepast aan de situatie. De pandemie verplichtte ons

creatief te zijn en nog niet begane paden te verkennen. Dé vraag luidde: *wat verwachten de mensen en hoe bereiken we hen?*

Onze aandacht ging noodgedwongen niet meer uit naar het gebeuren binnen de parochiekerk, maar naar de individuele gelovige buiten het kerkgebouw. Misschien kwamen we hierdoor onbewust op het spoor van een belangrijk aspect van *onze missie*: dienst aan de samenleving! Dit lijkt zo evident. Het klinkt ook niet erg origineel. Iedereen die actief is in Sint-Bernadette beseft dat zij of hij het niet voor zichzelf doet, maar voor de parochie. En goed is dat! Maar tijdens de voorbije 40 dagen werden we er ons in het bijzonder van bewust dat het eigenlijk niet zozeer om 'onze parochie' gaat, maar om de vele individuele mensen die we van dienst willen zijn. Vanuit Sint-Bernadette stapten we naar buiten, creatief op zoek naar wegen om de mensen te bereiken in hun thuissituatie. Men reageerde bijzonder positief. Godzijdank!

Kunnen we met deze ervaring iets doen in de toekomst? Misschien biedt deze merkwaardige manier van geloofsbeleving een aanzet om na te denken over onze *missie* als kerk?

De voorbije decennia haakten massaal veel gelovigen af. En die exodus blijft doorgaan. Wie verwacht had dat de kerk als instituut zichzelf in vraag zou stellen en aan vernieuwing zou denken, had het mis voor. Ook vandaag nog ontbreekt het totaal aan visie, aan fantasie, aan een visioen! M.a.w. we hebben geen beeld van hoe de kerk er morgen zou moeten uitzien. Met alle respect voor de inzet van zovele leken en priesters voor de *nieuwe parochie*, een echt vernieuwend project kan men dit toch niet noemen. Wat is er trouwens 'nieuw' aan *de nieuwe parochie*... tenzij de schaalvergroting?

Misschien is de hoger geschetste dynamiek *van binnen naar buiten* wel een mogelijke weg voor ons als kerk? Naar de mensen toegaan, hen vragen: *waarmee kunnen we jullie van dienst zijn?* En niet: *kom naar ons en luister eens naar wat wij te vertellen hebben!*

Sedert een tijd zoeken vele nieuwe mensen zich een veilig nest in onze buurt. In die nieuwe

wijk komen waarschijnlijk niet veel trouwe kerkgangers wonen. Het zijn mensen van deze tijd: geïndividualiseerd, ingesteld op hun persoonlijke vrijheid, maar net als iedere andere mens op zoek naar liefde en zingeving.



Kunnen we als Sint-Bernadettegemeenschap voor hen iets betekenen?

Misschien stellen we best die vragen aan hen zelf: *wat kan de parochie voor je doen? wat verwacht je van ons?*

**Jaak Van Vooren**

## **DE TOREN**



*De bijgevoegde foto is niet een of ander 'verpakt' kunstwerk, maar de toren van onze Sint-Bernadettekerk.*

*Reeds enige tijd bemerkten we kleine, maar ook grotere stukken beton aan de voet van de toren. Het verdict was betonrot. Er werd een aanbesteding gedaan en uit de 3 firma's die een offerte hadden ingestuurd werd één bedrijf weerhouden om de herstellingen uit te voeren. Deze firma is op de eerste maandag van maart begonnen aan de werkzaamheden, maar al gauw bleek dat het erger gesteld was met de toren. De volledige onderbouw waarop de toren rust moet vervangen worden. Het bovenste gedeelte, waarin de klokken hangen moet ondersteut worden zodat de onderbouw volledig kan vernieuwd worden.*

*Zo zullen de klokken in de toren gedurende de ganse duur van de werkzaamheden niet meer luiden.*

**Patrick**



**INTERPAROCHIAAL****WERKGROEP BROEDERLIJK DELEN  
PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI GENT-OOST**

**OP DE FIETS VAN 9040/9050 TOT IN HET ZUIDEN EN TERUG!  
FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD, ALLEEN OF MET JOUW BUBBEL.  
-- VERLENGD TOT 18 APRIL --**



Een fietstocht langs boeiende initiatieven en organisaties in Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Tijdens de tocht ontdek je op welke manier organisaties hier op zoek gaan naar systeemverandering. Bij elke stopplaats vind je informatie en toffe filmpjes over delen en hervreiden, eerlijke handel, rechtvaardige landbouw, consuminderen, duurzame energie, etc. Telkens wordt er ook een link gemaakt naar een partnerorganisatie van Broederlijk Delen in het Zuiden. Zo kan je zien dat zowel dichtbij als veraf groepen mensen met gelijkaardige uitdagingen bezig zijn.

De tocht is 25 km, maar bestaat uit 3 lussen, die je ook afzonderlijk kan fietsen. Als je liever wandelt, kan dat dus ook. Iedereen, jong en oud, alleen of met zijn bubbel, kan meedoen. Onderweg zijn er speelse uitdagingen en regelmatig passeer je een mooi plekje in het groen om uit te blazen.

**Hoe deelnemen?**

Ga naar de website [www.parochiegentoost.be](http://www.parochiegentoost.be) en vul het inschrijvingsformulier in. Na betaling van 5 euro, krijg je de fietsroute met gedetailleerde beschrijving en een infoboekje digitaal toegestuurd.

*Dit initiatief is een samenwerking met parochie Heilige Franciscus van Assisi - Gent-Oost, KWB Gentbrugge, Delen in 9040/9050, en Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen.*

**ONTMOETING BISSCHOP LODE**

In deze coronatijd zal bisschop Lode **elke zaterdagmiddag van 14.45 u. tot 17.00 u.** aanwezig zijn in de kerk van **O.-L. V. Sint-Pieters** (Sint-Pietersplein, Gent). Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, kan dat. Een afspraak is niet nodig. Jong en oud is welkom. Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk aangeeft. Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (max 15 min) en houd je natuurlijk voldoende afstand. Een mondkapje is verplicht. Bisschop Lode: *“Dat is voor mij een andere manier om te proberen bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al een goede ervaring mee in de*

*adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men bidden of stil zijn. Daar zijn onze kerken voor. Niet alleen voor liturgie. Gebedshuizen zijn ook vluchtheuvels en stilteplekken. Geef dit bericht ook door aan jongeren die het anders niet zouden weten.”*

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeeler, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer*, gsm. 0475 84 20 82     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*     Gsm: 0476/ 995703     [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767