

WOENSDAG 21 APRIL 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***In de Paastijd*

Tijdens de Paastijd zijn er momenten van gebed.

Liturgische vieringen zijn toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken kunnen uitsluitend bijgewoond worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De kerken blijven open.

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

Openingstijden van onze kerken:

De kerk van Sint-Lieven Ledeberg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

*Eucharistievieringen op radio, TV en internet**Zondag 18 april 2021 – Vierde Paaszondag 25 april*

Radio: Sint-Sulpitruskerk, Diest, 10.00 uur.

TV: Sint-Sulpitiuskerk, Diest, 10.00 uur, op één

Internet:

De Parochie Goede Herder (Gent – West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal.

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 10.00 uur.

We mogen tot april geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.

Ik geef mijn leven voor mijn schapen



Wie medemensen wil begeleiden
– zieken en gezonden –
op hun weg ten leven
moet van ze houden:

moet leren luisteren
naar al wat leeft in hun hart
aan verlangen en pijn

en zal zacht nabij komen
bij hun verdriet
hun vragen en vertwijfeling

en stil worden
in zwijgende aandacht
en diepe eerbied
voor de mens
én het levensgrote mysterie
van het bestaan

zal diep in zichzelf
tekenen en taal van liefde
laten geboren worden
om dan schroomvol
te proberen,
in eenvoud en oprechtheid,
het broze woord te spreken
– zo uit Gods hart genomen –

een teken van woord en begrip
geborgenheid en vergeving
van eindeloos vertrouwen
en hoop op leven...

zal zichzelf zijn
en zo de waarden voorleven
waaraan een mens
zich kan rechtekken

en zal ook
– in pijn om eigen onmacht –
niet moedeloos worden
maar in sterk geloof
de hand vasthouden
van Hem die altijd groter is
in Liefde en in Trouw

wie medemensen wil begeleiden
zal zelf ook gewoon maar mens zijn

die echt óp-recht probeert
te leven.

Ward Bruyninckx

Het Dries Morelpad



Het Dries Morelpad is geen recht pad, maar een pad met mooie bochten. Speciaal voor voetgangers en fietsers vanuit de Bernadettestraat langs de Tuinwijk naar het Ombeekhof richting Waterstraat.

Het pad kronkelt langs een kinderspeeltuin, een speelterrein voor de scouts, een school, een paar wilde bosjes (met in de lente bloeiende daslook en in de herfst de mooie vliegenzwam) .

In Gent zijn er tal van straten, pleinen, kaaien, dokken, ook weggetjes, lanen en dreven maar dit is het eerste officiële **pad** in Gent.

Dries Morel had aan de overkant van de Bernadettestraat reeds een plein, het Dries Morelplein (pastoor van 1973 tot 2002). Het kerkplein kreeg van de parochianen die naam bij zijn afscheid als pastoor. Vanaf dat moment werd 'de herder weerom schaap' zoals hij het zelf verwoordde.

Dries werd in 1923 te Zele geboren als 'André' in een groot gezin. Thuis, op de school, bij de scouts, op zijn parochie, in zijn vriendengroep: overal kon hij zijn talenten ontwikkelen. Hij koos ervoor om priester te worden. Een leven in dienst van God en zijn mensen. Hij startte bij wat hij graag deed: lesgeven aan jong-volwassenen. Hij bracht hen liefde voor Latijn en Grieks : de oude talen maar ook voor schoonheid in de poëzie, de kunst en doordeesemd met zijn inspiratiebron: het geloof. Hij werd er op handen gedragen.

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en al vlug werd hij onderpastoor in de Sint-Paulusparochie te Gent. Een parochie met gastvrije gezinnen, veel intellectuelen, met mooie huizen, met veel kansen om te groeien als priester in liturgie en in discussies rond kerkelijke standpunten. Het tweede Vaticaans concilie gaf hoop aan Dries dat liturgie dichtbij de leefwereld van de mensen mocht staan en dat dogma's en domme wetten niet in de Kerk hoorden. Hij was mee bezieler van de 'Informeel priestergroep' in het Bisdom Gent. Samen hielden die het vol om -niettegenstaande de beknottingen - te werken aan een mensnabije pastoraal en liturgie. Hij kreeg ook steun van zijn gezinsgroep, leken die met veel liefde voor God en kritisch naar het Kerkinstituut tot aan zijn sterfbed zijn pad volgden.

Die engagementen van Dries vielen niet in goede aarde bij de Kerkelijke hiërarchie. En Dries werd 'weggepromoveerd' naar Sint-Bernadette. Een parochie palend aan een sociale wijk, waar men hoopte dat zijn 'ideeën' een stille dood zouden sterven.

Het levenspad van Dries Morel nam een andere wending. Tijdens de receptie van zijn aanstelling verwelkomde een actieve Bernadettenaar hem met de woorden ‘meneer pastoor, ge moet niet peinzen dat de mensen hier evenveel k.. aan hun g.. hebben zoals in Sint-Paulus’. De toon was gezet. Dries omarmde de spontaneïteit en het engagement van de Bernadettenaren en werd hun herder in goede en kwade dagen. De inwoners van de tuinwijk (de ‘blokken’) spraken van Dries alhier en Dries aldaar. Velen wisten niet dat hij André Morel heette.

Dries kreeg een crème van een ‘medepastoor’: Wilfried Van Wilder. Allebei woonden ze in een klein eenvoudig huis en reden met een ‘Dyaneke’. Af en toe ‘zweefde’ Dries en dan was er Wilfried om de voeten aan de grond te houden. Samen maakten ze de parochie (in het voetspoor van EH Armand Van Hevele) tot een bloeiende gemeenschap met een groot engagement van leken. Dries zei vaak : “Je moet aan veel mensen een klein beetje vragen”. En het werkte.

Op maandag kwam Dries samen met lectoren, medewerkers van het kindermoment, het koor om de viering van de volgende zondag voor te bereiden, om het evangelie op ons leven te leggen. Leken: vrouwen en mannen hielden stilaan ook de homilie. Mensen die van andere parochies kwamen, mensen die gescheiden waren, mensen die een homofiele relatie hadden, kinderen, jongeren en ouderen: iedereen mocht zich welkom voelen. Dries droomde van gesprekken in plaats van preken. Jaren lukte dat met de ganse gemeenschap op Pinksteren.

De gezinsgroep van Dries gaf 3 prekenboeken uit: Gods droom in onze handen (1984), Zijn verhaal is ons verhaal (1993) en Woorden voor reisgenoten (2007). Ze inspireren nog altijd de predikanten in onze en andere parochies.

Dries had veel vrienden in de parochie en erbuiten. Kunstenaars, politiciers, vrijzinnigen en protestanten waren welkom bij hem. Hij zei het meerdere keren : “Je moet eerst over de muur kijken om te zien dat er ook mooie bloemen bloeien in de tuin van je burens”.

In 2002 ging Dries met pensioen, hij zou 80 worden. Het Bisdom raadde hem af om te blijven wonen in het huisje naast de Nova. Willy Haers, de nieuwe pastoor zou ‘een schoonmoeder’ kunnen missen, vonden ze. Maar vrienden en parochianen steunden Dries om te blijven. En hij bleef. Hij werd parochiaan, fietste rond, stelde zich ten dienste, verzorgde met Jos Boussen het parochieblad, bleef vriend van zeer velen, deelde letterlijk alles weg. Hij moest zich spijtig genoeg een paar jaren toevertrouwen aan de zorg in het Woonzorgcentrum in Zaffelare waar familie en goede vrienden hem bleven opzoeken en steunen.

Op 17 april 2013 is Dries overleden.

Zoals het Dries Morelpad mooie bochten heeft, zo was zijn levenspad. En zijn levenspad wordt door velen met enthousiasme verder bewandeld in onze Bernadettegemeenschap, zelfs in coronatijden.

Zou hij zich de laatste maanden niet gekeerd hebben in zijn graf bij het nieuws van de totale sloop van de Tuinwijk en bij de veroordeling door Rome van homofiele relaties?

Als gemeenschap blijven wij Dries dankbaar en nu ‘guul Gent’ met ons.

Jan Demeester





INTERPAROCHIAAL**ONTMOETING BISSCHOP LODE**

In deze coronatijd zal bisschop Lode **elke zaterdagmiddag van 14.45 u. tot 17.00 u.** aanwezig zijn in de kerk van **O.-L. V. Sint-Pieters** (Sint-Pietersplein, Gent). Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, kan dat. Een afspraak is niet nodig. Jong en oud is welkom. Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk aangeeft. Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (max 15 min) en houd je natuurlijk voldoende afstand. Een

mondmasker is verplicht. Bisschop Lode: *“Dat is voor mij een andere manier om te proberen bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al een goede ervaring mee in de adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men bidden of stil zijn. Daar zijn onze kerken voor. Niet alleen voor liturgie. Gebedshuizen zijn ook vluchtheuvels en stilteplekken. Geef dit bericht ook door aan jongeren die het anders niet zouden weten.”*

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGDRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahnén* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnén@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com