

WOENSDAG 12 MEI 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***In de Paastijd*

Tijdens de Paastijd zijn er momenten van gebed.

Liturgische vieringen zijn toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken kunnen uitsluitend bijgewoond worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De kerken blijven open.

Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed. Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

Openingstijden van onze kerken:

De kerk van Sint-Lieven Ledeborg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

*Eucharistievieringen op radio, TV en internet**Zondag 16 mei 2021 – Zevende Paaszondag*

Radio: Kerk O.-L.-Vrouw, Kortrijk, 10.00 uur

TV: H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland)

Internet: SS.-Amandus En Blasius, Waregem, 10.00 uur

De Parochie Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 10.00 uur

We mogen tot vermoedelijk eind mei geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.



O Maria die daar staat

o Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een *Ave Maria* schinken.

o Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een *Ave Maria* schinken.

o Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een *Ave Maria* schinken.

o Maria, in uw schoot,
ligt mijn hert, van deugden bloot
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een *Ave Maria* schinken.

o Maria, overluid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een *Ave Maria* schinken.

o Maria, in den strijd
toogt dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een *Ave Maria* schinken.

Guido Gezelle 1865-1870

ZEVENTWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN.

We zijn een half jaar verder, sedert de verstrengingen van november. Het zou maar tijdelijk zijn. Wel, het is een heel lang tijdelijk. We hopen nu op de maand juni. Zou dat de maand van de verlossing zijn?

Als ik rondom mij kijk zie ik steeds meer mensen die al gevaccineerd zijn. Het wordt de tweede vraag die je aan iemand stelt; één, “hoe gaat het met jou?” twee, “ben je al gevaccineerd?”. Met dan een hele uitleg over welk vaccin en wanneer en had je bijwerkingen? Precies of we over dagelijks brood bezig zijn. Niemand kijkt meer op van woorden van “vaccin” en “bijwerkingen”. Vreemd toch?

Ondertussen is er toch een beetje goed nieuws; minder zwaar zieken, minder besmettingen en een beetje hoop om weer eens te kunnen afspreken met vrienden rondom zich.

Deze week zaten we gezellig aan de caravan; veel zon, beetje frisse wind en een babbeltje met vrienden. Eenvoudig maar toch zo gezellig. Wel met de nodige afstand, slechts vier personen. Maar wat doet het goed!! Gewone contacten, elkaar beluisteren, elkaar aanmoedigen en samen lachen. En ook het geloof dat het goed komt!

We verkennen de streek rond Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide. We wandelen en we fietsen. Als je zo door de polders fietst, mag je genieten van nog ruime vergezichten. Grote akkers, groene weiden en daarboven de zon en de blauwe lucht. Ook de dieren genieten van de mooie dag. De hazen huppelen door het land, de meerkoeten piepen, de fazant wandelt langs de kant en bij de laatste wandeling blijven de groenlingen lang zitten als we voorbij komen. Dit is ook het seizoen van de lammetjes. Het was blijkbaar een vruchtbare lente. Wat kan het leven mooi zijn.

Pinksteren komt naderbij; zal de Heilige Geest een positieve wind doen waaien? Zal het vuur van Pinksteren ons aanmoedigen?

Dit geloof mogen ook wij christenen hebben; nog even op de tanden bijten en ja, we zullen weer samen vieren! We zullen ooit weer samen zingen. Hoop doet leven!

Hildegard

INTERPAROCHIAAL DEKENAAT GENT

Huwelijkspastoraal



Trouwen voor de Kerk is **allesbehalve vanzelfsprekend**. Het vraagt veel moed, geloof en inzet om je leven te willen delen met één partner. Het huwelijk is immers een **veeleisend engagement**. Het is een **opgave** om het eens gegeven JA-woord elke dag en in heel verschillende situaties waar te maken.

In ons dekenaat nodigen we de huwelijkskandidaten uit om dit engagement en deze opgave te verdiepen. We nemen ze mee op sleeptouw, net zoals wij zelf op sleeptouw worden genomen door Jezus.

Dit voorjaar liep dit, wat dacht u, anders dan vroeger. Een belangrijke troef konden we immers niet uitspelen: het onderdompelen en kennis maken met een vierende gemeenschap op zondag. Neen, het Sint-Baafshuis en de kathedraal bleven heel stil.

Gelukkig konden we met 13 koppels (en 2 begeleidende koppels) toch corona-proof terecht in de grootste zalen van het Sint-Baafshuis. Eenmaal organiseerden we de catechese via ZOOM, maar we kwamen ook tweemaal samen. In drie groepjes gingen we toch samen op weg.

Het geschenk van de liefde, over vrijheid en trouw.

Zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van uw hart naar hier gekomen om met elkaar te trouwen?

Dat is de centrale vraag tijdens de eerste bijeenkomst. De opbouw is telkens dezelfde. Eerst is er een gesprek tussen de koppels zelf. Daarna wisselen ze in kleine groep uit. Vragen hierbij zijn o.a. “Wat is jouw definitie van vrijheid in het huwelijk?” en “Ben je bereid te aanvaarden dat je partner verandert en evolueert?”

Daarna luisterden we naar Gods Woord. Via een raak gekozen vers uit het evangelie beluisterden we wat liefde en vrijheid betekent. Tenslotte lieten we de huwelijkskandidaten proeven van de rijkdom en diepgang van de liturgische teksten tijdens de huwelijksviering. Bij deze eerste bijeenkomst stonden we stil bij de ‘ondervraging’:

Zijn jullie uit vrije wil en met de volle instemming van jullie hart hierheen gekomen om met elkaar te trouwen?

Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen, alle dagen van jullie leven?

Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden, hen te laten delen in jullie liefde en hen in de Geest van Christus en zijn Kerk op te voeden?’

De helende kracht van de liefde, over conflict en vergeving.

Tijdens de tweede bijeenkomst hopen we dat de koppels beseffen dat verschillen tussen partners een bron van rijkdom en van spanning kunnen zijn. Vergeving en verzoening zijn in het huwelijksleven dan ook heel belangrijk.

In het hart van het kerkelijk huwelijk staat het woord BELOFTE. Dit vraagt van beide partners geduld en trouw. Ze kunnen kracht putten uit God die barmhartig is, geduldig en trouw. We stonden tijdens deze bijeenkomst dan ook stil bij hun huwelijksbelofte.

De liefde die doet kiezen, over vruchtbaarheid en levenskeuzes.

Liefde motiveert en doet kiezen. Ze is een bron van inzet. Ze doet “alsjeblijft” zeggen aan de mensen rondom ons. In het hart van de liefde (en dus van een kerkelijk huwelijk) staan engagement en vruchtbaarheid. In de huwelijksliturgie komt de vruchtbaarheid van de liefde

op een prachtige manier ter sprake in de huwelijkszegen. Over dat alles hadden we het in de derde bijeenkomst.

Trouwdatum en praktische uitwerking van het feest is voor de meeste koppels reeds een aantal keren gewijzigd, maar ze hunkeren er allemaal naar om hun liefde voor elkaar te bezegelen en de rest van hun leven te bepalen.

Wat vonden ze er zelf van?

Wel, dat vroegen we hen. Een selectie van hun antwoorden.

Goede balans.

Wij vonden de bijeenkomsten zeer waardevol. Er is een goede balans tussen “theorie”, teksten uit de bijbel en “praktijk”. Ook vonden we het een grote meerwaarde dat jullie zelf jullie ervaringen als getrouwd koppel met de groep deelden. We voelden ons steeds op ons gemak om dan ook in te gaan op het gesprek. Kleinere groepen zoals de onze praten ook makkelijker dan grote sessies.

Nik en ik bewonderen jullie beiden voor jullie inzet in de gemeenschap. Wat kon er nog beter? Ik zou het interessant gevonden hebben om dieper in te gaan op het geloof in 2021. Hoe kan je als getrouwd koppel iets terug geven aan de maatschappij, minderbedeelden. Hoe omgaan met slecht nieuws enzovoort...

Bedankt voor de fijne zondagen!

Elke en Nik

Ervaring van andere koppels

Wij hebben de sessies gevolgd bij Kathleen en Geert. We voelden ons meteen op ons gemak bij hen. De catechese was voor ons vooral een moment om stil te staan en na te denken over onze relatie en hoe we in het leven staan. We vonden de thema's zeer gepast en ook de opbouw van iedere sessie (vraaggesprek, Bijbeltekst, huwelijksliturgie). Ook de ervaring van andere koppels horen vonden we zeker verrijkend. Jammer dat we door Corona het programma niet zoals gepland konden afwerken maar we zijn blij dat het toch door ging.

Jordy & Sylvia

Grote openheid

We vonden de voorbereiding leerrijk. Het is altijd interessant om de meningen van anderen te horen.

Ik vond de duur eigenlijk ook goed en er was mogelijkheid tot argumentatie en verduidelijking. Mijn vriend zelf is niet gelovig en ook hij vond het interessant en vond het heel aangenaam om de openheid van de mensen en meningen te ervaren. Heel erg bedankt.

Greta en Heino

Gemoedelijke sfeer

Fijn dat we in een kleine groep konden babbelen in een gemoedelijke sfeer over de 3 thema's die aan bod kwamen. We apprecieerden de inbreng van de anderen en we kregen heel wat input om aan de slag te gaan en onderling te bespreken. Goed dat we ook even focusten op de teksten die in de huwelijksmis voorkomen.

Bedankt voor jullie begeleiding!

Rebecca en Simon

**VIJFDAAGSE VAKANTIE BEZINNING
THEMA: ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL**

De langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld). Een gewone vakantie reis vraagt een goede voorbereiding; zo ook deze spirituele reis. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is, waardoor er ruimte komt voor nieuw voedsel. Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de hand van de Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen. In de ochtenden gaan wij met elkaar in gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. In de middagen zijn de ‘rustpunten’ in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie te houden bij enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent, waarbij deelname vrij is. In de avond sluiten we aan bij de dagsluiting van de paters en is ruimte voor vrijblijvend gezellig samen zijn.

Wanneer? Maandag 12 juli 2021 vanaf 10:00 t/m Vrijdag 16 juli 2021 tot 16:30 uur .

ONDER VOORBEHOUD EN AFHANKELIJK VAN DE BELGISCHE CORONA-VOORSCHRIFTEN.

Waar? Het Rustpunt ‘in hartje Gent’ (België) Karmelitaans Centrum

Kosten? € 400,- Incl. maaltijden en lakens.

Aan elke deelnemer wordt een zeer verzorgde individuele gastenkamer toegewezen.

Uiterste inschrijvingsdatum: Vóór zaterdag 19 juni 2021.

Meer info : <https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/zomerzonreis-naar-je-ziel/>

KAPELLENZOEKTOCHT**HEEMKUNDIGE KRING**

DE OOST-OUDBURG
www.deoostoudburg.be

Sedert 1 mei staat op de website van de Heemkundige Kring de Oost-Oudburg een Heemkundige Kaart ter inzage voor iedereen.

Meer dan 200 kapelletjes in Destelbergen, Heusden, Sint-Amandsberg, Oostakker, Lochristi, Desteldonk en Mendonk zijn erop aangeduid met een icoon.

Hoe ontdek je de kapelletjes?

Je gaat naar de website
www.deoostoudburg.be

Klik in het menu op KAART.

Eens de kaart op uw scherm kan je in- of uitzoomen door te scrollen in de kaart. Zo kan je nu vlotjes een aantal vergeten plaatsen van kapelletjes opsporen, een lijstje ervan opmaken en dan met de fiets erop uit trekken. Onderweg kan je met de smartphone de informatie terug opzoeken indien gewenst.

Tip voor maximale beleving:

Door op onze Heemkundige kaart op een icoon te klikken, verschijnt een kleine fiche.

Klik op de kapelnaam voor nog meer informatie, een kaartje en foto's.

Door daarna nogmaals op een foto te klikken komen alle foto's van het item één voor één iets groter op je scherm.

Met het kruisje rechts bovenaan de foto sluit je de foto en ben je terug op de fiche.

Ook in het kleine kaartje kan je uitzoomen om beter te situeren waar het kapelletje staat.

Onderaan die fiche vind je de naam van de deelgemeente waar het bekeken kapelletje staat.

Als je daar op klikt krijg je de lijst van kapellen van enkel die deelgemeente.

Maak je keuze in die lijst en klik de volgende naam aan, enz...

Ook onder de grote kaart vind je de lijst met reeds op de kaart gezette kapelletjes. Ook daarin kan je scrollen, klikken en de informatie opzoeken.

Een prima activiteit om er straks op uit te trekken!

We wensen je alvast succes met je opzoekingswerk!

Louis Gevaert

Voorzitter Heemkundige Kring De Oost-Oudburg

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS **De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 2231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767

Novacentrum

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: www.nova-gent.beContactpersoon: *Lieve Volckaert* gsm 0485 67 42 37godelieve.volckaert@gmail.com