

**WOENSDAG 26 MEI 2021****LITURGISCHE VIERINGEN*****Heilige Drie-Eenheid***

Er zijn momenten van gebed.

Nog tot 9 juni zijn liturgische vieringen toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.

Huwelijken kunnen uitsluitend bijgewoond worden door de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

***Hoop om weer samen eucharistie te vieren***

Wij koesteren de stille hoop dat eucharistievieren weer mogelijk is vanaf het weekend van 12 en 13 juni, mits het in acht nemen van de geldende maatregelen. Samen kijken we verlangend uit.

***De kerken blijven open***

Intussen:

het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lock-down in het voorjaar. Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven voor individueel gebed.

Wij roepen op maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare veiligheidsregels.

***Openingstijden van onze kerken:***

De kerk van Sint-Lieven Ledeberg, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 17.00 u.

De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u.

***Eucharistievieringen op radio, TV en internet******Zondag 30 mei 2021 – Heilig Drie-Eenheid***

Radio: Sint-Catharinakerk, Hasselt, 10.00 uur

TV: H. Bonifatiuskerk, Rijswijk, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland)

Internet: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 10.00 uur

De Parochie Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal

TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of [www.ktotv.com](http://www.ktotv.com), 10.00 uur

We mogen vermoedelijk tot 9 juni geen eucharistie vieren.

Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.



### **Drievoudig één zijn**

Met God op stap gaan  
naar je medemensen toe,  
is Vader zijn.  
Je zal hevig naar hen verlangen  
en hen liefhebben  
zoals een echte vader houdt van zijn kind.  
Je zal hen kansen geven,  
hen ernstig nemen  
en geloven in diegenen  
met wie je werkt.

Op stap gaan is ook Zoon zijn.  
Je gedragen voelen  
en gestuwd door een innige liefde  
die je helpt loskomen en bevrijden  
uit wat mensen tegenhoudt  
om voluit te leven.  
Zo kan je jezelf aanvaarden  
En ook ieder ander met wie je samen bent.

Op stap gaan is Geest, ruimte, zijn.  
Je niet op jezelf richten  
of op een heel beperkt doel,  
maar verder kijken.  
Samen eerlijke horizonten zoeken  
naar helende eenheid toe.

**Pinksteren voorbij..... Pinksteren gaat door.**

Met deze pinksterdagen heb ik een stijging gemerkt van de cijfers.

Er was een opvallende piek in het aantal schietgebeden:

Je las ze op de gebedsfolders, je kon ze horen bij de mensen en in de kerken:

*Kom heilige Geest, beziel ons, redt ons,*

*Kom heilige Geest, genees ons en bevrijd ons.*

We hopen op betere tijden en een goede gezondheid voor iedereen. We verlangen om terug te mogen samenkomen in familie- en vriendenkring, in onze parochiegemeenschap.

***Een klein pinstergebeuren***

*Hopelijk hebt u zich al kunnen aanbieden in het vaccinatiecentrum, of het zal gebeuren de komende weken. Een heel gebeuren. Mij trof het warme onthaal van de vele vrijwilligers en de verplegers bij het eerste prikje.*

*De mensen waren gediensstig en vriendelijk, een blij gebeuren.*

*Het gezondheidsprikje was ook een pinksterprikje.*

***Hopend***

*Met éézelfde enthousiasme willen we de mensen straks terug verwelkomen in onze samenkomsten op zondag voor de eucharistieviering. We kijken uit naar 12 en 13 juni. Deze vieringen blijven voor ons een inspiratiebron van geloven, hopen en liefhebben.*

***De eerste kerk***

Tijdens de Pinksternoveen las ik in het gebedsboekje de volgende Bijbeltekst:

*“Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één familie. Ze kregen van de apostelen uitleg over Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te bidden en om met elkaar het brood te delen. De apostelen deden veel wonderen, en iedereen was diep onder de indruk. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze*

*verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.” (Handelingen 2, 42-47)*

### ***Pinkstergemeenschappen***

Het samen bidden en vieren is deugdzaam.

De boodschap van het evangelie inspireert ons.

We vormen een pinksterfamilie van mensen die elkaar dragen.

Dat warme gevoel willen we ook uitdragen:

we hebben zorg en aandacht voor kwetsbare mensen, zieken, eenzamen, ouderen, mensen met verdriet.

We zetten onze deuren open voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, voor catechese en vieringen.

De boodschap van het evangelie is een boodschap van liefde en vrede.

Die boodschap mag zichtbaar en tastbaar zijn.

Dit alles gedragen door een klein schietgebed:

**Kom over ons met uw Geest  
en ontsteek in ons het vuur van uw liefde.**

### **GEBED**

Geest van God, daal neer  
over onze wereld die wat in verwarring is.  
over zieken en stervenden,  
over mensen in armoede en ontbering,  
over hen die lijden en verdriet hebben,  
Geest van God beziel ons.

Geest van God, daal neer  
als een vuur over onze wereld:  
dat wij warmte bieden  
aan wie in de kou staan,  
dat geestdrift ons mag aansteken:  
dat volkeren elkaars taal  
leren spreken en verstaan.  
Herschep ons  
wanneer we moedeloos zijn,  
doe ons ontbranden  
wanneer we uitgedoofd zijn.  
Geest van God, beziel ons.

Geest van God,  
die in ons bidt,  
die in ons werkt, blijf ons doordringen  
met uw gaven  
en zend uw Adem  
door ons heen.  
Amen.

## **EUCHARISTIEVIERINGEN**

### **in onze geloofsgemeenschappen**

*Op 28 mei komt het Federaal Overlegcomité terug samen om het Covid-beleid voor de komende maanden te bevestigen of in het slechtste geval terug te schroeven. Wij hopen op het beste.*

#### **Er zijn de dalende en de stijgende cijfers.**

We hopen enerzijds dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt. Het aantal COVID-19-bedden op intensieve zorgen moet in ons land beneden de 500 bedragen.

We hopen anderzijds op het stijgend aantal aanwezigen in onze eucharistievieringen op zondag en zaterdagavond. We kunnen 100 personen op een coronaveilige manier ontvangen.

#### **Zaterdag en zondag 12 en 13 juni.**

Welkom in onze eucharistievieringen.

*Pastoor Johan Goedefroot*

## **NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN**

Hemelvaart en Pinksteren. Twee hoogdagen in de kerk. Het voelt zo niet aan. Er zijn geen feestelijke en mooie vieringen. Geen eerste communie en vormsel. En als er hier of daar toch enkele kinderen hun eerste communie hebben, dan is het in kleine kring. Wat een jammer gebeuren.

Maar deze keer mag ik u schrijven dat we eindelijk goed nieuws hebben! Er is licht aan het einde van de tunnel! Ik zie de zon al een beetje verschijnen. Zou het waar zijn? Mogen we echt opnieuw weer samen vieren? Mogen we ook met Samana stilletjesaan weer samen komen bij een tasje koffie?



Weldra terug zingen tijdens de vieringen?



Heel veel heb ik u niet te vertellen. Ik wil niet zagen over het weer, want dat helpt toch niet. Ik wil enkel met u uitzien naar de wekelijkse vieringen. Ik zou graag weer uit volle borst meezingen met de mooie liederen in de kerk. Ik mag eindelijk eindigen met de woorden: Het ga je goed, tot binnenkort!

*Hildegard*

## **WIJ WAREN ER OOK BIJ**

### **16 MEI - VORMSELCATECHESE**

Een verslag van twee vormelingen.

#### **Groep 1: (groep van Lola)**

In het begin hebben we een aantal liedjes geoefend, dat klonk al vrij goed. Daarna hebben we een aantal dilemma's gekregen bijv.: liever zomer of winter, liever sporten of gamen.... Als je voor het ene antwoord koos moest je rechts staan, als je voor het andere koos moest je links staan. Daarna een spel gespeeld in twee groepen. We moesten om de beurt gooien met de dobbelsteen, en als we op wit kwamen moesten we niks doen en was het aan de volgende. Als je op een kleur kwam dan moest je de kaart die dat kleurtje had nemen. Per kleur was er dus een kaart, op die kaart stond er dan een vraag/opdracht; Bijv.: wat zou je doen als je iemand alleen ziet lopen op de speelplaats, wat zou je doen als je ziet dat iemand steelt? enz.... Daarna nog even afgesloten met een drankje. Het was leuk.





### **Groep 2: (Groep van Lies)**

Deze week in de catechese, hebben we eerst een paar liedjes leren kennen en zingen, daarna hebben we een spel gespeeld. Kathy las een paar vragen voor bv. Heb je liever zomer of winter?, Liever boeken lezen of films kijken? enzovoort.... Dan moesten we kiezen of we bv. liever de zomer of de winter hebben. Bv. mensen die zomer wouden rechts staan en mensen die winter wouden links staan. Als dat spel gedaan was hebben we een soort bordspel gespeeld. Je moest elk om beurt gooien met een dobbelsteen, als je op een wit vakje terecht kwam mocht de volgende gooien. Maar als je bv. op een gekleurd vakje terecht kwam moest je een opdracht doen. Sommige waren keuzevragen en andere doe opdrachten enz. Een doe opdracht was bv. ga op een rij staan van klein naar groot, maar je mag niet praten. Daarna sloten we de catechese les nog af met een drankje.

Groetjes

*Lola en Lies*



**INTERPAROCHIAAL****VIJFDAAGSE VAKANTIE BEZINNING  
THEMA: ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL**

De langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld). Een gewone vakantiereis vraagt een goede voorbereiding; zo ook deze spirituele reis. We ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is, waardoor er ruimte komt voor nieuw voedsel. Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de hand van de Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen. In de ochtenden gaan wij met elkaar in gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. In de middagen zijn de ‘rustpunten’ in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie te houden bij enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent, waarbij deelname vrij is. In de avond sluiten we aan bij de dagsluiting van de paters en is ruimte voor vrijblijvend gezellig samen zijn.

**Wanneer?** Maandag 12 juli 2021 vanaf 10:00 t/m Vrijdag 16 juli 2021 tot 16:30 uur .

**ONDER VOORBEHOUD EN AFHANKELIJK VAN DE BELGISCHE CORONA-VOORSCHRIFTEN.**

**Waar?** Het Rustpunt ‘in hartje Gent’ (België) Karmelitaans Centrum

**Kosten?** € 400,- Incl. maaltijden en lakens.

Aan elke deelnemer wordt een zeer verzorgde individuele gastenkamer toegewezen.

**Uiterste inschrijvingsdatum:** Vóór zaterdag 19 juni 2021.

**Meer info :** <https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/zomerzonreis-naar-je-ziel/>



## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer*, gsm. 0475 84 20 82     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*     Gsm: 0476 99 57 03     [andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97     E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767

**Novacentrum**

Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent

Website: [www.nova-gent.be](http://www.nova-gent.be)Contactpersoon: *Lieve Volckaert*     gsm 0485 67 42 37[godelieve.volckaert@gmail.com](mailto:godelieve.volckaert@gmail.com)