

WOENSDAG 16 JUNI 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 20 juni*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 27 juni

11.00 u. – Eucharistieviering, jaarmis voor Robbe Bruggeman

p

Zondag 4 juli

11.00 u. – Eucharistieviering

Bezinning

Soms steken er stormen
op in ons leven.
We gaan de boot in.
We verliezen ons
houvast,
voelen geen grond meer
onder onze voeten.
Het water staat ons aan
de lippen.
We dreigen kopje onder
te gaan.
We schreeuwen om hulp,
maar door het geraas in

ons en rondom ons
krijgen we geen antwoord.
De avond is over ons leven gevallen,
het is stikdonker.
Het leven gaat gewoon zijn gang.
Het is alsof niemand wordt geraakt
door de ellende die ons getroffen heeft.
Eenzaam, vertwijfeld staan we in het leven.
Totdat er iemand opstaat,
iemand die zich over ons ontfermt.
Een arm om onze schouder,
een hand in de onze,
kan de storm stillen.
Er gebeuren wonderen
als mensen met elkaar begaan zijn.
Zij laten voelen
dat God met ons begaan is.
We kunnen niet vallen
of we vallen in zijn hand.

Wim Holterman osfs

Vormselcatechese Sint-Bernadette

ZONDAG 30 MEI

Stipt om 9.30 u. vertrokken we allemaal met de fiets richting Oostakker Lourdes om een bezoek te brengen aan de kerk (mirakel Pieter De Rudder), aan de grot een kaarsje laten branden en even rustig worden tijdens de ommegang waar het leven van Jezus wordt afgebeeld.

Verder even de binnentuin van het bedevaartsoord bezoeken waar enkele blokhutten geplaatst zijn waar we even tot bezinning komen rond het coronavirus dat ons het laatste jaar bezig hield.

Verslagje van Niamh

Ik vond het leuk dat de kapelletjes Jezus zijn leven toonden. Ik vond het binnentuintje mooi en de huisjes leuk gevonden. Er was op een bepaald moment een leuk muziekje uit de kerk gekomen kort gevolgd door de klok. We hebben ook een kaarsje mogen aansteken in de grot.

We hebben mooie zaken gezien en ons geamuseerd.

Zeker de moeite waard om te bezoeken.

Alles van de godsdienst die ik vergeten was is helemaal opgefrist.

Dank

Groeten,

Aran

Luna heeft een verslagje geschreven:

"We hebben de grote en kleine toer gedaan aan de grot. Dat vond ik wel interessant."

Enrice schreef:

"Die zondag dat we samen met zijn allen met de fiets naar Oostakker Lourdes zijn geweest, was het heel leuk en mooi, en de juf vertelde over Maria en de grot, en Jezus. En daarna vlog terug naar de Sint Bernadettekerk."

Foto's van zondag 30 mei 2021





ZONDAG 6 JUNI

Een eerste zangrepetitie met Jan Demeester verloopt in het begin wat aarzelend, maar de stemmen lopen na enkele liedjes stilaan warm. Jan moedigt onze jongeren tevens aan om tijdens de vormselviering hun muzikale talenten te tonen. Alvast oefenen tijdens de lange zomervakantie!

Nadien heeft Kathy een leuke quiz bedacht: onze twee groepjes doen het prima en aan de hand van kaartjes kunnen zij vlot het verloop van een kerkelijk jaar neerleggen. Een rondleiding in de kerk en als slot krijgen onze jongens en meisjes een kijkje in de sacristie. Hier hangen de kazuifels die de priesters tijdens de eucharistieviering dragen. Aan de kleur van de stola's kan je zien in welke periode van het kerkelijk jaar men is, zo staat bv. rood voor de tijd rond Pinksteren.

Foto's van zondag 6 juni



LIEF EN LEED**Doopsel**

Rienke Beekmans werd op 5 juni in onze kerk gedoopt en is de dochter van Thomas Beekmans en Laura Van Hoyweghen uit Sint-Amandsberg.

Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.

In memoriam Arthur Vermeulen

Arthur Vermeulen.

Echtgenoot van José Ruttens

21 oktober 1938 – 8 mei 2021

Beste mensen, enkele gedachten bij deze lezingen.

José, jij koos -in groot verdriet- voor de tekst geïnspireerd door het oude boek Spreuken én voor het evangelie met de parabel over de talenten. Twee teksten die inderdaad aansluiten bij het leven en werken van Arthur, het samenleven met jou en jullie gezin.

We hoorden: (lezen in misboekje)

‘Wanneer hij zich geeft aan een opgave groter dan hemzelf, dan overschrijdt hij de grenzen van zijn kleine ik en heeft hij deel aan een kracht die de zijne overtreft.’

Die kracht die de zijne overtreft zal wel de **inspiratie** zijn, het werken van de Geest. Arthur heeft dit voor deze kerk gebeeldhouwd: de grote duif centraal, beeld voor de Heilige Geest, de handen die overgaan in duiven, beeld van verbondenheid, teken van geïnspireerde creativiteit.

Ieder hier aanwezig -José zei: allemaal mensen die ons nauw aan het hart liggen – voelt aan dat Arthurs' leven heel wat raakvlakken heeft met de parabel van de talenten.

De talenten die hem toevertrouwd werden liggen op veel gebieden:

Het talent liefhebbende en blijde echtgenoot, vader en grootvader ;
schepper van kunst in beeldhouwen, schilderen, schrijven, en zingen;

vrijwilliger levenslang;

gebeten door natuur en oude culturen;

zorgvuldige verzamelaar;

veelzijdige duizendpoot.

De heer uit de parabel zou zeker zeggen : “wees welkom in mijn huis Arthur, gij goede en trouwe dienaar”.

En ik denk dat hij erbij zou zeggen:

“gelukkig had je José aan je zijde: jouw lieve, sterke vrouw;

en was er jouw gezin om op te bouwen

en waren er familie en vrienden die mee duwden in de goede richting.

Arthur nu loslaten -zo onverwacht- voor jullie voor iedereen hier en elders thuis met jullie nu verbonden... doet verschrikkelijk veel pijn.

Wat kan troost bieden?

Vredevolle nabijheid, gedeelde mooie herinneringen,

misschien stilte, gebed, natuur

zeker ook wat Arthur in schoonheid achterliet.

Ik mag eindigen met een tekst van Arthur uit een van zijn ‘poëzies’: Sterven.

Sterven

is terugkeren van waar je komt

Een hoop toevalligheden

Onherroepelijk plots

zal de toekomst het verleden zijn

Zoals een klaproos openklapt

Bij het zien van het licht en dan opnieuw verdwijnt.

“Jan Demeester”

“Johan brengt het leven van Arthur in ons midden.

Het fantastische leven van papa

Papa,

je kwam uit een groot warm nest,

met zoveel leuke tantes en nonkels

wat een mooi gezin hebben wij,

dat nu wel verder moet zonder jou.

Maar je zal nooit uit onze gedachten gaan,

want we hebben zoveel mooie herinneringen.

Ik geef een heel kleine samenvatting, want alles vertellen dat kan nu niet:

Op school was je wereldberoemd, niemand die er jou niet kende, streng ! maar rechtvaardig

Je was een van de meest gevreesde surveillantens tijdens de examens en iedereen kende je bijnaam. Ik mocht het ook zelf meemaken. Toen ben je ook met je beeldhouwen begonnen en wat voor een prachtige stukken heb je gemaakt!

We kunnen er nu nog elke dag van genieten.

De schoonheid die jij uit een steen kon toveren: magisch.

De schoonheid die jij zag gewoon in een ruw stuk steen, geniaal en fantastisch dat we dit gans ons leven mee mochten beleven.

Genieten van jouw creaties, uit albast en marmer die je zelf haalde in Carara, in de mijn waar ook Michelangelo de zijne ging halen.

Zelfs de conservator van het Louvre is jouw beelden komen bekijken, en ook alles wat je van overal meebracht.

Toen we samen begonnen te reizen was het nog leuker:

de eerste keer skiën was tof, maar we mochten niet omdat ik mijn tand had verloren.

Desondanks was het een prachtige eerste keer in de bergen.

En het vuurwerk hoog in de bergen dat we nog zelf mochten afsteken: fantastisch.

En het werd nog beter toen je meeding om het te kopen ,

en ik die het dan verkocht -als puber toen- zàlig was dat.

Reeds heel lang trokken we ook met de Bouworde op reis want mensen helpen en bijstaan waar kon was er al van in het begin bij. En naast engagement was het vakantie ter zelfder tijd: kreeftjes vangen in Joegoslavië bijvoorbeeld en ze dan nog lekker koken en opeten: “mmmmm mama”.

Het was echt genieten, al die reizen.

En dan jullie eigen reizen overal naar toe , Kathmandu , Bhutan ,

Galapagos , China , Ethiopië ... gewoon teveel om allemaal op te noemen. En als je terug kwam had je letterlijk een paar 1000 foto's mee per reis, die je ons dan allemaal toonde en er over vertelde met je geweldige passie die je voor al die schoonheid van mensen, natuur en cultuur had.

Als we een probleem hadden was je er steeds om ons te helpen, met gelijk wat want je kon zowat alles.

Van je eigen huis bouwen wist je alles en daar heb je ons ook mee geholpen en zoveel andere dingen, als we iets vroegen waren jij en mama er altijd direct! gewoonweg ongelooflijk, maar waar.

Toen je op pensioen ging kon je doen wat je wou en toen werd het nog drukker want dan kon je je voltijds voor anderen inzetten en je kunst creëren , en tussendoor wat kaarsen maken.

En er waren je wekelijkse trips om te gaan tekenen en je koor waar je al fluitend de mensen gewoon happy maakte.

Jullie kwamen naar Duitsland helpen, zo maar eens tussen door, want der was er een die het nodig vond in 't buitenland te gaan wonen.

Toen begon een hoofdstukje 'palliatieve',

daar toonde je weer eens hoe goed jullie samen konden werken.

Daar was je o.a. klusjesman , vervoerder, maar ook de kaarsenmaker , Sinterklaas of kerstman, helper bij gedachtenisvieringen.

Het speelde allemaal geen rol als je maar kon helpen ,

Oh ja en de rommelmarkt en de kerstmarkt door jullie 2 georganiseerd, maar wel nog met veel andere vrijwilligers erbij.

Ja vrijwilligers werk was jullie lang leven, als jullie maar konden geven.

Alle mooie dingen die je toen creëerde, ook gewoon weg super-de-lux-tof dat het allemaal tussendoor zomaar even kon.

En op het einde was je met je tweede liefde bezig na mama, je kunst en je expositie.

Ik ben zo fier je zoon te mogen zijn !

Johan

Ich fahr dahin ...

Ik ga nu weg, zo moet het zijn...

“Tekst van José”

Arthur,

uit jouw denken

ontbront je handelen

werk je met je handen

smeed je als het ware ‘kinderen’

en vlecht je liefdevolle banden met oprechte kunst.

Veelzijdig zijn je gaven

om ze met eenvoud

in zoveel werken vast te leggen en tederheid te scheppen.

Een streling voor het oog

een muze voor de beeldhouwer.

Zo zijn jouw werken:

als de kleuren van de regenboog die regen doen vergeten

en zwaarte, donkerte in ’t leven

tot draagbaarheid verlichten.

INTERPAROCHIAAL

VLUCHTELINGENDAG



De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent nodigt u uit op een avondvullend programma naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag. U kunt hiervoor gratis inschrijven via <http://www.geuzenhuis.be/wereldvluchtelingendag-2021>.

Wereldvluchtelingendag 2021: ‘We zijn allemaal mensen’

Online panelgesprek en filmvertoning

Met: Nic Balthazar, Kati Verstrepen, Tetty Rooze, John Vandaele

Op 20 juni nemen mensen over heel de wereld de tijd om de situatie van vluchtelingen in de kijker te zetten. De vluchtelingencrisis is immers één van de grootste en schrijnendste uitdagingen in de wereld, waarmee we ook in onze straten, wijken en steden worden geconfronteerd. Zorg voor de meest kwetsbaren is iets dat alle levensbeschouwingen met elkaar verbindt. De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent wil daarom graag mee helpen sensibiliseren en zoeken naar oplossingen en presenteert een avondvullend programma op zaterdag 19 juni.

Programma:

***** 20:00u – 20:30u Online streaming kortfilms Nic Balthazar *****

‘VerteL’:

In deze kortfilm staat ontmoeting centraal. Nic Balthazar plaatste twee mensen, een met een migratieachtergrond en één zonder, in een verder lege kamer. Met een heel positief resultaat!

‘Wij zijN Mensen’:

Een aangrijpende kortfilm vol getuigenissen over de situatie van vluchtelingenkinderen en -jongeren. Om stil van te worden.

***** 20:30u – 22:00u Panelgesprek over de vluchtelingencrisis *****

met: **Kati Verstrepen, Tetty Rooze en John Vandaele**. Moderator **Nic Balthazar**.

Nic Balthazar modereert een panelgesprek over de vluchtelingenproblematiek. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe is het gesteld met de opvang van vluchtelingen in ons land? Welk beleid staat daar tegenover? Hoe werkt dit beleid uit in de praktijk? Hoe beoordelen we dit in het licht van de mensenrechten? Wat is de internationale en geopolitieke context van de vluchtelingen bewegingen in de wereld? Hoe kunnen landen daarmee omgaan? Is er een alternatief voor het VN-migratiepact?’.

Wie is wie?

Nic Balthazar is een sociaal bewogen regisseur.

Kati Verstrepen is mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten.

Tetty Rooze is vrijwilliger bij ORBIT vzw en houdt zich bezig met thema’s uit het werkveld asiel & migratie.

John Vandaele is journalist bij MO Magazine en schrijft vooral over de sociale, economische en ecologische aspecten van globalisatie.

Wat is de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent?

IWG is een groep die de diverse levensbeschouwingen in Gent rond de tafel brengt in het kader van een interlevensbeschouwelijke dialoog, en onder meer via interlevensbeschouwelijke wakes, publieke manifestaties, lezingen en panelgesprekken een bijdrage leveren aan het sensibiliseren rond en oplossen van lokale en globale uitdagingen.

Praktisch:

Zaterdag 19 juni 2021, 20:00.

Deze online avond wordt live gestreamd vanuit Het Geuzenhuis via Zoom. Na inschrijving ontvangt u een link om deel te nemen.

Inschrijven (gratis): <http://www.geuzenhuis.be/wereldvluchtelingendag-2021>.

Meer info: www.geuzenhuis.be/wereldvluchtelingendag-2021.

Facebook-evenement: <https://www.facebook.com/events/3981491705275783>

Facebookpagina IWG: <https://www.facebook.com/ILWGent>

Steun:

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit verschillende levensbeschouwingen. De voornaamste bron van inkomsten zijn publieke activiteiten met vrije bijdrage van het publiek. U kunt steeds, als u wil, ons steunen door een bedrag over te maken op rek. nr. BE45 8900 1485 6589 van IWG.

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS **De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767