

**WOENSDAG 23 JUNI 2021****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 27 juni*

11.00 u. – Eucharistieviering, jaarmis voor Robbe Bruggeman

*Zondag 4 juli*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 11 juli*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Bij de Dertiende zondag door het jaar.**

**Genezingsverhalen van Jezus: ‘Opwekking dochtertje van Jairus’**

Gij die wilt dat mensen leven,  
écht als mens  
en niet als speelbal van ongekende macht of overmacht,  
en méér dan enkel maar gedreven  
door de stemming van het ogenblik,  
doe ons leven.  
Geef richting.  
Doe ons inzien wat recht is en wat slecht,  
en wat ons nu te doen staat.  
Doe ons weten dat we leven,  
en waarom, en waarvoor.  
Doe ons mensen zien.  
Zet ons op weg met mensen.  
Dat wij elkander dragen  
en wij elkaar wakker houden waar het om gaat.  
Dat we woorden geven aan uw droom  
dat deze wereld, uw schepping, goed moet zijn,  
en recht en vrede de bestemming van ieder mens.  
Doe ons geworteld staan in U.

**NIEUWS VAN DE REDACTIE**

Dit nummer (25) is het voorlaatste voor de vakantie.  
Het volgende parochieblad draagt de nrs. 26-27-28, verschijnt op 30 juni en is voor 3 weken.  
Nadien volgt het parochieblad met de nrs. 29-30-31 met verschijningsdatum 20 juli.  
Het nr. 32 verschijnt op 11 augustus 2021.

Wie aankondigingen wil laten verschijnen voor deze periodes tijdens de vakantie moet dit doen voor dinsdag 22 juni voor het nr. 26-27-28 en voor dinsdag 29 juni voor het nr. 29-30-31.

De redactie wenst U allen een deugddoende en veilige “corona”vakantie.

**Viering zondag 13 juni**

Eindelijk! Het is zover. We zijn klaar voor de start. Volgens de bestaande planning ben ik vandaag van dienst als lector. Koen is ook lector en Johan kan deze zondag bij ons zijn. Met Jan en Jo zijn we een compleet team.

We zijn extra vroeg om de stoelen “goed” te zetten. We zijn het ondertussen gewoon. Precies meten doen we niet meer, maar we kennen de maat ongeveer. Riet en ook Jan hebben gepaste bloemetjes mee. Een eenvoudig stukje met enkele laatste winter viooltjes versiert het altaar.

We starten de viering met het lied “de vreugde voert ons naar dit huis”. Vreugde, dat voelen we. De mensen zijn heel blij om elkaar terug te zien. In de viering horen we de lezing van het mosterdzaadje.

We zoemen de liedjes mee van achter ons mondmasker; niet zo handig, maar nog even geduld, we zijn al met velen gevaccineerd en zo is het een stukje veiliger.

Bij de voorbeden denken we heel speciaal aan onze lieve overledenen van de voorbije maanden. Iedereen kent wel iemand die gestorven is en van wie we geen deftig afscheid mochten nemen. “In manus tuas Pater”, een passende zin en melodie.

Op het einde van de viering volgt nog een klein cadeautje: een potje met een zaadje in: voor alle moeders en alle vaders (vandaag vaderdag) en ook gewoon omdat we blij zijn dat we weer mogen eucharistie vieren! God zij dank!

*Hildegard*

**Hierbij enkele sfeerbeelden van de viering**





**PREEK VAN DE WEEK****MOSTAARDZAADJE****Gelovigen in ballingschap**

Het waren barre tijden voor de joodse gelovigen van toen.

Jeruzalem en hun tempel waren verwoest.

Er was een einde gekomen aan het koningshuis van David.

Grote groepen van de bevolking waren weggevoerd naar het verre Babylonië.

Het volk Israël twijfelt aan Jahweh en zijn zorg voor het volk.

Gaat die ellende blijven duren? Is er enig uitzicht?

Ervaringen die we kunnen terugkoppelen naar onze wereld vandaag.

De coronacrisis deed ons terugplooiën op onszelf. Elk in zijn eigen privésfeer, in zijn eigen huiskamer.

We voelden ons als ballingen in ons eigen land.

En wat met onze eigen kerk.?

Ons geloof is verankerd in de katholieke traditie.

Maar we voelen ons onwennig bij onze kerk met zijn schandalen en vaak wereldvreemde uitspraken, dit ondanks alle goede bedoelingen van paus Franciscus.

Gaat onze kerk achteruit? Is ze minder aantrekkelijk geworden?

**De profeet Ezechiël**

Het was de profeet Ezechiël die zijn volk in ballingschap wil troosten.

Hij spreekt in beelden: De grote ceder zal geveld worden.

Maar van de top van die hoge ceder zal God een twijg nemen en die planten op een hoge berg.

Die twijg zal groeien en een prachtige nieuwe ceder worden waarin de vogels zich kunnen nestelen.

Een grote boom laat hij verdorren, maar een nieuwe wordt tot bloei gebracht.

Zijn woorden zijn een aansporing om te vertrouwen

dat ook nu, in deze tijd en op deze plaats,

God zijn volk niet in de steek zal laten

Hij zal zijn volk blijven leiden.

**Samenscholen in geloof**

Tijdens de ballingschap zijn de joden blijven samenkomen rond de Schrift; daaruit zijn later de synagogen ontstaan.

Zoals ook, na dood en verrijzenis van Jezus de leerlingen bleven samen komen in gebed en het breken van het brood.

Zo ook kunnen en mogen wij vandaag samenkomen in deze liturgische viering

waarin wij als vogels van verschillende pluimage bijeen zijn,

om elkaar tot steun te zijn, en om ons Gods vertrouwen te versterken.

Het evangelie vertelt ons in beelden en parabels over het Rijk Gods,

over het komen van God in deze wereld met zijn vrede en gerechtigheid;

ze zullen als een klein zaadje ontkiemen en groeien en vruchten voortbrengen.

We mogen vertrouwen op God dat alles goed komt,

gelovend in het goede dat God in elke mens legt.

### **Hopend op betere tijden**

Vorig jaar bij de eerste lockdown waren er geregeld applausmomenten in onze buurten, solidariteitsacties ter ondersteuning van de verzorgenden in onze rust- en ziekenhuizen. De applausmomenten deemsterden weg en kenden dan een winterslaap.

Ondertussen hebben deze kleine zaadjes van solidariteit en vertrouwen wortel geschoten in de vele vrijwilligers in onze vaccinatiecentra die zich reeds maanden uitsloven om het vaccinatieprogramma te realiseren.

De centra werden dorpen van hoop.

Velen schakelden zich in in een groot gebeuren van solidariteit voor de gezondheid en het welzijn van de mensen, een bijdrage tot een normaal en vernieuwd samen leven.

Terwijl de boer slaapt, ontkiemt het zaad dat hij heeft geplant.

De boer heeft natuurlijk hard gewerkt: geploegd, bemest, geplant...

en gehoopt op regen en op Gods zegen.

Wij hebben als gelovigen ook onze winterslaap gehad,

ons geloof werd verder beleefd ondergronds, in onze huiskamers, op een scherm of met een boek in de hand.

Er waren de aandachtskaartjes door onze parochiale medewerkers bezorgd;

ze hebben in ons hart goede grond gevonden;

het waren kleine zaadjes van hoop en vertrouwen.

### **Als een mostaardzaadje**

Het beeld van het mostaardzaadje nodigt ons uit te geloven in het kleine, wetend dat het onkruid woekert: kwaadsprekerij, vernielingen, en de sociale media doen er een schepje bovenop.

Geloven in het kleine vlammetje van hoop en goedheid in elke mens, dat moeten we koesteren;

aan het kleine, het kwetsbare soms, een kans geven.

Het goed kan groeien...

Denken we maar aan mensen die zich inzetten voor kwetsbare mensen, kwetsbare jongeren, die met veel geduld op zoek gaan naar zin in hun leven.

### **Vader- en moederdag**

Het is vandaag vaderdag en we willen hulde brengen aan de vaders, en met terugwerkende kracht willen we ook de moeders in de hulde betrekken.

Wat jullie voor het gezin en de kinderen betekenen is onvoorstelbaar.

De vele kleine momenten van aandacht en zorg zijn vaak uitgegroeid tot een grote struik die bescherming biedt;

als vogels, als vrije vogels, kunnen jullie kinderen, klein of groot,

schaduw en beschutting vinden bij u, vader of moeder, in voor- en tegenspoed.

Moge het woord van de Heer telkens in ons leven goede aarde vinden, ontkiemen;

mogen wij groeien in dat geloof en het laten vruchten dragen;

en zo dragers zijn van hoop voor deze wereld.

***Johan Goedefroot***

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03      [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00      [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*      [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94      [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahn*      Gsm: 0476 99 57 03      [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*      Tel. 09 335 55 06      [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767