

WOENSDAG 30 JUNI 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 4 juli*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 11 juli

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 18 juli

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 25 juli

11.00 u. - Eucharistieviering

Vakantiedromen**Foto 219 © IJD Gent - Foto 493 © Hans Medart** hier niet gepubliceerd (copyrights)

Ik droomde van een mooie wereld.
Ik sprak van mijn droom aan mijn opa en die zei:
dromen zijn niet echt.
Ik beschreef hem aan mijn buur en die zei:
dromen moet je niet geloven.
Toen vertelde ik hem aan een eekhoorn
die te rusten zat op de lage tak van een beukenboom.
De eekhoorn zei:
zeg mij 's hoe je droom was.
Toen vertelde ik over prachtige bloemen en een gouden zon
en over een prachtig concert van wonderlijk gezang
die ik in de droom gezien had en gehoord.
Iedereen was blij in mijn droom.
De eekhoorn bleef stil
en keek met grote ogen naar mij.
Was dat jouw droom? vroeg hij.
Dan was jij in jouw droom bij ons op bezoek!
Kijk maar eens goed rond.
Zie eens hoe het orkest van de vogels klinkt,
en hoe de bloemen en bomen enig mooi zijn.
Kom en blijf,
jij mag hier op vakantie komen.
Want onze wereld is altijd mooi
als je de tijd neemt
om er met open ogen rustig naar te kijken.

(naar <https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen>)

DE REDACTIE STOPT ER EVEN MEE

Foto 220 © IJD Gent hier niet gepubliceerd (copyrights)

Ook de redactieleden zijn even aan vakantie toe.

Dit parochieblad (nrs 26-27-28) is er voor 3 weken.

Het volgende blad (nrs 29-30-31) verschijnt op 20 juli en 3 weken later, op 11 augustus, verschijnt het nr. 32.

Vanaf dan zijn we er weer elke week met nieuws van de parochie.

Wij wensen U allen een deugddoende vakantie toe.

PAROCHIEPLOEG GENT-OOST

Op woensdag 4 juni vergaderde de parochieploeg van Gent-Oost, voor de eerste keer terug fysisch, sinds zes maanden, waarbij we enkel digitaal met elkaar overlegden.

We deden dat in de parochiezaal Kouterhof. Daar is normaal plaats voor 80 personen.

We konden er op een veilige afstand vergaderen.

Met een uitwisseling van onze ervaringen hoe we zijn omgegaan met het gehele gebeuren in onze eigen parochiegemeenschappen.

We planden ook tot in detail de heropstart van de vieringen op zondag 13 juni (zaterdag 12 juni).

Begin juli komen we terug samen voor de jaarplanning van het komende werkjaar,

De grotere geplande activiteiten zullen voor gans het lopende jaar nog onder voorbehoud zijn, rekening houdend met de gezondheidsmaatregelen van de Veiligheidsraad.

We gaan er van uit dat alles weer zijn normale gang zal gaan.

De vreugde van de heropstart van de zondagseucharistievieringen

De vertrouwde aanwezigen waren weer present bij de eerste vieringen in het weekend 12-13 juni.

Overal waren onthaalploegen opgesteld die de mensen hartelijk ontvingen en hielpen bij het vinden van een veilige plaats.

De kerkgebouwen waren goed gevuld, uiteraard met respect voor de regels van afstand en toegelaten maxima.

Sommigen keken nog even de kat uit de boom – alle respect daarvoor – maar heel wat kerkgangers waren present, zowel oude, vertrouwde gezichten als nieuwsgierige nieuwkomers.

Er was overal een bevredigende opkomst.

De aantallen waren echter minder belangrijk dan de intensiteit van de beleving.

De gezichten straalden, er werd gezwaaid naar elke oude bekende.”

Vakantie

De vakantie is een beetje anders dan anders.

Gentse feesten op anderhalve meter is moeilijk. Maar we zijn creatieve mensen.

Met familie of vrienden op reis gaan, we twijfelen nog even.

Voor uitstappen gaan we op verkenning in eigen land.

En als ik dit schrijf eind juni hoop ik dat we in de komende maanden ook ons in een virusveilige wereld mogen bewegen.

We blijven de eucharistievieringen verder verzorgen. Vanaf juli mogen we maximaal 200 mensen in onze kerken ontvangen. We proberen de ruimte zoveel mogelijk te benutten zodat iedereen de kans krijgt aan de vieringen deel te nemen.

Johan Goedefroot
pastoor

WIJ WAREN ER OOK BIJ**VIERING VAN ZONDAG 20 JUNI**

Met 64 gelovigen volgden we de sfeervolle gebedsviering.

Johan, Kathy en Paul gingen voor met toepasselijke teksten en gebeden.

De homilie, die je verder in dit blad kunt lezen, werd gebracht door Jan.

Op het einde van de viering werden we vergast op een mooi Iers lied – “May God hold you in the palm of his hand” -

gezongen door Jan, Katrien en Steven.

Aan het einde van de viering wachtte Jaak ons op met een kaartje om te ondertekenen, dit voor de 70^{ste} verjaardag van pastoor Johan op 1 juli.

Proficiat Johan en nog vele jaren in ons midden.

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 20 JUNI - TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR (Job 38 1.8-11)**

Beste mensen,

Enkele bedenkingen bij de woorden die we hoorden.

Eerst ‘het boek Job’ waarin God -in storm en wind- Job en ook ons aanspreekt. God geeft aan dat wij ons niet kunnen vergelijken met Hem, dat wij Hem niet voor onze kar mogen spannen. God als de gans andere. Maar ook JAHWEH, Hij die er is en zal zijn voor ons. God die naar de mens omziet. God doet de mens niet lijden. Hij is er voor mensen die lijden.

Dan hebben we met overtuiging gezoemd ‘ ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God ‘. De tweede zin : ‘ Want in Zijn hand ligt heel mijn levens-lot ’ rijmt wel op de eerste zin, maar dat is niet ons geloof. Dat is niet hoe God zich aan Job, of Jezus aan zijn leerlingen te kennen geeft. Wij zijn geroepen tot een leven in vrijheid samen met God en met de mensen en de hele schepping.

Wij mogen oversteken. Dat horen we in het evangelie volgens Marcus. We moeten op weg gaan. Jezus steekt het meer over. Hij komt van een regio waar het Joodse volk thuis was. De overkant is de plaats waar de heidenen wonen. Gods boodschap is er voor elke mens. Jezus waagt die weg met zijn leerlingen en is er blijkbaar heel gerust in. Zelfs in de storm blijft hij slapen. De leerlingen krijgen schrik, maken Jezus wakker en roepen hem ter verantwoording. Jezus stilt eerst de storm. Maar dan stelt hij hen een fundamentele vraag: waarom zijn jullie angstig, is jullie geloof zo klein. Jezus roept op tot meer vertrouwen.

Ons mens-zijn, ons leven en samenleven brengt lief en leed met zich mee. Bij tegenslag en verdriet komen de waarom-vragen naar boven: waarom dat verdriet, die ruzie, die pijn, waarom nu, waarom met mij, waarom met jonge mensen; ja waarom.

In de boeiende, diepgaande voorbereiding maandag waren we het er in eerste instantie over eens dat wij -als gelovigen in de 21^e eeuw- lijden en tegenslag niet meer zien als een straf van God. Tot er concrete voorbeelden ter sprake kwamen uit eigen leven, uit ervaringen van mensen die we graag zien. Ik sprak er deze week verder over met familie en mensen die ik ontmoette.

‘Waar heb ik dat verdiend?’ ‘Die roekelozen komen nooit iets tegen’ ‘Eén keer, maar toch niet opnieuw’ En als gelovige met de ondertoon: ‘God zou het toch wel anders kunnen regelen’. Herkenbaar? Toch een beetje straf van God of vraag om straf van God ?

In de miserie voelen we ons machteloos en verlangen naar een machtige hulpverlener, een machtige God. Het gevaar van zo’n verwachting is dat we -als het anders loopt- kwaad worden op degene van wie we die macht verwachten, zoals de leerlingen in de boot.

In beide lezingen staat onze verwachting naar die almacht van God tegenover de Goddelijke realiteit: de barmhartigheid van God. We moeten van God geen wonderen op maat verwachten, we moeten zelf een beetje wonder zijn. Dat is Gods droom, de realisatie van Zijn koninkrijk.

Vorige week: *‘zijn’ als een boom die schaduw geeft waar vogels kunnen in nestelen.*

Vandaag in het evangelie: *leven zoals Jezus: wel slapen, maar klaar wakker als er nood is.*

Het goede blijven zien in de ander is God blijven zien in de mens die naast ons staat, is vertrouwen dat God werkt door mensen. God komt niet rechtstreeks tussen. Hij straft niet, zalft niet. Hij is er in mensen die doen zoals Jezus : nabij blijven, op het juiste moment luisteren, het goede woord zeggen, goed en kundig handelen. Zo’n mens is te vertrouwen, doet ons een glimp zien van die grotere realiteit die God is.

Job ervaart dat ook na al zijn miserie : God is er, ik mag er tegen vloeken, hij blijft JAHWEH.

Vertrouwen op Gods barmhartigheid en zelf betrouwbaar zijn voor mensen. Dat laatste doet deugd. De aanvoerder van de Deense voetbalploeg gaf een voorbeeld van hoe hij te vertrouwen is: de juiste handelingen op het juiste moment bij de reanimatie van medespeler Christian Erikson en het troostgebaar naar zijn vriendin. Een mens als beeld van God.

Kathy vertelde over dat deugdgevoel bij het weggeven van mooie oude tapijten aan Afghaanse vluchtelingen. Zij voelden respect voor hun manier van leven. Eens kort oversteken naar een overkant. De Afghanen kregen de gelegenheid tot een thuisgevoel in onze westerse wereld.

Jezus stak over naar de overkant, het onbekende tegemoet. De leerlingen, wij gaan mee. Soms bevreesd: kan ik het wel, ga ik er niet alleen voorstaan, is het dat wel dat ik wil, zal ik volhouden.

Wij komen hier -hopelijk voor lang- opnieuw wekelijks samen. We beluisteren woorden, we gedenken hoe Jezus mensen tot nieuw of ander leven wekte, we delen -vaak in stilte- onze verlangens, ons geluk, ons verdriet. We hebben dat samengevoel nodig, dat gemeenschappelijk verlangen in een woelige vaak beangstigende tijd naar die barmhartige God. We verlangen naar die Jezus, de man waarover wij samen met zijn leerlingen zeggen : “Wie is Hij toch?”.

Laten we meezoemen met een stuk uit een lied van Johan Verminnen uit 1992. Verlangen naar geloof, naar vertrouwen in die barmhartige God.

‘Geef ons iets, geef ons iets, iets om nog in te geloven. Niets is nog, niets is nog, niets is nog zoals het lijkt. Bestaat het groot Mysterie boven, of hebben doemdenkers gelijk?’

Op het einde van de viering zingen we jullie nog toe ‘Moge God je blijvend dragen in de palm van Zijn hand’, May God hold you in the palm of his hand.

God blijft ons nabij, laten we ook zo zijn voor elkaar, misschien nog een tijd met ‘social distance’ maar zeker met liefdevolle nabijheid.

Jan Demeester



Beste Vrienden van het handwerkatelier,

Wij zijn enorm blij dat we terug kunnen starten met onze activiteiten in het novacentrum op de donderdagnamiddagen van 13.30 u. tot 16.30 u. Door de strenge coronamaatregelen hebben we elkaar heel erg gemist! Sommigen onder u hebben thuis alleen nog wat voort gewerkt, maar de sfeer, de samenhang, de gezelligheid, een leuke babbel bij een kopje koffie of thee waren er maandenlang niet bij! Een grote teleurstelling en gemis, maar goed, we zijn met veel moed en grote ijver terug gestart en hopelijk voor goed deze keer!

Wat de handwerkbeurs betreft die gewoonlijk in oktober 2021 zou plaatsvinden hebben we besloten dat ze deze keer zal worden afgelast en verplaatst naar volgend jaar in oktober 2022 !

Wat we wel van plan zijn is : moest Bernadette een adventsmarkt organiseren wij ook van de partij zouden willen zijn met een eigen standje op die beurs! Afwachten wat het wordt !

Wij zullen u elke donderdagnamiddag met open armen verwelkomen en breng gerust burens, vrienden of kennissen mee die houden van handwerken in een aangename en gezellige sfeer, ook andere hobby's kunnen! Wij leren ook altijd van elkaar en vele handen maken licht werk!

Graag tot ziens !

het Samana-team

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767