

**WOENSDAG 11 AUGUSTUS 2021****LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 15 augustus – Tenhemelopneming van Maria**

11.00 u. – Mariaviering in de kerk

**Zondag 22 augustus**

11.00 u. – Eucharistieviering - jaarmis voor Lydiane Raes

**Weesgegroet**

Wees gegroet Maria,  
vrouw van alle tijden,  
moeder van alle moeders,  
draagster van Jezus,  
vruchtbare vrouw  
in alle betekenissen van het woord.

Gezegend is de vrucht van uw schoot:  
Jezus, die ons de weg toont, ook vandaag.  
Die ons, zoals Gij, “ja” doet zeggen  
op de wereld anders,  
op vrede en gerechtigheid.

Wees een steun voor allen die gebukt gaan  
onder zorgen, pijn en verdriet.  
Bemoeder en bemoedig ons in moeilijke dagen.  
Bid met ons en voor ons  
tot de God van alle leven,  
in Wie wij geloven,  
op Wie wij hopen  
voor nu en altijd. Amen.

**Zalige hoogdag****Maria Tenhemelopneming**

De meimaand is aan ons voorbijgegaan. Geen bedevaarten naar Oostakker-Lourdes met onze parochies of Samanagroepen (ziekenzorg). De individuele bezoeken waren altijd mogelijk. Gelukkig waren er ook de open kerken met mogelijkheden tot een groet of een gebed tot Maria.  
We zijn nu in de augustusmaand, een vakantiemaand. Velen nemen in deze coronatijden een rustige vakantie niet ver uit de buurt of gewoon thuis.  
Op 15 augustus gaat onze aandacht uit naar de *hoogdag van Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming*. Maria blijft een belangrijke plaats innemen in het leven van de kerk en van de gelovigen.  
In onze kerk komen vele mensen even verwijlen bij het Mariabeeld om er te bidden.  
Zondag krijgt ze bijzondere aandacht.

**Kerkelijk feest**

In het hart van de zomer, wanneer de zon hoog aan de hemel staat vieren wij Maria, Moeder van Jezus, de Moeder van God.

Wij geloven dat zij als eerste Jezus achterna is gegaan in zijn aanwezigheid bij God.

Zij deelt reeds in de heerlijkheid van haar Zoon Jezus in wie zij heel getrouw geloofde.

Tegelijk vieren wij het feest van onze eigen hoop.

Maria is tevens het beeld van de kerk,

ook het beeld van wat wij als leden van het Gods volk mogen verwachten

als we durven leven in vertrouwen op Jezus' liefde.

**Opgenomen in liefde**

In de eerste eeuwen sprak men van de “ontslaping van Maria”.

Maria zou, Jezus achterna, voortleven in Gods liefde.

Niets van Maria's persoonlijkheid is verloren gegaan, haar gehele wezen is naar de hemel verhuisd.

**Steun en toeverlaat**

Niemand heeft Jezus intenser ervaren dan Maria, de Moeder van Jezus.

Heel haar leven kreeg vorm door de aanwezigheid van de mensgeworden barmhartigheid.

Maria is een steun en toeverlaat voor vele mensen die geloven,

zeker voor mensen die zich kwetsbaar weten.

Moge de zachtheid van haar blik ook ons blijvend vergezellen, opdat wij steeds weer de vreugde van Gods tederheid mogen ontdekken.

Maria is zo de moeder van alle gelovigen, van de kerk.

Zij wordt geprezen om haar eenvoudig en krachtig geloof.

Zij wordt door God omarmd.

Met haar bidden tot God helpt ons te geloven en te vertrouwen.

Een zalige hoogdag aan iedereen.

En een speciale groet aan de moeders en zij die de naam van Maria dragen.

***Johan Goedefroot***



### Magnificat

Maria zong:

wat is God toch grandioos.  
Hij betekent alles voor mij.  
Ik ben helemaal opgetogen  
omdat Hij naar mij heeft omgekeken.  
Eigenlijk ben ik toch niets bijzonders,  
een doodgewoon meisje  
dat graag voor anderen klaar staat.

Maar voortaan zal iedereen zeggen  
dat ik het heel erg getroffen heb.  
Hij is inderdaad machtig groot  
en Hij heeft zijn naam waargemaakt  
door mij te kiezen voor zo iets geweldigs.

Zo doet Hij met ons.  
Alle mensen die naar Hem opzien,  
hebben dat steeds ondervonden.  
Wie hem in de arm neemt,  
staat sterk.  
Maar wie zich verbeeldt dat hij het wel alleen kan  
zal bedrogen uitkomen.

**Met Samana Ledeborg op bedevaart naar Oostakker – Lourdes.**

Op donderdag 19 augustus organiseert Samana Sint-Lieven en Sint-Eligius een bedevaart naar Oostakker-Lourdes.

Vanaf 14.00 uur is er een rondgang en een gebedsmoment aan de grot.

Gelovigen kunnen ook deelnemen aan de eucharistieviering in de basiliek om 15.00 uur.

***Breaking News!******Aandacht!*****Geen bedetocht naar Lourdes op 15 augustus...****Wel een Mariaviering in onze Sint-Bernadettekerk!**

Sedert vele, vele jaren stappen wij op het feest van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart met onze parochiegemeenschap naar Oostakker-Lourdes. Dit zal ook dit jaar niet mogelijk zijn. Op de hoogdag zijn aan de Lourdesgrot andere vieringen gepland.

We stellen daarom voor om net als vorig jaar onze Mariaviering te laten doorgaan in onze vertrouwde kerk.

**Welkom dus op zondag 15 augustus om 11.00 u. in de Sint-Bernadettekerk.**

Wil dit bericht zoveel mogelijk doorgeven aan geïnteresseerde parochianen. Dank!

**PREEK VAN DE WEEK****4 juli 2021- 14de ZONDAG DOOR HET JAAR (Mc 6, 1-6)****Is er een profeet onder u?****1. Heb je eens in je leven een profeet ontmoet?**

Heb je eens in je leven een profeet ontmoet, een mens, man of vrouw, waar je dacht: “Wat deze mens zegt is richtinggevend?”

Sommigen zeggen dat Greta Thunberg die vrijdag-for-future-activiste zo'n

profetes is, andere benoemen Martin Luther King of Mahatma Gandhi als moderne profeten. Maar ik denk dat niet velen onder ons denken een profeet in levenden lijve te hebben ontmoet.

## 2. Wat maakt iemand tot een moderne profeet?

Wat maakt iemand tot een moderne profeet? Ten eerste spreken zij niet voor zichzelf. Zij verkondigen niet hun eigen mening. Zij spreken over een waarde. Bij Greta Thunberg is het in harmonie met de natuur te leven, een ecologisch evenwicht in onze maatschappij te vinden, anders zal het in de toekomst nog meer natuurrampen te weeg brengen.

Martin Luther King verkondigde de gelijkwaardigheid van alle mensen, in het bijzonder de zwarten in de VS. Zonder deze gelijkwaardigheid zal de maatschappij geen toekomst hebben.

Mahatma Gandhi sprak over vrijheid. Geen mens heeft het recht een andere mens te onderdrukken.

Deze moderne profeten voorspellen eigenlijk niet de toekomst zoals vele mensen dat bij het woord “profeet” denken.

Zij zijn vermaners. Zij analyseren de tegenwoordige situatie in onze maatschappij en tonen dan wat er fout loopt en dus ontbreekt.

De redenering is dan: Als u de vrijheid, de gelijkheid en de ecologische harmonie niet herstelt, heb je geen toekomst.

Hun boodschap is dus gebaseerd op fundamentele waarden zonder die waarden kan een menselijke maatschappij niet bestaan.

## 3. Jezus: De relatie tot God is fundamenteel

Zo'n vermaner is ook Jezus. Wat denkt Jezus nu dat er in de maatschappij fundamenteel fout loopt?

Ook Jezus verkondigt niet zijn eigen mening. De Bijbelse profeten, dus ook Jezus, zijn ervan overtuigd dat zij Gods woorden spreken. Jezus zegt: Zonder een relatie met God kan geen menselijke maatschappij overleven. Onze relatie tot God is fundamenteel voor de mensen. En Jezus spreekt niet alleen over de individuele relatie tot God maar ook over de politieke en sociale dimensie. Waar leiderschap zoals het religieus-politiek Joods landsbestuur denkt dat het alle macht op aarde heeft en niet meer God, daar onderdrukken zij mensen en buiten zij zwakke mensen uit. Hier is het moment waar iedere religieuze discussie ook een politieke en sociale kwestie wordt. Daarom zijn alle profeten, ook de moderne, ook critici van politieke machtsstructuren.

Paus Franciscus heeft dit al gezegd in zijn Encycliek *Evangelii Gaudium*:

Wanneer men de Schrift leest, blijkt overigens duidelijk dat het aanbod van het Evangelie niet alleen bestaat uit een persoonlijke relatie met God. En men zou ons antwoord van liefde ook niet mogen verstaan als een loutere som van kleine persoonlijke gebaren ten opzichte van een behoeftig individu, hetgeen een soort “naasteliefde à la carte” zou kunnen zijn, een reeks activiteiten die alleen maar erop gericht zijn het eigen geweten gerust te stellen. Het aanbod *is het Rijk Gods* (vgl. Luc. 4, 43); het gaat erom God te beminnen, die in de wereld heerst. In de mate waarin Hij er in zal slagen te heersen onder ons, zal het sociale leven een ruimte zijn van broederschap, gerechtigheid, vrede, waardigheid voor allen. Dus neigt zowel de verkondiging, als de christelijke ervaring ernaar sociale consequenties op te roepen. Laten we zijn Rijk zoeken.

## 4. Is er een profeet onder U?

Dat is dus de boodschap voor vandaag: “Wacht niet totdat je een profeet ontmoet! Denk erover na wat er in onze maatschappij ontbreekt. Wat is er nodig opdat wij Gods Rijk in deze wereld kunnen realiseren? En schiet dan in actie: Waar kan ik mij inzetten om onze werkelijkheid te verbeteren?”

Dat moet in elk geval geen grote politieke actie zijn. Er zijn bijv. mensen onder ons die zich inzetten om vluchtelingen in hun dagelijkse leven te helpen. Of er zijn mensen die zieke mensen helpen, die mensen bezoeken die in onze coronatijden vereenzamen. Zij zijn de eigenlijke profeten van deze tijd.

Wees zo'n mens! Dan ben JIJ de profeet onder ons! Amen.

*Pater Andreas*

**11 juli 2021 – 15de ZONDAG DOOR HET JAAR (Mc 6, 7-13)**

**De zending van de apostelen**

*Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit...*



Dit zou een mooie anekdote kunnen zijn over de eerste stageopdracht van de apostelen.

Maar Marcus bedoelt met dit verhaal ongetwijfeld meer. Bij Marcus zijn die leerlingen van Jezus: *Fillipus, Petrus, Jakobus, Johannes, maar ook Marc, Willy, Annie, Mieke, Steven, Koen, Albert, Lieve, Magda, Andreas...* Het is het zonneklaar: dit verhaal gaat over ons!

Zo is het altijd in het evangelie, men leest

iets over lang geleden, maar eigenlijk gaat het over nu!

We kunnen er niet onderuit, het staat er zwart op wit: *Jezus heeft ons nodig!* zegt Marcus. Wij zijn één van die leerlingen, wij worden gezonden om van zijn boodschap te getuigen.

Dit klinkt mooi. Maar, toch deze bedenking: hoe lang is het geleden dat we nog eens met iemand over geloof spraken? wanneer? met wie?

Was het met één van de kinderen? De meesten zitten niet te wachten tot wij hen over de boodschap van Jezus iets vertellen! Velen onder ons hebben het trouwens binnen het gezin al lang opgegeven met die zending.

Ik troost me alvast met de gedachte dat je *mag* geloven, maar niet *moet*. Iedere generatie heeft het recht zelf op zoek te gaan en te ontdekken waar het op aan komt in het leven en een eigen levensvisie te ontwikkelen.

De kinderen en het christelijk geloof, dat ligt moeilijk, maar misschien kunnen we wel getuigen naar de kleinkinderen toe. Zij zijn onbeschreven bladzijden, zij stellen ook de echte vragen: *waarom zijn er steekmuggen, opa?* m.a.w. waarom heeft de goede God die alles zo mooi heeft geschapen ook vervelende muggen gewild? waarom is er zoveel pijn en lijden in deze schepping?

Dan zit je vaak met de mond vol tanden omdat het ook jouw vragen zijn die dat jonge volkje stelt. Maar zij geven ons tenminste nog een kans om te praten over ons geloof.

Of misschien had je onlangs een babbel over het geloof met die buur die je plots vroeg: *ga jij nog naar de kerk? geloof jij echt nog? je ziet er nochtans normaal uit!*

Voor mensen die moeten getuigen van hun geloof, zit de wind tegen, dat is duidelijk.

Dit is trouwens van alle tijden. Hoorden we hier vorige week niet dat Jezus in zijn eigen stad, Nazareth, niet werd aanvaard? Dat Jezus' boodschap tegenwind krijgt, daar hoeven we

ons niet over te verbazen, die hoort erbij. Integendeel, wanneer het christelijk geloof vanzelfsprekend wordt, dan moeten we pas op ons hoede zijn.

*Tegenwind, akkoord*, mijmert er wel iemand nu in deze kerk, maar dat er in onze streken massaal veel mensen het geloof de rug toekeren, dat heeft toch ook te maken met de falende geloofwaardigheid van de kerk. De pedofilieschandalen wereldwijd, het uitblijven van een vernieuwende visie op het ambt, geen duidelijke taal over vrouwenrechten, het ontbreken van een positieve visie op seksuele moraal, het vasthouden aan een hiërarchisch kerkmodel dat een relict lijkt uit het Ancien Regime,... Het klopt, de kerkgeschiedenis is mede oorzaak van die tegenwind. De kerk heeft in eigen midden nog heel wat duivels uit te drijven!

Wij hebben alvast dit voordeel dat wij het onderscheid kunnen maken tussen de institutionele kerk en de boodschap van Christus. Iemand vertelde op het kerkplein dat ze met de jaren veel geloviger was geworden, maar terzelfdertijd minder katholiek. Wij hebben geleerd te laveren tussen Jezus' prachtig verhaal en de ergernissen over Rome. Het valt wel niet mee om ieder keer opnieuw in een gezelschap je te moeten verantwoorden: dát is mijn geloof niet, dát is de kerk van Rome.

In Bernadette zijn we er van overtuigd dat Jezus' evangelie sprankelend actueel en aantrekkelijk blijft!

*Iedere mens is de moeite waard om bemind te worden, want hij of zij is een geliefd kind van een nabije en liefdevolle God. Wie wil dát niet horen? Wie wil zich niet warmen aan de droom van Jezus over deze wereld de samen aan eenzelfde tafel zit? Iemand vertelde eens op het kerkplein dat hij 's zondags naar de kerk komt, omdat hij hier troost vindt. Hij had het begrepen! We hoeven ons echt geen zorgen te maken over Jezus' evangelie: dat is zó sterk, zó universeel, zó hoopvol, dat zal ook in onze streken zijn weg wel blijven aanspreken.*

Om dit aan zoveel mogelijk mensen te geven, wil Jezus ons in beweging zetten naar anderen toe, stuurt hij ons uit. En, schrijft Marcus, je hoeft niet veel mee te nemen op die tocht naar de mensen toe.

Zeker geen theologie! Je hoeft niet gestudeerd te hebben om van de boodschap te getuigen... Jouw liefde volstaat!

Je hebt ook geen megafoon nodig! Het gaat niet om zieltjeswinnerij.

We willen geen mensen winnen voor onze club, neen, we willen dat de mensen winnen, en die Blijde Boodschap hen ten diepste gelukkig maakt. We willen andere mensen in die vreugde en vrede laten delen, niet meer, niet min.

En tenslotte, wie op stap gaat, vangt stof op. Het stof van mislukkingen, de droefheid om kinderen die een andere weg op gaan, de pijn van de tegenkanting of de spot.

*Sleep dat alles niet mee, zegt Jezus, schud dat stof af van je voeten.*

*Maar,... geef niet op!...*

*Ik heb jullie nodig!*

**Jaak Van Vooren**

**LIEF EN LEED****Doop**

Rémi Ketelaere werd op 3 juli 2021 in onze kerk gedoopt en is de zoon van Joris Ketelaere en Julie De Vriese uit Sint-Amansberg.

**In Memoriam - Marcel Van Beneden**

Marcel Van Beneden is geboren in Aalst in het jaar 1926 en groeide op in een gezin met 4 kinderen: een oudere zus die later kloosterzuster werd bij de congregatie O.L.Vr. Visitatie, een oudere broer en een jongere zus. Alle drie zijn reeds gestorven. Het gezin verhuisde naar Scheldewindeke. Daar volgde Marcel de lagere school tot zijn 14 jaar. Toen brak WO II uit. Hij vertelde heel soms van die tijd, o.a. over de samenhang van de burens. In 1941 gaat hij naar de school in de Holstraat voor een technische opleiding. Daar behaalde hij in 1946 het diploma technisch A2. Na zijn legerdienst ging Marcel



werken als technisch tekenaar bij de Wegendienst van de stad Gent. 37 jaar lang werkte hij daar, tot aan zijn pensioen. Door studie en examens kon hij zich opwerken tot bureauchef. In deze werkomgeving maakte hij kennis met Bertha Beernaert. Ze huwden in 1951 en na 2 jaar verhuisden ze van de stad naar een huis in de Hogeweg.

Marcel werd de vader van twee dochters: Nicole en Nadine. Hij heeft geprobeerd een goede vader te zijn voor zijn kinderen.

Marcel en zijn vrouw werkten beiden buitenshuis. Bijgevolg was er niet zoveel vrije tijd en ook het sociaal leven stond daardoor op een laag pitje.

De zomervakanties met af en toe een mooie reis naar het buitenland waren deugddoende en mooie belevenissen om nooit te vergeten.

In 1978 verhuisden ze naar een bungalow in Lochristi en een half jaar later sloeg het noodlot toe: hun oudste dochter Nicole kwam om bij een verkeersongeval. Ze was 25 jaar. Dit leed was voor Marcel en zijn vrouw zwaar om dragen en drukte zijn stempel op hun verdere leven. Elkeen droeg het verdriet op zijn manier. Desondanks probeerden ze toch te genieten van korte of langere reizen naar Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Oostenrijk.

Nadine huwde in 1980 met Filip en ze kregen er als het ware een zoon bij. Vijf kleinkinderen werden geboren. Dit gezin ging vaak op zondagnamiddagbezoek bij “oma en opa Lo”. Dan toonde Marcel graag zijn grote moestuin en was fier op zijn opbrengst. Jaren later verhuisden Marcel en zijn vrouw naar een appartement in St-Amandsberg. Met de jaren werden zij ouder.

In 2007 nam zijn vrouw haar intrek in het Vincenthof in Oostakker. Ze stierf in 2015.

Marcel verhuisde naar de nieuwgebouwde assistentiewoning in de Meerhoutstraat (Oostakker). Hij woonde er graag.

Hij leefde verder mee met de familie: het volwassen worden van de kleinkinderen, hun studie, hun toekomstplannen en verheugde zich over de komst van de achterkleinkinderen.

Familie was voor hem belangrijk, zonder ze voor zich op te eisen.

Marcel is gezegend geweest met een goede gezondheid en hield eraan om altijd verzorgd en netjes gekleed naar buiten te komen.

Gedurende tientallen jaren had hij een wekelijkse hobby. Op woensdagnamiddag ging hij kaarten in het clubhuis “Ter Biest”. Hij vond er een hechte vriendengroep en genoot ervan.

Op hoge leeftijd kwam een nieuwe liefde in zijn leven: Imelda, die weduwe was.

Ze beleefden samen mooie jaren, genoten van uitstappen en reizen, film of ballet- en operavoorstellingen in de Decascoop of gewoon een gezamenlijke wandeling met een terrasbezoek. Nadine en Filip en hun gezin en ook de familie van Imelda leefden mee met hun geluk.

De recente lockdownperiode en beperkende maatregelen vielen niet mee. Hij hoopte dat het normale leven terug op gang zou komen. Vele weken na zijn tweede vaccinatie kwamen er versoepelingen in de coronaregels en genoot hij opnieuw van uitstappen en restaurantbezoek.

Op maandag 12 juli is hij onverwacht overleden.

## **INTERPAROCHIAAL**

### **BEDEVAARTSOORD OOSTAKKER-LOURDES**

Voor de winkel aan de grot in het bedevaartsoord van Oostakker-Lourdes zoeken wij een voltijdse winkelverantwoordelijke. Deze functie is veelzijdig en boeiend. We zoeken iemand die commercieel is ingesteld en liefst met ervaring in de verkoop, discreet en betrouwbaar en die bereid is om zelfstandig en flexibel te werken, ook tijdens het weekend en 's avonds. Wie zich aangesproken voelt, kan vóór 1 september 2021 een gemotiveerde kandidatuur, samen met CV en een pasfoto sturen naar:

VZW Bedevaarten Bisdom Gent  
Ter attentie van Paul DE NEVE  
Onze-Lieve-Vrouwdreef 8  
9041 Oostakker

[basiliekooostakker@bisdomgent.be](mailto:basiliekooostakker@bisdomgent.be)

Meer informatie kan je vinden op [www. bedevaartsoordoostakker.be](http://www.bedevaartsoordoostakker.be)

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247  
in de Visitatiestraat 7  
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker  
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of  
mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.  
één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.  
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor **HOOGRINGENDE** gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer **0903 99 000** (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**

*E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03 [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)

*Marijke De Vogelee, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00 [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)

**ABONNEMENTEN**

*Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82* [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)

**EINDREDACTIE**

*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN**

*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 [andreas.krahn@gmail.com](mailto:andreas.krahn@gmail.com)

*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)

**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767