

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 2021**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 22 augustus

11.00 u. – Eucharistieviering - jaarmis voor Lydiane Raes

Zondag 29 augustus

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 5 september

11.00 u. – Eucharistieviering

Foto 455 © Danny Maenhout (copyrighted)

In mijn diepste binnenste weet ik
dat Iemand zoals niemand anders
van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe.

In mijn diepste binnenste is er vrede
die niemand mij kan afnemen.
En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd.

In mijn diepste binnenste vind ik
rust en stille vreugde.
En ik hoop dat je dit ook voelt
in mijn drukke bezigheden.

In mijn diepste binnenste speur ik een Bron,
een Kracht die mij bezielt en die meer is dan mensenwerk.
En ik hoop dat ik diezelfde Bron
bij jou mag vinden.

De Bron

PREEK VAN DE WEEK

18 JULI 2021 – 16de ZONDAG DOOR HET JAAR (MC 6, 30-34)

SCHAPEN ZONDER HERDER

Christus had medelijden met de menigte, want zij waren als schapen zonder herder...
Wat zou hij hiermee bedoeld hebben?

Of had Hij het over de schapen in de 21ste eeuw ?

In zijn tijd waren er wellicht nog wel genoeg ‘herders’, maar Christus had het nu en dan wel eens over Farizeeën en Schriftgeleerden.

Dat er vandaag nog Schriftgeleerden zijn, dat lijkt me zelfs wijs en nodig. Maar dat er hier en daar nog “Godgeleerden” rondlopen, daar heb ik het wel wat moeilijker mee...
Zeggen of zelfs nog maar denken dat je weet hoe of wat of waar God is,... is dat niet een beetje pretentius ?

Dat we geloven in God, in een Schepper... geen enkel probleem, integendeel. Maar dat we van die Schepper een soort veredeld mens maken, dat gaat wel een beetje te ver.

Dat we wat intenser stilstaan bij de wonderbaarlijke schepping: dat is wel meer dan een beetje aan te raden.

In het evangelie zegt Jezus: “Kom nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit”.

Dat is 2000 jaar geleden.

Wat zou Hij, in het gestresseerde “nu” dan zeggen ?

Zelfs als wij aan 't wandelen zijn in het corona – tijdperk, komen wij dan nog tot rust ?

Ik woon langs een van de wandelroutes van de Vinderhoutse bossen. En op 100 meter van mijn woning begint een aardappelveld. Met miljoenen bloemetjes. Zou er al ooit iemand hebben stilgestaan om zo één bloemetje van dichtbij te bekijken ?

Kunnen (of ‘durven’) mensen nog alleen zijn en tot rust komen ?

Soms is dat wel confronterend: jezelf eens in de spiegel zien...

Ik zie mensen wandelen die de hele tijd lopen te tateren. En er zijn er zelfs die met een stappenteller rondlopen ! Echt rustgevend !...

Maar, gelukkig: vorige week zat er een vrouw op het bankje, die – helemaal alleen, alleen met zichzelf – zat te genieten... van de stilte, van de wolken, van het vergezicht. Meer dan een vol uur zat ze er.

En deze week had ik een gesprek met een vrouw die daar blijkbaar ook behoefte aan had. Maar ze zei me dat ze het zo vervelend vond dat haar vriendinnen dat niet begrepen en ze haar “een speciale” vonden.

Iets wat ze als een compliment mocht beschouwen, zag ze eerder als een verwijt.

Na een babbel van toch ook wel een uur zei ze: ”ik geloof dat gij ook een speciale zijt”.

Ik heb haar geantwoord: “ik hoop het... en hoop van u hetzelfde”.

De schapen hebben geen herder meer.

Waar en wie zijn de herders, die vandaag rust brengen in de kudde ?

Het zijn niet alleen de pastoors die vandaag geestelijke rust brengen in de kudde. Er lopen er zelfs een paar bij die ook een herder zouden kunnen gebruiken.

Als ik op zondagmorgen met de auto naar St. Bernadette kom wordt op radio 1 de eucharistieviering uitgezonden. Maar – om mijn geloof niet te verliezen – schakel ik af en toe wel eens over op een andere zender.

Maar, gelukkig: er zijn er toch nog enkele, die een hechte band hebben met hun “schapen”. Jammer genoeg blijven die ook niet eeuwig leven op deze aarde. Ik las deze week in de krant een artikel over Marcel De Meyer, die is overleden, de pastoor van de regenboogkerk in de Forelstraat.

‘Hij had een open geest’ stond er in het artikel, ‘ook al leidde dat af en toe tot spanningen met het bisdom’.

Maar wie zijn de herders in de wereld van vandaag ?

Die kunnen we soms toevallig ontmoeten of soms zijn het mensen die een eind mee op weg zijn gegaan.

Zo hebben we wellicht in de loop van onze schooltijd wel allemaal ergens een leerkracht ontmoet, die voor ons meer heeft betekend dan we zelf hebben beseft: iemand die méér meegaf dan zijn of haar “vak”.

Zo zal ik nooit meer vergeten wat een professor in Sint Lukas mij heeft bijgebracht. Niet door de les te geven die hij moest geven (daar bracht hij zelfs niet veel van terecht) maar

door van ons gewoon te eisen dat we alle dagen gingen schetsen. Wij vonden dat toen iemand die niet meer mee was met zijn tijd (en ik spreek wel van meer dan 50 jaar geleden). En ‘schetsen’ dat is iets anders dan ‘tekenen’: het is in de eerste plaats ‘kijken’, ‘observeren’. En door dat te eisen heeft mr. Warie mij leren kijken; niet alleen naar trappalen of monumenten, maar ook – zonder dat hij die bedoeling had – ook naar heel onze fantastische omgeving. Niet enkel naar gebouwen, maar ook naar de natuur.

En, die verbondenheid met de goddelijke natuur, die kunnen we ontdekken door gewoon te durven er voor open te staan.

Zo vertelde me deze week nog iemand die de tocht naar Compostella is gegaan, dat ze na een tijd is gaan ontdekken dat de vogels lieten weten dat het bijna gedaan was met regenen. Ze begonnen te fluiten en na een paar minuten stopte de regen.

Er lopen niet veel oude boeren meer rond in deze moderne tijden, maar in ver vervlogen dagen leefden die nog verbonden met de natuur en met de hele schepping.

Herders zijn vandaag die mensen die van ons bewuste mensen maken, ook al is dat herderinnetje een jong meisje, zoals de Zweedse klimaatactiviste, Greta Thunberg, herders die ons de juiste weg tonen, ook al gaat die tegen de stroom in.

En – wat stroom betreft – we hebben de voorbije week gezien hoe een stroom ons kan wakker schudden en de functie van herderinnetje kan vervullen.

En eigenlijk is dat herderinnetje eerder een herdershond, die ons in de kuiten bijt, in onze achillespees. En die achillespees is vaak het economisch belang: wereldbelang, Europees belang en zelfs Vlaams belang !

Hopelijk komt er ooit een tijd dat de hedendaagse herders – om ’t even of het nu geestelijken of politiciers zijn, of gewoon normale mensen – herders worden die ons met voldoende overtuiging de juiste – vaak tegendraadse – weg helpen volgen.

En: liever dat men van ons dan zegt “ge zijt een specialeke” dan dat ze moeten zeggen “ge zijt nen naïeven sukkelaar”.

Daniël Reynvoet

25 JULI 2021 – 17de ZONDAG DOOR HET JAAR (Joh 6, 1-15)

VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN



Wat waren we geboeid toen de juf of de meester ons dit verhaal vertelde? Dat mannetje met die mand, dat waren wij! Wij mochten bij Jezus komen en Hij keek welwillend naar ons. En dan gebeurde het echt voor onze ogen: de leerlingen met elk een broodje in hun hand en hoe dikwijls ze dat ook in twee braken, het bleef altijd even groot. Jezus kon mirakels doen, dachten we en onze juf of meester geloofde dit ook.

Ondertussen zijn we groot en wijs geworden. Men leerde ons dat Johannes hier niet bepaald verslag wil uitbrengen over een toverkunstje van Jezus. We hoeven zo'n verhaal niet *letterlijk* te lezen, zeggen de exegeten. Wij spreken ze niet tegen, zoveel is zeker. Blijft natuurlijk wel de vraag of dan nog iets overeind blijft van zo'n verhaal? En heeft het dan nog zin het hier vandaag voor te lezen?

Wat wil de evangelist ons hier zeggen over Jezus? Dit is dé goede vraag om een evangelieverhaal te begrijpen. Wie is die Jezus, waar de Johannes niet kan over zwijgen? Wat bedoelt hij met dat verhaal, dat beeld van de brooddeling? We kunnen het Johannes zelf niet vragen. We zijn op onszelf aangewezen, maar niemand heeft het laatste woord als het over de interpretatie van Bijbelse teksten gaat. 't Is daarom dat wij hier in Bernadette elke maandagavond samenkomen met de voorganger, de lectoren en de predikant van dienst om aan elkaar te vertellen wat ons treft in de teksten. De predikant verwerkt dan die ideeën mee in de homilie.

Tijdens de vakantieperiode gaat dit wekelijks rendez-vous niet door. Pech dus!

Daarom de vraag aan jullie allen: wat is hier de boodschap?... Ik denk dat velen spontaan zullen antwoorden dat dit wonderverhaal een oproep inhoudt om ons egoïsme los te laten en te delen met elkaar. Misschien bedoelt Johannes dit wel, wie zal het weten?

Misschien is het Johannes om nog iets anders te doen? Laten even focussen op die *vijf broden en twee visjes*. Het zijn bepaald geen tekenen van onze rijkdom, integendeel, het zijn restjes, armoe troef! Ze worden aan Jezus toevertrouwd, die zijn ogen naar de hemel richt en ze zegent. Wij kennen dit gebaar. Bij elke zondagsviering leggen we onszelf in Gods handen, in de wetenschap dat wij niet zó veel betekenen. Samen met Karel heffen dan we onze ogen ten hemel en ontvangen we ons bestaan terug als een zegen. Dàt broodwonder, dat gebeurt hier elke week opnieuw.

We doen dit opdat we niet zouden vergeten wat de bedoeling is, wat Gods droom is: een lange gastvrije tafel de hele wereld rond, waar iedereen mee kan aanzitten! Voor Johannes is de tijd van die lange tafel aangebroken. Gerechtigheid en vrede zullen zegevieren, want Jezus is de Messias. Hij komt Gods droom waarmaken en zegt: ooit komt het goed met de mens en de schepping.

Mooi, Johannes, jij hebt gemakkelijk spreken, jij bent een trouwe vriend van Jezus, een vurige volgeling.

Maar wij, wij zijn geen heiligen, we botsen voortdurend op onze grenzen: onze beperktheden, onze kwetsbare goede wil, onze verwarde gevoelens, ons soms pover geloof in die Messiaanse droom, ...

Het is vaak armoe troef bij ons. Het zal dus niet lukken. Phillipus zegt het ook: *onze mogelijkheden zijn té klein om de wereld te verbeteren*. En Andreas voegt er aan toe: *ja, we hebben hier wel iets, vijf broden en twee visjes, maar 't is echt te weinig om die droom waar te maken*.

En toch moet je het daar maar mee doen, zegt Johannes, maar laat die povere broodjes en visjes eerst zegenen door de Heer en je zult merken dat zoveel meer mogelijk is...

Dat lucht wel even op. We hoeven dus geen supergelovigen te zijn, geen religieuze acrobaten. Onze beperkte mogelijkheden, onze armoe volstaan. Leg ze in de handen van

Jezus en laat ze door hem zegenen, je zult het wonder zien! Herkenbaar of zweven we? Dat Rijk Gods, die Messiaanse droom hoeven we ook niet te ver te zoeken. We dromen dat het in de gezinnen van onze kinderen goed mag gaan, dat we met de buren -ook met die vervelende buur- in vrede zouden leven, dat er geen kind armoe zou moeten lijden in onze stad, dat geen mens in onze omgeving eenzaam zou zijn,...Jezus' droom is ook onze droom.

Wij ,christenen, zijn uitgenodigd om hier week na week onze beperkte mogelijkheden te laten zegenen door de Heer en ons toe te vertrouwen aan zijn droom. En misschien -wat zeg ik?- vast en zeker zit ooit de hele mensheid aan die lange tafel de hele wereld rond. Dat staat zwart op wit in het evangelie van vandaag.

We denken deze dagen aan die mensen daar in de Ardennen. Over enkele maanden zal wel hier of daar een gelovige christen die daar woont dit verhaal opnieuw lezen en het begrijpen en mijmeren: *hier is een wonder gebeurd! We hadden maar twee handen, onze moed zat in de schoenen, we moesten het doen met een kruiwagen van de buren en met een paar vrijwilligers die dachten dat er geen beginnen aan was. We hadden maar vijf broden en twee vissen, maar we hebben toch ons dorp opnieuw opgebouwd. God zij dank!*

Jaak Van Vooren

LIEF EN LEED

Doopsel



Op 8 augustus werd in onze kerk **Alex D'Addato** gedoopt. Alex is de zoon van Mauro D'Adatto en Vittoria **Lopopolo** uit de Sint-Bernadettestraat. Moge hij opgroeien in een gelukkig gezin.

In memoriam Louis Claes

Francine zei verschillende keren : “Wie het niet meemaakte kan niet weten wat het is, afscheid nemen..., afscheid nemen van Louis met wie ik bijna 61 jaar getrouwd ben.”

Zo is het. Zoals hun liefde voor elkaar uniek is, zo ook de scheiding. Wij proberen mee te leven. Het is onze roeping als familielid, vriend, kennis. En dat is goed.

Voor Louis en Francine was er meer.

Zij geloofden in een God die alles ten goede keert.

Francine vroeg uitdrukkelijk om het evangelie van de Emmaüsgangers te gebruiken in deze viering. De woorden die de twee leerlingen uitspreken ‘Blijf bij ons Heer nu het avond wordt’ zijn ook haar verlangen: “God: laat Louis en mij niet in de steek”.

Louis en Francine zijn afkomstig uit Kampenhout in Vlaams Brabant. Louis is geboren op 24 september 1936 en is vorige zondag 2 augustus thuis overleden. Hij kreeg de ziekenzalving door Karel Cottenie die in deze viering voorgaat.

Omwille van zijn werk bij ABB, de verzekeringsmaatschappij van de Boerenbond verhuisden ze naar het Gentse. Eerst enkele jaren in Lovendegem en nadien, nu al meer dan 40 jaar in de Eendenplasstraat in Evergem.

Louis was graag gezien door zijn collega’s en als inspecteur was hij veel op de baan. Zijn job voerde hij met enthousiasme en plichtsgetrouw uit, soms wat ‘te’ vertelde Francine. Zijn werk was tegelijk zijn hobby.

Ze waren gelukkig met hun goede burens, hun familie en vrienden.

Geloof was voor beiden heel belangrijk. Een inspiratiebron voor leven en liefde en denken en engagement

Louis en Francine zochten jaren terug naar een parochie met goede eigentijdse liturgie en een warme gemeenschap. Zo kwamen ze terecht in deze Bernadetteparochie en sloten al vlug vriendschap met andere parochianen, de zusters en met Dries Morel, toen pastoor. Het was dan ook niet te verwonderen dat Louis, eens op pensioen, inging op de vraag van Dries om mee te helpen in de parochie. Zo werd hij vrijwilliger in het secretariaat; ook bij de volgende pastoor Willy Haers. Een mooie tijd weten zijn collega’s te vertellen. Louis was een gedreven medewerker, heel plichtsgetrouw, mee met zijn tijd, met een groot respect voor de priesters. Samen met Francine kwamen ze wekelijks naar de mis, op de tweede of de derde rij (naast Denise en Raf De Pauw). Ze namen graag deel aan de parochie-activiteiten en sloten aan bij Ziekenzorg.

Louis kreeg hartproblemen en er was ook de zorg om de gezondheid van Francine . Zo beëindigde hij zijn engagement en ook later hun wekelijkse uitstap naar Bernadette.

In februari kreeg Louis bijkomend nierproblemen, zijn gezondheid ging achteruit en zondag is hij thuis rustig overleden.

Francine koos de mooie tekst uit Prediker als eerste lezing. “Alles heeft zijn tijd. “

Samen met Louis maakte ze veel van die tijden mee.

Gedeelde vreugde, gedeelde dromen, gedeeld succes, gedeelde ontgoochelingen, gedeelde liefde en gedeeld verdriet.

Nu komt de tijd van rouwen voor Francine.

Mochten velen van ons Francine nabij zijn in die tijd en mocht God haar nabij blijven alle dagen die haar gegeven zijn nu het ook voor haar ook avond is .



Beste Vrienden,

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we nu toch al eens met meer mensen samenkomen en zijn we verheugd dat we een bijeenkomst hebben kunnen realiseren op **zaterdag 4 september in de Novazaal om 14.30 u.** We houden ons daar strikt aan de corona voorschriften en komen binnen met mondkmasker, handen ontsmetten is voorzien in de zaal; eens we zitten mag het mondkmasker af.

Het is geleden van 1 februari 2020 dat we mekaar nog ontmoet hebben en dit op het pannenkoekenfestijn van Lichtmis, velen zullen blij zijn elkander terug te zien en wat bij te praten. Onze geplande bijeenkomst zal ook zoet zijn en in het teken van gezelligheid!

Programma : start om 14.30 u. met koffie/thee en allerhande verpakte koekjes, einde om 16u30; het wordt een echte **koffieklets** voor de prijs van 5 euro per persoon.

Inschrijvingsstrook binnenbrengen **tegen zondag 22 augustus** bij:

- Martine De Jaeger, Sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
 - Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☎ 09/251.39.90 (liefst na 19.00 u.)
- e-mail: godelieve.volckaert@gmail.com

Naam.....	☎.....
Adres.....	
Ik kom naar de bijeenkomst op zaterdag. 4 september in de Nova	ja – neen
- ik wens daarvoor thuis te worden afgehaald	ja – neen
Schrappen wat niet van toepassing is.	

INTERPAROCHIAAL

MARIALE OMMEGANG IN NAZARETH OP WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021



De verering rond het beeld van Onze Lieve Vrouw moet omstreeks 1240 begonnen zijn. Het staat vast dat er rond die tijd reeds een Mariabeeldje aan een boom hing in de bossen van Nazareth. Datzelfde Mariabeeld wordt nu nog steeds ieder jaar opnieuw op 8 september rondgedragen in Nazareth.

Praktisch

8.00 u.: Plechtige hoogmis – uitstellen van het miraculeus Mariabeeld

14.30 u.: Plechtige ommegang

Gelijktijdig aan de Ommegang vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die de Ommegang niet meer kunnen meestappen.

Na de plechtigheid is iedereen welkom in Het Centrum achter de kerk voor een gezellige babbel en gratis koffie en éclair.

Wegens de huidige coronamaatregelen en om praktische redenen wordt er gevraagd om vooraf in te schrijven via marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be of dewildepeil@skynet.be

Alle info: Website: www.mariale-ommegang-nazareth.be

VORMINGSINITIATIEVEN BISDOM GENT

Op zoek naar de bronnen van het geloof dat wij vieren.



In september 2021 start een nieuwe cyclus van het Leerhuis van de Kerkvaders. De eerste twee lesjaren 2021-2023 biedt het leerhuis een historisch overzicht van de grote tijd van de kerkvaders, met aandacht voor de grote figuren en hun bijdrage aan de opbouw van de kerk op theologisch,

spiritueel en organisatorisch gebied.

Een cursusjaar bestaat uit negen bijeenkomsten van telkens vier lessen (september-mei).

Men kan kiezen om deel te nemen:

Op vrijdag van 14.00 u. tot 18.00 u.

Op zaterdag van 10.00 u. tot 15.00 u.

De kostprijs per cursusjaar bedraagt €300 voor werkenden en €250 voor werkzoekenden en studenten. Als de kostprijs een belemmering zou zijn, neem dan contact op.

Inschrijvingen via www.kerkvaders.be i.sm. CCV in het bisdom Gent

Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut programma 2021-2022

(slechts een deel van het programma – meer in volgende nummers)

Spiritualiteit: Christelijke spiritualiteit (Dirk Boone)



Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut

‘Spiritueel of geestelijk leven’ voor een christen is leven in de kracht van de Geest. Volgens het getuigenis van de Bijbel is Gods Geest zijn Liefde, die de mens innerlijk vrij maakt, zo vrij dat kwaad en zonde, ja zelfs de dood hem niet meer in hun greep kunnen houden. Wat menselijk gezien onmogelijk lijkt, maakt Hij waar. Geestelijk leven is in die zin echt léven, wat de Vaders "het levende leven" noemen.

Is dat mogelijk? Realistisch? En hoe dan? We zoeken het uit en gaan in de leer bij enkele grootmeesters van de christelijke spiritualiteit.

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00 u. tot 10.40 u.

04/09/21- 11/09/21 - 18/09/21 - 25/09/21 - 02/10/21 - 09/10/21 - 16/10/21 - 23/10/21

Pastoraaltheologie: Geloof, Kerk en dienstbaarheid

(Katrien Van Vaerenbergh)

De Bijbelse God heeft zich laten kennen als een God van kleinen en zwakken. In de zorg voor de geschonden mens en in de inzet voor een menswaardige samenleving klopt dan ook het hart van de Kerk. Met haar dienstbaarheid metterdaad getuigt zij aansprekend van het evangelie. Hoe kan de geloofsgemeenschap vandaag haar diaconale opdracht waarmaken?

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00 u. tot 12.40 u.

04/09/21- 11/09/21 - 18/09/21 - 25/09/21 - 02/10/21 - 09/10/21 - 16/10/21 - 23/10/21

Alle lessen gaan door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Kostprijsprijs per vak: €50, drukwerk inbegrepen

Info: Kathleen Martens : hdgi@kerknet.be

Website: www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdiensinstituut

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00

gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahen*

Gsm: 0476 99 57 03

andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**Sint-Bernadettestraat 247, **9000** Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767