

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 19 september*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 26 september

11.00 u. – Vormselviering met kan. Joris Polfliet als vormheer

Zondag 3 oktober – Eerste Communie

11.00 u. – Eerste Communieviering

Bij de vijftiengste zondag door het jaar b***Zien door de ogen van een kind***

In ons leeft de droom
van een wereld van vrede.
We houden het ideaal levend
van een aarde waarop het leven goed is
voor iedereen.
Daarvoor moeten we de wereld zien
door de ogen van een kind:
zonder eigen belang,
bereid om te delen,
niet bang om een stap terug te doen
zodat een ander vooruit kan komen.
De weg naar de vrede is dezelfde
als die van de Mensenzoon:
een weg van geven zonder te nemen,
een weg waarop de laatsten

eindelijk eersten worden,
een weg waarop de minsten
in aanzien zijn bij iedereen.
De weg naar de vrede
is een lange weg,
moeilijk begaanbaar,
maar noodzakelijk
voor de toekomst van onze aarde.

(bron *Dominicanen Schilde-Bergen*; tekst *Wim Holterman osfs*)

Tentoonstelling Sint-Franciscus-in-de-Stad
Eeuwenoud. Springlevend.





Sinds 1 januari 2021 heet onze Parochie Gent-Oost de parochie Heilige Franciscus van Assisi. Om deze nieuwe naam te duiden naar onze gelovigen, onze verenigingen, de inwoners van onze gemeenten, zetten we een tentoonstelling op van 1 tot 6 oktober 2021 in de St. Lievenskerk in Ledeberg. Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur.

De heilige Franciscus is een inspirerend figuur. Hij straalt vernieuwing uit, is herkenbaar en breed gedragen door alle gemeenschappen.

We plannen deze tentoonstelling in de eerste week van oktober omdat op zondag 3 oktober 2021 de stad Gent de **DAG VAN DE LEVENSBESCHOUWING** heeft gecreëerd, waar we graag aan deelnemen om onze parochie en onze geloofsgemeenschappen ruimere bekendheid te geven. En op 4 oktober is het de Feestdag van de Heilige Franciscus.

- Een tentoonstelling om kennis te maken met Sint-Franciscus van Assisi, de Poverello.
- Een tentoonstelling om ons te inspireren naar de toekomst. Als parochiegemeenschap zien wij het als een oproep, een uitdaging om te werken aan kerkopbouw. Stenen gebouwen hebben we voldoende, bouwen aan een geloofsgemeenschap die dienstbaar is aan de wereld plaatsen wij vandaag in het middelpunt. Zoals Franciscus de opdracht kreeg: ‘Bouw mijn kerk opnieuw op.’
- Een tentoonstelling om na te denken hoe we als mens, als gelovige, als vereniging, als parochie diepte kunnen vinden om in deze moeilijke tijden bewuste accenten te blijven leggen. Franciscus wist waar de kanker zat in de maatschappij van toen. Zijn tijd had immers het geld ontdekt en de daaruit voorkomende twisten en droefheid. De kerk groeide uit tot een

machtige organisatie. Maar Franciscus kende de bron van vreugde, de eenvoud van het evangelie. Hij dronk ervan en genas zichzelf en de samenleving.

- Een tentoonstelling over de erfenis van Sint-Franciscus: de vredesbeweging, de milieuzorg, de interreligieuze verdraagzaamheid, het dierenwelzijn, de solidariteit met de armsten.

- Een tentoonstelling waar je stil mag worden bij het Zonnelied en het Vredesgebed van Sint-Franciscus.

Op zondag 3 oktober is er elk uur 11-12-13-14-15-16 een korte inleiding van 10 minuten door de maker van de tentoonstelling en geeft hij duiding bij de tentoonstelling op uw vraag.

Wilt u graag met uw vereniging in groep komen op een andere dag, kunt u aan Miguel van de **Franciscusvrienden** Gent vragen een persoonlijke duiding te geven. Dit kan door een mailtje naar stas.miguel@gmail.com om af te spreken.

Namens de hele parochieploeg kijken we uit jullie te ontmoeten op één van de dagen op de tentoonstelling.

Vrede en alle goeds,

Johan Goedefroot *Pastoor parochie heilige Franciscus van Assisi Gent-Oost.*



wandtapijt poverello Brugge

Programma van de tentoonstelling:

Vrijdag 1 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

Vrij bezoek

Speciale kinderhoek en vertelling.

Zaterdag 2 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

Vrij bezoek tot 17.00 u

Speciale kinderhoek en vertelling

17.00 uur Eucharistieviering: “Franciscus inspireert”.

Zondag 3 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

DAG VAN DE LEVENSBESCHOUWING Stad Gent

Kerk open vanaf 8.30 uur

Vrij bezoek mogelijk

Begeleid bezoek om 11.00 u., 12.00 u., 13.00 u., 14.00 u., 15.00 u. en 16.00 u. (30 min.) met korte inleidingen over de betekenis van Franciscus van Assisi

Maandag 4 oktober 2021 van 10.00u. tot 17.00 u.

FEESTDAG SINT-FRANCISCUS

Vrij bezoek

Speciale kinderhoek en vertelling

Dinsdag 5 oktober 2021 van 10.00u tot 17.00u

Vrij bezoek

De Knoop 14.30 u. tot 16.30 u: reisverslag Assisibedevoort met beeldmateriaal en uitleg. Met koffie en gebak. Deelname: €5, inschrijven:

franciscusgemeenschap@gmail.com

Woensdag 6 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

Vrij bezoek tot 17.00 u

Speciale kinderhoek en vertelling.





WIE WAS DE NIEUWE PATROONHEILIGE VAN ONZE 'NIEUWE PAROCHIE'?

Franciscus wordt in 1182 geboren in Assisi, Umbrië in Italië, als zoon van een rijke stoffenkoopman. Hij heeft een onbezorgde jeugd temidden van de 'jeunesse dorée' van het stadje tegen de flanken van de berg gebouwd. Vaak is hij de aanvoerder van feesten met vrienden. Over geld hoeft hij zich nooit zorgen te maken. Er is meer dan voldoende voor een leven in luxe.

Franciscus voelt er niet zo veel voor om zijn vader op te volgen in de zaak. Hij droomt ervan om ridder te worden. Daarom gaat hij vechten in de oorlog tegen het naburige Perugia in 1202. Assisi wordt echter al snel verslagen en Franciscus belandt in een gevangenis in Perugia. Na een jaar wordt hij vrijgekocht door zijn vader en komt hij weer thuis. In de gevangenis is hij ziek geworden en zijn gezondheid laat hem nog een tijdje in de steek. In deze tijd begint Franciscus steeds vaker na te denken over zijn leven en over God. Toch kiest Franciscus er nog één keer voor om ridder te worden. Het is 1205 als hij zich aansluit bij een expeditie tegen Apulië, als voorbereiding op de Kruistochten.

Onderweg naar Apulië voelt Franciscus zich niet zo fit. In de buurt van Spoleto (80 km van Assisi) besluit hij even te gaan rusten. Dan krijgt hij een droom. Een stem zegt tegen hem, dat hij terug moet gaan naar Assisi. Daar zal hem duidelijk worden wat zijn werkelijke bestemming is. Franciscus geeft zijn kostbare wapenrusting weg en gaat terug naar huis. Daarna zal hij nooit weer wapens opnemen.

Na terugkomst zoekt Franciscus naar zijn bestemming. Soms brengt hij dagen door in de eenzaamheid van de Monte Subasio vlakbij Assisi. Af en toe viert hij nog feesten met zijn

vrienden, maar steeds vaker denkt Franciscus over God. Dan vinden er twee belangrijke gebeurtenissen plaats: *De ontmoeting met de melaatse en het kruis van San Damiano*.

Op een dag in 1205 rijdt Franciscus op zijn paard in de buurt van Assisi. Dan ziet hij een melaatse aankomen. Normaal zou hij hard weggereden zijn, maar nu stapt Franciscus van zijn paard af. Hij loopt naar de melaatse en kust zijn half weggerotte hand. Het maakt hem erg gelukkig en hij gaat zelf daarna ook geregeld melaatsen verzorgen. Deze gebeurtenis maakt grote indruk op Franciscus. Hij beschrijft het in zijn Testament. Vanaf dat moment zal Franciscus altijd partij kiezen voor de zwakkeren en verdrukten in de maatschappij.

Vlak na de ontmoeting met de melaatse gaat Franciscus geregeld bidden in het kerkje van San Damiano, 15 minuten wandelen buiten de stadspoorten van Assisi. Hij bidt voor het kruis, dat de geschiedeins zal ingaan als het 'Kruis van San Damiano'. Hier hoort hij een stem die zegt: “Ga, Franciscus, repareer mijn huis, want je ziet dat het op instorten staat”.

Franciscus neemt de opdracht die hij in San Damiano kreeg heel letterlijk. Hij begint met het herstellen van dit kerkje. Hiervoor heeft hij geld nodig. Daarvoor neemt hij dure stoffen uit de winkel van zijn vader en gaat naar Foligno. Daar verkoopt hij de stoffen en zijn paard. Zijn vader is woedend over de verkoop van de stoffen en het paard. Hij zegt dat het diefstal is en roept Franciscus op om voor het gerecht te verschijnen. Het proces vindt in 1206 plaats voor de bisschop. Als de aanklacht is voorgelezen, trekt Franciscus zijn kleren uit en terwijl hij het bundeltje kleding aan zijn vader geeft zegt hij: “Voortaan zeg ik alleen nog, Onze Vader die in de hemel is, en niet meer vader Pietro di Bernardone”. Franciscus doet afstand van alle bezit en ook zijn rechten op een erfenis.

Na het proces gaat Franciscus eerst naar een vriend in Gubbio, maar hij keert snel terug om verder te werken aan het herstel van de kerk van San Damiano. Van 1206 tot 1208 herstelt hij ook de kerken Santa Maria degli Angeli en San Pietro della Spina, allebei vlakbij Assisi.

Begin 1208 hoort Franciscus op een dag het evangelie van de wegzending van de apostelen. De volgelingen van Jezus mogen geen goud en zilver bezitten, geen beurs, tas en stok meenemen onderweg en geen sandalen dragen. Nu weet Franciscus het. Hij trekt zijn sandalen uit, past zijn kleding aan en zal zich zijn leven lang verzetten tegen geld en bezit. Op 16 april 1208 komen Bernardus van Quintavalle en Petrus Catani bij Franciscus. Bernardus is een rijk en geleerd man, Petrus is een rechtsgeleerde. Ze sluiten zich aan bij de leefwijze van Franciscus. Ze noemen zichzelf de boetelingen van Assisi. Een week later volgt Egidius en kort daarna volgen er meer mannen uit Assisi en omgeving.

Als er twaalf broeders zijn besluiten ze naar Rome te gaan om de paus om goedkeuring te vragen voor hun manier van leven. Het is dan 1209. In die tijd waren er veel ketterse bewegingen. Franciscus wilde binnen de kerk blijven. De paus is verheugd dat er een groep broeders is die binnen de kerk de armoede willen beleven en de navolging van Christus in praktijk willen brengen. Het is het begin van de broederschap.

(wordt volgende week vervolgd) © *M.A.Stas*

WIJ WAREN ER OOK BIJ

VORMSELTOCHT OP ZONDAG 5 SEPTEMBER



Na de zomervakantie terug de draad opnemen van de catechese was niet zo simpel, maar de kennismaking verliep vlot. Op het programma stond een vormseltocht.

De elf jongens en meisjes hebben samen met hun ouders / grootouders een reisje gemaakt langsheen de verschillende ankerplaatsen in hun leven.

In de stroom van ons leven kunnen we bij een ankerplaats af en toe tot rust komen.

De 7 ankerplaatsen tijdens de tocht zijn: geboorte – doopsel – zalven – handen – toekomst - tafel – kruis.

Bij elk ankerpunt hield men even halt om er samen over te praten en eventueel een kleine opdracht te doen aan de hand van een boekje en de mooie panelen verspreid in de kerk.

Na een fotosessie volgde een korte pauze en een zangstonde o.l.v. Kathy en Daniel.

Om 11.00 uur was het tijd voor de eucharistieviering met Pater Andreas. Hij overhandigde iedere vormeling een kruisje dat zij ook op hun vormseldag zullen dragen.

Cecile

PREEK VAN DE WEEK

ZONDAG 5 SEPTEMBER – 23STE ZONDAG DOOR HET JAAR (Mc 7, 31-37)

(scheppingszondag en kruisjesovergave vormelingen)

Wees niet bang. Ik zal er zijn!

1. De angst is terug

De angst is terug. Hiermee bedoel ik dat wij tijdens de laatste maanden van deze coronatijd weer bang zijn dat de natuur toch sterker is dan de menselijke controle over de natuur.

Het rampzalige onweer in Duitsland en België hebben, deze laatste weken, deze angst nog erger gemaakt.

Wij dachten dat wij mensen hier in het rijke Europa tenminste voor zulke rampen beschermd zijn. Zeker, af en toe was er eens een onweer of een storm, zoals 10 jaar geleden de Pukkelpopdisaster, maar dat konden onze brandweermannen en andere helpers snel onder controle brengen.

Maar nu is de angst terug en vecht ze tegen een onzichtbaar wapen zoals COVID-19 of tegen geweldige rampen zoals een onweer tegen de zonden van de mens, bijzonder de milieuzonden van de laatste decennia.

Maar bang zijn is niet christelijk. Het is het tegendeel van geloof.

2. Scheppingszondag: God zorgt voor de mens

Vandaag vieren wij Scheppingszondag. Onze kerkgemeenschap doet dat, in coördinatie met andere gelovigen, ieder jaar in de periode van 1 september t/m 4 oktober, het feest van de heilige Franciscus.

God heeft ons beloofd: “Wat er ook gebeurt – en ook in de toekomst zullen er rampen zijn – wat er ook gebeurt, ik laat je niet in de steek.”

Wij hoorden dat al in de 1ste lezing van vandaag:

Zeg tegen iedereen die radeloos is: 'Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, ... , Hij komt u redden.'

Maar wij zien dat ook aan de genezing van de doofstomme man. Jezus geneest de doofstomme man met de woorden: “Effata – Ga open”. Zie en begrijp dat God nabij is. Gij bent gered. Je moet geen angst meer hebben.

3. Kruisjes voor de vormelingen

Onze vormelingen krijgen vandaag hun kruisje. Deze kruisjes tonen ons dat het ook met Jezus niet goed afliep. Hij stierf immers aan het kruis een gruwelijke dood.

Maar hoe moeilijk zijn situatie ook was, hij heeft nooit het vertrouwen op God, zijn Vader, verloren. “God is het die mij tenslotte redt.” Daarvan was Jezus overtuigd.

Ik zelf draag een kruisje. Het is het teken van onze orde. Je ziet al de wapens waarmee Jezus is gemarteld, maar Hem zelf zie je niet. Hij was sterker dan alle martelingen en Hij is nu bij God. Dit kruis verzekert mij dagelijks: “Wees niet bang. Wat er ook gebeurt, ik zal bij jou zijn! Amen.

Pater Andreas Krahen

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 231 53 00 gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahn Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com

E.H. Karel Cottenie Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be

Secretariaat Sint-Bernadette:

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767