

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021

LITURGISCHE VIERINGEN

Zondag 26 september - Vormsel

11.00 u. - Vormselviering met kan. Joris Polfliet als vormheer

Zondag 3 oktober – Eerste Communie

11.00 u. – Eerste Communieviering

Zondag 10 oktober – dag van de chronisch zieke mens

11.00 u. - Eucharistie

*God,
help ons te geloven in de druppel
op de gloeiende plaat,
in die ene stem
die niet meeschreeuwt
met de massa.*

*Help ons te geloven
in wat onbegonnen werk lijkt:*

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst naar Greet Brokerhof-van der Waa)

*het uitbannen van jaloezie,
haat en geweld.*

*Help ons te geloven
in wat ongelooflijk lijkt:
een wereld die verandert
omdat een paar mensen
ermee beginnen.*

Het wie en wat van onze nieuwe parochieheilige in een tentoonstelling.



SINT-FRANCISCUS-IN-DE-STAD. EEUWENOUDE. SPRINGLEVEND.

(vervolg van vorige week)

Ze kwamen op blote voeten naar Gent, begin van de jaren 1220-'25. De discipelen van Franciscus hebben het volk dat toen nog vrij primitief en brutaal was een boodschap van broederlijkheid, van poëzie en van liefde gebracht. Hun overkomst naar Gent, vurig gewenst door gravin Johanna van Vlaanderen op aanraden van haar raadgevers, werd toegestaan door

de stadsmagistraat. De eerste mindere broeders vestigden zich in een huis aan de Oude Houtlei. Ze zouden in Gent bekend worden onder de naam Recoletten, een tak binnen de Franciscaanse boom.

EEUWENOUW.

De eerste jaren waren zeer lastig voor de uit Italië via Frankrijk komende Minderbroeders. Zij wilden onmiddellijk starten met hun apostolaat, doch zij konden enkel op de materiële en morele steun rekenen van de gravin en van een paar welstellende burgers. Zij namen dan ook een eerste, nederige intrek in een gebouw aan de Houtlei, bij Poortakker, hen waarschijnlijk door gravin Johanna geschonken. Het enige dat wij met zekerheid over deze eerste jaren weten is dat in 1226, Walter de Marvis, bisschop van Doornik, hen 'oorlof' gaf de heilige mis te lezen in hun huis, omdat uit de brieven van de Apostolische Stoel die hij mocht doornemen, gebleken was dat de Minderbroeders overal waar zij zich vestigden, de goddelijke dienst mochten doen.

Wat we wel met zekerheid weten is dat de graaf in 1256 een belangrijk stuk grond gelegen bij de Ketelpoort aan de Minderbroeders schonk en dat zij in 1282 een ander stuk grond even belangrijk en gelegen bij de Veldstraat, van Gwijde van Dampierre ten geschenke kregen, zodat onze Minderbroeders op het einde van de XIIIe eeuw over een vrij grote uitgestrektheid grond beschikten. In elk geval voldoende om er vlak bij het centrum van de naarstige stad, kerk, klooster, kerkhof en andere gebouwen op te trekken. Vandaag de plaats waar het oud-gerechtshof gevestigd is aan het Koophandelsplein.

De aanwezigheid van Sint Franciscus in onze stad is sinds de XIIIe eeuw zo verankerd tot op vandaag. Ook al zijn er vandaag enkel zusters Arme Klaren aanwezig in de stad (Rabotstraat) en een groepje leken die regelmatig samenkomt, de erfenis van vele generaties minderbroeders is nog steeds zichtbaar in vele sociale projecten. Nu is er een nieuwe St. Franciscus-van-Assisi parochie werd opgericht door onze bisschop Lode.

SPRINGLEVEND.

Franciscus was tot in de twintigste eeuw een belangrijke inspiratiebron voor zulke uiteenlopende figuren als Mahatma Gandhi en Maarten Luther King, Nelson Mandela en Desmond Tutu, Dom Helder Camara en aartsbisschop Romero, frère Roger van Taizé en zovele anderen. In zeer verschillende werelden lieten ze vonken van een franciscaanse spiritualiteit zien. Ook in deze huidige moeilijke tijden zou Sint-Franciscus meer dan ooit inspirerend kunnen zijn. En toch loopt het aantal broeders en zusters overal ter wereld maar zeker in Vlaanderen en Nederland achteruit. Wat ging er mis? En is er hoop op een reveil?

Op 11 februari 2013 is het schrikken als de nieuwe paus Bergoglio voor het eerst in de geschiedenis kiest om als paus Franciscus door het leven te gaan. Een Jezüiet die inspiratie vindt bij de stichter van de minderbroeders. Hij voelt de tijd goed aan want eigenlijk leven we in uiterst franciscaane tijden. Zoals de eerste minderbroeders leven we ook vandaag in een overgangstijd.

Ook de franciscaanse thema's, die u in de tentoonstelling zult ontmoeten, doen het beter dan ooit. Nooit telde de vredesbeweging meer activisten die opkomen voor een vreedzamer manier van leven. Voor de ecologische beweging en de milieuzorg blijven *broeder zon en zuster maan* tot de verbeelding spreken. De interreligieuze verdraagzaamheid stond zelden hoger aangeschreven. De solidariteit met de armsten en eenzamen blijft centraal staan, ook in onze parochie met o.m. Toontje en Samana. Al gaat het niet meer om de verheerlijking van *Vrouw Armoede* maar om een vol te houden strijd tegen de opgelegde armoede. Zo krijgt Poverello in onze stad een tweede thuishaven in de oude parochie van St. Coleta.



Tau-kruis - bezinningspunt in Assisi

Dit alles komt aan bod in de tentoonstelling '**Sint-Franciscus-in-de-Stad. Eeuwenoud. Springlevend.**' in de kerk van St. Lieven, Ledeberg van 1- 6 oktober , elke dag van 10.00 tot 17.00 uur. Er is tevens een aangepast programma. Zie hier in K&L. De tentoonstelling is toegankelijk voor andersvaliden en gratis te bezoeken.

Miguel Stas.

Programma:

Vrijdag 1 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

Vrij bezoek

Speciale kinderhoek en vertelling

Zaterdag 2 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

Vrij bezoek tot 17.00u

Speciale kinderhoek en vertelling

17.00 uur Eucharistieviering: "Franciscus inspireert"

Zondag 3 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

DAG VAN DE LEVENSBESCHOUWING Stad Gent

Kerk open vanaf 8.30 uur

Vrij bezoek mogelijk

Begeleid bezoek om 11.00u, 12.00u, 13.00u, 14.00u, 15.00u en 16.00u (30 min)
met korte inleidingen over de betekenis van Franciscus van Assisi

Maandag 4 oktober 2021 van 10.00 u. tot 17.00 u.

FEESTDAG SINT-FRANCISCUS

Vrij bezoek

Speciale kinderhoek en vertelling

Dinsdag 5 oktober 2021 van 10.00u tot 17.00u

Vrij bezoek

De Knoop 14.30 u. tot 16.30 u.: reisverslag Assisibedevaart met beeldmateriaal en uitleg. Met koffie en gebak. Deelname: €5, inschrijven: franciscusgemeenschap@gmail.com

Woensdag 6 oktober 2021 van 10.00u tot 17.00u

Vrij bezoek tot 17.00u

Speciale kinderhoek en vertelling

EINDELIJK: TERUG KOORREPETITIE

Na 18 maanden zonder was het eindelijk weer zover: we mochten de koorrepetitie hervatten! Het waren 18 maanden met ziekte en gezondheid, geboorte en afscheid, eenzaamheid en hartverwarmende initiatieven.

We hunkerden naar ons wekelijks samenzijn.

En of we welkom waren! Het bestuur had in feestelijke outfit de rode loper uitgerold! En we startten niet met een lied maar eerst een glaasje om te vieren.

We hebben echt genoten.

Riet Debruyne

Een tweetal foto's:



de feestelijke blijde inkomst van het koor na (hoeveel?) weken.



We zaten iets verder uit elkaar maar na enkele ademhalingsoefeningen geraakten we toch aan de hoge fa.

WIJ WAREN ER OOK BIJ

SAMENKOMST KRING 12 OP ZONDAG 12.09.21

‘symboliek bij het vormsel’

Tegen 9.30 u. was iedereen paraat om de samenkomst te starten. De brief naar de ouders met alle belangrijke gegevens voor de komende weken en de grote dag werd overlopen en de nodige vragen beantwoord. Om de activiteit, na het gebabbel, wat op te krikken smeerden we al onze stembanden met een liedje. Tegen 10.00 u. kwamen Jan en Nadine eraan en zongen we de liedjes van de vormselviering.

Bij het laatste liedje mochten we pastoor Karel verwelkomen. Daarna vertelde hij ons over hoe hij als 12jarige zijn vormsel beleefd had. Het vormselsacrament had hem diep geraakt en werd een onvergetelijke gebeurtenis. Van de vele geschenken zijn er 2 kadertjes bij die tot op vandaag in z'n kamer hangen. Ze inspireren hem nog steeds in zijn geloof. De gewijde olie die vicaris Joris Polfliet op ons voorhoofd als kruisje zal geven, wordt elk jaar gezegend op Witte Donderdag. Die olie wordt ook gebruikt bij het doopsel. Bij de christenen speelt het gebruik van olie een belangrijke rol want door de olie dringt de Geest van God in ons. We bedanken pastoor Karel want ondertussen komen er al wat mensen de kerk binnen voor de wekelijkse viering.

Het is tijd om het hoofd, de benen en de armen even buiten de vrijheid te geven. Tegen 11.00 u zitten we klaar voor de viering die pastoor Karel zal voorgaan. 26 september nadert ... we krijgen al een beetje kriebels in onze buik ... komende zondag zijn we er weer voor de laatste

repetitie en dan is het echt uitkijken naar onze vormselviering op 26 september ... hopelijk ben je er ook bij! Welkom!

Kathy



EINDELIJK WEER ECHT SAMEN!

Dit is de slogan van het nieuwe werkjaar van Samana. En ja! Zaterdag 4 september was het zover. Na anderhalf jaar van stilte en afwezigheid door de Coronacrisis mochten we vandaag weer ECHT samen komen. Wat een verademing. Wat een goed gevoel.

De mensen in de kerngroep dachten dat het goed zou zijn om geen groot programma te voorzien. Ons idee werd; een doodgewone koffietafel. En het was een succes, we waren met achtenveertig personen en langs overal werd iedereen met een lieve groet onthaald.

Uit Oostakker kwam een groepje van drie negentig jarigen gezwind de Nova binnen. Aan tafel werd er wat afgebabbel. “oh kijk , wie we daar hebben!” “ik ben zo blij u eens terug te zien” “maar dat is toch lang geleden.”

Bij een koffie en een thee en een (ingepakt) koekje werd er gesproken over verleden en over de toekomst. Er werden nieuwe afspraken gemaakt; “ge gaat toch nu een keer bij mij thuis komen?”

De twee uren waren snel om en men keerde tevreden naar huis. Lieve vertelde nog wat de plannen zijn voor 10 oktober en ze verklapte ook al wat we dan gaan eten. Hopelijk blijven de cijfers goed, zodat we er op “de dag van de chronisch zieke mens” een ware feestdag van kunnen maken!

Hildegard

ZONDAG 10 OKTOBER - DE DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS

Beste Vrienden,

Wij hebben er zo naar uitgekeken en eindelijk is het ons gelukt (dankzij de versoepeling van de maatregelen) om weer eens bijna normaal samen te komen op de nationale ziekendag: “de dag van de Chronisch Zieke Mensen”. Op **zondag 10 oktober** zijn we verwacht om 11.00 uur in de St Bernadette kerk voor de eucharistieviering, aansluitend daarna ook in het Novacentrum voor de warme maaltijd.

Programma; om 11.00 uur eucharistieviering, thema; “Eindelijk weer ECHT samen!” daarna receptie in het Novacentrum gevolgd door een warme maaltijd; preisoep met gerookte zalm, hoofdgerecht : konijnfilet met abdijbier, worteltaartje en pommes duchesse, en dessert.

We zijn nog niet helemaal van dat lastig virus af en wie deelneemt is **verplicht** volgende regels na te leven :

- mondmasker opzetten bij binnenkomen en bij verplaatsing onder de mensen, afzetten bij neerzitten aan tafel, handgel gebruiken bij binnenkomen (ook aanwezig in de zaal)
- blijf zeker thuis als je ziek bent
- we verwachten dat deelnemers volledig gevaccineerd of corona-vrij zijn om veilig te kunnen deelnemen aan de vergadering of activiteit of op eer verklaren dat hij/zij geen symptomen vertoont en geen kennis heeft van de voorbije 14 dagen in contact gekomen te zijn met een besmette persoon.

- we gaan ervan uit dat Samana-vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten voldoende verantwoordelijk zijn voor zichzelf en anderen en voldoende burgerzin aan de dag leggen wat betreft hun vaccinatiestatus en het corona-vrij zijn.

Het is **absoluut noodzakelijk** om tijdig in te schrijven en dit ten **allerlaatste op zondag 26 september**. Wie tegen die datum niet is ingeschreven of betaald heeft zal **niet** kunnen deelnemen aan de warme maaltijd (de traiteur aanvaardt geen latere inschrijvingen meer).

Gelieve het bedrag van **20 euro** bij uw inschrijving te voegen. (er kan deze keer uitzonderlijk ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert-Claeys, het nummer is **BE40 0630 7151 1263** (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 26 september '21)
Het zal voor velen een blij weerzien worden om **EINDELIJK WEER ECHT SAMEN** de nationale ziekendag te kunnen vieren in stijl.

Wij kijken er ook naar uit om jullie dan te mogen verwelkomen

Het kernbestuur

Uw **noodzakelijke** inschrijving **en** uw **betaling van 20 euro per persoon** wordt verwacht tegen **uiterlijk zondagavond 26 september** bij:

- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
 - Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☎ 09/251.39.90 (na 19.00 u)
- e-mail : godelieve.volckaert@gmail.com

WIJ ZULLEN ERBIJ ZIJN!

Na een uitzonderlijke lange stille periode mochten we heel voorzichtig opnieuw in de kerk plaats nemen. Ver van elkaar, niet zingen, geen handjes geven, niet kussen. We zaten braaf op onze stoelen. We waren rustig. Nu, begin september, is het al heel anders. We zitten opnieuw op een snelweg van activiteiten! De komende weken barsten van de actieve vieringen.

Als u dit cursiefje leest zijn de jongeren zich volop aan het voorbereiden voor hun vormsel. Schoenen en kleding worden gepast. “heb ik alles bij voor de viering?” en vergeet het kruisje niet! Hopelijk is het een deugddoende viering en is het ook mooi weer. Zondag 26 september is hun dag.

Drie oktober vieren de kleine kinderen hun eerste communie. Voor sommigen is het er “eindelijk”. Enkele kinderen zijn ondertussen al gestart in het derde leerjaar. De kinderen zijn alleszins enthousiast. Op de repetitie zongen ze al springend en dansend het Hallelujah.

Tien oktober is er opnieuw feest, want dan mag Samana eindelijk vieren! Na een eerste voorzichtige koffietafel, komen we bijeen in de kerk, voor de viering, en daarna mogen we de voeten onder tafel schuiven voor een lekker eetmaal.

De week erna, als deze drukke feesten voorbij zijn, dan zal de parochieploeg de viering mee verzorgen.

Jammer genoeg, hadden de scouts ook een viering voorzien, maar die viel samen met het vormsel en daarom zal dit spijtig genoeg niet doorgaan. We zijn hoopvol dat ze volgend jaar die mooie traditie voortzetten.

Lieve lezers, graag wens ik jullie welkom op deze bijzondere vieringen. We moeten de kerkgangers niet meer tellen, dus jullie zijn zeker welkom!

Hildegard

INTERPAROCHIAAL**VORMINGSINITIATIEVEN BISDOM GENT****Colloquium: Waarom is God mens geworden?**

Waarom is God mens geworden?

Wanneer: 16-18 juni 2022

Waar? Abdij Drogen

Waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs. In een tweede beweging tichten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godwege aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie. Sprekers uit binnen- en buitenland, uit de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk belichten deze thema's.

Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer. Inschrijven kan vanaf januari 2022 via de onderstaande website.

Sprekers zijn: V. John Behr (Verenigd Koninkrijk), fr. Sabino Chialà (Italië), p. Philippe Vanderheyden (Chevetogne, B) en Joris Van Ael, Pieter Van Petegem en V. Dominique Verbeke (Leerhuis van de kerkvaders).

Een gedetailleerd verloop en meer info over kostprijs, verblijf enz. is te vinden vanaf oktober 2020 op de webpagina van www.kerkvaders.be.

Hoger diocesaan godsdienstinstituut programma 2021-2022**- Bijbel: Het Oude Testament**

(Hans Debel)

Als joden stonden Jezus en de eerste christenen in een levendige traditie. Door de eeuwen heen had het Oude Israël de sporen van Gods aanwezigheid ontwaard in zijn lotgevallen. De boeken van het Oude Testament vertellen hun dynamische geloofsverhaal. Aan de hand van enkele leessleutels dringen we dieper door in deze veelzijdige bibliotheek die ons een spiegel voor ons eigen leven voorhoudt.

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u - 13/11/21 - 20/11/21 - 27/11/21 - 04/12/21
11/12/21 - 18/12/21 - 15/01/22 - 22/01/22

- Sacramenten en liturgie: bouwstenen van de liturgie

(Joris Polfliet)

Het geloof in God is geen loutere verstandsaak. Het is een ervaring van ontmoeting, die heel je persoon raakt, tot in je lichaam. Dat gebeurt in goede liturgie. Die vernieuwt wie open staat voor haar werking. We verkennen de eigen logica die de liturgie daarbij volgt en ook de bouwstenen die haar opbouwen.

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u - 13/11/21 - 20/11/21 - 27/11/21 - 04/12/21
11/12/21 - 18/12/21 - 15/01/22 - 22/01/22

- Christelijke ethiek: relaties, huwelijk en gezin

(Peter Malfliet)

In alle tijden en culturen zijn mensen getekend door relaties. Gelovige ogen ontwaren hier contouren van God. Mensen zijn geen vrucht van een grillig noodlot. Ze zijn door God ten leven geroepen. Ze zijn gericht op een verbond, net als Hij. Biedt dit geen originele inspiratie voor het huwelijk en voor andere vormen van vriendschap en relatie vandaag?

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00 u. tot 10.40 u.- 12/02/22- 19/02/22 - 26/02/22 -12/03/22 - 19/03/22 -26/03/22 - 02/04/22 - 23/04/22

- Geloofsleer: Jezus de Christus

(Dieter Van Belle)

Wat te antwoorden op Jezus' vraag: 'Wie zeggen jullie dat ik ben?' (Mc 8,29)? De geschiedenis van het christendom toont dat in deze vraag veel, zo niet alles op het spel staat. Jezus was een mens van vlees en bloed. Maar in zijn uiterste humaniteit is God zelf onder ons gekomen. Hoe kun je dit geloven? Die uitdaging is vandaag niet minder groot geworden...

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u- 12/02/22- 19/02/22 - 26/02/22 12/03/22 - 19/03/22-2 -26/03/22 - 02/04/22 - 23/04/22

- Bijbelseminarie: 'Gedreven door de Geest' de Handelingen van de Apostelen

Data: Zaterdagen, 30/04/22 - 07/05/22 - 14/05/22 - 21/05/22

Alle lessen gaan door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Kostprijsprijs per vak: €50, drukwerk inbegrepen

Info: Kathleen Martens : hdgi@kerknet.be

Website: www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut

NUTTIGE INFORMATIE

ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer 1733

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS

De wacht dienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

E.H. Johan Goedefroot, pastoor

tel. 09 251 00 03

johan.goedefroot@skynet.be

Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 231 53 00

gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN

Hildegard Verhegge

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82

norbertdem8@gmail.com

EINDREDACTIE

Patrick De Mey tel. 09 251 26 94

c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN

Pater Andreas Krahn

Gsm: 0476 99 57 03

andreas.krahn@gmail.com

E.H. Karel Cottenie

Tel. 09 335 55 06

Karel.cottenie@telenet.be

Secretariaat Sint-Bernadette:

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767