

**WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 3 oktober – Eerste Communie*

11.00 u. – Eerste Communieviering

*Zondag 10 oktober – dag van de chronisch zieke mens*

11.00 u. – Eucharistie



Als ik je naam in het zand had geschreven,  
hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.  
Als ik je naam in een boom had gegrift,  
was de schors met de tijd vergaan.  
Als ik je naam in marmer had gekapt,  
was de steen na veel tijd gebroken.  
Maar ik heb je naam  
in mijn hart geborgen  
en daar wordt hij  
voor de eeuwigheid  
goed bewaard.

*Valeer Deschacht***PREEK VAN DE WEEK****ZONDAG 19 SEPTEMBER - 25STE ZONDAG DOOR HET JAAR**

(Mc. 9, 30-37)



In deze kerk is iedereen welkom! Er zitten hier mensen voor wie het geloof in God een evidentie is, ze geloven echt, ze twijfelen niet. God is voor hen de dragende grond van hun bestaan.

Maar er komen ook zoekers naar Bernadette, mensen die een rugzakje met zich meedragen vol geloofsvragen en twijfels. Hun vertrouwen in God is om de een of andere reden soms wat weggedeedsterd: *is 't allemaal wel waar wat ze ons geleerd hebben? is er echt leven na de dood? niemand heeft God gezien, bestaat hij wel? en de kerk...ik ben een christen, geen katholiek!*

De parochianen verschillen hier nogal als het op geloven aankomt. En de ene zondag is ook de andere niet. Heb je dat ook dat je je hier soms na een viering echt gesterkt voelt in je geloof

en dat je op een andere zondag wat in jezelf gekeerd zit, je helemaal niet aangesproken voelt en je alleen maar wat laat meedrijven op het geloof van de anderen?  
Dat mag! We hoeven niet allemaal hetzelfde te geloven en te denken! Ik las ergens: *wanneer iedereen hetzelfde denkt, wordt er waarschijnlijk niet meer gedacht.*

We zijn kinderen van deze tijd: zoekende mensen, vol vragen, vol geloof...maar soms ook vol onbegrip.

In die zin verschillen we niet veel van die leerlingen van Jezus. Lang geleden trokken ze met hem mee. Ze hadden chance, ze stonden steeds op de eerste rij...en toch begrepen ze niet altijd wat Jezus bedoelde.

Zo klonk het daarnet ook in dat stukje evangelie. Kan het onbegrip trouwens nog erger zijn dan wat we hier zonet hoorden? Jezus voelt aan dat het met hem slecht zal aflopen. Hij vertelt over zijn lijden en naderende dood. En hoe reageren die leerlingen? Ze discussiëren over wie na Jezus de baas zou worden? Nog voor Jezus gestorven is, beginnen ze al te twisten wie de eerste opvolger en wie VIPs zullen zijn? Dat is toch verschrikkelijk!

Maar het troost ons ook een beetje, we herkennen ons in de leerlingen, ook wij snappen niet altijd wat Jezus bedoelt.

En hoe reageert Jezus op al dat onbegrip en ongeloof?...Voor wie er soms zou aan twijfelen: die leerlingen, dat zijn wij! De vraag is dus: Hoe reageert Jezus dus op ons twijfelend geloof? Hij gaat er bij zitten en hij roept ze samen - zo'n beetje zoals hier. We kunnen ons voorstellen dat het daar even heel stil werd, dat ze zich verwachtten aan een bolwassing van hun meester. Maar, niks daarvan.

Hij spreekt zijn apostelen niet aan met een moraliserend vingertje: *jullie denken fout, jullie moeten meer geloven, punt!* Geen vingertje, geen dogma, geen gebod,...wel een heel concrete tip.

*‘Wie de eerste wil zijn moet dienaar zijn, moet het opnemen voor zijn medemens, zegt hij. Wie iets wil begrijpen van mijn boodschap kijkt daarom best naar een hulpeloos kind en draagt er zorg voor, zegt hij.*

Het is dus nogal straf wat Jezus hier zegt. In Jezus' tijd was er geen sprake van kinderrechten of de kindertelefoon. Kinderen hadden geen aanzien, ze betekenden niets! Jezus zegt dus: *Neem het op voor mensen die niets betekenen, sukkelaars, dan pas zal je behoren tot de VIPs van mijn beweging.*

We gingen daar maandagavond, tijdens het voorbereidend gesprek, dieper op in. We kwamen tot de conclusie dat als het geloof je even ontglipt, je vragen groter blijken dan je antwoorden, je het dan best allemaal een beetje los laat en... je best engageert voor iemand die zorg en aandacht nodig heeft.

Het hoeft geen groots engagement te zijn, een kleine goede daad volstaat om het geloof opnieuw te ontdekken. En je zult niet alleen je medemens ontdekken maar ook God, want God staat altijd aan de kant van de hulpbehoevenden. Was het niet de joodse filosoof Emmanuel Levinas die zei dat men God kan zien oplichten in de ogen van een medemens in nood?

*Jaak Van Vooren*

**LIEF EN LEED****Doopsel**

Op 12 september 2021 werden Féline en Frauke Vispoel gedoopt, dochtertjes van Sven en Bieke Demeester. Ze zijn geboren te Gent op 1 juli 2020 en wonen te Oostakker. Mogen zij opgroeien in een gelukkig christelijk gezin.



Beste Vrienden,

Wij hebben er zo naar uitgekeken en eindelijk is het ons gelukt (dankzij de versoepeling van de maatregelen) om weer eens bijna normaal samen te komen op de nationale ziekendag: “de dag van de Chronisch Zieke Mensen”. Op **zondag 10 oktober** zijn we verwacht om 11.00 uur in de St Bernadette kerk voor de eucharistieviering, aansluitend daarna ook in het Novacentrum voor de warme maaltijd.

Programma: om 11.00 uur eucharistieviering, thema; “Eindelijk weer ECHT samen!” daarna receptie in het Novacentrum gevolgd door een warme maaltijd; preisoep met gerookte zalm, hoofdgerecht : konijnfilet met abdijbier, worteltaartje en pommes duchesse, en dessert.

We zijn nog niet helemaal van dat lastig virus af en wie deelneemt is **verplicht** volgende regels na te leven :

- mondmasker opzetten bij binnenkomen en bij verplaatsing onder de mensen, afzetten bij neerzitten aan tafel, handgel gebruiken bij binnenkomen (ook aanwezig in de zaal)
- blijf zeker thuis als je ziek bent
- we verwachten dat deelnemers volledig gevaccineerd of corona-vrij zijn om veilig te kunnen deelnemen aan de vergadering of activiteit of op eer verklaren dat hij/zij geen symptomen vertoont en geen kennis heeft van de voorbije 14 dagen in contact gekomen te zijn met een besmette persoon.

- we gaan ervan uit dat Samana-vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten voldoende verantwoordelijk zijn voor zichzelf en anderen en voldoende burgerzin aan de dag leggen wat betreft hun vaccinatiestatus en het corona-vrij zijn.

Het zal voor velen een blij weerzien worden om EINDELIJK WEER *ECHT* SAMEN de nationale ziekendag te kunnen vieren in stijl.

Wij kijken er ook naar uit om jullie dan te mogen verwelkomen

*Het kernbestuur*

## **INTERPAROCHIAAL**

### **DAG VAN DE LEVENSBESCHOUWING**

Op zondag 3 oktober organiseert de stad Gent een 'Dag van de levensbeschouwing'. Een uitgelezen kans om kennis te maken met 20 levensbeschouwelijke organisaties en gemeenschappen die op die dag de deur wagenwijd openzetten voor het publiek.

Tijdens een vrij bezoek of een rondleiding leer je niet alleen hun gebouwen kennen, je komt er ook te weten hoe het geloof of andere overtuiging beleefd wordt. Op verschillende plaatsen zijn er religieuze zangstonen, orgelconcerten, filosofieworkshops en meditatie-trainingen.

#### **Kerken**

Vanuit de katholieke kerk werden niet minder dan 5 kerken aangezocht om deel te nemen: OLV-St-Pieter, Sint-Antonius van Padua, Sint-Jacobs, Sint-Salvator en Sint-Lieven (Ledeberg). U vindt een uitgebreid programma voor elk van deze kerken hieronder. Ze zijn allen een bezoek meer dan waard.

#### **Andere burenen**

Wie graag de gelegenheid neemt om ook bij de burenen haar of zijn licht op te steken, kan verder nog terecht bij onze anglicaanse, evangelische, orthodoxe, en protestantse zusterkerken, maar ook bij moslims, taoïsten, sikhs, en vrijzinnigen. U vindt het volledige aanbod op de site van de stad Gent. In onze zondagskerken zijn ook folders en flyers beschikbaar.

[www.stad.gent/dagvandlevensbeschouwing](http://www.stad.gent/dagvandlevensbeschouwing)

Voor rondleidingen of bezoeken moet je in sommige gevallen vooraf inschrijven. Dat kan online of telefonisch via Gentinfo (09 210 10 10).

Toch het vermelden waard: alle nog actieve kerken op onze parochie beleven trouw het Open Kerken-principe: dat wil zeggen dat eenieder, van welke gezindte, taal of kleur ook er steeds van harte welkom is. Tijdens de 'toeristische' maanden geldt dat principe voor de meeste kerken dagelijks, en dit gedurende meerdere uren per dag. Van inclusie gesproken!

### **Maak kennis met de burenen!**

#### **Saint John's Anglicaanse Kerk**

Vier mee met de zondagsdiensten of zing mee tijdens het groot gezang. Kom wanneer je wil. Stop wanneer je wil.

10.00u Communieviering (Ndl.)

11.00u Communieversing (Engels)

12.00u Koffie, thee en gemeenschappelijke ontmoeting.

13.00u-16.00u Groot gezang

**Orthodoxe kerk van de Heilige Apostel Andreas**

Ontdek prachtige fresco's, muurschilderingen en mozaïeken tijdens de rondleiding in de kleine en grote kerk van de orthodoxe parochie en het Huis van de Grootjuffrouw van het Oud-Elisabeth Begijnhof.

13.00u-17.00u Rondleidingen. Kinderen kunnen afzonderlijk rondgeleid worden.

**Tevhid moskee**

Bezoek een prachtige moskee met symbolische minaretten en koepels, met een rijkelijk versierde gebedsruimte vol mooie bloemmotieven en kalligrafische teksten.

11.00u, 12.30u en 15.00u Rondleiding met kopje typische Turkse thee en gebakje nadien.

**Universele kerk van het Koninkrijk Gods**

In de Universele Kerk bieden we je een moment van rust aan. Tijdens de rondleiding kun je gebeden doen, of een gesprek voeren met de Pastor. 13.00u, 14.00u, 15.00u, 16.00u.

**Sikhisme**

Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji

De Sikhs zijn wereldwijd gekend voor hun gastvrijheid, en ook nu beantwoorden we graag al je vragen tijdens een rondleiding. Daarna kun je genieten van heerlijke Punjabi thee en een hapje.

10.00u-17.00u: Rondleiding. Gelieve je hoofd te bedekken, met een sjaal of doekjes die we ter plaatse aanbieden.

**O.-L.-Vr. Sint-Pieterskerk**

Maak kennis op onze zondagsdrink na de eucharistie, waarna je kunt genieten van een aansluitend orgelrecital op het bekende Van Peteghem-orgel.

11.00u: Zondagsviering

12.00u: Zondagsdrink met aansluitend orgelrecital

**Sint-Lievenskerk**

Bezoek de tentoonstelling Sint-Franciscus in de stad in de kerk. We geven je graag een korte inleiding over de betekenis van Franciscus van Assisi.

10.00u-17.00u: Vrij bezoek aan de kerk en de tentoonstelling

11.00u-17.00u: Begeleid bezoek, om het uur

**Kerk Sint-Antonius van Padua**

In deze multiculturele kerk is iedereen welkom. De Eucharistie in verschillende talen is een schitterende belevens.

11.00u Multiculturele Zondagsviering

12.00u-17.00u Begeleide rondleiding, om het uur

**Kerk Sint-Jacobs**

Je bent welkom op het inhuldigingsconcert van ons nieuw geplaatst orgel, met zangbegeleiding. Door de dag is de kerk vrij te bezoeken. open vanaf 11.00u

16.00u orgelconcert

**Eyüp Sultan moskee**

Stap binnen in de grootste moskee van Gent. Tijdens een interactieve rondleiding beantwoorden we al je vragen, en ontcrachten we de vele vooroordelen. Je zal niet op je honger blijven zitten!

10.00u, 12.00u, 15.00u Rondleiding.

**Kerk Sint-Salvator**

De Sint-Salvatorkerk is de parochiekerk van de Vlaamse binnenschippers, en ook de parochiekerk van de Grieks-Katholieke gemeenschap. Stap binnen in een gebouw dat, dankzij de opmerkelijke wandschildering, baadt in de Byzantijnse sfeer.

10.00u: Zondagsviering

11.00u: Goddelijke Liturgie volgens de Byzantijnse ritus, vrij te bezoeken

13.00u-16.30u: Rondleidingen om het halfuur.

**Vrijzinnig-humanistisch huis**

HuisvandeMens en Geuzenhuis.

Maak kennis met het vrijzinnig humanisme; een levensbeschouwing met respect voor menselijke waardigheid, vrijdenken, autonomie, verbondenheid en zorg voor elkaar.

11.00u-17.00u Tentoonstelling over de geschiedenis van het vrijzinnig humanisme

14.00u-17.00u Filosofisch gesprek 'Op de filosofa'

11.30u, 14.30u & 16.00u Infosessie over vrijzinnig humanisme.

**Protestantse Rabotkerk**

Ken je het protestantisme en de Rabotkerk al? Het is een gastvrije, veelkleurige en geëngageerde gemeenschap, met een kleuterkerk, jeugdwerking, vluchtelingenwerk en nog veel meer.

10.00u Protestantse eredienst, vrij te bezoeken.

11.00u-17.00u Rondleiding in de gebouwen, doorlopend uitleg over het protestantisme en een presentatie van de activiteiten van de Rabotkerk. Er is een opdrachtenblad voor kinderen.

12.00u-16.00u om het uur: Mini-orgelconcert door organist Rutger De Pauw

**Evangelische Kerk De Rots**

De etnisch diverse evangelische kerk zoekt elkaar op om een alternatieve stem in de maatschappij te laten horen. Vereer ze zeker met een bezoekje!

10.00u Evangelische dienst met gezang en thee/koffie na de dienst. 12.30u-17.00u

Rondleiding met uitleg over de geschiedenis van de evangelische kerk in Vlaanderen, en een 'Durf te vragen'-Q&A.

**Blaisantkerk**

De Blaisantkerk is een christelijke gemeenschap die focust op mensen die uitgesloten, verdrukt of gemarginaliseerd worden. Iedereen is er welkom.

10.00u Verwelkoming en kennismaking.

10.30u Zondagviering "Franciscus: inspiratiebron toen, nu en straks" 11.30u Aperitief en nagesprek.

Voor kinderen basisonderwijs is er van 10.00u tot 12.00u creatief bijbels atelier. Voor kinderen tot 6 jaar is er van 10.00u tot 11.30u kinderopvang.

**Evangelische Kerk De Burg**

"In de evangelische kerkgemeenschap staat Jezus Christus centraal. Als gelovigen gaan we samen op weg om Jezus na te volgen in woord en in daad."

10.00u-11.15u Eredienst

11.30u-17.00u Doorlopend programma met versnaperingen, randanimatie en infomomenten.

.../...

**Evangelische Kerk Bourgoyen**

Iedereen is welkom op onze open eredienst. Ook voor kinderen valt er veel te ontdekken met een leuk zoekboekje! In de namiddag is er doorlopend opendeur met kleine randactiviteiten. 10.00u-12.30u: Evangelische Eredienst + aansluitende receptie. 14.30u-17.00u: Tentoonstelling “Zeven kantelmomenten in Gods plan”. Vrije toegang voor klein & groot, rolstoel-toegankelijk.

**Taoïsme - Podiumzaal van Freinetschool De Vlieger**

Taoïsme is gebaseerd op de natuur en op gezondheid. Neem deel aan onze meditatieve gezondheids- en rusttrainingen. Het zijn gemakkelijke oefeningen, gebaseerd op de Chinese taoïstische geneeswijzen. 14.00u Eerste sessie; 15.30u Tweede sessie. Sessies duren ongeveer 1 uur. Draag makkelijke kledij.

**Zen Sangha**

Zen Sangha is een zen boeddhistische gemeenschap, gegroeid uit de Japanse Soto Zen traditie. Maak kennis met een korte rondleiding, een stil meditatiemoment en een kopje groene thee. 10.30u-12.30u Vrij bezoek.

**Moskee El Fath**

Tijdens je bezoek aan onze moskee krijg je antwoord op al je vragen. Daarna krijg je een Marokkaanse muntthee en (voor wie wil) een hennaversiering op de hand. 14.30u, 15.30u & 17.30u Rondleiding van 45 min. In de moskee draag je geen schoenen, draag dus schoenen die gemakkelijk uit kunnen.

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03     [johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00     [gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*     [norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94     [c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*     Gsm: 0476 99 57 03     [andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*     Tel. 09 335 55 06     [Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97     E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767