

**WOENSDAG 13 OKTOBER 2021****LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 17 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering verzorgd door de parochieploeg

*Zondag 24 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering – Dankmis voor vormelingen

*Zondag 31 oktober*

Geen Eucharistieviering

*Maandag 1 november - ALLERHEILIGEN*

11.00 u. – Eucharistieviering

**Je moet dienaar zijn**

Het evangelie liegt er niet om:  
als volgeling moet je dienaar zijn.  
Eerste kun je alleen maar worden  
als je de moed hebt om de laatste te zijn.  
Je hebt geen recht op een vooraanstaande plaats.  
Volgeling zijn is geen erebaantje,  
het is eerder de weg van het kruis gaan.

De weg van Jezus zet de wereld op z'n kop.  
Dienstbaarheid en solidariteit met de minsten  
staat het hoogst aangeschreven.  
Eigenbelang, winstbejag: daar is geen plaats voor.  
Jezus leeft het heel duidelijk voor:  
Hij gaat de weg van alle zaad,  
de weg van sterven om te leven.  
Hij heeft geleefd om zijn leven door te geven aan anderen.  
Hij stierf om anderen het leven te schenken.

Ook aan ons wordt die vraag gesteld:  
wil je solidair zijn,  
wil je je leven in dienst stellen van hen voor wie het geen leven is?  
Heb je de moed om mens voor de mensen te zijn?  
Het is een uitnodiging die alles van ons vraagt,  
misschien we te veel.  
En toch is het de moeite waard er op in te gaan.  
Want worden wij niet gelukkiger,  
naarmate wij anderen gelukkiger maken?  
Worden wij niet meer mens  
in zoverre wij anderen meer mens laten zijn?

Dienaar zijn van allen:  
het vraagt alles van ons,  
maar het geeft ons ook alles  
om echt mens te zijn.

*Wim Holterman osfs*

## **WIJ WAREN ER OOK BIJ**

### **3 OKTOBER 2021: EERSTE COMMUNIEVIERING**



Is me dat een feestelijke viering. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat er zoveel kinderen en families in onze kerk tesamen komen.

Dat deze uitgestelde viering naar de herfst verplaatst is voelen we buiten maar al te goed.

Binnen is het een uurtje lente.

36 eerstecommunicanten en hun gezin worden gastvrij onthaald in de pas gepoetste kerk. Het is rustig aanschuiven.

De jongens en meisjes verzamelen in de ‘winterkapel’. Voor elk is een stoel voorzien.

Kinderen uit de verschillende scholen uit de omgeving zitten bij elkaar. Stralende gezichten, mooie kleren, zelfs enkele prinsesjes: je ziet het : alles draait rond hen.

De ouders en meter, peter, grootouders nemen plaats op voorbehouden stoelen. En voor meer familie en vrienden dan verwacht wordt een stoel gezocht. Het lukt, bijna.

De geprojecteerde vrolijke kindertekening, het oefenen op de orgeltonen van liederen met de kinderen en een mooie groep koorleden, het zacht geroezemoes : het is zover.

Halleluja, de uitbundige beltoon luidt het begin van de viering aan. De toon is gezet.

Pastoor Johan straalt. Iedereen is welkom.

Ook de eerste communicanten, één voor één worden ze binnengezongen.

**Lieve mensen wees nu blij**, Mathis, Felix, Polina, Lennon , Naomie, Sieska, Nick, Anthony, Osemen, Celina, Olivia, Robbe, Willem, Emilia, Merel, Alissa, Jade, Cody, Berre, Nore, Kylian, Nelle, Siebe, Leen, Maurice, Elise, Mathis, Kailey, Mathis, Aiden, Amber, Rita, Silas, Mona, Marius en Cas **horen er bij!**

De viering verloopt vlot met mooie hoogtepunten. Het Halleluja, uitbundig alsof de meisjes en jongens dit al honderden keren zongen. De woorden over Jezus Herder, die zorgt voor iedereen. Die de ‘grote mensen’ voorhoudt een beetje te worden als kinderen die blijvend verwonderd zijn. Jonge mensen die alle kansen moeten krijgen om uit te groeien tot goede volwassenen. Verschillende kinderen lezen voor, brengen brood en wijn, kaarsen en bloemen aan.

Met overtuiging zingen ze: “Laat de warmte van vandaag niet verloren gaan, laat al wat goed is voortbestaan tot in de eeuwigheid”.

Alle kinderen staan rond het altaar als we met z’n allen het Onze Vader bidden.

En dan het grote moment. Elk kind ontvangt de communie. Een eerste keer. Jezus is dan bijzonder dicht bij elk van hen. Velen van ons denken, bidden: mogen ze allen gelukkig zijn in hun leven.

De koorleden zingen enthousiast “Laudate nomen Domini” (Loof God van zonsopgang tot zonsondergang) van Christopher Tye.

Het is bijna gedaan. Johan roept de kinderen naar voor. Plots worden ze wat groter op de trappen van het altaar.

De zegen, een laatste keer Hallelujah. Iedereen doet mee.

Applaus.

En dan op weg naar een feestje, kadootjes, de geborgenheid van gezin en familie.

*Jan Demeester*

## **LIEF EN LEED**

### **Doopsel**

Op zaterdag 2 oktober is Nora Labeau in onze kerk gedoopt.

Zij is het dochttertje van Joeri Labeau en van Hannah Van Hove uit St-Amandsberg.

Moge zij opgroeien in een gelukkig christelijk gezin.

**INTERPAROCHIAAL****VORMINGSINITIATIEVEN BISDOM GENT****Colloquium: Waarom is God mens geworden?**

Waarom is God mens geworden?

Wanneer: 16-18 juni 2022

Waar? Abdij Drogen

Waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs. In een tweede beweging tichten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godwege aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie. Sprekers uit binnen- en buitenland, uit de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk belichten deze thema's.

Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer. Inschrijven kan vanaf januari 2022 via de onderstaande website.

Sprekers zijn: V. John Behr (Verenigd Koninkrijk), fr. Sabino Chialà (Italië), p. Philippe Vanderheyden (Chevetogne, B) en Joris Van Ael, Pieter Van Petegem en V. Dominique Verbeke (Leerhuis van de kerkvaders).

Een gedetailleerd verloop en meer info over kostprijs, verblijf enz. is te vinden vanaf oktober 2020 op de webpagina van [www.kerkvaders.be](http://www.kerkvaders.be).

**Hoger diocesaan godsdienstinstituut programma 2021-2022****- Bijbel: Het Oude Testament**

*(Hans Debel)*

Als joden stonden Jezus en de eerste christenen in een levendige traditie. Door de eeuwen heen had het Oude Israël de sporen van Gods aanwezigheid ontwaard in zijn lotgevallen. De boeken van het Oude Testament vertellen hun dynamische geloofsverhaal. Aan de hand van enkele leessleutels dringen we dieper door in deze veelzijdige bibliotheek die ons een spiegel voor ons eigen leven voorhoudt.

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u - 13/11/21 - 20/11/21 - 27/11/21 - 04/12/21  
11/12/21 - 18/12/21 - 15/01/22 - 22/01/22

**- Sacramenten en liturgie: bouwstenen van de liturgie**

*(Joris Polfliet)*

Het geloof in God is geen loutere verstandsaak. Het is een ervaring van ontmoeting, die heel je persoon raakt, tot in je lichaam. Dat gebeurt in goede liturgie. Die vernieuwt wie open staat voor haar werking. We verkennen de eigen logica die de liturgie daarbij volgt en ook de bouwstenen die haar opbouwen.

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u - 13/11/21 - 20/11/21 - 27/11/21 - 04/12/21  
11/12/21 - 18/12/21 - 15/01/22 - 22/01/22

**- Christelijke ethiek: relaties, huwelijk en gezin**

*(Peter Malfliet)*

In alle tijden en culturen zijn mensen getekend door relaties. Gelovige ogen ontwaren hier contouren van God. Mensen zijn geen vrucht van een grillig noodlot. Ze zijn door God ten leven geroepen. Ze zijn gericht op een verbond, net als Hij. Biedt dit geen originele inspiratie voor het huwelijk en voor andere vormen van vriendschap en relatie vandaag?

Data: Zaterdagen, telkens van 9.00u tot 10.40u- 12/02/22- 19/02/22 - 26/02/22 -12/03/22 - 19/03/22 -26/03/22 - 02/04/22 - 23/04/22

**- Geloofsleer: Jezus de Christus**

(Dieter Van Belle)

Wat te antwoorden op Jezus' vraag: 'Wie zeggen jullie dat ik ben?' (Mc 8,29)? De geschiedenis van het christendom toont dat in deze vraag veel, zo niet alles op het spel staat. Jezus was een mens van vlees en bloed. Maar in zijn uiterste humaniteit is God zelf onder ons gekomen. Hoe kun je dit geloven? Die uitdaging is vandaag niet minder groot geworden...

Data: Zaterdagen, telkens van 11.00u tot 12.40u- 12/02/22- 19/02/22 - 26/02/22 12/03/22 - 19/03/22 -26/03/22 - 02/04/22 - 23/04/22

**- Bijbelseminarie: 'Gedreven door de Geest' de Handelingen van de Apostelen**

Data: Zaterdagen, 30/04/22 - 07/05/22 - 14/05/22 - 21/05/22

Alle lessen gaan door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Kostprijsprijs per vak: €50, drukwerk inbegrepen

Info: Kathleen Martens : [hdgi@kerknet.be](mailto:hdgi@kerknet.be)

Website: [www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut](http://www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut)

## **NUTTIGE INFORMATIE**

### **ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

### **OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

### **WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS**

**De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:**

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.  
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

## **COLOFON LOKAAL**

### **PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**

*E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

[johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)

*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00

[gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)

### **ABONNEMENTEN**

*Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*

[norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)

### **EINDREDACTIE**

*Patrick De Mey tel. 09 251 26 94*

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

### **COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

### **PAROCHIEVICARISSEN**

*Pater Andreas Krahen*

Gsm: 0476 99 57 03

[andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)

*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

[Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)

### **Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767