

WOENSDAG 20 OKTOBER 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 24 oktober*

11.00 u. – Eucharistieviering – Dankmis voor vormelingen

Zondag 31 oktober

Geen Eucharistieviering

Maandag 1 november - ALLERHEILIGEN

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 7 november

11.00 u. – Eucharistieviering

Bezinning

Kijken doe je met je ogen,
zien met je hart,
graag zien met je hele persoon.

'k Wou zo graag kunnen zien!
vroeg de blinde.
Word ziende!
zei Jezus.

God geeft de kans
en de mogelijkheid,
maar zelf moet je ze grijpen
en er vaardig in worden.

Zien en graag zien
leert men
al doende.

WIJ WAREN ER OOK BIJ**DE DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS - 10 OKTOBER**

“aan het altaar staan de flessen wijn klaar, er hangt een fleurig kaartje aan en het zal de medewerkers en de leden van Samana veel plezier doen!”



“de lectoren van Samana passen zich aan, we lezen al zittend met dank aan de losse micro.”



“Lieve sprak de homilie uit, op een super vlotte manier, en ze hoopt dat de parochianen Samana verder zullen steunen.”

Bij het ter kerke gaan zag het weer er zo troosteloos grijs en mistig uit, maar dat belette niet dat velen er wilden bijzijn om “eindelijk weer *echt* samen” te vieren. De sfeer kon je al van bij het binnen komen opsnuiven, niets dan opgewekte, blijde en ongemaskerde gezichten! Bij het onthaal in de kerk nog even de handen ontsmetten en misboekje en aandachtkaart in ontvangst nemen en dan plaats nemen voor een goed voorbereide en verzorgde eucharistieviering, voorgegaan door pater Andreas.

Na de mis werden we verwacht in het Novacentrum voor een warme maaltijd. Alle ingeschreven leden kwamen druppelsgewijs binnen wandelen (met of zonder rolstoel of rollator) en namen plaats aan de mooi gedekte tafels om er te genieten van een aperitiefje (cava, fruitsap) preisoep met gerookte zalm en als hoofdschotel een kleurrijk gedresseerd bord (konijnfilet, duchesse aardappelen en met een worteltaartje dat bijzonder mooi oogde) Als drank aan tafel witte of rode wijn en plat of bruis water. Om af te sluiten nog een kopje koffie of thee met een feestelijk taartje! Dat alles in perfecte bediening aan tafel!

Alle 59 tafelgenoten zijn het unaniem eens dat het ganse menu super lekker was en dat het ons allen zeer goed heeft gesmaakt! Het werd een bijzonder gezellige en culinaire namiddag, en leuk ook om mekaar ongedwongen te ontmoeten, en er werd duchtig bijgepraat, na zo een lange afwezigheid hadden we mekaar heel veel te vertellen!

Met veel dank aan de organisatoren en aan alle medewerkers, die als steeds hun beste beentje hebben voorgezet, om ons deze ontspannende dag te bezorgen, ook veel dank voor hun altijddurende inzet om de bijeenkomsten zo bijzonder te maken, na al die eenzame dagen was het een echte opluchting om er weer met volle teugen te mogen van genieten!

Volledig voldaan en uiterst tevreden konden we dan naar huis met als toemaatje een fles Oostenrijkse witte wijn er bovenop om er thuis verder in alle rust van te genieten met familie of vrienden.

Dankjewel! Dankjewel! Dankjewel!
Iemand die heeft mogen meegenieten

“We danken de parochianen voor de milde gift van 219 euro, hartelijk dank!”

PREEK VAN DE WEEK

HOMILIE DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKEN – 10 OKTOBER



Samen krachtig !

Dat is de betekenis van de naam SAMANA;
 Dat wil Samana ook zijn en dat willen wij ook uitdragen.

In het voorbije anderhalf jaar hebben we met z'n allen hard moeten werken om dat samen zijn niet te verliezen.

Alles moest op afstand, gemaskerd en ontsmet. We hebben toen gevoeld hoe kwetsbaar we zijn.

Voor chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers kwam dit bovenop de dagelijkse last van ziekte en pijn. De eenzaamheid kwam dubbel zo hard aan. Heel snel zochten we naar manieren om 'anders' samen te zijn. Om onze mensen niet in eenzaamheid achter te laten.

Want deze pandemie kon heel veel maanden duren!
 We pleegden telefoontjes, stuurden brieven en kaartjes en zo gauw als het eens kon brachten we een bezoekje aan de deur.

Meer dan ooit beseffen we hoe belangrijk samenzijn is. Maar ook hoe de kwetsbaarheid die we samen dragen naar meer medemenselijkheid en solidariteit leidt. Dit is een les die we uit de pandemie geleerd hebben.

In de bijbel gaat het op elke bladzijde over samen zijn.

Het begint al op de eerste bladzijden, als God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen blijft.

En later roept God Zijn volk op om samen de wereld in te gaan en het Rijk God te stichten: een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. Alle mensen zijn één grote familie, kinderen van dezelfde vader.

Het visioen van Jesaja over het feestmaal op de berg past wonderwel bij het gevoel dat we vandaag hebben.

Eindelijk mogen we feesten, na een lange lastige periode:

‘Hij veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist hij de pijn van Zijn volk uit’ en biedt ons een heerlijke maaltijd aan.

‘eindelijk samen’ zeggen ze daar op de berg!

Ook in het evangelie is er sprake van een feest!

Bij de evangelist Johannes gaat het zelfs over de eerste gebeurtenis van openbaar leven van Jezus.

De bruiloft staat hier symbool voor de liefde van God zelf:

In de bijbel wordt God de bruidegom genoemd en de mens de bruid. Dat zegt iets over de grote liefde van God voor ons.

Het verhaal bevat ook het merkwaardig wonder van het veranderen van water in wijn.

Ken je de uitdrukking: water in wijn veranderen?

Het betekent dat je gewone leven kleur krijgt. Dat je in je pijn plots de vreugde van samenzijn ontdekt.

We kennen dat gevoel allemaal: als we een compliment of een woord van dank krijgen, als er iemand speciaal voor jou langs komt...

Het zijn misschien kleine dingen, maar ze veranderen water in wijn.

Ze veranderen pijn even in de vreugde van het samen zijn.

We kunnen de pijn niet wegnemen, maar we kunnen door zo met elkaar om te gaan toch iets van 'wijn' in dit leven stoppen.

Dit verhaal gaat dan ook over wie Jezus voor ons wil zijn: onze bron van hoop en levenskracht.

Hij wil ons blijvende levensvreugde schenken. Hij wordt onze wijn.

Daarom is met hem samen aan tafel gaan zo mooi. Hij geeft ons Zijn Liefde en Kracht.

Om Samen Krachtig te worden.

Jezus zou vandaag zeker lid van Samana worden!

Lieve

INTERPAROCHIAAL

ONTMOETINGSNAMIDDAG VOOR FAMILIELEDEN DIE AFSCHEID NAMEN VAN EEN GELIEFD FAMILIELID - 2 OKTOBER



een koffer vol herinneringen - ©Jan J. Holvoet



koffertjes met de zin 'afscheid is de geboorte van Herinnering' - ©Jan J. Holvoet



families deelden herinneringen met elkaar - ©Jan J. Holvoet

De tafels in het Kouterhof in Gentbrugge waren uitnodigend gedekt om families te ontvangen die de voorbije twee jaar afscheid namen van een familielid. Iedereen voelde er zich al gauw welkom.

Na een welkomstwoordje door diaken Johan Reyntens werd de namiddag ingezet met een gebedsmoment. De hele viering was opgebouwd met teksten rond het thema 'een koffer vol herinneringen.' Afwisselend met de teksten was er zang die gebracht werd door Pascal. Het thema van de viering was ook visueel zichtbaar gemaakt met een koffer waarin foto's lagen uit de oude doos.

Tijdens de lichtritus werd ieder per beurt uitgenodigd om de naam van de overledene uit te spreken en daarna een theelichtje te plaatsen bij het kruisbeeld. Ieder kreeg een koffertje mee met daarin de zin 'afscheid is de geboorte van herinnering' (Salvator Dali).

En dan was het tijd voor ontmoeting en ontspanning. Bij gebak en een kop koffie/thee leerden we elkaar beter kennen. Verhalen van de overledenen werden aan elkaar verteld. Vreugdevolle gebeurtenissen en de laatste momenten bij het afscheid werden met elkaar gedeeld.

Er was ook een speciaal woord van dank voor Marc en Martine van het Kouterhof voor hun medewerking en voor de medewerkers van rouwzorg. Tenslotte ook een dankwoord voor de zanger Pascal Bottelberghe.

Rond 16.30 uur ging iedereen met een warm gevoel huiswaarts.

Marijke De Vogeleer

parochieassistente Franciscus van Assisi

FEESTELIJKE HEILIGE FRANCISCUSVIERING: EEN TERUGBLIK



Het livinuskoor - © Jan J. Holvoet



'Hymn of praise' klonk hemels rond het altaar. - © Jan J. Holvoet



Met 'vrede en alle goeds' startte de tentoonstelling - © Jan J. Holvoet



Sandalen wijzen de weg naar de ingang - © Jan J. Holvoet



tentoonstelling - © Jan J. Holvoet



tentoonstelling - © Jan J. Holvoet

Op de heiligenkalender treffen we jaarlijks op 4 oktober het naamfeest aan van de Heilige Franciscus van Assisi, sinds begin dit jaar de patroonheilige van onze grote parochiegemeenschap in Gent-Oost.

We konden derhalve deze datum niet onopgemerkt laten voorbijgaan zonder hem te eren met een zinvolle vredesviering, die voor het eerst doorging op zaterdag 2 oktober in de Sint-Lievenskerk van Ledeborg. Daar vond ook terzelfdertijd (van 1 oktober tot 6 oktober) een uitgebreide tentoonstelling plaats rond zijn figuur, zijn leven, en zijn belangrijke invloed doorheen de eeuwen heen.

Om het feestelijk karakter van deze viering kracht bij te zetten, konden we rekenen op het Livinuskoor, dat voor het eerst sinds de coronacrisis, opnieuw een misviering kon opluisteren. Niets dan glunderende gezichten dus bij de 32 koorleden onder leiding van dirigent Hans Boussery, die zoals vanouds met treffend gekozen liederen, de aanwezige parochianen konden beroeren.

De viering werd voorgegaan door onze pastoor-moderator E.H. Johan Goedefroot, die in zijn homilie toelichtte hoe de Heilige Franciscus voor ons een inspiratiebron kan zijn tot dienstbaarheid, eenvoud en liefde voor de medemens en de schepping.

De viering stond tevens in het teken van de vrede, dit op het einde van de vredesweek, die jaarlijks plaatsvindt de laatste week van september. Een goede gelegenheid om ook het mooi “gebed om vrede” van de hand van de Heilige Franciscus in de viering op te nemen.

Gebed om vrede

*Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,*

*geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.*

Franciscus-tentoonstelling

Op 1 oktober opende de Sint-Lievenskerk haar deuren voor een merkwaardige tentoonstelling rond de figuur van de Heilige Franciscus, onder de titel “Sint-Franciscus-in-de-stad. Eeuwenoud – Springlevend”.

Wandelend langsheen 18 panelen konden de bezoekers gaandeweg de belangrijke aspecten uit het leven van Franciscus ontdekken, maakten zij kennis met de Franciscaanse heiligen die in zijn voetsporen traden (waaronder de Heilige Antonius van Padua) en met zijn invloed op de stad Gent.

Diverse kunstwerken alsook de banners met de teksten van het “Zonnelied” en het “Gebed om vrede” vulden het geheel aan.

Aan de vooravond van de opening werd, in aanwezigheid van de parochieploegleden, een beeld van de Heilige Franciscus, ons tijdelijk in bruikleen gegeven door het Museum De Mindere te Sint-Truiden, door E.H. Goedefroot gezegend.

Voorafgaand verwees de Heer Miguel Stas, lid van de Franciscusvrienden en organisator van de tentoonstelling, in zijn toespraak naar het grote belang van het gedachtengoed van de Heilige Franciscus, eertijds maar ook nog vandaag. Zeker in deze tijden van klimaatveranderingen, conflicten, toenemende armoede en vereenzaming, zijn de Franciscaanse thema's als milieuzorg, vrede, solidariteit en verdraagzaamheid, actueler dan ooit.

Als de tentoonstelling de aandachtige bezoeker ertoe bracht zijn levenswijze in die zin even te overwegen en in vraag te stellen, was de opzet meer dan geslaagd!

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767