

WOENSDAG 3 NOVEMBER 2021**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 7 november*

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 14 november

11.00 u. - Gebedsdienst

Zondag 21 november

11.00 u. – Eucharistieviering met Te Deum voor de Oud Strijders en naamopgave van de vormelingen.

7

ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD 2022

Copyright foto hier niet gepubliceerd.

Beste?

U bent een trouwe lezer van “Kerk en leven”. Vandaag is het moment daar om uw abonnement te vernieuwen.

U krijgt binnenkort een persoonlijke brief in uw bus met een overschrijving, met daarop uw naam en uw gegevens. Het gebruik van dit overschrijvingsformulier, maakt de betaling gemakkelijk en is duidelijk voor de medewerkers, Norbert en ik .

Graag vermelden we in de komende parochiebladen nog eens de gegevens, zodat u alsnog uw abonnement in orde kan maken.

Ook in 2022 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest.

De prijs is dit jaar 45 euro.

In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het parochieblad’ een warm hart toedragen en dat – op onze suggestie - toonden door een steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen tegemoet komen, en eenmalige kosten dekken.

Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 50 euro. Bij voorbaat dank als u daar zou op in gaan!

Gelieve zoveel mogelijk via de bank te betalen.

Onze medewerkers gaan dit jaar wel opnieuw op pad. Gelieve de nodige geldende maatregelen te respecteren zodat we het veilig houden voor iedereen!

Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343 (BIC: VDSPBE91)
op naam van “Parochieblad”.

Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon : Hildegard Verhegge 09/228.08.25.

Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden.

Hartelijke dank voor uw medewerking!

Pastoor Johan, Norbert en Hildegard.

Ontmoeten in armen en kleinen

Graag zou ik meer en meer op die arme weduwe
willen gelijken, God,
en mij met heel mijn hart
aan U toevertrouwen.
Maar soms herken ik in mezelf
ook iets van die schriftgeleerden,
en ontdek ik dat mijn geloof
eigenlijk veel te klein is.
Daarom wil ik U vragen
dat Gij mij de durf geeft
samen met U
op weg te gaan
en U te ontmoeten
in armen en kleinen.
Want diep in mijn binnenste
weet ik dat ik alleen
op die manier
echt rijk kan worden.

(bron: Dominikanen; tekst: Erwin Roosen)

VORMSEL CATECHESE

Zondag 24 oktober was de eerste dag van de voorbereiding voor de vormselcatechese.

Het thema is GEEST en dat wordt geestig!

We leerden Kathy, Cécile en Patrick kennen. Dit zijn de begeleiders in ons traject.

Kathy gaf eerst uitleg i.v.m. het thema.

We leerden de andere vormelingen kennen aan de hand van een spel.

In dit spel moesten we vragen aan elkaar stellen en hobby's van elkaar raden. Dat was wel moeilijk.

Ook de ouders mochten meespelen!

Om 11.00u begon de woorddienst met uitleg over Jezus die de blinde terug liet zien.

Wij zijn ook soms blind voor de dingen die fout gaan of beter kunnen.

Dit was ook een dankmis voor de kinderen die vorig schooljaar hun vormsel deden.

Daarna was er een receptie met een lekker drankje en hapje.

Martha

PREEK VAN DE WEEK**ZONDAG 24 OKTOBER – DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
(MC 10,46-52)**

We hoorden een belangrijke bladzijde uit het grote evangelieboek.

Je ziet de scène zo voor je ogen gebeuren.

De blinde man, een bedelaar langs de weg, weggestoken onder zijn mantel. Jezus stapt voorbij de man, afgeschermd door een groep mensen die hem volgen en die elk woord willen horen dat Hij zegt. Ze zijn boos op die roepende blinde. Toch hoort Jezus de blinde roepen 'Jezus zoon van David heb medelijden met mij'. In die uitroep geeft de blinde te kennen: 'Jezus, Gij zijt degene die de wereld komt redden zoals voorspeld over die nakomeling van Koning David. Gij zijt het die verzoening brengt, die leven belooft en niet de dood'. Jezus stopt en luistert. Hij vraagt om de blinde uit te nodigen dichterbij te komen. Heb je gemerkt dat de omstaanders plots anders spraken tegen de blinde 'Heb goede moed, sta op, Jezus roept u'. Dan gaat het vlug. Jezus vraagt 'wat kan ik voor je doen?' Natuurlijk vraagt de blinde om te kunnen zien. En Jezus zegt jouw vertrouwen, jouw geloof zorgt dat je genezen bent. En de man die weer ziet sluit zich aan bij de leerlingen.

Velen denken waarschijnlijk ik ken zoveel mensen bij wie Jezus zo eens zou mogen langskomen.

Mag ik eens vragen om de hand op te steken als je persoonlijk iemand goed kent die blind is? Weinigen, dat is duidelijk. Ja, soms kom je wel iemand tegen met een witte stok of iemand met een blindengeleide hond.

Zou het alleen over die mensen gaan?

Het evangelie wil ons hier -aan de hand van een concreet voorbeeld- verder doen denken. 'Blind' gaat over meer dan enkel niet kunnen kijken, het gaat ook over niet zien: zoveel mensen kijken naar zichzelf, naar hun medemensen, naar de wereld, naar de natuur maar ze zien niet wat nodig is om ermee te leven, om er goed zorg voor te dragen. Er zijn ook mensen die zo in zichzelf gekeerd zijn door tegenslag, door ziekte, eenzaamheid dat ze de moed niet hebben te kijken, laat staan te zien. Soms zijn ze ook blind voor mensen die hen de hand reiken.

Dat zijn de blinden langs de weg.

We waren met vijf om de viering voor te bereiden maandag. Het was boeiend, de tekst sprak ons aan, omdat die voor elk van ons iets betekent.

Enkele concrete voorbeelden:

We spraken over iemand die bv gepest wordt. De jongen of het meisje wordt stilaan blind voor een oplossing en keert zich in zichzelf. Degene die pest is blind voor wat hij de ander aandoet en ziet niet dat de ander steeds dieper in eenzaamheid zakt. Degenen errond zijn blind voor wat ze zouden kunnen doen om het pesten te stoppen, om het opstaan van de gepeste te bevorderen. Het zou toch prachtig zijn dat ze allemaal iemand als Jezus tegenkomen die naar hen luistert, hen doet zien en hen aanzet om positief op weg te gaan.

Als voorbeeld kwam ook de Kerk ter sprake, niet de gemeenschap van gelovigen, maar het instituut, de hiërarchie. De kerk die bv blind is voor een oplossing voor het priestertekort, blind voor vertrouwen in niet gewijde vrouwen en mannen, blind voor de waarde van lokale gemeenschappen, blind voor de erkenning van wat fout liep en loopt binnen het instituut en waar de buitenwereld genadeloos kritiek op geeft en veel gelovigen onder lijden.

Het zou welkom zijn mocht Jezus komen, luisteren en de weg wijzen. Misschien zou hij zeggen: 'luister naar en volg mensen als Dries Morel zaliger, als Wauthier de Mahieu.' Die laatste een jezuïet, nu 88 jaar, komt -in een interview door Daniël- op voor kleine gemeenschappen waar de voorganger gekozen is uit die gemeenschap, zodat er een hechte binding ontstaat.

Iemand liet een ander geluid horen: we mogen niet blind zijn voor alles wat goed gaat, er is al zoveel negativiteit. Er zijn ook jongeren die ons geweten wakker schudden als het over de klimaatproblematiek gaat; er zijn meer en meer jong volwassenen die wat gas terug willen nemen en meer aandacht willen geven aan gezin, vrienden en minder aan presteren. Het zou goed zijn mocht Jezus bij ons langskomen en zeggen ‘blijf niet blind voor die voorbeelden, vertrouw maar: ‘alles valt wel op z’n pootjes’, ga mee op weg’.

Nog enkele voorbeelden van mensen die zien en die gezien mogen worden:

- Kinderen die met hun spontaneïteit harten doen opengaan, een glimlach uitlokken zelfs bij de meest norse mensen.
- Vrijwilligers in Tele-Onthaal die mensen die het niet meer zien zitten beluisteren en voorzichtig wijzen in een richting die perspectief kan bieden.
- Zij die mensen op weg of terug op weg helpen naar familie, vrienden als tochtgenoten.
- Meisjes en jongens en volwassenen die consequent goedemorgen en goedenavond blijven zeggen zelfs al lijkt in de ontmoeting de andere blind en doof voor die oprechte wens.
- Mensen die getuigen zoals Christine Hemmerechts, laatst in Knack magazine : ze zei “Geloven is iets wat je met handen en voeten doet. De ervaring van de waarheid van het evangelie wordt niet alleen in en door de liturgie begrepen, maar vooral door de omgang met anderen, in het bijzonder de meest kwetsbaren in onze samenleving.”

En een laatste voorbeeld:

- Mensen die in hun blik of met woorden vragen zoals Jezus: “Wat kan ik voor je betekenen, wat kan ik voor je doen?”.

Jezus wandelt hier niet voorbij in de Bernadettestraat, wel brengen we hem hier wekelijks een beetje tot leven. We vertellen over zijn voorbeeld, we worden gesterkt door het gedeeld brood en mogen vertrouwen dat hij ons niet in de steek laat, dat hij ons nabij is en blijft in concrete mensen: gelovigen en niet-gelovigen.

Naar elk van ons zijn de laatste woorden van het evangelie gericht : “Ga, uw vertrouwen is uw redding”. Dat duwtje in de rug hebben we allen nodig.

Jan Demeester



De herfst is in het land en toont ons nu zijn mooiste kleuren, maar zijn grillen met de najaarsstormen, wind en regen moeten we erbij nemen! De dagen worden kort en we blijven meer en meer binnen om wat warmte en gezelligheid op te zoeken.

De coronamaatregelen zijn versoepeld maar er zijn alweer nieuwe besmettingen in omloop daarom raden we iedereen aan toch enige voorzichtigheid in acht te nemen, moesten de maatregelen alsnog verstrengen dan gaan wij die ook strikt opvolgen !

Op zondag 28 november om 15.00 uur gaan we naar een toneelvoorstelling in het Novacentrum “DE OOGST VAN DE LEUGEN”. Het is een tragikomedie gebracht door de rederijderskamer uit Gent “Iverige Jonckheyt”

de korte inhoud is : tijdens een oorlog leven een verpleegster en 5 psychiatrische patiënten verdoken in een verlaten gebouw. Terwijl de verpleegster zich bekommert om haar patiënten, voorziet een landbouwer in het nodige voedsel. Ondanks ieders persoonlijke noden en spanningen, lijkt zij stand te houden. Tot een noodlottige wending de oorlog verstoort.....

We reserveerden reeds 20 plaatsen aan 12 euro per persoon die vooraf moeten betaald worden. **Wie de voorstelling wil bijwonen zal heel vlug moeten inschrijven en 12 euro per**

persoon moeten betaald hebben en dit vóór 10 november. Eenmaal de plaatsen volzet zijn kunnen ook geen inschrijvingen meer aanvaard worden. Het spreekwoord zegt : “het leven is voor de rappen”.

Gelieve het bedrag van **12 euro per persoon** bij uw inschrijving te voegen (er kan deze keer ook overgeschreven worden op de bankrekening van Lieve Volckaert-Claeys, het nummer is : **BE40 0630 7151 1263** (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 10 november).

We betreuren het overlijden van Jeanne Dhoore weduwe van Omer Van Bossuyt overleden op 20 oktober 2021 - zij werd 85 jaar (zij was een van de stichtende leden van het handwerkateljee). Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

Volgende activiteit : zondag 19 december om 14:00 uur : kerstfeest in de Novazaal met misviering, aperitief, optreden van dansgroep Ruth, koekenfestijn en tombola.

De omhaling in de kerk op de nationale ziekendag van 10 oktober bracht de mooie som van 219 euro op, daarvoor onze oprechte dank!

Wij kijken er steeds naar uit om u allen op onze activiteiten te mogen verwelkomen!

Graag tot ziens.

Het kernbestuur

Uw **noodzakelijke** inschrijving **en** uw **betaling van 12 euro per persoon** wordt verwacht tegen **uiterlijk woensdagavond 10 november** bij:

- Martine De Jaeger, Sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)

- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 ☐ 09/251.39.90 (na 19u)

e-mail: godelieve.volckaert@gmail.com

INTERPAROCHIAAL**CONCERT GOSPODI**

Vierstemmige hemelse muziek

CONCERT GOSPODI

MEDITATIEGEMEENSCHAP CLEMENSPORT EN
PAROCHIE H. PETRUS EN PAULUS GENT
NODIGEN UIT.

**DONDERDAG 11 NOVEMBER - 20 UUR
PAREL CLEMENSPORT**

*Toegang is 12 euro - kaarten in voorverkoop 10 euro. Verkrijgbaar
onthaal Clemenspoort of via agnes.vandensteen@gmail.com*

**CLEMENS
SPORT**

Clemenspoort en Parochie H. Petrus en Paulus Gent organiseert een concert Van Gospodi. Zij brengen vierstemmig hemelse muziek.

Waar en wanneer? Donderdag 11 november om 20.00 uur in de Clemenspoort.

Kaarten: voorverkoop: €10, de avond zelf: €12

Kaarten kunnen gekocht worden in het onthaal van de Clemenspoort.

Kaarten kunnen ook gereserveerd worden door een mailtje te sturen naar

agnes.vandensteen@gmail.com

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahen* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahen@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767