

WOENSDAG 17 NOVEMBER 2021**LITURGISCHE VIERINGEN****Zondag 21 november**

11.00 u. – Eucharistieviering met Te Deum voor de Oud Strijders en naamopgave van de vormelingen.

Zondag 28 november

11.00 u. – Eucharistieviering voor Henri Brusselle en Johanna Bauwens. En voor overleden ouders Vermeulen en voor Arthur Scheunders, Joke Vermeulen, Ely De Ryck en Jef Rosiers

NOODMAATREGEL IN ONS PAROCHIEBLAD!

Dag lieve lezer,

We merken opnieuw overal dat het Coronavirus weer toeslaat. Velen zijn besmet of lopen een hoog risico. Dit heeft ook invloed op uw parochieblad. Bij uitgeverij Halewijn, die het parochieblad maakt, zijn er heel veel zieken. Daardoor kunnen wij slechts één pagina gebruiken voor eigen nieuws.

Wij hebben alle begrip voor deze tijdelijke maatregel en zullen u dan over enkele weken al het nieuws van de voorbije weken brengen.

Voor de redactieploeg, **Hildegard**



Onze Koning is een Koning zonder leger.
Hij is niet uit op macht.
Geweld en dwang zijn Hem onbekend,
eigenbelang en aanzien onbelangrijk.
Zijn wapenspreuk is:
de laatsten op de eerste plaats
en de kleinsten voorop.
Zijn paleis is een kribbe,
een kruis zijn troon.
Voor Hem geldt maar één wet:
liefde tot God en tot de naaste.

Hij was geen Koning hoog te paard.
Een geleende ezel was goed genoeg.
Voor Hem geen gouden koetsen.
Hij ging de weg van de minste,
de weg van dienstbaarheid.
Hij was geen Koning, zichzelf genoeg.
Zijn leven was één heen-wijzing naar God
die voor Hem een goede Vader was.
Zijn woorden en daden waren gericht
op bevrijding en volop leven.
Zo had God het bedoeld,
zo moet het nog steeds worden.
Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’
niet vrijblijvend, niet iets van hier en nu.
Zijn levenswijze vraagt om navolging.
Zijn woorden en daden mogen de onze worden.

Christus koning is een levensprogramma.
Wat zal de wereld anders worden,
als wij zijn handen en voeten willen zijn.

(Bron Dominicanen Schilde-Bergen; tekst Wim Holterman)

PREEK VAN DE WEEK

ALLERHEILIGEN 2021



Allerheiligen vandaag!
Dat is veel meer dan een kerkhofdag, een dag om te treuren...
Allerheiligen is de dag van de heiligen. Misschien is het woord 'heilig' een beetje in onbruik geraakt en daarom zocht ik het even op. Iemand is door wijding aan het goddelijke bijzonder gemaakt, iemand is van uitzonderlijk belang.

Dus kunnen we er van uitgaan dat al die heiligen mensen zijn met faam en naam, maar ook zonder naam, mensen van vroeger en mensen van nu.

Heiligen zijn geen perfecte mensen: het zijn mensen met gaven en gebreken, zoals jij en ik. Zij hebben geprobeerd, zoals wij nu, die zaligheden die we net hoorden te realiseren. Jezus gaf ons met die zaligheden tips om te leven als een goed mens. Het zijn geen geboden maar edele doelen waarnaar we kunnen streven. Met vallen en opstaan, maar steeds blijven proberen!

'we mogen blij zijn en juichen, want groot is het loon in de hemel.'

Daarom is het feest vandaag: wij voelen ons verbonden met de heiligen, onze heiligen. Ook daarom gedenken we onze overledenen op Allerheiligen. Morgen op Allerzielen dekken we hun kleine kantjes toe met de mantel der liefde.

Onze heiligen zijn mensen waaraan we ons optrekken, die sporen in ons leven hebben nagelaten: ouders en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden.

Hun leven is als een stroom die door ons leven stroomt en zich een weg baant.

Kijk naar de stroom

Zijn bron is ergens ver ontsprongen

Hij gaat zijn weg

En niemand weet waarheen.

Elk leven begint bij de bron: heel klein maar niet te stuiten zoekt het water zijn weg naar de zee.

Soms lijkt het leven een kabbelende beek met stroomversnellingen en watervallen. Bij wijlen vloeit hij breed uit over het landschap om als een machtige stroom de zee te bereiken. En waar dat water gepasseerd is laat het sporen na.

Zo is het met onze heiligen: hun stroom heeft mee ons landschap bepaald. Het water heeft de scherpe kantjes afgerond: wat sterk is blijft overeind en in de brede valleien brengt het water een overvloed aan leven mee.

Zo deinen wij naar die grote eindeloze zee waarin elke stroom zichzelf verliest.

Maar elke stroom heeft op zijn eigen manier bijgedragen tot die machtige zee.

Zalig toch! **Riet**

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82 norbertdem8@gmail.com**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be

reknr. BE93 8906 1413 9767