

**WOENSDAG 8 DECEMBER 2021****LITURGISCHE VIERINGEN**

*Zondag 12 december*

11.00 u. – Eucharistieviering

*Zondag 19 december*

11.00 u. – Gebedsdienst

*Vrijdag 24 december*

23.30 u. – Koor zingt Kerstliederen in de kerk

24.00 u. – Middernachtmis

*Zaterdag 25 december – KERSTMIS*

10.45 u. - Koor zingt Kerstliederen in de kerk

11.00 u. – Kerstviering

*Zondag 26 december*

11.00 u. – Geen eucharistieviering

Copyrighted foto hier (Eveline Coppin)

**Wat betekent die stem toch?**

Hoor dan ook nu de stem van Johannes  
in onze woestijn aan de rand van belofte.

Want wat is zijn woord voor jou en voor mij?  
Niet meer vragen dan ooit is bepaald,  
tot diepe vreugde in ons hart.

Wat is Gods woord voor jou en voor mij?  
Tevreden zijn met dagelijks brood,  
en echt niet meer dan dat.

Ook nu horen wij de vraag in de verte:  
deel van harte wat je hebt.  
Ja, deel, niet zomaar geven van teveel.

Hoor dan ook nu het roepen van Johannes,  
zodat wij iedereen horen die al lang smeekt,  
en wij een beker water geven, later veel meer,  
een thuis, zet je bij – je hoort er volop bij.

Hoor dan de kreet van een welkom voor allen.  
Hoor zijn stem al eeuwenoud in de woestijn.

En wat betekent zijn woord voor jou, voor mij?

*(uit adventskalender 2021; tekst: Luc Vandenabeele)*

**WIJ WAREN ER OOK BIJ**

**VORMSELCATHESE**

**ZONDAG 28 NOVEMBER – Eerste zondag van de advent**





We hadden het over de betekenis en de geschiedenis van de Advent. We leerden dat we zorg moeten dragen voor de mensen, vooral in deze donkere tijden met Kerst.

*Aatto*

## **PREEK VAN DE WEEK**

**ZONDAG 28 NOVEMBER** - EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT  
(Lc 21, 25-25.34-36)





**GEEF LICHT!**

Beste jongens en meisjes,  
Hebben jullie dat ook, dat je soms op je kamer zit en stilletjes droomt van een betere wereld, een wereld waar we niet meer bang hoeven te zijn van de opwarming voor de aarde, waar we niet mee moeten opstappen in klimaatmarsen, waar niemand nog een mondmaskers moeten dragen, waar corona een woord is dat niemand nog zich herinnert, waar geen bootjes met vluchtelingen kapseizen, waar de bommenwerpers alleen maar bloemen gooien, een wereld zonder ruzie, waar niemand nog gepest of uitgelachen wordt,...

Als jullie daar ook van dromen, dan zijn jullie hier in de kerk aan het goede adres!  
Want hier komen elke zondag mensen samen om liederen te zingen en naar verhalen te luisteren over een wereld waar het goed is om te leven. Iedereen zondag fluisteren wij elkaar hier stilletjes toe: ooit zal er vrede zijn, ooit zal er licht schijnen voor iedereen die nu nog in het donker leeft.

Of ik zal het anders en eenvoudiger zeggen: we hoeven niet zo bang te zijn, alles komt goed!  
Ja, Bernadette is dus een plaats voor optimisten! Is dit niet een beetje naïef?

Heb je geluisterd naar de Bijbellezingen, vandaag? Het ging ook over een wereld waar alles goed komt. Eerst was er het verhaal van Jeremia, een profeet, een dromer zeg maar, zoals jullie allemaal.

Er zal een stad vol licht worden gebouwd en die stad zal heten: sjaloom!, stad van vrede dus!  
En daarna kwam Jezus aan het woord: *de duisternis waarin we soms nu nog leven zal ooit eindigen*, zegt hij, *let maar op, want het licht van de nieuwe morgen zal schijnen!* Jezus is er vast van overtuigd, dat we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst. *God zal ons nooit in de steek laten. Als op deze aarde hier en daar nog duisternis heerst, omdat er oorlog is, ruzie of miserie, dan mag je vast geloven dat ook daar het Licht ooit zal schijnen!*

En bij dat woordje Licht, beste jongens en meisjes, denken jullie misschien aan het Lichtfestival. In de Bijbel gaat het niet over dat soort glitterlicht. Als de Bijbel spreekt over het Licht dat zal schijnen, dan bedoelt men dat God zal (ver)schijnen.

Heeft iemand van jullie God al eens gezien? Neen, dat kan niet, God is onzichtbaar. Maar toch geven we Hem allerlei namen: Vader, Allah, Liefde,... sommigen noemen Hem *Licht in de duisternis!*

En dat is een heel goede vondst. Je kunt God niet zien en ook Licht is onzichtbaar.

Wisten jullie dat? Licht is onzichtbaar, maar als je het opvangt in een prisma dan zie je alle kleuren van de regenboog. Of je kunt het ook zien doorheen gekleurd glas, kijk maar naar de glasramen hier in de kerk.

Zo is 't ook met God, onzichtbaar komt hij binnen in het spectrum van ons leven...en dan zie je Hem in al zijn kleuren, in de kleuren van de Liefde. Ik elk van ons komt God aan het licht!

Daarom hebben je mama en papa een doopkaars aangestoken toen jullie gedoopt werden, opdat dat grote licht van God in jullie zou mogen schijnen. Daarom hebben we hier de paaskaars en ook de adventskaars aangestoken, opdat we niet zouden vergeten dat God in elk van ons wil schijnen.

Daarom ook is de leuze voor de advent in Bernadette dit jaar: *GEEF LICHT!* 4 weken lang, 4 kaarsen lang, zeggen we: *GEEF LICHT!*

't Is een soort gebed naar God toe: *Geef ons toch licht God, geef uw Licht aan deze wereld, er is nog zoveel duisternis!* Maar 't is ook een oproep naar mekaar toe: *laat Gods licht in u maar schijnen, doe wat je kunt om overal waar je komt de duisternis te verdrijven bij de mensen die je ontmoet. Geef hen licht!*

En 't is goed dat we dat hier iedere week tegen elkaar zeggen. Want tegen het vele slechte nieuws, de duisternis is er nog steeds geen vaccin gevonden. En als je elke dag alleen maar over rampen en ellende hoort en leest, dan kan je soms wel angstig worden. We maken dat allemaal wel eens mee.

Maar hier in de kerk worden we er aan herinnerd, dat er een groot Licht is, dat ontzettend van ons houdt, ons nooit in de steek zal laten en zal schijnen dwars doorheen elke duisternis van ons leven...

*Het komt ooit allemaal goed!*

*Jaak Van Vooren*



### **SAMANA BIJEENKOMSTEN GAAN NIET DOOR**

Dag lieve mensen, we hadden jullie zo graag ontvangen voor een gezellig Kerstfeest. De plannen zijn gemaakt, de heerlijke koeken zouden we bestellen, en de datum om de eucharistie voor te bereiden lag al vast. Maar helaas, u weet het ook, de besmettingen gaan de hoge kant op. Ondanks onze inspanningen en voorzorgen mogen we NIET bijeen komen. Het Kerstfeest gaat niet door, we blijven allen veilig thuis. We wensen dat de pandemie nu opnieuw vermindert zodat u met uw familie toch nog een mooie Kerst kan beleven. Warme groeten van de medewerkers van Samana. Hou het gezond.

### **STELLA MARIS, HET 'ZEEMANSHUIS'**



Stella Maris, het 'Zeemanshuis' in de Hogeweg 71 is op zoek naar vrijwilligers voor het winkeltje.

Aangezien de meeste zeelieden Engels praten is een beetje kennis van het Engels belangrijk.

Het engagement: het winkeltje openhouden één avond in de week van 18.45 u. tot 21.00 u.

Daarnaast is er een acute vraag naar warme mannenkledij voor de zeelieden (die uit tropische gebieden komen, zonder warme kledij).

Je kan kledij afgeven in het Zeemanshuis dagelijks open van 17:30 tot 21:30.

Meer inlichtingen bij André Quintelier 0496 10 38 86 of **Jan Demeester** 0473 95 77 78

**INTERPAROCHIAAL****KERSTCONCERT IN SINT-LIEVEN**

Het Livinuskoor ©Jan J. Holvoet

Kerstconcert met het **Livinuskoor** en het **ensemble Gustav** .

**Waar en wanneer?**

Kerk Sint-Lieven Ledeberg

Zaterdag 18 december om 19.30 u.

Zondag 19 december om 17.00 u.

Prijs per kaart enkel in voorverkoop: €12

Kaarten zijn enkel verkrijgbaar via de website <http://livinuskoor.weebly.com>. Het aantal toeschouwers is beperkt, daarom zijn er **geen kaarten te koop aan de kassa**. Dus, daarom kaarten vooraf bestellen en betalen door overschrijving.

**Dit concert is een Covid Safe Event, wat betekent dat je een coronapas moet kunnen voorleggen aan de ingang.**

**KERSTCONCERT IN OUDE BAREEL**

Kerstconcert met het **Livinuskoor** met pianobegeleiding

**Waar en wanneer?**

Dinsdag 28 december om 19.30 u.

Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel

Organisatie: vzw Anja

**LEZING DOOR THOMAS HALIK**



Op verzoek van Christen Forum, MedianetwerkPlus en Tertio komt de theoloog en pastoor van de universitaire parochie in Praag naar België voor een lezing met als titel: **Gewond Christendom.**

Waar en wanneer?  
Maandag 13 december om 20.00 u.  
Sint-Pieterskerk, Gent

**NUTTIGE INFORMATIE****ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)

of [secretariaat@parochiesintbernadettegent.be](mailto:secretariaat@parochiesintbernadettegent.be)

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

[www.parochiesintbernadettegent.be](http://www.parochiesintbernadettegent.be) en op

[http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat\\_sintamandsberg](http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg)

**OXFAM WERELDWINKEL**

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar [gent-oost@oww.be](mailto:gent-oost@oww.be)

**WACHTDIENSTEN**

**HUISARTSEN** één centraal nummer **1733**

**TANDARTSEN** Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69**

**APOTHEKERS** De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

**Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.**

**Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website [www.apotheek.be](http://www.apotheek.be)**

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00



**COLOFON LOKAAL****PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*

tel. 09 251 00 03

[johan.goedefroot@skynet.be](mailto:johan.goedefroot@skynet.be)*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*

tel. 09 231 53 00

[gentoost@gmail.com](mailto:gentoost@gmail.com)**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

[hildegard.verhegge@telenet.be](mailto:hildegard.verhegge@telenet.be)

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

*Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82*[norbertdem8@gmail.com](mailto:norbertdem8@gmail.com)**EINDREDACTIE***Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94[c.p.demey@gmail.com](mailto:c.p.demey@gmail.com)**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**PAROCHIEVICARISSEN***Pater Andreas Krahen*

Gsm: 0476 99 57 03

[andreas.krahen@gmail.com](mailto:andreas.krahen@gmail.com)*E.H. Karel Cottenie*

Tel. 09 335 55 06

[Karel.cottenie@telenet.be](mailto:Karel.cottenie@telenet.be)**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-mail: [ps.bernadette@skynet.be](mailto:ps.bernadette@skynet.be)

reknr. BE93 8906 1413 9767