

WOENSDAG 29 DECEMBER 2021**LITURGISCHE VIERINGEN**

Zondag 2 januari

11.00 u. - Eucharistieviering

Zondag 9 januari

10.00 u. – Leerhuis “Leven vanuit de doop”

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 16 januari

11.00 u. - Gebedsdienst

Beste parochianen en goede vrienden,

Mijn wens voor het nieuwe jaar is de wens van velen: wij hopen op een gezond en een goed leven, en dit niet alleen voor ons zelf, maar voor iedereen. Door onze solidariteit in het beleven van de gezondheidsmaatregelen tonen we onze verbondenheid met elkaar. Wij hopen dat het normale leven en samenleven op gang mag komen.

Ik wens u allen dit jaar terug veel mooie momenten toe.

Nieuwjaarswens

Ik wens je....

gezondheid in je leven,
vreugde in je bezigheden,
geluk en vrede in uw gezin en familie,
geloof in de God van het leven.

Maar ook...

volharding als het moeilijk wordt,
hoop bij vertwijfeling,
levenskracht bij ontmoediging,
en mensen die je daarin nabij zijn.

We hopen op blijvende verbondenheid
in onze parochiegemeenschap
jouw aanwezigheid in de vieringen,
jouw blijmoedigheid en meeleven,
jouw dienstbaarheid en inzet,
jouw vriendschap in dit alles.

Ik hoop....

dat elkeen zich thuis mag voelen
in de parochiegemeenschap van heilige Franciscus van Assisi,
met zijn verschillende kerkplekken
waar we kunnen samenkomen om te vieren
en mensen biddend nabij zijn in vreugde of verdriet;
dat de vriendschap in de samenwerking mag blijven
en dat nieuwe mensen zich aangesproken weten,

want ons geloof is onze houvast en onze vreugde.

Ik wens u allen een zalig en vredevol nieuwjaar toe.

Johan Goedefroot, pastoor

DE TOREN VAN DE SINT-BERNADETTEKERK TERUG UIT DE STEIGERS



Enkele maanden geleden staken enkele serieuze mensen de hoofden bij elkaar; ze kwamen tot een belangrijke conclusie; de toren van de Sint-Bernadettekerk is ziek, ernstig ziek! Stop de klokken! Geen aanduiding van het uur meer, geen klokkengelui bij uitvaarten of bij blijde gebeurtenissen!

De toren verdween al snel in enkele steigers en werd dan nog ingepakt in doeken. Troosteloos stond hij daar. Er kwamen werkmannen met zwaar materiaal. Er kwamen grote kranen en sterke groene steunelementen. Het zieke beton moest eruit en goed gezond beton moest erin. De toren bleef stil staan en liet alles stilletjes toe. Toen kwam het einde in zicht. Een grote kraan kwam alle groene steigers en steunen ophalen. Het pad werd hersteld, de tuin weer effen gelegd.

Het goede nieuws kwam nog onverwacht; de klokken mogen weer luiden! Nu zondag 19 december naderde ik de kerk en hoorde om half elf stipt de klokken beieren. Zelig toch? Wat een mooi geluid. Vele buurtbewoners weten nu exact hoe laat het is. Op kerstdag zullen de feestklokken weer luiden: Jezus is geboren, Alleluia!” dat is pas goed nieuws.

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK



ZONDAG 19 DECEMBER – VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

(Lc 1, 39-45)

Beste vrienden van Sint-Bernadette,

Volgens de officiële liturgische kalender had u vandaag als eerste lezing een tekst moeten horen van de profeet Micha: Micha is een wat minder bekende naam onder de profeten. Hij was een tijdgenoot van de u heel goed bekende Jesaja in de 8^{ste} eeuw voor Christus, wanneer grote delen van Israël bezet waren door de toen machtige Assyriërs. Aan zijn onderdrukte volk belooft Micha, dat uit Bethlehem in Efrata, het kleinste van Juda's geslachten, een Verlosser zal geboren worden, wiens macht zal reiken tot aan de uiteinden der aarde. En Hij zal een man van vrede zijn.

Het is ook niet zo verrassend dat, enkele dagen voor Kerstmis, in de liturgische kalender een heel vroege profetie geplaatst werd over de komst van een Messias. Toch koos Daniël, onze voorganger in deze gebedsdienst, als eerste lezing voor een andere tekst, een die niet uit het Oude Testament komt, maar van de hand is van een veel recentere auteur, Khalil Gibran.

Kahlil Gibran werd in 1883 geboren in Libanon: hij was een zogeheten “maronitische” christen. De maronitische christenen behoren tot een van de oosterse katholieke kerken, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 7^{de} eeuw na Christus, in het huidige Syrië. De naam “maronitisch” verwijst naar de heilige Johannes Maro, die in Libanon een klooster stichtte. Gibran was een veelzijdig talent: beeldend kunstenaar, schilder, dichter, schrijver, mysticus... In 1923 verscheen zijn bekendste werk: “De Profeet”. Het is een van de best verkochte boeken aller tijden geworden nadat het in meer dan 100 talen werd vertaald. We kennen hem allemaal van de heel poëtische en verrassende citaten en aforismen van zijn hand, die vaak gebruikt worden op gedachtenisprentjes, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, rouwbrieven.... Hij combineert westerse en oosterse mystiek, en in zijn werk schijnt veel van de volkscultuur en de natuurlijke schoonheid van zijn moederland Libanon door.

Daniël koos voor een tekst over kinderen, en de *link* naar het Evangelie zal daarbij wel duidelijk zijn. Alhoewel: de ontmoeting van Elisabeth, zwanger van Johannes, met haar nicht Maria, zwanger van Jezus, staat nog in het teken van de vreugde over de nakende komst van nieuw leven. In de tekst van Gibran gaat het al over de uitdaging waarmee alle ouders op een bepaald moment geconfronteerd worden, het geleidelijk moeten loslaten van hun kinderen die een eigen weg zullen gaan. Voor Maria, dat weten we, wordt dit een gruwelijke uitdaging, want die eigen weg van Jezus zal leiden naar Golgotha. Pergolesi heeft dit zo aangrijpend getoondicht in zijn *Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius*. Een bedroefde moeder, in tranen, naast het kruis waaraan haar zoon genageld werd.

Gelukkig wordt zo’n afschuwelijk lot de meeste mensen bespaard, maar toch willen ouders hun kind zo graag behoeden voor die grote, soms boze wereld waarin het zal terecht komen. En zo graag willen ouders ook hun eigen wensen, ervaringen, overtuigingen meegeven aan hun kinderen. Daarop zegt Gibran: “Je kinderen zijn je kinderen niet. Ze komen door je, maar ze zijn niet van je.”

Tijdens de voorbereiding maandag kwam ook het begrip “draagmoeder” naar voor: voor een draagmoeder komt er stevast een moment waarop zij het kind, dat ze in haar schoot gedragen heeft, ook fysiek moet afstaan, dat is loslaten in de overtreffende trap. In wezen was Maria ook een soort draagmoeder voor de zoon van God. Ook zij moest Jezus afstaan, toen Hij Zijn ouders in de tempel in de steek had gelaten om te gaan discussiëren met de Schriftgeleerden, en bij Zijn terugkeer zei: “Weet je dan niet dat ik de weg van mijn Vader moet volgen?”

Loslaten in de opvoeding is ook een opgave voor leerkrachten in het onderwijs: Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde, richtte tientallen scholen op. De opvoeding in die colleges volgt een bepaald patroon, dat men “ignatiaans” is gaan noemen. Ignatiaanse opvoeding omvat een reeks kernelementen, die men soms “bewegingen” noemt, en weet u wat de eerste en voornaamste beweging is? Juist: vertrouwen geven aan de leerlingen nog voor ze bewezen hebben het verdiend te hebben, ze vrijheid geven om initiatief te nemen en met die vrijheid verantwoordelijk leren omgaan. Soms wordt dat vertrouwen geschonden, en dan is het kwestie om het gesprek aan te gaan, de dialoog levendig te houden om het vertrouwen weer te herstellen.

Niet makkelijk, dat erkennen alle deelnemers aan ons maandags gespreksgroepje. Wie meerdere kinderen heeft grootgebracht weet dat ze allemaal verschillend zijn en dat er

sowieso momenten komen waarop het vertrouwen geven en het vertrouwen krijgen op de helling komen te staan, denk maar aan de moeilijker puberteitsjaren...

Kinderen zijn de vruchten van jouw boom, die weliswaar allerlei genetische informatie van jou en al je voorouders in zich dragen, maar die evengoed toch ook alleen van zichzelf zijn. Gibran gebruikt een mooi beeld wanneer hij zich tot ouders of opvoeders richt:

“Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten. Zelf was je ook ooit een pijl, toen je geboren werd, nu ben je een boogschutter, die dienstbaar is en de pijl zo gericht, snel en ver mogelijk wil wegschieten.” Onze kinderen trekken hun eigen sporen in hun tijd van leven hier op aarde. Ze hebben hun eigen zielsopdracht en taken te doen.

En trouwens, zijn wijzelf niet allen kinderen van God, die ook ons alle vrijheid laat om zorg te dragen voor Zijn schepping?

Paul Verstraeten

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentoost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767