

WOENSDAG 5 JANUARI 2022**LITURGISCHE VIERINGEN***Zondag 9 januari*

10.00 u. – Leerhuis “Leven vanuit de doop”

11.00 u. – Eucharistieviering

Zondag 16 januari

11.00 u. – Gebedsdienst

Zondag 23 januari

11.00 u. - Eucharistieviering

Leven vanuit de doop

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een voortdurende uitnodiging en opdracht
tot solidariteit met medemensen,
tot delen van je tijd, je aandacht,
om je talenten in te zetten voor Gods droom.

Gedoopt ben je heel je leven.
Het is een Verbond tussen jou en de Geest
van God.

Een liefdesverbond!



Feest van de doop van de Heer*Zondag 9 januari 2022*

Met Kerstmis vierden we dat God zich aan ons getoond heeft en met Driekoningen vierden we dat hij gekomen is als licht voor alle volkeren.

Komende zondag viert de kerk de liturgie het doopsel van Jezus. Hier laat Jezus zien wie hij ten diepste is: Gods veelgeliefde Zoon.

Tegelijk gaat het ook over ons, die in de doop met Jezus verbonden zijn.

Doopproject

Gedurende dit werkjaar willen we met de gelovigen van ons bisdom nadenken over de fundamente en de betekenis van ons christelijk doopsel.

Door het doopsel worden we kind van God, en maken we deel uit van een nieuwe familie.

Dit is niet zomaar een bijkomstigheid, het is fundamenteel voor wie we zijn, als christenen.

Het doopsel maakt van ons ‘huisgenoten van God’ (Paulus).

Tochtboekje

Met de advent kregen we een tochtboekje mee om ons te helpen in het (her)ontdekken wat ons gedoopt zijn concreet betekent. Zondag is er de derde stap.

Dit boekje kan ons helpen in de persoonlijke reflectie, hier en daar zijn er groepsgesprekken en we brengen dit eveneens ter sprake in de zondagsliturgie.

in de kerk zijn er nog tochtboekjes voorhanden.

Zondagsviering

‘*Jij bent mijn Geliefde*’ is het thema van de viering van komende weekend.

Het evangelieverhaal vertelt ons dat bij de doop van Jezus de hemel openging, de heilige Geest daalde neer en er klonk een stem: “Dit is mijn Zoon die ik liefheb”.

We kunnen ook persoonlijk stilstaan bij de icoon afgebeeld in het tochtboekje.

“In Jezus komt het Licht in de duisternis”.

Met de liturgie van het Doopsel van de Heer wordt de kersttijd liturgisch afgesloten.

Johan Goedefroot, pastoor

WIJ WAREN ER OOK BIJ

KERSTDAG 2021



**Pastoor Johan gaat voor in de Kerstdag viering.
De mooi verlichte Kerststal staat vooraan.**



Zelfs met mondmasker brengen de koorleden de mooiste gezangen



Op Kerstdag mogen we enkele kinderen verwelkomen in de viering.

In november haalde Jan de eerste kerstpartituren uit en begonnen we te zingen over het kerstekindje. Ik was er niet gerust in. De cijfers bleven stijgen. De derde prik, de zogenaamde booster, kwam slechts traag op gang. Maar we bleven zingen en hopen op een mooie kerst.

Toen sprak de eerste minister. En we moesten stoppen. We hadden onze twijfels over het nut van alle maatregelen, maar we waren braaf. De repetities zijn gestopt. We wachtten spannend af. Gewoon virus of Delta of Omikron? Wat maakt het uit? Het virus bepaalt ons leven en onze maatschappelijke regels.

Kerstfeest, we mogen samen komen, maar liefst met allerhande regels en testen. Zullen de vieringen mogen doorgaan? Nu is het wel erg spannend. De nieuwe regels starten op 26 december. Men laat de mensen nog Kerstdag vieren. Oef.

In mijn familie komen we een weekje vroeger samen; met sneltest, open ramen, even verluchten, even buiten gaan.... Maar we genieten van het samenzijn! Het doet zo'n deugd.

Kerstavond nadert. Alle concrete plannen liggen klaar. Jan zendt ons een mail met de kerstliederen die we gaan zingen. Vele, maar goed gekende liederen. We zullen volop zingen vanuit het hart, en dan wordt het zeker goed.

Kerstavond: We doen de regenjas aan en vertrekken op tijd. De kerk is lekker warm. De koorleden zijn op tijd en warmen de stroeve stembanden wat op. We starten met enkele liederen. De mensen komen zachtjes binnen. Pater Andreas komt ook binnen.

Zijn knie geeft hem nog wat last. Met twee dappere dames (tweemaal Lieve) aan zijn zijde en met Jaak als assistent verloopt de viering stemmig. Het kindje had zich weer verstopt en liet zich gemakkelijk vinden. De voorbeden met stemmige beelden raakten ons hart. We zongen mooi, een beetje gedempt door het droge mondmasker. We eindigen met het mooie ontroerende Pueri Concinite, prachtig gebracht door Katrien. We keren heel tevreden terug.

Na de koffie en de koek is het alweer tijd. Ook nu mag de regenjas aan. We zingen de stembanden warm en ja, het gaat iets beter dan gisteren. Vandaag is pastoor Johan onze voorganger, samen met lectoren Johan en Paul. Door de donkere dagen is het zelfs donker in de kerk, als de lichten gedooft zijn. De voorganger, lectoren en kindjes komen naar voor met fakkels en kaarsen. Ze verlichten de kerststal. Opnieuw is het kindje zoek. We zingen hetzelfde programma en de aanwezigen zingen graag mee. Het is een mooie warme viering. Het valt me op dat velen nog wat blijven napraten in de kerk. We hebben er allen behoefte aan. We missen de warme contacten. Maar we beleefden twee mooie zinvolle vieringen en maakten onze lieve kerkgangers heel gelukkig.

Dank aan allen die hieraan meewerkten!

Thuis vieren we verder Kerst, met een kleiner groepje; volgens de regels.

We ontvangen vele mooie Kerstwensen, gelukkig mogen we elkaar nog kaartjes en wensen sturen. Dit pakken ze ons niet af.

Zalig Kerstmis!

Hildegard

PREEK VAN DE WEEK

PREEK 24 DECEMBER – MIDDERNACHTMIS KERSTMIS 2021

Een kind verandert alles

1. Een kind wordt geboren

Een moeder schrijft een brief aan haar eerstgeboren kindje :

Lieve Dochter,

‘Jij bent mijn meest favoriete persoon in de hele wereld’, ...

Jij, jij, jij. Jij bent degene die mijn hart heeft vervuld met geluk. Jij hebt me geleerd wat pure, oncontroleerbare, onbepaalde en onvoorwaardelijke liefde is. Jij hebt alles veranderd. Jij hebt me een moeder gemaakt.

Jij bent de eerste waarbij ik mezelf weleens vergat. Jij bent de eerste persoon geweest tegen wie ik meer dan tien keer per dag ‘ik hou van je’ heb gezegd. Jij bent het eerste wezentje geweest waarbij ik checkte of je koorts had, wiens neus ik heb afgeveegd en waarbij ik een projectiel-spuugactie ben vergeten op te ruimen omdat ik zowat in slaap viel,...

Bron: <https://www.famme.nl/ontroerend-moeder-schrijft-brief-aan-haar-eerste-kind/>

Waarschijnlijk voelden alle aanwezige ouders ook zoiets bij de geboorte van hun eerste kindje. Ik ontmoet ouders met hun eerste nieuwgeboren kindje vooral bij het doopsel.

Eigenlijk zou een van hen hier moeten vertellen wat de geboorte van hun kind voor hen betekent en niet een celibataire priester. Maar dat is in coronatijden moeilijk.

Er zijn niet vele situaties die een man of een vrouw zo sterk en radicaal veranderen als de geboorte van een kindje. De man wordt plotseling vader en de vrouw wordt plotseling moeder. Het hele leven verandert voor beiden.

2. Een zwak kindje?

Waarschijnlijk heeft geen van mijn preken, gesprekken of zelfs mijn zingen, geen van mijn inspanningen als priester bij iemand zo radicale veranderingen teweeggebracht als de geboorte van het eerste kind.

Een toch is een baby een zwak en klein wezentje. Het spreekt niet, het preekt ook niet, het schrijft geen boeken, het is volledig aangewezen op de zorg van zijn ouders.

Hoe kan zo'n zwak wezentje een mens zo radicaal veranderen?

3. Geef licht

“Geef licht!” – dat was het motto van de advent 2021 (hier) in Sint Bernadette.

Ik heb mij afgevraagd: Hoe kan ik dat doen? De andere helpen als hij of zij in nood is? ... zeker! Misschien een gesprek aanbieden als dat nodig is? ... zeker! Ik kan vele dingen bedenken om licht te zijn voor een ander mens maar wil hij dat ook? Hoe kan ik vermijden dat ik in mijn hulp te manipulerend of bemoederend overkom?

4. Leer van de zwakheid van een kind

Misschien kunnen wij hier leren van de zwakheid van een nieuwgeboren baby. Zo'n baby denkt niet-strategisch, het plant niet. Zo'n baby straalt de liefde uit zonder erover na te denken. Zo'n nieuwgeboren baby is de focus van de liefde van vader en moeder.

Dat kunnen wij ook zijn: Een focus van de liefde die God ons mensen toont. Dan zullen wij heel snel het juiste doen. De stichter van onze orde, Alphonsus de Liguori, heeft altijd gezegd: “Pazzo per amore” wat in het Nederlands betekent: God is gek voor liefde voor ons mensen. Je kan het niet verklaren.

Deze God toont zich in een zwak nieuwgeboren baby maar met zijn liefde die dit kind opwekt verandert het de hele wereld.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest! Amen.

Pater Andreas

EEN VRAAG VAN BUURTWERK SINT-BERNADETTE

Omdat drie medewerkers na tientallen jaren dienst willen stoppen met hun engagement bij Buurtwerk, zijn we op zoek naar nieuwe helpers.

Elke eerste donderdag van de maand rijden 5 tot 7 medewerkers met hun eigen auto en een gehuurde bestelwagen naar de hangars van de Voedselbank Oost-Vlaanderen in Eke om voedingswaren af te halen. Die worden uit de grote verpakkingen gehaald en mooi gestapeld in de rekken of in de bakken in het lokaal in de Sleutelbloemstraat. Diezelfde voormiddag worden ook al een aantal pakketten samengesteld en aan huis bezorgd (van mensen die zelf niet tot bij ons geraken). Ook in de namiddag zijn er drie tot 4 medewerkers in het lokaal bezig om

pakketten te maken zodat een andere medewerker die thuis bij sommigen mensen kan afleveren. De volgende dag, vrijdag dus, zijn drie tot 4 mensen nodig in het lokaal om de bedeling te organiseren. Die dag komen de mensen op een vooraf afgesproken tijdstip hun pakket afhalen.

Het is belangrijk om over voldoende medewerkers te beschikken. Op die manier kan het werk verdeeld worden. Bovendien is niet iedereen altijd vrij op de dagen van de bedeling. De redenen kunnen heel uiteenlopend zijn: ziekte, kinderoppas bij kleinkinderen, vakantie, een begrafenis die iemand wil bijwonen enz.. Tussen de bedelingen door wordt het lokaal opgeruimd en gepoetst.

In niet-coronatijden organiseren we elk jaar enkele acties om onze kas te spijzen. Het is dus logisch dat we graag enkele nieuwe medewerkers willen verwelkomen. Kom gerust een kijkje nemen bij de volgende bedeling (6 en 7/1/2022).

Wie nog meer inlichtingen wil of wie graag meehelpt, kan contact opnemen met Wies Vogelaere (tel. 09/251.47.32), Nadine Van Beneden (tel.09/251.39.86) of met het parochiesecretariaat.

Nadine

NUTTIGE INFORMATIE**ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN**

U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto's of tekeningen zijn welkom.

Post alles in de brievenbus :

van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247

in de Visitatiestraat 7

of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker

en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.

Gemakkelijkst voor ons is via mail:

c.p.demey@gmail.com

of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be

Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:

www.parochiesintbernadettegent.be en op

http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

OXFAM WERELDWINKEL

Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker

Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.

Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.

Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker **09 251 10 92** of

mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN

HUISARTSEN één centraal nummer **1733**

TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

één centraal nummer **09 033 99 69 (Euro 1;50/min.)**

APOTHEKERS De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een weekenddienst en een weekdienst:

De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.

De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond om 23.00 u.

Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met wachtdienst.

Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€ 1,50/min) of kijken op de website www.apotheek.be

Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00

COLOFON LOKAAL**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER***E.H. Johan Goedefroot, pastoor*tel. 09 251 00 03 johan.goedefroot@skynet.be*Marijke De Vogeleer, parochieassistente*tel. 09 231 53 00 parochieassistente.gentooost@gmail.com**ABONNEMENTEN***Hildegard Verhegge*

gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag)

hildegard.verhegge@telenet.be

Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343

EINDREDACTIE*Patrick De Mey* tel. 09 251 26 94 c.p.demey@gmail.com**COPYRIGHT**

alle teksten, foto's en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.

Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

PAROCHIEVICARISSEN*Pater Andreas Krahn* Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahn@gmail.com*E.H. Karel Cottenie* Tel. 09 335 55 06 Karel.cottenie@telenet.be**Secretariaat Sint-Bernadette:**

Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent

open maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)

tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be

rekening nr. BE93 8906 1413 9767